

VATAN, MİLLET VE ATATÜRK AŞKIYLA ÇALIŞAN



M Ü L K İ A M İ R İ N H A Y A T I

"Ey Yükselen Yeni Nesil, Cumhuriyeti Biz Kurduk, Onu Yaşatacak ve Yüceltecek Sizlersiniz."

"Türk Milleti Ebediyete Akıp Giden Her On Senede Bu Büyük Millet Bayramını Daha Büyük Şereflerle, Saadetlerle Kutlamanızı Gönülden Dilerim. Ne Mutlu Türküm Diyene."

Mustafa Kemal ATATÜRK

**TRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ
ÜLKESİ VE MİLLETİYLE BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR**



"Muallimler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır, Sizin Başarınız Cumhuriyetin Başarısıyla Mütenasip Olacak. Cumhuriyet Fikri Hür, Vıcdanı Hür, İrfanı Hür, Nesiller İster." "Köylü Milletın Efendisidir." "Memleket Çalışkan İnsanların Omuzlarında Yükselsecektir."

"Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür." "Sanata Sanatçıya daha Çok Önem veriniz. " "Sanatsız Kalan Bir Milletın Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir." "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." "Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz."

"Türk Ögün Çalış Güven."

Mustafa Kemal ATATÜRK



M U S T A F A K E M A L K E S K İ N

M Ü L K İ İ D A R E A M İ R İ

MÜLKİ İDARE AMİRİ MUSTAFA KEMAL KESKİN'İN HAYATI

SAYFA NUMARASI

ÖNSÖZ	(3)
I- ÖZGEÇMİŞ	(4)
II- MUSTAFA KEMAL KESKİN	(5-24)
1)Köydeki Çocukluğum	(5-10)
2)Ailemiz	(10-14)
3)Eğerci Köyümüz	(14-16)
4)Eğerci Köy İlkokulunda Okula Başladım	(16- 17)
5)Kayseri Nazmi Toker Ortaokulunda Eğitime Devam Ettim	(17-21)
6)Kayseri Lisesinde Eğitim Öğretim	(21-24)
III- KAYSERİ LİSESİNİN NURA KOŞAN GENÇLERİ	(24-55)
1)Kayseri Lisesinden Mektebi Mülkiye'ye	(24-30)
2)Türkiye Öğretmenler Bankasındaki Müfettişliğim	(30-33)
3)Maiyet Memurluğum, Ardeşen ve Çamardı Kaymakam Vekilliğim	(33-38)
4)Sarıoğlan İlçesinde İlk Asil Kaymakamlığım	(38-40)
5)Vatani Görev	(40-42)
6)Sarıoğlan Kaymakamlığına Devam	(42-44)
7)Lalapaşa İlçesinde Hizmetlerim	(45-55)
IV- KARAYAZI İLÇESİNDE ATATÜRK HEYKELİ VE HÜKÜMET KONAĞI İLE ANILARLA HİZMETLERİMİZ	(55-66)

- V- DERİK İLÇESİNDE HİZMETLER, KAYMAKAM LOJMANI, ÇATISINDA “ÖNCE VATAN “YAZILI OKUL, EĞİTİM-ÖĞRETİM (66-71)**
- VI- GÖLET AĞASI VE ŞEREFLİ KÖYLÜLERİ (72-73)**
- VII- DERİK İLÇESİNDE VEDA, KIRKAĞAÇ'TA HİZMETLERE DEVAM, İNGİLTERE'DE İNGİLİZCE İLE MESLEKİ EĞİTİM (73-86)**
- IIIX- HÜKÜMET KONAĞI VE NİZİP 1. ANTEP FISTIĞI FESTİVALİ (86-91)**
- IX- ALİAĞA İLÇESİNDE HİZMETLERİMİZ, KARŞILAŞTIĞIM ZATI MUHTEREM (91-101)**
- X- MUSTAFAKEMALPAŞA ŞEHİTLİĞİ, ÖĞRETMENEVİ, HİZMETLERİMİZ VE BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI (102-116)**
- 1)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (102-110)**
- 2)Büyükçekmece “ “ (111-116)**
- XI- İSTANBUL, NEVŞEHİR, BOLU VALİ YARDIMCILIĞI (117-157)**
- 1)İstanbul Vali Yardımcılığı (117-125)**
- 2)Nevşehir “ “ (126-136)**
- 3)Bolu “ “ (137-157)**
- XII- GÖREV YAPILAN İLÇELERDE ALINAN TAKDİRNAME VE ÖDÜLLER (157-166)**
- XIII- GÖREVİ SÜRESİNCE VALİLERİN SİCİL, BAKANLIĞIN VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (167)**
- XIV- I. SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE SEÇİLME BELGESİ (168)**
- XV- SONUÇ (169)**

ÖNSÖZ

Köyde doğduğum günden itibaren hayatımı gerçekleştiren haliyle olduğu gibi yazdım. Köydeki çocukluk yıllarımı, zor ve çetin şartlar altında Sivas İli Gemerek İlçesi Eğerci köy ilkokulundan başlayarak Kayseri Nazmi Toker Ortaokulu ve Kayseri Lisesinde orta öğretimi tamamlayıp, Siyasal Bilgiler Fakültesine girerek mezun olup Türkiye Öğretmenler Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak iş hayatına başladığımı, asil müfettiş olduktan sonra Kaymakamlık sınavını kazanarak Gemerek İlçesinde yetişen ilk Kaymakam olduğumu, Alın teri, Göz nurumla İstanbul Vali Yardımcılığına kadar Yükseldiğimi, Askerliğimi, görev yaptığım ilçelerdeki Kaymakamlık görevim ile Vali Yardımcılığı dönemini kaleme aldım.

Bu kitabın yazarı ve editörü benim. Edebi bir eser olmayıp tamamen özel ve resmi hayatımı özetlemektedir. Nokta, virgül, kelime ve cümle hatası olabilir. Okuyucularımın hoşgörüsünü bekliyorum. Özellikle köy hayatındaki kelime ve deyimleri söylendiği gibi kullandım. Görev yaptığım yerlerde, Milli bayramlarda, açılış ve temel atma törenlerindeki konuşmalarından örnekler vererek, İlçelerdeki hizmetlerimizi veda mesajlarımda ayrıntılı olarak açıkladım. Hizmet götürürken karşılaştığım önem arz eden olaylar ile anılarımı vurgulamaya çalıştım. Kesinlikle ticari bir düşüncem yoktur. Temel amacım Anadolu'nun köyündeki bir ailenin çocuğunun ne şartlarda eğitim aldığını, ne tür sıkıntılar yaşadığını, hayata atılınca, Vatan, Millet, Bayrak ve Atatürk aşkıyla ne şekilde hizmetler gerçekleştirdiğini göstermektir. Gelecek kuşaklara örnek teşkil eder, ders çıkarılırsa kendimi mutlu addedeceğim.

Türkiye Cumhuriyetinin Okullarında okudum. Tek evladımızı da Devletin okullarında okuttuk. Devletimize olan yükümlülüğümü doğruluktan dürüstlükten şaşmadan gece gündüz çalışarak yerine getirmeye çalıştım. Vatanıma hizmet edebildiysem öncelikle Anne ve Babamın, Kardeşlerimin, Akrabalarımın, Saygı Değer Öğretmenlerim ile Sayın Valilerimin, Meslektaşlarımın, Üstatlarımın, Mesai Arkadaşlarımın önemi çok büyük katkıları olmuştur. Kendilerini şükranla, minnetle anıyorum. Bu eseri yayınlayanmatbaaya teşekkürlerimi bildirirken,42 yıllık eşim Hava Hanım ile Oğlumuz Halil Alpay, Memleketimizin Doğusunda, Güneydoğusunda her zaman her yerde gece gündüz çalışmalarında devamlı benimle birlikte olarak destek olmuşlardır. Eğer başarılı hizmetler verebildiysek onların destekleri, katkıları çok anlamlı ve önemlidir. Bu eseri Dünya Güzeli Sevgili Eşime ve Yakışıklı Aslan Oğlumuz armağan ederek, sağlık, başarı ve mutluluk dilekelerimle saygı ile sevgiler sunuyorum..../.../2017

*Mustafa Kemal KESKİN
Müfettiş, Kaymakam, Vali Yardımcısı*

MÜLKİ İDARE AMİRİ

I- ÖZGEÇMİŞİM

1952 yılında Sivas 'ın Gemerek İlçesi Eğerci Köyünde doğdum. Eğerci Köy İlkokulu, Kayseri Nazmi Toker Ortaokulu ile Kayseri Lisesinde İlk ve Orta Öğrenimini başarıyla tamamladım. 1975 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi 'nin İktisat ve Maliye bölümünden mezun olduktan sonra 1976-79 yılları arasında Türkiye Öğretmenler Bankası Müfettişliği yaptım.

1979 yılında Maiyet Memurluğu sınavını kazanarak Kayseri Valiliği 'nde Kaymakamlık stajına başladım. Ardeşen ve Çamardı Kaymakam Vekilliklerinin ardından 1981 de Kaymakamlık kursunu başarıyla bitirdim. Sırasıyla; Kayseri Sarioğlan, Edirne Lalapaşa, Erzurum Karayazı, Mardin Derik, Manisa Kırkağaç, Gaziantep Nizip, İzmir Aliağa, Bursa Mustafakemalpaşa ve İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlık görevinde bulundum. 4 ay Ankara, 8 ay İngiltere 'de olmak üzere toplam 12 ay İngilizce ve mesleki eğitimi gördüm.

2002-2007 yılları arasında İstanbul, 2007-2012 tarihleri arasında Nevşehir Vali Yardımcılığı görevinde bulundum. 5540 sayılı Kanunla Değişik 1700 sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu gereğince İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeni Kararıyla Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseldim. 10.10.2006 tarihinden 12.03.2007 tarihine kadar beş ay Üsküdar ve Kadıköy Kaymakamlığını, Nevşehir Vali Yardımcısıyken yaklaşık 4 ay Avanos ve 3 ay Ürgüp kaymakamlığı, Bolu Vali Yardımcılığı görevimi yaparken kısa bir süre Mudurnu Kaymakamlığı görevini yürüttüm.

Kaymakamlık görevine başladığım yıldan itibaren Valilerin sicili ve Bakanlığın değerlendirme notu çok iyi olup Mülkiye Müfettişleri görüşleri ise 'Görevde Çok Başarılıdır'. Görev yaptığım yerlerde Vatana, Millete, hizmet aşkıyla gece gündüz dürüstçe, tarafsızca disiplinli çalışarak; Halkın, Valilerin, Milletvekillerinin, Bakanların hatta Cumhurbaşkanının takdirlerini kazanarak 80 in üzerinde takdir, teşekkür ve şükran belgesi aldım. 1997 Yılında Aliağa Kaymakamı iken yılın başarılı idarecisi seçilerek Merhum Vali Hüseyin ÖGÜTCEN başarı ödülüne layık görüldüm.

1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Bolu Vali Yardımcılığı görevinde bulunmaktayım. Nevşehir ve Bolu da zaman zaman Vali Vekilliği görevi de yaptım.

Hava Hanımla Evliyim. İstanbul Teknik Üniversitesinde liman yapıları konusunda yüksek lisans yapıp inşaat yüksek mühendisi olan oğlumuz Halil Alpay KESKİN bulunmaktadır.

II- MUSTAFA KEMAL KESKİN

İLKOKULA KADAR OLAN BÖLÜM ÖZEL YAŞANTIMI KAPSAMAKTA OLUP MERAK EDENLER OKUYABİLİR

KÖYDEKİ ÇOCUKLUĞUM

1952 Yılıının Haziran ayının başında Sivas'ın Gemerek İlçesinin Eğerci Köyünde Doğmuşum. Rahmetli Anam Firdevs KESKİN Köyün ortasından geçen Göksu'ya büyük sel geldi bazı evleri su götürdü işte o zaman doğmuştun derdi. Doğduğum yıl, iki odalı ortasında tandır ve yemek pişirme ocağı olan taş duvardan evimiz inşa edilirken tavan örtü tahtasına 1952 yazılmış Babam o tarihin benim doğum yılım olduğunu söylerdi. O yıl amcamın oğlu da doğmuş. Seyit Mehmet amcam, benim adımın Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün, amcaoğluna da Fevzi ÇAKMAK adının konulmasını istemiştir. Rahmetli Babam Halil KESKİN Kış gelip köydeki işler bitince 20 Aralık 1952 de İlçeye gidip nüfusa kaydımı yaptırmıştır. Ancak Dedemin Adı Mustafa Olduğu için Mustafa olarak yazdırmış, Kemal'i yazdırmamıştır. Bebekliğimizde Dedem Babam ve amcalarım beraber yaşadıklarından Annelerimiz tarlada çalışırken ağaçların arasına iki ılıngaç kurarlarmış birinde beni yatırırlar diğesinde emmioğlu Fevzi'yi yatırırlarmış. Seyit Mehmet Emmimi başımıza bekçi olarak koyarlarmış. Ben ağlarsam emmim kırmızı mendili sallarmış. Anam gelip emzirirmiş. Fevzi ağlarsa beyaz mendili sallan annesi gelip emzirirmiş. Seyit Mehmet Amcam bu olayı hep anlatırdı.

Ailede iki ablamdan sonra doğmuşum. O nedenle bana karşı ilgi fazlaydı. Küçük ablamla sürekli kaşık kavgası yapardık. Ablam en kibar boyalı tahta kaşığı sofraya kurulumken alır cebine saklardı bende elinden almaya çalışınca kavga başlardı. Kaşığı aldığımdaya yatar yuvarlanır ağlardı. Benden sonra iki erkek bir kız kardeşim daha doğdu, toplam altı kardeştik. İlkokulda okuldan çıkınca Ablalarım tarlaya gider ailemize yardım ederdik. Patates soğan şeker, onları eşeklerle eve taşıdık. Yaz tatilinde ekilen tüm sebzeleri çapalar sulardık. Çok iyi kavun karpuz, domates salatalık yetiştirirdik. Hırsızlık olmaması için Bostan bozumuna kadar Bostanı bekler, geceleri de alaçıkta yataydık. Üzümler olgunlaştığında Üzüm bağı beklerdik. Tarlada çalışırken çok şiddetli yağmur yağdığında ağaçların altında yağmurdan korunmaya çalışırdık. Gök gürleyip şimşekler çakınca, Yıldırım Düşmemesi için Babam 'Eşedu enla İlahı İllallah ve eşhedü enla Muhammed en Abduhu veresulullah' diyerek yağmur dininceye kadar tekrar ederdi. Çok yağmur yağarsa tarlada çalışma olmaz. Köye dönerdik. O gün bizim için tatil olurdu. Bu duruma sevinirdik. Bazen dönüş yolunda yağmura tutulurduk eve gelinceye kadar ıslanırdık. Köyün ortasından akan Göksu'ya sel gelirdi. Seli seyretmek çok zevkliydi. Selde giden ağaçları köylüler tutmaya çalışırdı. Bazıları da balıklar kenara vuruca tutmaya çalışırlardı. Sebzelerin sulanma zamanında sabah namazından erken tarlaya gider, soğan, domates, salatalık gibi sebzeleri, kuşluk vaktine kadar sular köye dönerdik. Sabah erken kalkmak, uykudan uyanmak çok zor gelirdi. Ablalarım Güneş doğarken tarlaya gider soğan, domates, salatalık, pancar, patates, kavun, karpuz çapasını yapardık. Anamız kuşluk vakti azık getirir, ağaçların altına sofrayı kurar yemek yerdik. Sabah yemeğimiz genelde bulgur pilavı olurdu. Öğleyn tereyağlı omac, pekmezden haside, Süzme

yoğurtan ayrılanla cacık yapılır, Domates salatası, üzüm, kaysı hoşafı, mevsimine göre kavun, karpuz, üzüm başlıca yemeklerimizi oluştururdu. Tarla işi erken bitecek olursa yakındaki çeşme başında öğle yemeği sofrasını kurar orada yemek yedik çok lezzetli olurdu. Babam besmele çekerek yemeğe başlardı. Tabakta yemek artığı bırakmaz. Ekmekle tabağı sıyırdı. İsrâf haram derdi. İsrâf ettirmezdi. Cuma günleri Babamla tarlaya çalışmaya gittiğimizde sela verilirken babam işi bırakır köye döner, cuma namazını kılmaya camiye giderdi. Bende eve dönerdim. İkinci vakti yine tarlaya çalışmaya giderdik. Babamla birlikte olduğumuz zamanlar hep doğruluk, dürüstlük öğütleri verirdi. Komşuların meyvelerinden almamamız gerektiğini çok zaruri olursa yiyebileceğimiz kadar almamızı, daha sonra bahçe sahibine söylememizi öğütlerdi. Annem bizleri hep okumaya teşvik ederdi. 'Okursan sana kısa pantolon alırım. Bisiklet alırım ortaokula komşu karaözü köyüne bisikletle gidersin' derdi. Rahmetli Sevim Ablam Takvimdeki yazıları okumayı, şiir okumayı fıkra anlatmayı severdi. Bir gün Dedemlerin tarlasında çapa vururken Konuşmasıyla ırgatları oyalıyor düşüncesiyle ” Sevim yarın kendi tarlanızda anlat” diyerek Dedem tarafından uyarılmıştı.

Mart Nisan ayları ekim, dikim işleriyle geçerdi. Üzüm Bağları önce budandır. Filiz verip yeşerirken kütüklerin dibi açılır ve Erkekler tarafından bellendir biz çocuklar da çıkan ayrıklar toplar eve Hayvanlara yem olarak getirirdik. Mayıs ayında çapa işleri olur. Bir sene, günlük 5 liradan 40 gün sebze, pancar, patates ve bostan çapasına gitmişim. Çapa işine gittiğimizde genelde traktör römorkunda dönerken türküler söyleyerek köye gelirdik. O zaman 'Bolu Dağı Yokuştur. Manzarası Çok Hoştur. Şoför kölen olayım. Beni yara kavuştur. Gazla şoförüm gazla. Seviyorum çok fazla seksen doksan yol almaz. Kilometreyi yüzle.' türküsünü koro halinde söylerdik. Ekili bir tarlaya İki veya üç defa çapa yapılırdı. Çapa işi bitince Haziran ayında sulama işi başlardı ki Eylül ayı ortasına kadar sürerdi. Sebzeler, salatalık, soğan haftada bir sulanır, Karpuz kavun, üzüm bağlar, buğday, arpa gibi ürünler sezonda bir iki defa sulanır, pancar, patates gibi ürünler on, on beş günde bir sulanırdı. O yıllarda Köy arkı imece ile bahar ayında köy halkınca işlenir. Göksu 'dan su getirilirdi. Taş köprüde su taksimi yapılırdı. Her istikamet için gece veya gündüz sırası verilirdi. Gece fener veya lüks ışığında sulama işi yapılırdı. Ay ışığı olduğunda çok rahat olurdu. Suyu müdahale edilmemesi için taksim yerlerinde nöbetçiler beklerdi. Su kavgası çok olurdu. Sabaha karşı, Çayırılı geverde su içinde, babamla, uzun boylu Sefa kavga etmişler, Babam Sefayı bacaklarından tutarak suya yatırmış, yenişemeyince olay yerinde barışmışlar. Bu olayı köylüler anlatırdı. İkinci vakti ile sabah saatlerinde su sırasına uyulmaz. Kimin geveri yukarıda ise suyu açar sebzelerini sulardı. Buna suyu kapışmak denirdi. Gündüzleri genelde yaşlı kadınlar gever başında bekçilik görevi yapardı. Bizde Annemin Annesine büyük aba derdik. O da bu görevi yapardı. Osman Amcamı senin yeğenlerin geveri yıktı diye tahrik etmişler. Çayırılı geveri yıktınız düşüncesiyle Amcam Bizi Beş altı kilometre uzaktaki Kızılırmak'a kadar dövme için kovalamıştı. Hâlbuki biz yıkmamıştık, bizden önce başkaları yıkmış, Haklı olduğumuzu savunma fırsatı olmadı. Çok sinirlenmişti, yakalasa belki de bizi feci şekilde dövecekti. Irmak kenarındaki sık ağaçlıklar arasına saklanarak kurtuldum. Bu olayı sonradan anlattığımda çok üzülürdü. Bizim evin çok yakınında Dereye kavaklarımız vardı. İlkokula gelen su arkından sulardım. Baharda ark işlenir. Değirmenin arkının üzerine bent kurularak okul arkına su çıkarılırdı. Okul arkı yüksekte olduğundan bendi kurmak çok zordu. Bir kez yalnız bendi kurmaya gittim. Yukarıdan kayaları, taşları yuvarlayarak ağaçlarla bendi oluşturdum. Su dereye gelmeden bent yıkılmıştı. Akşama kadar aç susuz çalışarak tekrar bendi daha sağlam kurdum. Suyu getirmeyi başardım. Kavakların dibini kazarak Dolan gel yaptığım için suyu baştan bıraktığımda dolanarak sonuna kadar akardı. Akşamdan suyu verirdim sabaha kadar kavaklar sulanırdı. Amcaoğlu Fevzi ile Ağamızın(Dedemizin) tarlasını sulamaya gittik. Karanlık olduğu için biz sırayla fener tutuyoruz ağam pancarı suluyor. Bizde birer saat tarlada

sırayla uyuyorduk, nöbet sırası gelince uyanmak çok zor oluyordu. Sabaha kadar sulama işi sürdü. Sabahleyin su azalınca suyu çoğaltmaya gittik Oradan da Ağama söylemeden köye kaçıştık.

Haziran temmuz aylarında salatalıklar olur, kaysılar, dutlar, erikler yeter, arpalar buğdaylar biçilir. Malatya kaysılarımızın tadına doyum olmazdı. Salatalık ve kaysılar toplanır, Yeni çubuk salı pazarında satılırdı. Kaysının bir kısmı doğal haliyle, bir kısmı da yarılarak çekirdeği alınarak güneşte kurutulurdu. Kuruyan kaysılar Kışın ailece tüketilir veya satılırdı. Ağustos ayından itibaren domates, patates, soğan, mısır tarlada yetişir. Dalından koparır soframızı oluştururduk. Tavşan başı dediğimiz elma, armut yeter. Yetişen meyve ve sebzeleri yaklaşık yirmi kilometre mesafedeki Sarioğlan, Bazen de 15 km. uzaktaki Gemerek İlçesine satmaya götürülürdü. İki eşekle gidildiğinde Babam beni de götürürdü. Sarioğlan'a giderken gece saat 01 de yola çıkardık. Ben eşek üzerinde uyuyarak giderdim. Sabahleyin Sarioğlan'a varır. Önce Belediye zabıta memuruna uğranarak kaçta satılacağı konusunda fiyat belirlenerek narh konulurdu. O fiyattan Öğleye kadar cadde ve sokaklar dolaşarak götürülen sebze ve meyveler genelde buğday karşılığında satış yapılırdı. Para veren pek olmazdı. Zabıta memuruna iyi narh vermesi için satılacak şeylerden bir sepet hediye olarak verilirdi. Dönüşte fırından somun ekmek, bakkaldan karpuz, üzüm alırdık yol kenarında oturur yerdik. Ekmek çok lezzetli olurdu. Akşama ancak köye dönerdik. Ertesi gün hazırlık yapar. Yakın olduğu için gece 03 - 04 de kalkarak Gemerek veya Yeniçubuk'a satışa gidilirdi. Gece uykudan uyanmak çok zor gelirdi. Yıllar sonra Sarioğlan İlçesinin Kaymakamlığına atandım. Gece gündüz çalışarak, anlamlı ve önemli hizmetler verdim. Hayatımın duygu dolu yıllarını yaşadım. Otoriter Zabıta memuru yaşlanmış emekli olmuştu.

Kavun karpuzlar olgunlaşınca Bostan tarlalarının yanına alaçık yapılır Köyden yatak yorgan getirilir gece gündüz orada kalınırdı. Temel yiyeceğimiz domates salatası kavun karpuz olurdu. Akşamları ateş yakar mısır pişirir çay demlerdik. Çok zevkli olurdu. Geceleri Ya büyük abamla kalırdık. Yalnız kaldığım zamanlarda korkmamak için türkü söylerdim. Yakında Hatun halanın alaçığı vardı bazen oraya akşamlar gider yatma saatine kadar orada otururduk. Bazen Dedemlerin alaçığına giderdim. Oraya Seyit amcam ile Mehmet ağabeyim gelirdi. Onlarda genç delikanlıydı. Seyit emmim, eşi Nazmiye Ablaya âşıktı. Sürekli 'Cevizin Yaprağı Dal Arasında Güzeli Severler Bağ Arasında' türküsünü söylerlerdi. Geceleri Sivas, Kayseri'ye giden trenleri zevkle seyrederdik. On beş gün hatta bir ay köye gidemediğimiz olurdu. Öğleyin Kızılırmak'ta çimer yüzerdik. Kızılırmak suyu çok temiz ve duru olurdu. Bazen susayınca içerdik ama tuzlu olurdu. Şimdi öyle temiz akıyor. Kızılırmak kenarından geçen tren yoluna çıkar Yolcu treninin geçişini seyrederdik. Trendeki yolculara el sallayarak selam verirdik. Yolcularda bizi selamlardı. Ada tepenin dibinde ektiğimiz karpuz kavunlar ağustos ayında olgunlaşır yöresel olarak karpuz kavun yetti derdik. Karpuz, kavun tadından çatlardı. Yediğimizde çok lezzetli bal gibi olurdu. Önce olgunlaşan karpuz ve kavun hasat edilir. Köyde yüzleme denir. Yarısını toprak sahibi alır. Yarısı da emeğimizin karşılığı ailemize kalırdı. Babam kavun ve karpuzlar eşeklerle Gemerek veya Sarioğlan İlçelerine götürür buğday karşılığı satardı. Eylül başında bostan bozulur. Yine mülk sahibiyle paylaşılır, bir kısmı satılır, bir kısmı Babamın akrabaları Sızır, Çepni 'den geldiğinde onlara hediye konur, kalanı da Yılbaşına kadar evde tüketirdik. Bostan yüzleme ve bozma günü Mülk sahibi helva, şeker sucuğu gibi yiyecekler getirirdi. Bu durum adettendi. Helva sucuk geldiğinde çok sevinirdik. Samatlıdaki tarlamızda Sevim Ablam bostan beklerken çevrede bostan bekleyen gençler bizim bostanın kenarında dolaşarak olgunlaşan kavun, karpuzları bıçakla keserek yemişler. Ablam akşam babam geldiğinde söylemiş. Babamda o gençlere iyi bir dayak atmış. Bu olayda hep anlatılırdı. Raşit amcam Zonguldak Ereğli'de maden ocağında çalışıyordu Trenle geleceğini söylediler Emmioğlu Fevzi ile eşeklerle Karaözü İstasyonuna karşılamaya

gittik. Her gelen trene merakla baktık. Gelmeyince çok üzölmüştük. Köye boş döndük. Ertesi gün trenle geldi. Kıyafeti çok düzgündü. Hele bir ayakkabısı vardı yürüdükçe gıc gıc ötüyordu. Çok hevesleniyorduk.

Bostan bozumundan sonra üzüm bağları yeter, Sınır deresindeki bağımızı beklemeye gider orada kalırdık. Üzüm bağında kalıcı alaçığımız vardı. Güneşten yağmurdan korurdu. Bir sabah kalktığımda yatağımı düzeltirken yastığımı kaldırdığımda altında koca bir yılan kıvrılmış yatıyordu. Daha sonra kıvrılarak ağaçlık yere doğru giderek kayboldu. Bu olayın bir süre etkisinde kaldım. Bir kaç gün alaçıkta yatmadım. Yakında bağ bekleyen Urhuc halanın çadırında kaldım. Biraz uzakta Dursun amcanın Alaçığı vardı korktuğum zaman akşamları yatma zamanına kadar onların yanına giderdim. Pancarlar büyüdüğünde pancardan kirtişli araba tekeri yapar, Ay çiçeği sapından sürme sopası yaparak iki tekerli veya dört tekerli araba yapar sürerdik. Kendi oyuncığımızı kendimiz yapardık. Köye gelip giderken yaptığımız arabayı sürerdik. Çok zevkli olurdu. Eylül ayının sonuna doğru üzömler tam olgunlaşır. Sabah erkenden Üzüm salkımını koparıp yemek çok leziz olurdu. Temel yiyeceğimiz üzüm ve domates salatası olurdu. Evden gelen yufka ekme ve tandırda pişirilen kalın simit benzeri Gilik ekmeği, tandır ekmeğinin tadına doyum olmazdı. Akşamları ateş yakıp mısır, patates pişirmek çok zevkliydi.

Çocukluk döneminde başka bir görevimiz de İnekleri olatmaya götürmekti. Bizim Kırmızı bir ineğimiz vardı. Kaçtığı zaman yakalamak imkânsızdı. Kızılırmak'a kadar giderdi. Adını deli inek koymuştuk. Tüm köy hayvanları çoban tarafından olatılır, Bazı inek ve öküz sahipleri bizim gibi kendileri olatmaya götürürdü. Öğleyin hayvanları Kızılırmak'a götürür sular gölgede yatırır, Bizde azığımızı ortaya açar birlikte yedik. Genelde tereyağlı Omaç revaçta olurdu. Kuru üzüm ezmesi de yiyeceklerimizden sayılırdı. Suyla sıvılaştırılarak yenirdi. Yemekten sonra Kızılırmak'ta çimer, öğleden sonra hayvanları olatarak akşam olunca köye dönerdik. İnek ve eşekleri olatmaya götürmediğimiz zaman Pancar, patates, ekin tarlalarından ve sınırlardan ot yolar heybelere doldurur eve getirirdik. Özellikle inek sağılırken ot verilirdi. Gece yük götürecekt eşekler iyice oatlanarak beslenirdi. Babam eşeklerle satışı gitmediği zaman arkadaşlarla eşekleri olatmaya götürürdük. Arkadaşların çoğunun bir eşeği vardı, Bizim boz eşeğimiz ve kör eşeğimiz vardı. Birine biner, birisini de yularından çekerek olatmaya götürürdüm. Bu iş biraz zor olurdu. Arkadaşların tek eşeği olduğu için onların işi kısmen kolaydı. Onlara çok heveslenirdim. Öğleyin hava ısınınca eşekleri ahıra bağlar, Köyümüzün ortasından akan Göksu'ya gider yıkanırđık, ikinci vakti eşekleri ya tekrar olatmaya götürürdük, ya da Bahçeye, bağa gider, satışı gidecek, kaysı, salatalık, elma, domates, soğan gibi sebze ve meyveleri getirirdik. Göksu' da çok küçükken kayanın dibinde çimerdik, biraz büyüyünce daha derin olan erkli kuyu, Ağacagil'in kuyusu veya Değirmenin önünde yıkanırđık. Bu yerler öğleyin plaj gibi olurdu. Bir gün gediğın arkasında ki bahçemizde yularından tutarak boz eşeği olatırken soğuktan uyumuşum. Eşek armudu kemirmiş. O sebeple Babam çok sinirlenmiş ki hayatımda hiç unutamadığım bir dayak yemiştım. Bu olayı anlattığımda Babam üzölürdü. Armut ağacı kendisini toparlayıp büyüyemedi. Hep yaralı kaldı.

Yazın ekinler biçilince önce yığın yapılır, daha sonra harman kurulur, öküz veya atlar koşularak dövenle sürölür. Daha sonra akşamları rüzgâr estiğında savrularak çec çıkarılırdı. Çıkan buğdaya çec denirdi. Çec çıktığında bakkaldan helva şeker sucuğu almak adettendi. Bizim Atımız, öküzümüz olmadığı için harman işini başkalarına yaptırırđık. Saman ve yonca kesi geldiğında Samanlığa Yaba veya dirgenle pencereden atardım Tamamen samanlığı doldurur Kışın bahara kadar hayvanlara yedirirdik. Buğdaylar ambara taşınır, Aile ihtiyacında kullanılırdı. Bir kısmı yıkanıp kurutulurak su değirmeninde un yayılır. Bir kısmı da yıkanarak büyük kazanlarda kaynatılır buna hedik denilir, sıcakken yemesi lezzetli olurdu. Yıkanan buğday ve hedik evin damına serilir kurutulur. Buğday ve hedik kurutulurken akşamları çalınmaması için yıldızları

seyrederek yanında yataydık. Açık havada Uyumak çok iyi olurdu. Hedikler kurduktan sonra mahalledeki sohu taşında genç delikanlılarca tokmaklarla dövülür. Daha sonra mahallenin genç kızları maniler söyleyerek el değirmeninde çekilerek bulgur yapılırdı.

Sonbaharda tandırda yakacak olarak kullanmak için Bahçelerden gazel, Beserekten geven, boruk söker eve getirirdik. Bir gün gazel toplamak için tırmık yapacaktım. Tırmık için küçük bir tahtayı keserek, rendeleyerek Bakkaldan aldığım büyük çivileri çaktım. Tırmık sapını yapmak için deredeki kavaklığımıza gittim. Kavağa çıkıp sap olacak dalları kestim. Kavaktan inerken iki üç metre kalınca yere bakmadan aşağı atladım. Atlayınca çivi çaktığım tırmığın üç çivisi ayağıma saplandı. Çivinin birisi ayağımın üstünden çıkmıştı. Meğer tırmığı çivileri yukarıya gelecek şekilde koymuşum. Nasıl ağlayarak bağırıysam Koşarak Osman emmim yetişti. Çekerek ayağıma saplanan tırmığı zorlanarak çıkardık. Beni sırtına alarak köyün fahri sıhiyelik görevi de yapan Nazım Ağaya götürdü. Nazım ağa çiviler yeni, paslı olmadığı için korkulacak bir şey yok dedi. Ağrı kesici iğne yaptı. Öylece iyileştim. Küçükken tahtadan oturak, kayışlardan eşeklere yular yapmaktan çok zevk alırdım.

Tandırda her çeşit ekmek pişirilir, tandır ekmeğine, keteli ve yağlı çöreğe, yufka, gilik ve ekşili ekmeğe doyum olmazdı. Tandır üzerine sac konarak, üzerinde patatesli ve sirken böreği, hatta kuru fasulye dahi pişirilir, çok nefis olurdu. Kışın tek odada oturulur, sobayla ısınılır, orada sofraya tahtası kurulur yemek yenir, oturulur, misafir kabul edilir, tüm aile efradı o odada yataydı. Odadaki Tahta sedirin kapıya bitişik tarafında çağ bulunurdu. Sobada su ısıtılarak, sedirin üst tahtası kaldırılıp, çağda yıkanılırdı. Odanın girişinde tandır, tandırın yanında ocak ve üzerinde geniş baca bulunurdu. Dış kapı girişinde Su kovalarının bulunduğu, duvarında sini, kazan, kap, kaçak bulunduğu açık çağ vardı. Sol tarafında bir oda daha vardı. Biz çok küçükken, Babam orayı dükkân olarak kullanmıştır. Dükkânda köylünün ihtiyaç duyduğu şehirden getirilen şeker, yağ, çay gibi temel gıda maddeleri ile kadınlar için elbiselik pazen, Nazilli basması gibi kumaşlar satılmış. Daha sonraki yıllarda biz büyüyünce bu odayı oturma odası olarak kullandık. Evin yanına ahır, samanlık ve büyük tandır, ambar evi yapılmış, Ambar üç gözlüydü, birine yıllık un konur, birine bir sonraki yılın buğdayı, bir gözüne de hayvanların yemi arpa, çavdar konurdu. İkinci Dünya savaşında kıtlık yaşandığı için köylü bir sonraki yılın yeygisini ambara koyarlardı.

Evlerin üzeri toprakla kaplıydı. Kışın gece kar yağdığında ilk işimiz damdaki yağın karı sürgülerle iterek temizlemektir. Don çözümlüp yağmur yağdığında Eve su damlamaması için dama loğ taşı çekerek sıkıştırırdık. İş bitiminde eve indiğimizde Anam, ya sıcak mercimek çorbası (Helle denirdi),ya da mısır unundan yapılmış Kaçamak yemeği hazır ederdi. (üzerine tereyağı yakılarak yenirdi.)iştahlıca yerdik. İçme suları çeşmeden gelirdi. Bu görev ablalarımın işiydi. Bazen çeşme hattında arıza olur, köy içindeki Keziğin pınarından veya kuru çay çeşmesinden içme ve kullanma suyu getirilirdi. Akşama doğru aydınlatma lambasının isisi alınıp temizlenerek gaz doldurulup akşama hazır edilerek fiskeliğe konulurdu. Hava kararınca lamba yakılırdı. Önceleri lamba yerine idare veya çıra yakarlarmış. Zengin aileler Lüks ile aydınlanır. Lüks daha pahalıydı. Kışın çok kar yağardı. Çocukluk arkadaşlarımızla Beserek tepesinde kızak kayardık. Babam kaysı ağacından kızak yapmıştı. Çok hızlı kayardım. Kış günleri geceler uzun olurdu. Akşamları Radyosu olan Annemin akrabası Kalaycı Ali Emmilere oturmaya giderdik. Duvara monte edilmiş batarya ile çalışan kocaman radyo vardı. Ali amca Yurttan sesleri veya türkülerini çalan Ankara radyosunu veya İstanbul radyosunu açardı. Ali amca olmazsa oğlu Mustafa amca açardı. Çok sevinirdik. Haber saatini pek sevmezdik. Habere ajans denirdi. Adamlar, Radyonun içine nasıl sığıyor diye arkasına bakardık. Ali emmi ileride türkü söyleyenleri de göreceksiniz derdi. Hep nasıl olacak diye merak ederdik. Televizyon çıkınca 1970 den sonra türkü söyleyenleri görmeye başladık. Batarya zayıflayınca radyonun sesi bozulurdu ona da üzüldük. Mahallemizde Nazım Ağanın evinde de radyo vardı bazen de onlara giderdik. Yılbaşı akşamları

çok heyecanlı ve zevkli olurdu. Genelde yılbaşında Nazım Ağalara giderdik. Hem bilete para çıkacak diye heyecanlanırdık. Büyük ikramiye 1 milyon lira olurdu. Yılbaşı gecesi türkülerde çok olurdu. Nazım Ağa Hasta olanlara iğne vurur O zaman ağrısı, sancısı olan Hep Nazım ağaya gelir penesil iğnesi vurdururdu. Köyde doktor hemşire eczane yoktu. Kışın Küçük kardeşim İsmet ateşlenerek hastalanmıştı Babam Kızılırmak'ı geçip karlı dağları aşarak Gemerek Kazasına gidip ilaç getirmişti. Baharda karlar erir don çözülünce sokaklar çok çamur olurdu. Akşamlar sokakta saklambaç, eş gördüm gibi oyunlar oynardık. Üstümüz çamur olurdu. Gündüzleri hava güneşli olursa Dam üstünde bilye, fırıldak, ilik oyunu oynardık. Hayvan kılından yapılmış toparla evin veya okulun duvarında mağa değıdirmeli top oynardık. Harmanda çelik, çomak, fot oyunu onardık. Nazım ağanın bizim evin karşısında Demircilik atölyesi vardı. Bu atölyede Köylünün çifti. Sabanı yapılır, tamir edilir, atölyenin önünde köylünün, atları, öküzlerinin tırnakları kesilir, nal çakılırdı. Çok kalabalık olurdu. Nazım ağanın ailesinin lakabı Demircilerdi. Tüm kardeşleri demir işleriyle uğraşırlardı. Kardeşlerinden Şevki de köylünün sobasını, peşgesini(fırınında ekmek de pişirilen soba kuzine de denilir.) yapar tamir ederdi. Küçük kardeşimiz İsmet çocukken ocak başında ısınırken elbisesi ateş alıp tutuşunca dışarı kaçıyor, İşlik önündeki köylüler ve komşular görünce yardıma koşuyorlar. Yanan elbiseye su dökerek veya üstünü kapatarak söndürmek yerine alev alan elbiseyi vücuduna bastırarak söndürmeye çalışmışlar. Tedavi edilse de yanık izleri kalmıştır.

Çocukluğumda, Sefa'nın Mehmet Ali, herkesin sevdiği bir delikanlı olduğunu, Babasının traktörüyle zirai işlerde çalıştığını hatırlıyorum. Genç yaşta hastalananınca Kayseri'de tedavi gördü. Maalesef kurtarılamadı. Cenazesi geldiğinde tüm köy halkı toplanmıştı. Yürekler dağıldı. Çok acıydık. Hastanede Yattığı sırada, 'Portakalı Soyamadım. Başucuma Koyamadım. Şu Derdimden Kurtulup da Gençliğime Doyamadım. Anam Ağlar İçin İçin. Babam Ağlar Benim için. Ağla Anam Ağla Babam. Benim Şu Gençliğim İçin.' Türküsünü yazıp söylemiş. Rahmetli Babamda bu türküyü içten duygulu bir şekilde söylediler

2) AİLEMİZ

Dedem Mustafa Keskin'e Bakkal, Babasına, Kel Çavuş, Köydeki Sülalesine Talak Uşağı derlerdi. Kel çavuş askerliğini çavuş olarak yapmış. Çok otoritermiş. Askerlik yaparken, yazın güneşinden korunması için askerlere yorganı tutturur altında uyur dinlenirmiş. Köyde Kel çavuşun yorgan tuttuğu olayı anlatılırdı. Atalar, Şarkışla Kazasından Köyümüze gelip yerleşmişler. Soyadı Kanunu çıkınca Toprak Zengini taraf köyün Ağaları ÖZEL soyadını almışlar. Dedem ve amcalarına da KESKİN soyadı verilmiştir. Babam Halil KESKİN çocukken annesi, Babaannem Gülsüm vefat etmiş. Babaannem Çepni Köyünden olup Türklerin Çepni boyundanmış. Dedem Mustafa KESKİN İnköy'den Hava Nineyle evlenmiş. Babam küçük yaşta öksüz kalmış. Dedemin ikinci evliliğinden Mehmet Ali, Raşit ve Seyfi amcalarım olmuş. Seyfi amca engelliydi. Yürüyemezdi. Sürünerek dolaşırdı. Dedem tekrar Köyümüzden Asiye Nineyle evlenmiş. Üçüncü evliliğinden de Osman, Seyit Mehmet amcam olmuş. İkisinin arasında da Möhteber ame doğmuş. Babam tüm kardeşlerinin en büyüğü olup babaları bir anaları ayırır. Dedem tembel olduğu için Öksüz Babam çok küçük yaşlarda çalışmaya başlamış. Babama hayatını anlat dediğimizde; Dağda çobanlara çeltik olduğunu, Biraz büyüyünce Öküzleri yaydığını, çift sürdüğünü, ekin biçtiğini anlatırdı. Çoğu zaman yürüyerek, kağrı, at arabası, kamyonla Kayseri, Adana, Mersine giderek, Bağ, bahçe, yol işlerinde çalıştıklarını peynir ekmek, yediklerini, Çimento kâğıtlarının üzerinde yattıklarını, Bu şartlarda kazandıkları paraları getirip Dedeme verirmiş. Tüm kardeşlerinin, üvey annelerinin geçimini Babam temin edermiş. O bakımdan tüm Kardeşleri Babamı çok severdi. Babam Delikanlı olunca Köyde güreş

yaptırırlarmış, Emsallerini hep yıkarmış. Annemin Babası Yusuf Dedem Demiryollarında çalışmış, Babamı desteklermiş. Benim pehlivanım Dermiş. Daha sonra çalışkan Babama en büyük kızını vererek evlendirmişler. Önceleri Babam evlenmesine rağmen Dede, Dedemin kardeşi ve amcalarımla birlikte yaşamışlardır. Dedeme. Ağam, Köyün ağası Ali efendiden veresiye bir çift öküz almış. Babamda o sıralar dükkan çalıştırdığından, elinde parası varmış. Ali efendi Babamın dükkânında Ağamın ve köyün ileri gelenlerinin bulunduğu bir ortamda, öküzlerin parasını babamdan istemiş. Babam önce karşı çıkmış. Öküzleri ben almadım neden parasını benden istiyorsun demiş. Ağa Babamın gururunu kırıcı konuşunca Babam kasadan parayı çıkarıp Ağanın önüne atmış. Babam, köyün hayvanlarını toplayıp iki ay otlatmaya götürerek verdiği parayı tekrar kazanmıştır. Babama bu olayı anlattırırdık. Büyük abam çok akıllı sevilen bir kadındı.(annemizin annesine Büyük aba derdik. Hani okulda Öğretmen, öğrencisine Kızım senin annen yok' mu dediğinde abam var öğretmenim demiş.)Bakmış' ki Babam çalışıyor tüm geniş aile efradının ihtiyaçları karşılanıyor. Çepni'den annesinin mallarını da satıp getiriyor. Yine harcanıp bitiriliyor. Benim doğduğum 1952 yılında üç bölümlü ağaç ve toprakla kaplı evimizi yaparak, Dedemlerden ayrılmaları sağlanmış. Rahmetli Sevim, Ümmügülsüm(aile içinde Zeycan deriz) ablalarım ve ben Babamlar ayrılmadan önce doğmuşuz. Nazender(ailece Gülsüm deriz),İsmet, Necati yeni evimizde doğmuşlar. Büyük Abamın Anamdan küçük, Cemile, İbrahim, Nazmiye ve Türkan olmak üzere dört kızı bir oğlu bulunmaktadır. Türkan Halam Ankara'da kaybolmuştu. Ailece çok üzüntü içindeydik. Ahmet Emmi radyodan bulunduğunu öğrenmiş. Babam Ankara'ya gidip getirince çok sevinmiştik. Büyük abamın Annesine Medaba derdik. Çok uzun boyluydu. Kocası askerde Şehit olmuş. İki kızı bir oğluyla Hayat mücadelesi vermiş. Oğluna Ali dayı derdik. Parfümlü, süslü gezerdi. Parfüm satar. Çevrede eski fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekerek geçimini sağlardı. Diğer Kızına Gulübe hala derdik. Yusuf Dedemin Musa(sofu Musa derlerdi.) ve Ömer(Bayraktar denirdi.) adında iki kardeşi varmış. Anamın Musa emmisi mektepte hademelik yaptığı için muallimlere torpil yapmış. Anam ve Musa emmimin Kızı Ayşe'yi yaşları büyüdü düşüncesiyle okula göndermemişler. Anam bu olayı hep anlatırdı. Musa emmimin torpili sayesinde cahil kaldık derdi. Babamın Çepni Köyünde Halaları vardı. Çocukken Çepni'ye giderdik. Biz giderken hediye olarak, kaysı, domates, salatalık, karpuz kavun götürürdük. Onlarda bize, tereyağı, peynir, yün koyarlardı. Babamın Halasının oğlu Cabir Çelik Sivas Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü yaptı. Babamın Gemerek'te Sait Çavuş ve Ahmet Aksoy dayıları vardı. Gemerek Kazasına gittiğimizde onlara misafir olurduk. Sızır 'da Ali Osman Emmisi vardı.

Dayım İbrahim İNAN zeki ve şair ruhlu idi. Kızlarının ismini Esengül, Şengül, Songül, Nurgül olarak kafiyeli tek oğlunun ismini de Babasının ismini Yusuf koymuş. Çok şık giyinir, ava gider, Keklik avı ve balık avlamasını çok severdi. İlkokuldan sonra hocaları öğretmen okuluna gönderilmesini istemişler. Yusuf Dedem bir oğlan, bizim bağa kim bakacak düşüncesiyle öğretmen okuluna göndermemiş. Sadece birer dekar iki bağı vardı. Dayımın şiirlerinin basıldığı gazeteyi halaoğlu Mehmet'le tediyesi 25 kuruş diye hem okur hem de satmaya çalışırdık. 27 Mayısla ilgili şiirinin ilk kıtası;

27 Mayıs saat tam beşte
Açıldı radyolar söyler ateşle
Kapanmış dilimi getirdi aşka
Nur olsun Paşam da yaşasın ordu.

Dayım, İstasyonda karşılaştığı kişiye nerelisin diye sormuş oda sen bil deyince, Çevre köyleri sırasıyla tanıtıcı nitelikte söyleyişte bulunmuş Bizim köy için de şöyle demiş;

Gelinleri süslü
Erkekleri medeni uslu

Suyu bol meyvesi tatlı
Yoksa Eğerci' den misin?

Demiş.

Dayım, “Yarab Ver Rızkımı Namerde Değil Merde dahi Muhtaç Eyleme.”, "Zalimin Zulmü Varsa Mazlumunda Allah'ı Var. ‘La İlaha İllallah." vb. önem arz eden veciz sözlerle oturma odasının raflarını donatırdı.

Dayım’ da Almanya ya gitmek için yazılmış, İsteği geldi işlemler için Sivas'a gidecek para yok. Büyük Abamla, para istemeye Ali dayıya gittik. Seferin Hasana selamımı söyleyin versin demişti. Seferin Hasana gittik istediğimiz parayı verdi. Dayım öylece işlemlerini yaptırdı Almanya'nın Essen şehrine gitmişti. Çok sevinmiştik. İzine gelince büyük bir makaralı teyp getirmişti, sürekli çalar dinlerdik. Kayseri'ye Şavrole kamyonla kiremit almaya gittik. Halaoğlu Mehmet'le bana harçlık verdi bisiklete bindik. Lokantaya götürdü yemek yedik. İlk defa lokanta görmüştük. Kiremitleri yükledik dönüşte Yahyalı Köyünü geçince Kamyon Çamura çöktü. Gece yolda kaldık. Karaözü'ye traktörlerle geldik. Lokantaya oturduk. Âşıkları topladı onlar çaldı dayım kafayı çekti. Kamyonu çamurdan çıkarıp geldiklerinde gece yarısı olmuştu öylece köye döndük.

Büyük abam, maaşı için evlendiği, harp malulü eşinden dolayı maaş almaktaydı. Maaşını almak için kış günü Gemerek Kazasına eşeklerle gittik, Hava çok soğuk, Yol ıssızdı, Büyük Abam dönüşte sıkıca tembih etti. Eşkıyalarla karşılaşarsak Mahkemeden şahitlikten geliyoruz diyelim dedi.

Babam siyasetle aktif olarak ilgilenmez Ama Menderes Döneminde Kızılırmak üzerine yapılan köprüleri anlatmakla bitiremezdi. Önceleri Kazaya gitmek için ya Şahruk Köprüsünden geçip Kılıç Dağını aşarak gidilmiş, ya da Kızılırmak' tan yaya geçerek gidilmiş. Kışın buzlar geçiş esnasında bacakları kestiğinden kan akarmış. Bazen buzlar çok kalınlaştığından üzerinden yürüyerek geçilmiş, ancak o zaman da buzun kırılıp suya düşme tehlikesi olurmuş. Menderes idam edildiğinde Köyde günlerce yas tutuldu. Radyodan türküler çalınmadı;

Menderesin donu güzel
Girince Orduyu bozar
Maşallah dememiş Gürsel
Nazar değmiş Menderese

Şeklinde ağıtlar yakılmıştı. Babam daha sonra DEMİRELÇİ oldu. Her zaman doğrunun, dürüstün, haklının yanında olmaya, fakirlere yardım etmeye çalıştı.

Dedemlerden ayrıldıktan sonra Babama, Ana malı olarak Samsatlıdaki tarla ile Bezirgânın Başındaki tarla verilmiş. Gediğin arkasındaki bahçe, Höllüklüdeki Kavak ve Söğüt dikili yer ile Hiç ekmediğimiz Kuru çay' da ki Kıraç tarla baba malı olarak verilmiştir. Karnı tarla satın alınmış. Daha sonraki zamanda Babam. Anam, İki ablam ve ben Gece Gündüz bağda bahçede, tarlada çalıştık. Benden küçük kız kardeşimiz evde kalıp hem evin temizliğini yaptı, su getirdi, bulaşıkları yıkadı, hem de akşamın yemeğini hazırladı. Bu çalışma temposuyla evimizin geçimini sağlayarak, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladık. Tasarruf edilen paralarla Önce Sınır Deresindeki tarla, daha sonra İsmail'in Tarlası, En sonunda Çakırgil'in tarlası satın alındı. Babam ilk önce Gediğin arkasına üzüm bağı dikmiş. Bağ kütüğü yaşlanınca, karnı tarlanın bir bölümüne bağ dikmiş, daha sonra Gediğin arkasındaki bağ sökülerek, Sınır Deresindeki tarlaya bağ dikildi. İsmail'in tarlası alınca bir parçasına bağ dikildi. En sonunda Karnı tarladaki bağ da sökülerek, Babama ana malı olarak verilen Samatlı' daki tarlaya da bağ dikildi. Babam üç oğlana üç üzüm bağı yeter, derdi. Babam Gediğin arkasında ki bağı sökünce, Baharda, tepeyi kazma ve kürekle kazıp, el arabasıyla taşıyarak, üç barsamba şeklinde düzelterek, evin ihtiyacı olan sebzeleri oraya ekerdi. Köye yakındı sulaması kolaydı. Ancak yolu yoktu hep komşunun tarlasından geçilirdi. Komşulardan

birisi cüce Ömer'di. Onların bahçeden geçemedik. Bir seferinde geçerken bizi görmüş. Bizi kovaladı. Ablalarımla birlikte Bahçemizdeki Çot kaysıya çıkararak kurtulduk. Yine de Cüce Ömer kaysıya çıkamadığı için bizi taşa tutmuştu. Köyden tarlaya giderken köy çıkışında birde çot kız vardı. Onların evinin yanından geçerken çok korkardık. Sürekli besmele çekerdik. Babam İsmail' in tarlasını da satın alınca kazma, kürekle çalışarak üç bölüm şeklinde düzeltmişti. Sınır deresindeki tarlayı, Derenin içindeki tarlayı da iki bölüm halinde kazma kürekle düzeltmişti. Zaman zaman Babama azık götürürdüm. Çalışmaları bizzat görürdüm. Çakırgilin tarlaya sulama işine gitmişim. Suyun kesilmemesi için Erkek kardeşlerimden İsmeti taş köprüye Necati'yi Çayırılı gevere nöbetçi olarak koydum. Su kesilince suyun başına doğru gittiğimde Necati'nin görev yerinde olduğunu gördüm. İsmet nöbet yerinden ayrılarak köye oynamaya gitmiş o nedenle su kesilmişti. İsmet zeki olmasına rağmen tembeldi. Liseyi de ancak bizim çabamızla okudu. Necati her zaman çalışkandı.

Cemile Halamızın Eşine Ahmet emmi derdik. Akşamları ailece bize geldiklerinde Babama haydi bacanak Gaviye(Kahveye) gidelim derdi. Bende taklit ederek haydi bacanak gaviye gidelim derdim. Cemile halam bana sürekli tekrarlatırdı. Gulübe Halamızın oğlu Mustafa Ağabi Dayımın yaşıtıydı. Çocukları çok severdi. Bizde onu çok severdik. Zaman zaman bizim eve gelirlerdi bana leylak resimleri yapardı. Çok sevinirdim. Mustafa Ağabey nişanlanınca Nişanlısının evine ailece Nişanlı görmeye gitmiştik. Eve dönüşte çocuk sayısı fazla olduğundan Küçük Kız kardeşim Nazender orada uyurken unutulmuştu. Daha sonra Mustafa ağabey kucağında bizim eve kadar getirmişti.

Günümüzde ailemizin geldiği durum;

Sivas Gemerek İlçesinin Merkez kasaba ve köylerinden yetişen ilk Mülki İdare Amiri Kaymakamım. Oğlum Halil Alpay KEESKİN İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde Kıyı ve Liman Yapıları Konusunda mastır yaparak mezun olup özel sektörde çalışmaktadır.

1985 yılında trafik kazasında kaybettiğimiz ablamız Sevim KESKİN'İN büyük oğlu Ömer KESKİN kadın doğum uzmanı oldu. Evlendirdik eşi Peyzaj mimarı, bir kızı birde oğlu var. İzmir Aliğa İlçesinde hizmet veriyor. Ortanca oğlu Taner KESKİN Makine Mühendisi oldu banka şefiyle evlendirdik iki oğlu var. Kayseri Valiliğinde görev yapmaktadır. Küçük oğlu Deniz KESKİN Elektrik Elektronik Mühendisi oldu. Hemşire öğretmenle evlendi. İki kızı bulunmaktadır.

Zeycan ablamız, halaoğlu Yılların yıpratamadığı Bedford Şoförü, ticaret erbabı Mehmet ÇAĞLAR'LA evli olup Belçika'da yaşıyorlar. Oğulları Ahmet beni örnek alıp SBF İşletme bölümünü bitirdi. Belçika'da Bursalı kızla evlendi. Belçika'da ticaretle iştigal ediyor. Bir oğlu birde kızı bulunmaktadır. Ablamın üç kızı da Belçika'da eğitim gördüler. Aycan, Nüket evli, küçük kızları Sevim yüksek tahsilde yaptı Banka ve Sigortacılık dalında çalışmakta olup hepsi Belçika'da yaşıyorlar.

Kız Kardeşim Nazender Öğretmenlik yaparak emekli oldu. Eşi Urfa'da Hastane afet acil durum müdürü. Üç kızı olup büyük kızı Ayşe Gazi Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. PTT de işe başlaması bekleniyor. Ortanca kızı Hasret, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olarak özel bir şirkette çalışmaya başladı, Küçük kızı Firdevs İzmir 9 Eylül Üniversitesinde Tarih bölümünde öğrencidir.

Kardeşimiz İsmet, Kayseri Sağlık Teşkilatına çalışarak emekli olup Antalya'ya yerleşti. Eşi hemşirelikten emekli oldu. Kızları Firdevs Uludağ Kamu yönetiminden mezun olup, İstanbul'da Gümrük Muayene Memuru olarak görev yapmaktadır. Oğlu Mümtaz Ulaş Anadolu Lisesinde okuyor.

En küçük kardeşimiz Liseyi İsmetle birlikte Ankara'da yanımızda okuttuğumuz Necati,

Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olarak, Antalya Side'de rehberlikle başladığı iş hayatına, tamamen kendi kazancıyla oluşturduğu tasarrufla, **Keskinler Turizm İnşaat Ticaret şirketini** kurarak devam etti. Fakülteden sınıf arkadaşı Almanca öğretmeni ile evlendi. Gece gündüz çalışarak Villalar yapıp, yabancılara satarak ailenin patronu konumuna geldi. Turizmde olumsuzluklar görülünce UPS kargonun İzmir ve Bodrumdaki şubelerinin bir kısmına ortak oldu. Ekonomik durumu iyi olup düzgün bir iş adamı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Kızı Yağmur İstanbul Maltepe Üniversitesinde Psikoloji, Oğulları Halil Yeditepe Üniversitesinde İşletme ve Bilişim eğitimi görmekte, Kemal Deniz ortaokulda okumaktadır. Manavgat'ta ikamet etmektedir.

Mehmet Ali Amcanın yaşayan çocukları ile Möhteber Amenin çocuklarının bir kısmı Almanya'da, birkismıda Türkiye'de yaşıyorlar. Raşit Amcamın çocukları Hollanda'da çalışıyorlar Seyit Mehmet Amcam Avustralya'da çalışarak emekli oldu. Oğlu Memduh Mühendis olarak Avustralya'da çalışıyor. Diğer çocukları da Avustralya'da yaşıyor. .

Rahmetli Türkan Halamızın oğlu Tekin KARABIYIK'DA beni örnek alarak SBF 'nin Kamu Yönetiminden Mezun Oldu Mersin Büyükşehir Belediyesinde Müfettiş olarak çalışmaktadır. Merhum Cemile halamın oğlu Levent'in oğullarından birisi Denizcilik Fakültesinden mezun olarak gemilerde kaptanlık yapmaktadır. Diğeri SBF' den mezun oldu.

Eşimin amcaoğullarından ikisi doktor, biri emekli savcı, yeğenlerinden biri Tekfen'den emekli Muhasebe Müdürü, ikisi doktor, dördü öğretmen, ikisi işletmecisi mühendistir.

Ailemizde yaprak dökümü;

Dedem Mustafa KESKİN 1990, Nezahat baldız 1992, Seyit Amcamın oğlu Mustafa 1993, Kayın Peder Hamit İNEM 1995, Halamın oğlu Mahmut İNAN 1998, Mehmet Ali Amcam, Cemile Halamın eşi Ahmet ÇAĞLAR 1999, Kayın Valide Hacer İNEM 2002, Remzi enişte 2003, Nazmiye Halam, Amcaoğlu Erdoğan KESKİN, Raşit amcanın kızı Yüksel, Ömer Eminin Eşi Keziban KESKİN 2004, Cemile Halam 2007, Babam Halil KESKİN 19 Temmuz 2010, Nazmiye Halamın Kızı Hülya 2010, Osman Amcamın Eşi Firdevs KESKİN 2012, Dayı Kızı Nurgül 2014, Mehmet KESKİN ağabey 2015, Möhteber Eme 2015, Annem Firdevs KESKİN 1 Aralık 2015, Türkan halam 2016, Eşimin Ağabeyi İsmet Mustafa İNEM 26 Eylül 2016, yeğeni Hamiyet 06.02.2017 tarihinde, Ablası Hatice (Zeycan) TÜRKÖĞLU, 07.03.2017 Salı günü vefat etmişlerdir. Tüm geçmişlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

3) EĞERCİ KÖYÜMÜZ

Köyümüz Eğerci, Türkiye haritasının tam ortasında bulunmaktadır. Köyümüzün içerisinden Göksu akmakta, köyü ikiye bölmekte, tahta bir köprüyle karşıya geçilir. Sel çok gelirse köprüünün üzerinden aşar, bazen sel çok fazla gelirse köprüyü sel götürürdü. Benim doğduğumda köprüyü sel almış, Büyük abam karşıda kalmış. Sel suyu azalınca Ahmet emmi Büyük abamı sırtında bizim tarafa geçirmiş. Göksu ,komşu Sızır Köyünden (şuanda kasaba) doğar, Sızır Şelalesini oluşturur, Bizim arazilerin bittiği yerde Kızılıрмаğa dökülür. Kavuştuğu yere Kavşit denir. Burada sürekli buharlaşma olur. Çünkü Yazın Göksu serin, Kızılırmak sıcak olur. Kışında Göksu sıcak, Kızılırmak soğuk olur. Köyümüzün çevresinde Tekmen, Ağacaşar, Sızır, Dendil, Burhan köyleri ve Horuk mezarası ile Karaöz'ü bulunmaktadır. Göksu üzerine kurulan bentten köy arkına su alınır ve köyün tarlalarının yaklaşık yarısı sulandığından, baharda her taraf yemyeşil olur. Genellikle kavak, söğüt, kaysı, elma, armut, erik ağaçları yaygındır. Sonbaharda hepsinin yaprakları döküldüğü için boz kır gibi görülür.

Köyümüz Kayseri'ye yaklaşık 100 km, Sivas'a 130 km uzaklıktadır. Kayseri'ye pazar günü hariç diğer günler köy otobüsü sabah gider, akşam dönerdi. Otobüsün köye gelişi çok zevkli ve

heyecanlı olurdu. Sivas'a genelde otobüs gitmezdi. Resmi işler için gitme zorunluluğu olduğunda Yeniçubuğa gelinir oradan trenle veya karayoluyla gidilir. Aynı şekilde dönülürdü, dönüşler genelde geceye denk gelirdi. Kış şartlarında gidiş, geliş çok zor olurdu.

Köyümüzde yaklaşık yedi, sekiz Kabile var. Bir kısmı Şarkışla'dan, Bir kısmı Kayseri'den, Bir kısmı da Kars'tan, Erzurum'dan gelip Yerleşmişler. İlk yerleşen Eğerci Baba isimli zatın ismini almış. Mezarı köy içinde bulunmaktadır.

Sızır Elektrik Santralını Göksu'nun üzerine Alman Firması tarafından, Eğerci, Sızır, Ağacaşar köyü arasına inşa edildi. 1960 lı yıllarda Kayseri ve Sivas tarafına elektrik enerjisi verilmişti. Daha sonra köyümüze de elektrik verildi. Böylece köylü lambadan, karanlıktan kurtularak, aydınlığa kavuştu. Santralin enerji hattı çekilirken. Bende ada tepenin dibinde bostan bekliyordum. Elektrik şirketi çadırlarını bizim Alaçığm yakınındaki çeşmenin başına kurmuşlardı. Ben bazen çadırlara giderdim. Pınarbaşılı Aşçı, beni çok severdi. Onlara yardım ederdim. Çadıra giderken karpuz kavun götürürdüm. O da artan somun ekmeği (şeer ekmeği derdik) verirdi. Çok seviniirdim. İşler bitip çadırlar sökülünce çok üzölmüştüim. Bir daha aşçıyla görüşemedik.

Sızır Elektrik santralını, Alman Müteahhit inşa ederken bizim köyün gençleri arkası açık Pikabın Höllüklü yokuşunu çıkarken araç yavaşlayınca arkasındaki kasaları Şeker sucuğu veya helva sandığı zannederek alıp aşağı indirmişler. Kasayı açıp projeler olduğunu görünce yol kenarına atmışlar, daha sonra mühendis Şef, projeyi göremeyince dönüp aramaya başlamış. Yolun kenarında bulduğuna çok sevinmiş. Santral inşası için çok uzun vinçi, köy içinden ve köprülerden treylerle zorlukla götürölmüştü.

Sızır Elektrik santralında çalışan Bizim köy, Sızır ve Ağacaşar köyünden işçilerin çalışkanlığını Alman müteahhit görünce iş bitiminde Almanya'ya 40 kişiye istek çıkardı. Köyde gävurlar götürüp kesecekler söylentisi yayılmaya başladı. İstek yapılan kafiye her şeyi göze alarak gittiler. Çünkü fakirlik hat safhadaydı. Gidenler ailesine 100 mark gönderiyor. Evin tüm ihtiyacını karşılıyorlardı. İzine gelenler beyaz naylon gömlekle, kravatlı, yanardöner elbiseli, çanta radyolu, teypliydiler. Hatta bir sene sonra birleşerek minibüs alıp izine gelenler bile oldu. Köylüler baktılar ki Almanlar kesmiyor, Yurt dışına gidişler Bizim Gemerek İlçesinden, Sivas ilinden başlayarak Ülkemize, dalga dalga yayıldı. Okula beraber kayıt yaptırdığımız Halit arkadaşımın babası ilk gidenlerdendi. Halit'e beyaz naylon gömlek getirmişti, çok heveslenmiştim.

Benim doğduğum yıllarda Kayseri'deki Şeyh bizim köydeki müritlerine haber göndermiş şu gün şu saat uçacağız herkes hazırlansın demiş. Köylülerde nesi varsa uçuyoruz diye kalanlara vermiş. Anamın Ali Dayısı da dükkânını dağıtmış. Beklenen gün gelmiş uçamamışlar. Şeyh ertelendi diye haber salmış. Beklenen gün gelmiş yine uçamamışlar, bakmışlar ki uçulmuyor, dağıttıklarını toplamaya çalışmışlar ama Ali dayının dükkân mallarının çoğu geri dönmemiş. Bu olayı Mürit olmayanlar anlatırdı.1979 yılında Ardeşen Kaymakamı iken Hulusi Sayın Paşa Jandarmaya denetlemeye geldiğinde ziyarete gelmişti. Bana nerelisin Kaymakam Bey dedi. Sivaslıyım dedim. Sivas'ın Neresindensin dedi Gemerekliyim deyince, neresindensin dedi. Eğerci köyünden dediğimde, bizim köyün ileri gelenlerini saymaya başladı. Aradan 27 yıl geçmesine rağmen kimseyi unutmamış. Bu uçma olayını anlattı. Önce inanmadık dedi sonra köye gittiklerinde gerçek olduğunu anlamışlar. Meğer Hulusi Sayın Paşa 1952 yılında jandarma teğmeni olarak Gemerek İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı yapmış. Daha sonraki yıllarda Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı iken Mardin Derk kaymakamlığımda yine karşılaşmıştık.

Köylülerimiz baharda başlar, kar yağınca kadar tarlalarda karınca gibi çalışırlar. Bostan bozulduğunda, bağ bozumunda, elma armut, kaysı toplandığında, Eve eşek üzerinde sandıkla getirirken Babam köy içinde kimle karşılaşa, karpuz, kavun, üzüm, kaysı, elma, armut, salatalık,

ne getiriyorsak dağıtırdı. Eve geldiğimizde sandıkların yarısı boşalmış olurdu, çok hayırseverdi.

Evlenme çağına gelmiş gençler için, Önce kız isteme, sonra nişan olur. Nişanda Şeker şerbeti içilirdi. Kışın boş zamanda da Düğünler olurdu. Düğünden önce kına gecesi, kız evinde düzenlenir. Düğünlerde sabah erkenden gelin alınır, Gelin almaya kız evine gelindiğinde çeşitli eğlenceli oyunlar sergilenir. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilir. Kız alınıp oğlan evine gelince, Yemek verilir, yemeklerde pilav, mantı, sütlü, baklava, börek, ikram edilir. Daha sonra kadınlar ayrı yerde eğlenir. Gençler damat odasında eğlenir. Gün içinde gelinle damadı, Gelinin ve damadın sağdıç ve nedimleri bir araya getirerek resim çektirilir. Yatsı namazından sonra damat yatak odasına getirildiğinde Anne ve Babası Damada bağ, bahçe. Tarla, hatta inek, koyun, keçi verme sözünü verirler. Gençler damadın sırtına yumruklar vurarak içeri sokarlar. Böylece gelinle damat buluşur.

Kış geceleri uzun olur, Bizim mahallede Ağamın odasında toplanılır, Musa emminin oğlu Temel ağabey, Köroğlu, Hazreti Ali, Battal Gaziden cenk kitapları, hikâyeler, romanlar masallar okur, Büyüklerimiz dinlerler, Biz küçükler kapıya yakın otururuz, su isteyenlere sırayla su veririz. Namaz vakti yaşlılar namazını kırlarlar. Kitap okunmadığı zaman dört kol veya altı kol üçlü oynanır. Yenilen grup arabaşı yaptırırdı. Çok iddialı oyun olurdu. Arabaşı Sivas, Kayseri, Yozgat ve Konya bölgesinde milli bir yemek olarak özellikle toplu davetlerde ikram edilir. Çorbası Kar yağdığında keklik avlanırsa keklik etinden, horoz, tavuk etinden de yapılır, çok nefis olur. Hamuru soğuk havada, sini veya geniş tepsilere dökülür. Kaşıkla önce hamur alınır, sıcak çorbaya batırılarak yutulur. Hamur çiğnenirse hiç tadı olmaz. Hamuru çorbanın içine düşürmek, arabaşı yaptırma cezasını gerektirir. Onun için, hamuru çorbaya düşürmemeye dikkat edilir.

Ramazan ayında, Ezan minareden okunur, Çocuklar caminin etrafında toplanırdı, ezan okunmaya başlandığında, ezan okundu hey diyerek eve kadar koşarak gelirdik. İftar saatinde evimizin önünden fakir bir komşunun geçtiğini Babam görürse eve iftarı açmaya davet ederdi. Sahura kalkmak çok zevkli olurdu. Bizi sahura kaldırması için, Anama hep yalvarırdık. Davulu Ağam veya Caf'ın Memedali, zurnayı zurnacı Emin çalardı. Çok güzel türküler çalarlardı. Pencereden bakarak geçişleri zevkle izlenirdi. Çalanlara sahur yemeği ikram edilirdi. En iyi ikramları Hacığilin yaptığını Ağam hep anlatırdı. Küçükken önce öğleye kadar oruç tutardık. Buna tekne orucu derdik. Büyüdükçe tam gün oruç tutmaya başladık.

Dini Bayramlarda, Bayram yemeği için Bayram namazından sonra Ağamın odasına gelinir, gelenlerin evinden en az bir yemek gelir. Genelde Baklava veya börek ev sahibi tarafından yaptırılır. Diğerleri, mantı, sütlü, çorba, gibi yiyecekler getirir, hep birlikte yer sofrasında erkekler ayrı, kadınlar ayrı yemek yerlerdi. Yemekten sonra Ağamdan başlayarak büyüklük sırasına göre el öpülerek bayramlaşma yapılır. Daha sonra şeker, kolonya ve sigara ikram edilir. Şeker, sigara ve kolonyayı genellikle Babam alırdı. Bayramlaşmada büyüklerimiz biz çocuklara bayram harçlığı verirlerdi. Yaşlılar odada bekler, Gençler ve küçükler Köydeki tüm odaları gezerek büyüklerin elleri öpülürdü. Küçüklere şeker, gençlere şeker ve sigara kolonya ikram edilirdi.

Kar eriyip toprak ısınmaya başladığında önce kılavuz sonra nevruz çıkmaya başlardı. Çocukluk arkadaşlarımızla kılavuz, nevruz toplamaya dağlara tepelere giderdik. Topladığımız kılavuzu, nevruzu iğde çalısına takarak evleri dolaşırdık. Koro halinde,

- Kılavuz, geldi kapıya,
- Az verenin kızı olsun,
- Çok verenin oğlu olsun.

Şeklinde maniler söyledik. Biz kılavuz ve nevruz verirdik, Kadınlar da bize bulgur, buğday verirlerdi. Dükkâna götürür, karşılığında şeker sucuğu, helva alır hep beraber toplu olarak yerdik.

Bu adet çocuklar arasında sürer giderdi.

Çocukluğumuzda camiye gittiğimizde, imam bize dini bilgiler verir,

Şol cennetin ırmakları,

Akar Allah deyu deyu,

Çıkmış İslam bülbülleri,

Öter Allah deyu deyu.

Koro halinde ilahiler söyletirdi.

4) EĞERCİ KÖY İLKOKULUNDA OKULA BAŞLADIM

Okul Bizim evin önündeydi. Köyde çocukluk arkadaşım Halit 'le Okulun önünden geçerken Öğretmenler bizi görünce okula gelmemizi istediler. Öğretmenlerin yanına vardığımızda Benim adımlı sordular. Köyde aile çevresinde adıma Kemal denildiğinden Kemal KESKİN dedim, hemen kaydettiler. Arkadaşımın adını sordular Halit KESKİN dedi. O şekilde kaydetmişler. Meğer benim adım Nüfusta Mustafa olduğu halde Kemal yazdırmışım. Arkadaşında soyadı SARIKAYA olduğu halde Ben soyadımı KESKİN deyince, Arkadaşım da KESKİN demiş. İkimizin ki de hatalı yazılmış. Sonra hata anlaşılınca düzeltildi. Karşılaşınca annelerimiz bu olayı hep anlattırırıldarı.

İlkokul birinci sınıfı çinko çatılı eski ilkokul binasında okuduk. Bağda bahçede çalıştığımız için Okul açıldıktan en az bir ay sonra okula gitmeye başlar, Okul kapanmadan bir ay önce okulu bırakırdık. Birinci sınıfta ilk yıl kaldım. İkinci yıl sınıfı geçtim. İkinci sınıftan sonra şimdiki yeni okul inşa edilince orada okumaya başladık. Eski okul yıkıldı. İlkokulda önce Yusuf Karahan, Seyfettin Aksoy hoca, daha sonra Süleyman Doğanay ve Mehmet Yücel öğretmenimiz oldu. Benden üst sınıflarda Sevim ve Zeycan ablalarım okuyordu. Öğretmen okumamda yetersizlik görünce, ablaların niye yardımcı olmuyorlar dedi. Daha sonra ablalarımı bizim sınıfa çağırarak, uyarmıştı. Sınıf başkanları okul dışında da öğrencileri takip ederlerdi. Hafta sonu, Yaramazlık yapanlar pazartesi okul müdürüne bildirilir. Okul Müdürü Mehmet Yüceldi. Çok sert bir idareciydi. Talebeler Öğretmen evlerinin merdivenini alıp, Besereğe kızak kaymaya götürmüşler, sınıf başkanları kızak kayanların isimlerini okul müdürüne verince, Mehmet hoca hepsini sıra dayığına çekmişti. Genelde Hacı Koçyiğit yaramazlıkta başı çekerdi. Öğretmenlere çok saygı gösterirdik. Gördüğümüzde nereye saklanacağımızı şaşırırdık. İlkokulda bayramlarda bir iki defa Yürüyüş Şiirini okudum.

YÜRÜYÜŞ

Süngümü demir gibi,

Ellerimle kavradım.

Şanlara Zaferlere

Yürüdüm adım adım.

Yürüdüm adım adım derken üç adım öne doğru yürürdüm.

İlkokulda başarılı bir öğrenci değildim. Genelde ortada yer alırdım. Beraber kaydolduğumuz Halit sınıfta kaldığından ilkokulu benden sonra bitirdi.

Seyit Mehmet amcam, ilkokuldan sonra Gemerek ortaokuluna gitmiş, Karaöz'ü köyüne ortaokul açılınca Mehmet ağabeyim Karaözü ortaokuluna kaydolmuştu. Seyit amcam çok zor şartlarda okuduklarını anlatırdı. Ömer Emmimin, Mehmet ağabeyime haftalık iki buçuk lira harçlık verdiğini hatırlıyorum. Hafta sonu Cuma günü akşamı gelir ihtiyaçları olan ekmek ve gıda maddelerini alır Pazar günü giderlerdi. Gelemedikleri zaman bir kez Fevzi ile ihtiyaçlarını götürmüştük. Bir kış günü Mehmet Ali Emmimin alacağını almak için Yine Emmioğlu Fevzi ile Karaözü'ye gittik. Alacağı alamadan dönmüştük. Çok tehlikeli bir yolculuktu. Tipiye tutulup veya

Kurda rastlasak ne yapardık?

5) KAYSERİ NAZMİ TOKER ORTAOKULUNDA EĞİTİME DEVAM ETTİM

İlkokuldan Mezun olduğumuzda Kayseri'de okuma sevdası başlamıştı. Sevim ve Zeycan ablam ilkokulda başarılı olmaları nedeniyle öğretmenlerin öğretmen okuluna veya hemşirelik okuluna gönderilmeleri için ısrar etmelerine karşın kızların okutulması o yıllarda hoş görülmediğinden ilkokuldan sonra okuyamamışlardır. Sevim ablama 15 yaşındayken dünürcü istemeye gelince aile büyükleri Ömer emminin isteği üzerine ortaokul son sınıfta okuyan Mehmet ağabeyime nişanladılar. Liseyi bitirince düğünleri yapıldı. Zeycan ablamda 17 yaşına gelince Halaoğlu Mehmet Çağlarla nişanlandı bir sene sonrada düğünleri oldu. Bizimle Eğerci ilkokulunu bitiren arkadaşlar Kayseri Nazmi Toker Ortaokuluna Kayıt yaptırmaya başladı. Babam ve Amcam, Fevzi ile Bana 20 şer lira harçlık verdiler Ortaokula kaydolmak için otobüsle Kayseri'ye gönderdiler. Koca Ömer'in Austin eski otobüsüyle beş liraya gittik. Mehmet Ağabeyimiz bir yıl önce Karaözü Ortaokulundaki kaydını Kayseri Nazmi Toker Ortaokuluna naklederek son sınıfı Kayseri'de okuyordu. Bizde doğruca onların öğrenci evine gittik. Mehmet Ağabi bizi Kendi Okulu olan Nazmi Toker Ortaokuluna Kayıt yaptırdı. O gün Kayseri'de kaldık akşamları elektrikle aydınlanıyor her taraf pırıl pırıl çok hoşumuza gitmişti. Dönüş için beş liralarmızı ayırdık, kalan paramızı harcadık. Köy otobüsü saat öğleyin 2 de hareket ettiğinden kayıt işleri uzayınca otobüsü kaçırdık. Saat 4 de ekspres tren varmış Mehmet Ağabey bizi istasyona götürdü. Biletleri aldık öğrenci kimliğimiz olmadığından 445 kuruşa sivil bilet almıştık. İlk defa trene binecektik. Çok heyecanlıydık. Karaözü istasyonunda ineceğimizi tembih etti. İstasyonda Bizim köyden Güççük dayı ile Ergün ağabey ile karşılaştık onlarda köye gidiyorlarmış. Mehmet ağabey, onlara da bizimle ilgilenmeleri için tembihte bulundu. Vedalaşıp Trenle hareket ettik. Biletimiz numarasız olduğu için koridorda etrafı seyrederek gidiyoruz. O sırada çaycı geçiyordu. Emmioğlu birer çayda biz içelim dedi. İki büyük bardakla çayları alıp içiyoruz. Çevrede oturanlar bize bakıp gülerек çayı kaç içiyorsunuz dediler? Bilmiyoruz deyince çay trende bir lira denilince, bizi bir telaş aldı. Çayı yudumlayamaz olduk. Çünkü ikimizde yol parasından kalan toplam 110 kuruş vardı.90 kuruş eksikimiz var. O zaman köyde 1 çay on kuruştı. Çaycı gelmeden Fevzi'ye, Ergün Ağabeyden 1 lira iste dedim. Gitti boş döndü. Bozuk para yok demiş. Ben utandığım için Güççük Dayıya da Fevzi'yi gönderdim. O da yok demiş. O arada çaycı paraları toplamaya başladı. Bizim 110 kuruşumuz var dedik. Çaycı bize ters ters bakarak. Bir daha ücretini sormadan çay almayın dedi ve ilk dersimizi verdi. Karaözü istasyonunda trenden indik. Bizim elimiz boştu. Güççük dayı elindeki sepeti taşımak için bana verdi. Ergün ağabey de valizini Fevziye verdi köye kadar iki saatlik yolda yürüyerek bize yüklerini taşıttılar. Üstelik çay için hem para vermediler hem de trende çay nasıl içiliyor diyerek bizimle dalga geçtiler. Köye gelince anlatınca Babam ve annem üzuldüler ve bizim köylülerin yaptıklarına kızdılar. Bu olay unutulmayacak bir anı olarak iz bıraktı. Her bakımdan dersimizi aldık. Zaman zaman bu olayı anlatırım. Bu olaydan Oğlum Halil Alpay etkilendiğinden, maaş almaya başlayınca, trene veya Vapura bindiğimizde hemen çay ikram eder.

Okullar açılmadan önce Ömer Emmi Kayseri'ye ev tutmaya gitti. Mehmet Ağabey, Ortaokulu bitirip Kayseri Lisesine kaydolmuştu. Fevzi ile beraber üçümüz aynı evde kalacaktık. Emmim, Bizim okula yakın blok apartmanların yanında eski tek odalı bir evi aylık 40 liraya kiralamış. Okullar açılınca bizim köylü talebelerle Bekir çavuşun kamyonuyla yiyeceklerimizi, yatak, yorganımızı yükleyip üzerine de oturarak Kayseri'ye gittik. Bir el arabası kiralarak yükümüzü eve taşıdık. Babam bizimle gelerek kapalı çarşıdan ceket, pantolon ve ayakkabı, atlet, çorap gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayarak köye döndü. Bizim avluda birde gece bekçisi oturuyordu. Ev

sahibimiz köseydi. Köse dayı diyorduk. Evimizin duvarlarından kumlar dökülüyordu. Sabah yataktan kalktığımızda başımızdan kumlar saçılırdı. Bir odada yatar, yemeğimizi gaz ocağında kendimiz pişirir yerdik. Tuvaleti avludaydı. Odanın içinde kapının yanında banyo yapmak için betondan çağı vardı. İlk aylarda Çollunun Ömer Ağabey de bizimle kalıyordu, Sabah erken Ticaret Lisesine gider, Okuldan sonra da gece geç saatlere kadar garsonluk yapardı. Zaman zaman Fevzi ile beni güreştirirlerdi. Mehmet Ağabey Fevzi'yi, Ömer Ağabey de beni taraftar olarak tutardı. Fevzi'yi genelde yıkardım. Yıkılınca Fevzi kavga etmeye başlardı. Akşam Ömer Ağabey ekmek için hamur yoğurur sabah erkenden mahalle fırınına götürürdük. Öğleyin Okula gitmeden ekmeğimizi alır eve getirirken bir ekmeğin yarısını yerdik. Lezzetli olurdu. Hasan usta bizim hamurdan çok iyi ekmek olduğunu söylerdi. Çünkü buğdayımız doğaldı. Su değirmeninde buğdayımız öğütülürdü.

Bizim köyden 1 H sınıfında okuyan dokuz öğrenciydik. Genelde üç dört öğrenci birleşerek ev tutuluyordu. Herkesin annesi veya ninesi ikişer ay nöbetleşe yanlarında kalırdı. İşler bitince okul açıldıktan bir ay sonra gelirler, okul kapanmadan da bir ay önce köydeki işler çıkınca giderlerdi. Annemizin yanımızda bulunmadığı zaman ekmeğimiz, yiyeceklerimiz otobüsle köyden gelirdi. Otobüsün Muavini Ahmet Yücel Çok sertti. Bir şey gönderildi mi diye sormaya çekinirdik. İngilizce hocamız Kıbrıslı Ülkü Sağlamdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. Matematik öğretmeni Ağabit Felekoğlu kısa boylu çok sert öğretmendi. Boyu öğrencilerin boyuna yetişmediği için sıranın üzerine çıkarak tokat atardı. Bizim emmioğlu Fevziye bir tokat attı kulağı kanamıştı. Sınıfta ilkokulu Kayseri Merkezde okuyanlar bize göre çok ileri seviyede bulunuyorlardı. Elişi hocası ev ödevi verdiğinde gidip sanayide yaptırıyorduk. Talebe olduğumuzu söyleyince ya para almazlar ya da çok az alırlardı. Genelde orta veya iyi not alıyorduk. Resim hocası ev ödevi verdiğinde Murat İNAN ağabey Sanat okulunda okuyordu. Çok iyi resim yaptığı için Akşam şehir merkezine uzak Kültepe'deki evlerine gider ona yaptırırdık. Çok iyi resim yapılmasına rağmen öğretmen bizim yapmadığımızı anlar sıfır verirdi. Öyle olunca kendi yaptığımız resimlere orta not verirdi. O nedenle verilen ödevleri kendimiz yapmaya başladık. Başta Köyümüzü ve ailemizi özlüyorduk. İlk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini ipe çektik. Biz öğleci olduğumuz için okuldan çıkınca otobüs gitmiş oluyordu. Topluca İstasyona gittik. Talebe olduğumuz için kimliğimizi göstererek biletleri 255 kuruşa indirimli olarak aldık. İndirimli bilet bile keyif veriyordu. Akşam saat 8 de gelecek tren hep rötâr yaptı. Sanıyorum trenin gelmesi gece 01 buldu. Karaözü istasyonuna 03 sıralarında vardık. Toplu olarak türküler söyleyerek yaklaşık iki saatlik yaya yürüyüşüyle şafak vakti köye vardık. Ailemiz halen kalkmamıştı. Kapıyı çalınca açtılar. Annem, Babam, kardeşlerim çok sevinmişti. Aileden yaklaşık iki ay ayrı kaldıktan sonra hasretliğimizi gideriyorduk. Tatil bitince Kayseri'ye dönmek zor oldu. Şubat tatiline kadar okula devam ettik. Gulübe halamın Ali Bulut, Hamza Gürbüz, Müslim Çakır, Hüseyin Ulusoy'la aynı evde kalıyorlardı. Hafta sonu onlara oturmaya, beraber çarşıya gezmeye giderdik. Stadyum yakındı maçları seyretmeye giderdik. Genelde maçları son yarım saatinde kapılar açılır giriş serbest olur. Bizde maçın sonunu seyrederdik. Stadyum da seyyar satıcılar, 50 kuruşa yarım,25 kuruşa çeyrek, çemen ekmek satardı. Açık havada çemen ekmek baklava, börekten daha lezzetli oluyordu. Kalenin içinde meyve sebze satılırdı. Tezgâhın önüne iri elmaları pantolona, iş önlüğüne silerek parlatırlar. Bir kilo elma isteyince arkadaki çürük çarık elmaları verirler itiraz edince küçük olduğumuz için bizi terslerdiler. Havalar soğuyunca soba alıp kurduk. Odun, kömür aldık, işimiz daha zorlaştı. Ömer emmi hastalanmıştı Doktor yerine Hacı Babaya okunmaya gelirdi. Köylüyü Uçuracak, Hacı Baba, Bizim köyün piriydi. Köylüler hep ziyaret ederler elini öperler, duasını alırlardı. Bizim köylü talebelerle başta Hüseyin Ulusoy olmak üzere Halin yanında bulunan zahireci dükkânında bulunduğu zaman, gider elini öper sınıfı geçmemiz için duasını isterdik. Birinci karnede benim derslerin yarından fazlası zayıftı. Bizim köylülerin karnesi

birbirine benzerdi. Karneyi Ailemize göstermeye çok çekindik.

Sömestr tatili 1 Şubatta başlar 15 Şubatta biterdi. Onun için şubat tatili veya 15 tatil denirdi. Kar Kış o yıl çoktu. Bol bol kızak kayar, oyun oynadık. Dersimize çalışmadan tatil bitti. Yollar karla kapalı olduğu için otobüs çalışmıyor. Karaözü Tren istasyonuna at arabalarıyla bizim köyün talebeleriyle gidecektik. Oyuna dalmışız geç kaldığım bahanesiyle, karne zayıflığından doğan kızgınlıkla temiz bir dayak yiyerek yola koyulduk. Sıra anama gelmişti oda bizimle birlikte geldi. Karaözünde trenin Rötär yapmış olduğunu, gece geleceğini öğrenince yol kenarında bir aile bizi misafir etti. Evlerinde ısındık hatta sofru kurup bize yemek bile verdiler. Karaözü Türkiye'de ilk ortaokul açılan köy olarak biliniyor. Köylülerin hemen hemen hepsi okumuş. Kimisi öğretmen, kimisi ebe, hemşire, kimisi asker, demiryolcu olmuş. Arazileri sulu olduğu için en iyi ziraatı onlar yapardı. Akşam tekrar bir at arabası kiraladık. İstasyona vardık. Bekleme salonunda gece yarısına kadar bekledik. Nihayet tren yaklaşınca gişe açıldı biletlerimizi aldık. Tren geldi. Küçük istasyonlarda durup hemen kalktığı için çok çabuk davranmamız gerekiyordu. Hızlıca eşyalarımızla trene bindik. Sabaha karşı Kayseri Garına vardık.6 liraya bir fayton kiralayarak eve gittik. Fayton ücreti üç kişinin tren ücreti kadardı. Şimdi 2 saatte gelinen Kayseri'ye 18 saatte gelmiştik. Öğlenci olduğumuz için öğleye kadar yatıp uykumuzu aldık.

İkinci dönem derslerimize çok çalışarak zayıfları düzeltmemiz gerekiyordu. Annem yanımıza gelince ben daha rahatladım. İkinci dönem içinde Mehmet Ali Amcam Almanya'dan geldi bizim oturduğumuz evi görünce burada yatılmaz otele gidelim dedi. Biz dört aydır burada kalıyoruz dedik. Kendisini kalmaya ikna ettik. Bize Almanya hediyesi olarak naylon gömlek ve fosforlu saat getirmişti. Elektriği söndürünce saatin kaç olduğunu, fosforundan karanlıkta görüyorduk. Gece uykuya dalmışken bir gürültü koptu. Ev uçtu zannederek dışarı fırladık. Yan tarafta sağlam bildiğimiz binanın duvarı yağmurdan dolayı uçmuş. Bizim tavan ağaçları eğilerek bel vermiş evimiz, sapa sağlam duruyordu. Amcam ev kiralayın bu evden çıkın dedi ama 60 liradan daha ucuz ev olmadığı için o yıl kösenin evinde kalmaya devam ettik. Mart ayının sonunda yanımıza Hava nine geldi. Odunumuz, kömürümüz tükenmişti, havalar birden soğudu, çok üşümüştük. Hava Nine komşulardan biraz tahta ve kavak ağacı getirmişti onunla ısınmaya çalıştık. Nisanda güneşli günler gelince bizde rahat etmeye başladık. Mayıs ayında Hava Nine de köye gidince ekmeklerimizi bakkaldan somun ekmek olarak aldık. Ayakkabılarımızı kendimiz boyardık. Bizim okulun etrafındaki ayakkabı tamircilerine ayakkabı altına kabara ve demir çaktırmak modaydı. Mayıs ayında yazlık sinemalar açılınca parası olmayanlar ağaca veya duvara çıkarak filmi seyrederdiler. Nihayet 19 Mayıs törenlerinden sonra Bekir çavuşun fort kamyonuyla Ticaret Lisesi Öğretmeni Necati Başaran hocanın eşyalarıyla, bizim eşyalarımızla birlikte köye gittik. Dört dersten ikmale kalmıştım. O yaz bostan beklerken çok çalışarak ikmale kaldığım dersleri vererek sınıfı geçtim. Çok sevinmiştim. Bizim köylü arkadaşlardan Hamza ve Müslim de sınıfı geçmişti. Diğerleri sınıfta kaldı. Hacı Babanın en çok elini öpüp duasını alan Hüseyin sınıfta kalmıştı. O yaz Ömer emmimiz çok sigara içtiğinden gırtlak kanserine yenik düşerek vefat etti.

İkinci yıl Hamza ve Hüseyin'le birlikte bizim eski evin yakınında Halim Ağanın evinde kaldık. Yine hamurları eski Hasan ustanın fırınına, bazense yakında başka bir fırına iki kişiyle götürüp ekmek yaptırıyorduk. Önemli bir görevimizde Garaja gidip otobüsle gönderilen yiyecek maddelerini eve getirmektir. Halim ağa Tuzhisar'lı olup Hava ikmalde çalışıyor. Kızı Ayşe'nin kocası hapiste, sürekli N.N.Selçuk'un şarkılarını radyodan yüksek sesle dinlerdi. Ceza evine ziyarete gitmiştik. İlk defa Ceza evini ve kafesli pencerelerden görüşüldüğünü görmüş olduk. Üç de oğlu vardı. En büyükleri Tahsin bizim yaşıtımızdı. Kış günü bizi Tuzhisar Köyüne götürdü. Akralarında bir gece misafir kalıp döndük. O yıl ikişer ay süreyle Annem, Hüseyin'in Analığı, Hamza'nın Ebese Ayşe Hala yanımızda kaldı önceki yıla göre daha rahattık. Kayseri'ye de alışmıştık ama 3 dersten ikmale kalmama, bostan beklerken çok çalışmama rağmen İngilizceden

sınıfta kaldım. İngilizce hocamız değişmiş Haftada bir gün subay gelirdi bir şey anlamazdım.

O yaz Mehmet Ali Amcam Almanya'dan izine gelmişti. Babamı istek yaparak Almanya'ya götürmesi için çok yalvardım. Almanya'ya gidince istek yapılmış davet mektubu postaneye gelmişti. Babam Kanlı Tarlada ekin biçiyordu koşarak gidip müjdeledim. Çok sevinmiştik. Sivas'a gidip işlemlerini yaptırarak, Babam 40 yaşında Almanya'ya gitti. Bizim ailenin kaderi böylece değişmiş oldu.

Ertesi yıl Osman Amcam Kayseri Topcuoğlu öğrenci yurdunda çalışmaya başlamıştı. Bende onların yanında kalacaktım. Temel Ağabey de Nuh Naci Yurdunda çalışıyordu evlerinin yakınında Cafer Bey Mahallesinden Osman Amcama ev kiralamışlar. Şehir merkezine ve bizim okula çok uzaktaydı. Evimiz yine bir oda orada yatıp, oturup, orada yatıyorduk. Sadece tuvalet dışarıdaydı Okula yürüyerek bir saatte gidiyorum. Dönüşte kışın karanlığa kalıyordum. Geçtiğimiz sokaklar ıssızdı. Korkarak gider gelirdim. Annem otobüsle yiyecek peynir, süt, yoğurt, yumurta ve ekmek gönderir. Onları alır yaya olarak eve götürürdüm. Boşalan kapları da tekrar garaja götürürdüm. Çok zor bir görevdi. En azından yemeklerimiz pişiyor, çamaşırlarımız yıkıyor, sıcak evimiz var rahat sayılırdık. İkinci sınıfta kaldığım için derslerim çok iyiydi. Matematik ve Fizikten hep 10 numara not alıyordum. Fizik hocası yazılıları okumuş yanıma geldi başımı okşayarak, Alulala dedi masasına geçti. Ben anlayamadım, alulala kelimesini ilk defa duyuyordum. Arkadaşlar çok iyi dediler. Hoca notları okumaya başladı bana gelince kaç bekliyorsun dedi. Soruların hepsini yaptığımı söyledim. Öğretmen sıfır dedi. Bende birden olamaz diye tepki verdim. Bunun üzerine alulala 10 dedi. Çok mutlu olmuştum. Bizim Köyden Hüseyin Şahin'le aynı sırada oturuyorduk Sızırıl Kerem Peker'de bizim sınıftaydı, o da başarılıydı. Evin çok yakınında boş meralar vardı. Baharda rengârenk çiçekler açar kitaplarımı alır gider orada ders çalışırdım. Babam Almanya'da olduğu için harçlığım boldu. Beş kiloluk gül reçeli aldım. Uzun süre onunla kahvaltı yaptım. Osman amcam Yurttan artan sana yağı getirirdi. Çayın yanında ekmeğe sürerek yerdik. Hafta sonu sinemaya, Kültepe'deki parka gider gezerdik. Bizim köy arkadaşı Halit İlkokulu bitirince sanayide kaynak ustasının yanına Dayısı çırak vermişti. Bazen pazar günleri onunla buluşarak helva ekmek alıp Kültepe parkında yerdik. Akşamları Temel ağabeyler, Metin Bulut ve Mehmet İnan ağabeylere oturmaya giderdik, onlarda bize gelirlerdi. Osman Amcam çok iyi saz çalardı. Çocuklukta kazma sapını saz gibi çalmış. Ahmet Gazi Ayhan'la Ankara Radyosunca açılan imtihan girip kazanamamıştı. Daha sonra elektrosaz aldı Saz üstatlığını çok geliştirdi. İleriki yıllarda grup oluşturarak Düğünlerde, Gazinolarda Saz çalmaya başlamıştı. Bende küçük bir saz aldım, ama çalmayı öğrenemedim. Metin ağabey sanayide, Mehmet ağabey Belediyede çöpçü olarak çalışırdı. Evler bizim mahalledeydi. O sene ikmale kalmadan sınıfı geçtim.

Ortaokul son sınıfa başlayınca küçük kız kardeşim Nazender'i, Gülten öğretmeninin ısrarı üzerine Kayseri Kız Ortaokuluna kayıt yaptırdık. Aynı Ortaokula Osman Amca'mın kızı Hatice de kayıt oldu. Osman Amcam Geniş iki katlı ev kiralamıştı. Alt katında biz kaldık, Seyit Amcam askerden geldi üst katın bir odasında onlar, diğer odasında da Osman Amcamlar kaldılar. Zeycan ablam da yanımıza geldi yemeklerimizi yapıyor, çamaşırlarımızı yıkıyordu. Havalar soğuyunca ev ısınmadığı için kışın ortasında Stadyuma yakın iki katlı betonarme bir evin üst katını kiraladık. Dört odası ve bir mutfağı müstakil banyo tuvaleti vardı. Güney Cephesinde bir odasında biz kalıyoruz. Diğer odalarında da amcamlar kalıyordu. Amcaoğlu Fevzi de o yıl Osman amcamlarla kaldı. Etrafında iki betonarme ev daha var, çevresi bahçeydi. Birisinde Turan Otel ve Hamamının sahipleri oturuyorlardı. Bir kez akşam oturmasına gittiğimizde çaydan sonra Portakal, elma meyvesi ikram etmişlerdi çok hoşumuza gitmişti. O evde çok rahattık. O sene bitirme sınavlarında Osman amcamların yanında kalarak sınavları başarıyla vererek ortaokuldan mezun oldum. Herkes sınıfı geçmişti.

NAZMÎ TOKER ORTOKULUNDA Müdürümüz Celal ÖZDİL idi. Tayin olduğunda veda töreninde 1.2.3. sınıflardan birer öğrenciyi yanına istedi. Duygulu bir konuşma yaptı. 3 öğrenciyi de yanaklarından öptü. Hepinizi öpmüş oluyorum dedi. Tayinine çok üzülmüştük. Mülki İdare Amiri Olunca Nazmi TOKER'İN Kayseri Valiliği yaptığı dönemde, kendi biriktirdiği tasarruflarından bu ortaokulu yaptıran, İz bırakan bir Vali olduğunu öğrendim. Kayserinin İlk ve tek ortaokuluydu. Kayseri'ye son gittiğimde önünden geçerken, Nazmi Toker Anadolu İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürüldüğünü gördüm.

6) KAYSERİ LİSESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİM

Matematiğim çok iyi olduğu için Matematik hocası Kemalettin Bey yönlendirdiğinden ayrıca Notlarım Yüksek Olduğundan Bizim Köylü Edebiyat Öğretmeni Fethi SOYKAN'IN da yardımıyla Kayseri Lisesine Kaydoldum. Kayseri Lisesinden başarıyla mezun olup Tıp Fakültesini kazanan Armağan ÖZEL Ağabeyi, Orman Mühendisliğini kazanan Mehmet Ağabeyimi ve Sezai Özeli örnek alıyordum. Ortaokuldan mezun olan bizim köylü talebelerin çoğu Ticaret Lisesine kayıt yaptırdı O sene Bizim İsmet ve Cemile Halamın Yusuf da ortaokula kaydoldular hep beraber aynı evde kalacaktık. Stada yakın Kümbetin yanında bir ev kiraladık. Garaja çok yakın köyden yiyecekler geliyor, Kız kardeşim Nazender'le nefis domatesli patates yemeği yapıyoruz. Menemen yaparak çayla yiyoruz. Ben liseye giden ağabeyleri olarak evi yönetmeye başlamıştım. On beş gün sonra Türkan Halamızın Eşi Remzi Enişte Almanya'dan gelip Kayseri Uğur evlerden bahçeli ev satın almış Türkan Halamı 'da Köyden Büyük Abamla beraber Kayseri'ye getirmek isteyince Büyük Abamız bizi çok sevdiğinden, Kemal'gili de eve alırsan gelirim şartını koşmuş. Bunun üzerine enişte Kamyonla geldi. Hemen taşınıyoruz dedi. Eşyaları topladık satın aldığı 3+1 bahçeli tek katlı yeni inşa edilmiş eve taşındık. Geniş bir kuzey odasına biz yerleştik. Mutfak banyo ve tuvaleti müşterek kullanıyoruz. Yemeklerimizi ayrı pişiriyoruz ama çoğu zaman beraber yiyoruz. Türkan Halamızın Tekin, Oğuz, Yavuz adında üç oğlu var. Büyük Abamızda geldi. Zeycan Ablam yine yanımıza yemeklerimizi pişirmeye geldi. Evin önü boş açık alandı. Kayseri Lisesi ve Kız ortaokuluna çok uzaktı. Belediye otobüsünün son durağı iki kilometre uzaktaydı. Yürüyerek durağa gidip oradan otobüse biniyorduk. İsmet ve Yusuf Fevzi Çakmak Ortaokulu yeni açılmıştı. Yaklaşık dört kilometre uzaktaydı. Yürüyerek gidip, geliyorlardı. Lise Birinci sınıfta Cebir Derslerine Ergin Bey geliyordu. Asayla yürüyordu, Öğrenciler arasında topal Ergin denilirdi. Çok iyi bir öğretmendi. Özdeşlikleri, teoremleri öyle öğretirdi ki, unutmak mümkün değildi. Öğrencilere bazen lan hınzır derdi. Sömestr tatiline gireceğimiz hafta kaç saatimiz varsa teneffüs saatine çıkarmaz. Arkamıza yaslanarak dinlememizi isterdi. Matematik Öğretmeni olmasına rağmen genellikle Vatan, Millet, Bayrak sevgisini anlatırdı. Doğruluk, dürüstlük dersi verirdi. Kapalı çarşıya gidiyoruz elbisenin fiyatını soruyoruz kaç lira denirse verip alıyoruz. Kayserinin yerlisi pazarlık ederek bizim aldığımız fiyatın yarısına alıyorlar. İşte bu doğru değildir bizi aldatıyorlar derdi. Biz öğrenciler pazarlık yaparak 100 liralık malı 50 liraya alırdık. Önce 90 a sonra 80,70,60,a inerler, baktılar ki almadan gidiyoruz. Gel ağam senin dediğin olsun der 50 liraya verirdi. Lisede velim Seyit Amcamdı. Veliler toplantısına davet edilmişti. Ergin Beye notlarımı sorduğunda Benim olmadığım zaman Mustafa, rahatlıkla sınıfa ders verir. Deyince amcam çok sevinmiş her zaman anlatırdı. Temel Abeyimle Seyit Amcam bacanaktı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi ev inşa ettiler, Fevzi ile beraber bir gün gidip çalışarak yardım etmiştik. Seyit amcam sanat okulundan ayrılmıştı. Askerden geldi tüm çabalara rağmen kendine uygun bir iş bulamamıştı. Köyden gelen yiyeceklerle, Temel ağabi ve Osman amcamın desteği ile geçiniyordu. Yıldırım Mahallesi Uğur evlere yakındı ama giderken Abdalların mahallesinden geçilmesi gerekiyordu. Bazen akşamları onlara ziyarete giderdim. En

büyük ikram pilav ve çaydı. Dönerken amcam eşlik eder Abdalların bölgesini geçtikten sonra dönerdi. Lise biri rahatlıkla geçtim. Başarılı bir öğrenciydim. Kendime güveniyordum. Yalnız kompozisyon başımın belasıydı. Beş alırsam iftihara geçiyordum. Mehmet Ali Amcam Fevzi'ye Almanya dan Victoria marka kırmızı renkli bisiklet getirmişti. Babama lise eve uzak okula bisikletle gitmek istediğimi söyledim. İkinci yıl, Babamda aynı bisikletin mavi renklisini yılbaşında izine gelirken kurulu vaziyetini hiç bozmadan otobüsün üzerinde getirdi. Kalenin yanında otobüsün üzerinde bisikleti görünce çok sevinmiştim. Elbise ve gömleklerimde Almanya dan geliyordu. Giyimim kuşamım da değişmişti. Artık delikanlı olmuştuk. Liseye Bisikletle gitmeye başladım. Bisikletin tekerleri inceydi, Çok hızlı gidiyordu. Pedalda geri freni vardı. Otobüsle bile yarış ediyordum. Bir gün okula geç kalmıştım, hızla giderken Kalenin yanındaki Ziraat Bankası köşesine yaklaşınca, Köylü bir vatandaş Benide şaşırtınca bisikletle çarpınca elindeki radyo yere saçıldı. Hiç bir şey söylemeden kalkıp radyosunu alıp devam etti. Benimde çarpışmadan dolayı dizim ağrımıştı. Bir süre aksayarak yürüdüm. Öylece okula gittim. O yıl da sınıfı direkt geçtim. Nazender de sınıfı geçerek ortaokuldan mezun oldu. İsmette son sınıfa geçmişti. Lise son sınıfta yine Uğurevlerde kalmaya devam ettik. Sonbaharda bisikletle Hale gider bir kasa üzümü seleye koyar eve getirirdim. Kışlık Büyük sinema, Alemdar, Taş ve Lokal sinemaları vardı. Bir kez Taş sinemasına gitmiştik, geç çıkınca otobüsü kaçıncı yürüyerek eve dönerken Benim bisiklete Büyük abamız yaşlı olduğu için bindirdik. Hızlanınca bisikletten düşürünce çok kızmıştı. Halaoğlu Mehmet, Betfort Kamyonu geldiğinde sinemaya kamyonla giderdik.23 Nisan Tatilinde Emmioğlu Fevzi ile Kayseri'ye 100 km mesafede olan köyümüze bisikletlerle gitmeye karar verdik. Bolca portakal limon alıp yola çıktık. Dik yokuşlarda zorlanıyorduk ama Lale Belinden aşağı inerken bisiklet son hızla pedal çevirmeden gidiyordu. Düşecek olsak en az sakat kalırdık. Başımızda kaskımız dahi yoktu. Sarioğlan yol ayrımında durup portakal, limon yiyerek dinlendik. Karaözü üzerinden stabilize yoldan akşam olmadan köyümüze geldik. Fevzi sigara içtiğinden çok zorlanmıştı akşam İlkokulda son sınıf öğrencilerin piyesi varmış. Bizde gittik. Piyeste başrolü oynayan yeşil gözlü güzeller güzeli bir kızı görünce çok etkilenmişim. Daha sonra annem tarafından akraba Hamit Dayının kızı, Samimi arkadaşım Dilaverin Kız kardeşi olduğunu öğrendim O gece hayatımda bir dönüm noktası oldu. Bu olay SBF de iken nişanlanmaya, mezun olunca evlenmeye kadar gitti. Tatil bitince Bisikletleri Otobüsün Bagajına koyarak Kayseri'ye döndük.

Babam beş vakit namazını kılar, Köy imamını da zaman zaman eve yemeğe davet ederdi. İmam efendi, Benim Kayseri Lisesinde, kız kardeşimin kız ortaokulunda(ki o dönem ilk okuyanlardandı), küçük erkek kardeşimin ortaokulda okuduğunu öğrenince başladı konuşmaya, "bunları niye okutuyorsun? Birisinin oğlu Müdür olmuş, babası, Şehirdeki evine gittiğinde hanımı evine almamış, Oğlunun makamına gitmiş, niye bu kılıkla geldin diye makamından kovmuş, gelecekte bunlarda öyle olacaklar" derdi. Özellikle kışın Kaymakamlık yaptığım İlçelere Babam ve Annem gelir iki üç ay yanımda kalırlar, eşimle en iyi şekilde karşılayıp, ağırlayarak uğurlardık. Ne yazık ki İstanbul Vali Yardımcısı olduğum dönemde, imam oğlunun, torununun işe yerleştirilmesi için İstanbul'a kadar geldi. Gerekli ilgiyi göstererek yardımcı oldum.

Köyümüzde okuma sevdası 1960 lı yıllarda başlayarak hızla yayıldı. Önceden okuyan bir iki mühendis, öğretmen, astsubay vardı. Bizim Kuşakla birlikte, Kaymakam, Savcı, Hâkim, Avukat, Noter, Emniyet Müdürü, Çok sayıda Doktor, mühendis, Banka ve okul Müdürü, Müfettiş, Öğretmen, Subay, Astsubay, Başkomser, Polis Memuru, ebe, hemşire, çeşitli kurumlarda çalışan Devlet Memuru yetişti. Bizim kuşağın çocukları da, daha çok okuma imkânı bulduklarından, çeşitli meslek mensubu olarak yetişerek, Memleketimizin her yerinde hatta Yurt Dışında Kamu ve Özel Sektörde hizmet etmektedirler.

1960 lı yıllarda köye sızır elektrik santralından Elektrik verildi. Köyün Nüfusu 2000 i

geçtiğinden kasaba oldu. Belediye Başkanına Bilal BİREKUL seçildi. İlk icraatlarından biri Belediyeye Yıkılmaz Turizm isimli 202 Mercedes otobüsü satın almıştı. Bizim Uğurevlerin yanındaki durağa Kezban Bacı durağı adı konmuştu. Dayım şiirlerine o yıllarda da devam ediyor;

Bilal Birekul'da Hoparlörden Bağırır.

Kuyruksuz Kulaksız Yalan Savurur.

Ortaokulu Yaptırmadan, Liseye Yer ayırır.

Hastaneyi hemen yapar, Hemşerim.

Ortaokul, ilkokul bünyesinde açıldı. Hastane yerine Sağlık Ocağı açıldı. Ortaokul binası yapıldı. Önce ortaokul eğitim vermeye başladı. İleriki yıllarda Lisede açıldı. Herkes Kayseri'ye otobüsle gidip geliyor. Otobüste yer bulunmazdı. Onun için yer ayrıtırdı. Otobüs yetersiz kaldığından 303 ikinci üçüncü otobüs alındı. Reis Almanya'ya gidip işçilerden para toplayarak Kepçe-kazıcı getirdi. Neyazıkkı 2014 yılında Kasabanın nüfusu 2000 in altına düştüğü için yaklaşık 45 yıl sonra köye dönüştü. Öğrenci yetersizliğinden Lise de öğretimden kaldırıldı.

Kayseri Lisesi son sınıfta Matematik Geometri dersimize Nefise Aktan geliyor. Çok disiplinli bir öğretmen. Yazılıda üç soru sordu. Sorulardan ikisini ilk on beş dakikada cevaplandırdım. Üçüncü soruyu yarım saat uğraştım çözemedim. Verilen elamanlarda bir noksanlık olduğunu anladım. Çözebilecek başarılı iki arkadaşta sordum onlarda çözememiş. Arkadaşlara bu sorunun çözülebilmesi için şu elamanında verilmesi gerekir dedim. Arkadaşlarda benim teşhisimin doğru olduğunu teyit edince beraber Öğretmenler odasına gittik. Öğretmene izah edince bozuntuya vermeden diğer matematik öğretmenleriyle değerlendirelim dedi. Bir hafta sonra yazılıları okumuş. İki soru yapana 10,bir soru çözene 5 vermişti. Benim söylediğim doğrudu.3. soruyu geçersiz saymıştı.

Gerek Nazmi Toker Ortaokulunda Gerekse Lise birde Ayyıldız'lı şapka giyiyorduk daha sonra bu uygulama kaldırıldı. Lisede Sabah gidip, öğleyin bir buçuk saat yemek arası verip öğleden sonrada devam ediyorduk. Cumartesi öğleye kadarda eğitim devam ediyordu.

Babam Almanya'dayken Gemerek Kaymakamı Hanefi Demirkol Gemerek İlçesine Tuğla Fabrikası kurmak için toplantılar yaptı. Babam ve iki amcam 50 bin mark vererek Fabrika Kurulmasına iştirak ettiler. Düşünce iyi idi ama fabrika kuruldu işletmeye geçmeden iflas etti. Türkiye genelinde Yurtdışında çalışan İşçilerin dövizleri böyle heba edildi. İşçilerde Türkiye'ye para göndermemeye başladılar. O yıllarda Kayseri'de Yıldırım Beyazıt Mahallesi tarlaların metrekaresi 10 liraydı.50 bin marka arsa alınsaydı. Şimdi oralarda devasa apartmanlar yükseldi. Sülalece mülki milyoner olurduk.

III- KAYSERİ LİSESİNİN NURA KOŞAN GENÇLERİ

1) KAYSERİ LİSESİ'NDEN, MEKTEBİ MÜLKİYE'YE

KAYSERİ LİSESİ MARŞI

KAYSERİ LİSESİNİN NURA KOŞAN GENÇLERİ
GÜZEL ANADOLUYA GÜNEŞLER TAŞIYACAK
BU MEFKÛRE OLDUKÇA AZMİMİZİN REHBERİ
CEHALET BOĞULACAK İLM Ü FEN YAŞAYACAK

GÜÇLÜYÜZ KUVVETLİYİZ İMANLIYIZ HEPİMİZ

YAŞASIN GENÇ TÜRKİYE YAŞASIN MEKTEBİMİZ..

MÜLKİYE MARŞI

BAŞKA BİR AŞK İSTEMEZ AŞKINLA ÇARPAR KALBİMİZ
EY VATAN GÖZYAŞLARIN DİNSİN YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ

GÜLKİ SEN NEŞEYLE GÜLSÜN AY GÜNEŞ TOPRAK DENİZ
EY VATAN GÖZYAŞLARIN DİNSİN YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ...

Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri Sakarya Savaşına katılmış, hepsi şehit olduğundan, 1920-1921 Eğitim öğretim döneminde mezun verilememiştir.1922 yılında Kayseri Lisesinin Edebiyat Öğretmenliğine atanan, Lise Müdürlüğü 'de yapan Faruk Nafiz ÇAMLIBEL şehit olan öğrenciler anısına Kayseri Lisesi Marşını yazmıştır. Lisede okuduğumuz üç yıl süresince her cumartesi öğleyin ve pazartesi sabahı Kayseri Lisesi marşını, İstiklal Marşından sonra mutlaka toplu halde büyük bir heyecan ve coşkuyla okuyorduk. Coğrafya Öğretmeni Mefkûre Hanım Dünya coğrafyasını, dağları, ırmakları denizleri, gölleri, şehirleriyle ayrıntılı olarak öğretir. Yazılıda da sorar, iyi çalışmayanların beş ve üzeri alması çok zordu. Bazı öğrenciler, Bu Mefkûre oldukça, azmimizin rehberi yerine, coğrafyadan geçilmez şeklinde marşı değiştirirlerdi. Bizim zamanımızda okul Müdürü Almanca öğretmeni Mahmut TAŞKIN, yaşı kemaline ermiş, törenlerde Vatan, Millet, Bayrak ve Atatürk sevgisini aşılamaaya çalışırdı. Kayseri Lisesinde Yangın çıkmış, heyecanla itfaiyeyi aramış. Ben lise burası Müdür Yangın var, acele itfaiye aracı gönderin demiş, tüm öğrencilerin diline düşmüş.

Kayseri Lisesi'nin fen kolunun başarılı öğrencilerindendim. Özellikle matematik, fizik, kimya, cebir, geometri derslerinde çok başarılıydım. Sosyal derslerden tarih, coğrafya gibi derslerimde çok iyi hatta edebiyattan da çok çalışarak iyi not alabiliyordum. Divan edebiyatından bir defasında sınıfta en yüksek not 9' u aldım. Bedri BALCIOĞLU hocamız da çok şaşırılmıştı. Çünkü Kompozisyondan 5 aldığım da takdirname alıyordum. Lise son sınıfta cebir geometri bitirme sınavında en yüksek 9,5 aldım. Hocamız Nefise AKTAN "Bana çok kızdı. Ben sizden 10 bekliyordum." Dedi. Liseden arz ettiğim başarıyla mezun oldum.

Yetişmemize emek veren, yukarıda isimlerini belirttiğim öğretmenlerimiz ve Beden Eğitimi Öğretmenimiz Hayri TERZİOĞLU(Sarioğlan Kaymakamlığı Yaptığım dönemde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyordu. Okuma yazma seferberliğinde, Halk Eğitim çalışmalarında, maarif işlerinde birlikte hizmet vermenin mutluluğunu, gururunu da yaşadım.), Lise Müdürümüz, Baş Müdür Yardımcısı Hayri AKIŞ ile Cebir Geometri Öğretmenimiz Ergin ÖNEN, Kimya Öğretmenimiz Şenol TERZİOĞLU, Coğrafya Öğretmenimiz Perihan KÖSEOĞLU(COŞKUN),Tarih Öğretmeni Yaşar ŞAHİN, Türkçe Kompozisyon Öğretmeni Sevgi TOK(ÇIRPAN),Matematik Öğretmenimiz Kemalettin DEMİR, Fizik Öğretmenimiz Kemal ATASEVER, İngilizce Öğretmenimiz Nermin KURTOĞLU, Sosyoloji, Mantık Öğretmeni Mehmet ŞAHAN, Müzik Öğretmenimiz Mesut AYKEN'E Ayrıca isimlerini yazamadığım öğretmen ve yöneticilerle, Kayseri Lisesine kaydolmamda desteğini gördüğüm köylümüz Edebiyat Öğretmeni olup Müdür Yardımcısı Fethi SOYKAN'A şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Vefat edenlere Allahtan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür diliyorum.

Kısaca sınıf arkadaşlarımdan da bahsetmek istiyorum. Halil İbrahim DAĞLIOĞLU Maraş, Sivas DSİ Bölge Müdürlüğü yaptı. Dr. Ali ATAN Kayseri’de Başhekimlik de yaptı. Rahmetli Annem ve Babam astım bronşit olduğunda tedavilerinde çok yardımlarını gördüler. Kendisine müteşekkirim. Şaban ÜNLÜ ünlü sucuklarının sahibi, Kayseri Ticaret Borsa Başkanlığını yapmakta. İrfan TEKİNER Eczacı oldu, Eşi, Oğlu, Gelini eczacı olup, ailece Kayserinin ecza sektörüne hâkim olmuş, Emekli Banka Müdürü, Mersin Üniversitesinde öğretim görevliliği yapmış olan Emiran DAĞLI sosyal ilişkileri sağlamakta mükemmeldirler. Kendilerine arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Nazım ÖNCEL İngiltere’de eğitim gördü. Önemli işadamı idi. İşlerinin tersine gitmesi ile eşini kaybetmesine üzüldüm sağlık olsun. Bilal ÇALP, Recep TEMİZSOY, Hastane Emekli Müdürü Mustafa ÇEPKEN, Karayolları Bölge Müdür Yardımcılığından emekli Zeki DURSUN, Eczacı Melihe BESCELİ, Reyhan SIR, Semiha BEZİRCİ, Ümmühan BIYIK, Zengin Aile Kızları Şükriye İMAMOĞLU, Nimet Fedai, Subay kızları Dilek YALÇINKAYA ile Ayşe YAKUPOĞLU, Gönül DOĞAN, Jale SEVEN, Zarif sarışın güzeli Lisede İngilizce Öğretmenliği de yapmış olan Faize SÜMENGİN, Faize HİDAYETOĞLU ve Zuhâl DİLLSİZOĞLU, Sadi ÖZSOYER, Mustafa CAMUZCU, Mustafa DOĞANIŞIK, Nevzat MIHÇIOKUR, Turan AYTEN, Sefa ÖNDÜCÜ, Yusuf AHISKALI, Mahmut DEMİRAYAK, Ahmet TEKÇE, Ramazan TOPALOĞLU, Mezarıcı unvanı verilen, Ali BİLGİLİ Bayındırlık Müdür Yardımcısı da olmuş. Arkadaşlarımızca Hükümet unvanı verilen Şükrü ERBAKIRCI, Ralli Ünvanlı Mehmet ARISOY, Sınıf Başkanımız Tayip KARCI çok düzgün bir arkadaştı, izini kaybettik. İsmi saydığım ve saymadığım arkadaşlarımdan yaşayanlara, sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Mahmut ŞAHİN Jandarma Binbaşısı olarak, 1994 yılı Ocak ayında Elazığ-Tunceli bölgesinde Vatanımız uğruna şehit oldu. Yılmaz SARIÇİÇEK, çok başarılı bir arkadaşımızdı, Ben Sarioğlan Kaymakamıyken Kayseri’de Büyük bir şirketin Muhasebe Müdürüydü. Zaman zaman ailece de görüşmüştük. Elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Sıra arkadaşım Ünal EKİNCİOĞLU, Necip TELCİOĞLU, Volkan KÖKSAL, Mali Müşavir Kadir ELDEK’DE vefat etmiş, Allahtan rahmet diliyorum.

Liselerde sınavlarda hep klasik sorular sorulurdu. Üniversiteye giriş sınavları ise test şeklinde olduğu için İstanbul’da “ Üniversiteye hazırlama merkezi” adlı bir dershaneden broşürler gelmişti. 350 fen puanını garanti ediyordu. Bende bu dershaneye müracaat ettim. Amcaoğlu Mehmet ağabey aynı zamanda ablamın eşi Orman Fakültesinde okuyordu. Onun öğrenci arkadaşlarıyla kaldığı evde birlikte kalarak 10 gün üniversiteye hazırlık kursuna devam ettim. Hem test sorularını çözmeyi öğretiler, hem de lise birinci sınıftan itibaren dersleri özetleyerek tekrarladık. Hatta ders veren hocaların bazıları lise de okuduğumuz kitapların yazarlarıydı. Tahsin ÇİZENEL gibi hocalarla karşılaşınca çok şaşırılmışım. Kurs süresince sürekli deneme test sınavları oluyoruz. Aldığımız puanlar değerlendiriliyor. Genelde test sınavında başlangıçta başarı puanımız düşüktü ama zamanla yükselttik. Kurstan sonra Gazetecilik Yüksekokulunda üniversiteye giriş sınavına girdim. Sınavda hem sosyal soruları hem fen sorularını, hatta yabancı dil sorularını aynı sınavda cevaplandırdık. Yaklaşık dört saatlik bir süre verildi. Sınav esnasında bazı uyanık öğrenciler yabancı dil soru cevaplarının hepsi C demişti. Bazıları matematik sorularının hepsi B dedi. Birkaç kesin bildiğim sorulara baktım. Söylenen şeyler yanlış olduğu için dinlemedim. Kendi bildiğim şekilde tek tek sorulara cevap verdim. Çözülmesi gerekenleri çözdüm. Sonradan bazı kötü niyetli kişiler böyle sınavlara girenleri yanıltarak yarışma sınavında kazanma şansını artırdıklarını öğrendim.

Kaldığım ev Beyoğlu’nda idi. Beyoğlu yokuşunu çıkarken bir plakçıya uğradım. O zaman Orhan GENÇEBAY’IN “Sevenler mesut olmaz” “Bir teselli ver” plakları yeni çıkmış her yerde çalınıyordu. “Plakçıya Orhan GENÇEBAY Nasıl? “dedim.” Kardeşim çıkar çıkmaz herkesi meftun etti” dedi. O zaman “ver bir plak” dedim. Sınavdan sonra Kayseri üzerinden Gemerek

Eğerci Kasabamıza döndüm. Belediye Çay Bahçesi Parkında plak çalan iğneli pikaplar vardı. Benim plağı sabahtan akşama kadar çalışıyorlardı. 1971 yılının Temmuz ayı sonunda veya ağustos başında sınav sonuçları postayla gönderilmeye başlandı. Merakla bekliyoruz. Aynı kasabadan beş altı arkadaş sınava girmişti. PTT'den her gün sonuçların gelip gelmediğini soruyorduk. Nihayet adıma beklenen uzun bir zarf geldi herkes yanıma toplandı. Merakla zarfı açmamı bekliyorlar. Kazanacağımı tahmin ediyordum ama ya birde kazanamazsam diye aynı zamanda endişe ediyordum. Zarfı açmadan doğruca evin yolunu tuttum. O arada bazı arkadaşlar peşime takıldı. Eve kadar geldiler. Evde bizim aile efradı tandır başında ekmek yapıyorlar. Herkesi bir heyecan sardı. Ben ellerim titreyerek zarfı açtım. 300'lü puanları görünce birden sevinmeye başladım çünkü o yıllarda 250'nin üzerindeki puanlarla mutlaka bir yerlere giriliyordu. 354 Sosyal, 345 toplam 336 Fen puanı almıştım. Fen derslerinde daha başarılı olmama karşın sosyal puanım yüksekti. Ailede bir sevinç mutluluk dalgası hızla yayılmaya başladı. O yıl en yüksek puanı kasabada ben almıştım. Diğer arkadaşlardan 300 puanı alan bile yoktu. Genelde bir ikisi dışındakiler açıkta kaldılar. Benim puanımı gören ortaokulda kâtiplik yapan Ahmet ağabey her sene sınava girer kaybederdi. Genelde o konuda büyük tecrübe kazanmıştı. "Toplam puanın yüksek Siyasal Bilgiler Fakültesine git Kaymakam olursun ileride Vali bile olabilirsin" demişti. Sınav sonuçlarından sonra kasabada bana karşı herkesin davranışları birden bire değişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi 305 Fen puanının üzerinde alanları ikinci bir klasik sınava tabi tutuyor, alınan puana göre bölümlerine yerleştiriyordu. Müracaat ettim. Ayrıca Siyasal, Hukuk, Eğitim Fakültesine ön kayıt yaptırdım. İstanbul Teknik Üniversitesinin sınavına eylül ayında gittim. Teknik Üniversitenin Maçka'daki binasında matematikten klasik yazılı sınava girdim. Beş soru soruldu. Dört soruyu tam yaptım. Bir soruda çok uğraştım gidiş yolu doğru sonuç yanlış lisede çözdüğümüz sorular gibi neden o soruyu da tam olarak çözemedim düşüncesi ile kendi kendime kızdım. Ertesi gün fizikten kimyadan sınava gireceğiz aldığımız puana göre tercihlerimize yerleştirileceğiz. Tek soruya kızarak ertesi gün ki sınava girmeden, Beşiktaş-Adana Spor maçını İnönü Stadyumunda ilk defa seyrettikten sonra nasıl olsa Siyasala gideceğim düşüncesiyle memlekete döndüm. Hayatımda yaptığım en büyük hata olarak değerlendiriyorum. Çünkü Fen derslerinde çok başarılıyım. Bazen hocaların dahi çözemediği matematik sorularını çözüyordum. O sebeple arkadaşlar lisede "Profesör" diye hitap ediyorlardı. Benim gideceğim yer Teknik Üniversite olmalıydı. Orman Fakültesinde okuyan Mehmet Ağabeyde hiç müdahale etmedi. İstanbul Kayseri'ye, Sivas'a çok uzak olduğunu düşünmüştüm. Sonuçta kompozisyonla başarısız olamama rağmen sosyal yönün kuvvetli olmasını gerektiren Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi bir okula kayıt yaptırdım.

Okul açılınca Okulun karşısındaki otele yerleştim. Cebeci Erkek Öğrenci Yurduna da müracaat ettim. Köyümüzden Ananemden akraba Şükrü Şahin Ağabey Yükselişte okuyor aynı zamanda TEK de çalışıyor ve evde kalıyordu. Telefonda görüştüğümüzde otelde kaldığımı söyleyince hemen otele geldi. Beni evine götürdü beraber kalmaya başladık. Şükrü ağabeyin iyiliklerini hiç unutamam. Bir ay içinde yurda sıram geldi. Kaydımı yaptırdım. İlk dönem gerek yurt hayatına gerekse okula alışmada çok zorlandım. Hep mühendislik fakültelerine tekrardan nasıl geçeceğimi düşünüyordum. Kayıtlar tamamen kapanınca başka çare kalmadı. Tekrardan sınava girersem bir senem kaybolacaktı. Sıkıldıkça hep Şükrü Ağabeyi ziyarete gidiyordum. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olup Emekli Sandığında çalışan Fevzi KESKİN Ağabey vardı. Oda Babamın amcasının torunu olup çok saygı duyduğumuz Ali amcanın oğluydu. Sonradan TRT ye geçti. Ara sıra onu da ziyarete giderdim. Öğrenci Kredisi alırken kefilim olmuştu, onunda iyiliklerini unutamam. İhsan BAŞARAN Ağabey Hukuk Fakültesi son sınıfta bütünlemeye kaldığı dersleri vererek mezun oldu. Köyde ona da Savcı Bey derlerdi ama avukat oldu, Noterlik yaptı. Köyümüzden İsmail AĞACA, Ulustaki Tarım Kredi

Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde iş hayatına başlamıştı. Zaman Zaman onu da ziyaret ederdim. 2017 yılı baharında genç yaşta ikiside vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum.

İkinci dönem arkadaş çevremiz oluşmaya başladı. Okula yavaş yavaş ısınmaya başladım. Sömestr tatilinde memlekete gittiğimizde herkes kaymakam gel, kaymakam git şeklinde hitap etmeye başladı. Artık bu işin geri dönüşü yoktu. Çok çalışıp bu okulda da başarılı olmalıyım. Siyasalda üssü mizan sistemi var, tüm derslerin ortalaması 7 olmazsa 7'nin altındaki derslerden bütünlemeye kalınıyor. Bir sınavdan sonra iki gün ara vardı. Memleketten dershaneye gelen arkadaşları ziyarete gittim. Bir tuhafılık vardı ama çözemedim. O sıralar sadece mektupla haberleşme oluyordu. Telefonla görüşme manyetoluydu. 7-8 saat beklersen davet usulü ancak aradığın yerle görüşebiliyorsun veya memleketten gelen olursa ancak haber alıyorsun. Sınavlar bitti. Kayseri'ye gittiğimde "Büyük aba" dediğimiz anneannem sarılarak ağlamaya başladı. Bende şaşırđım. Sanki anneme bir şey oldu gibi düşündüm. Yaklaşık bir ay önce annemin kardeşi Dayım kendi amca çocuklarıyla kavgaya tutuşmuşlar. Kürekle kafasına vurunca beyin kanaması sonucu Kayseri Devlet Hastanesine kamyonla yetiştirsele de kurtaramamışlar. Kasabaya gittim. Annem boynuma sarıldı, ağladı benim en çok siyasala gitmemi isteyende Dayımdı. Tam bir Dayı adamdı. Genelde çok zeki, şair ruhluydu. Babası tek oğlanı okutursak bizim bağlar kime kalacak düşüncesi ile okutmamış. Kasabada bazı kişilerle kavgalı olduğundan kaymakam olursa bana destek çıkar düşüncesi ile benim bir an önce okulu bitirmemi isterdi. Çok üzölmüşüm. Dört kızı bir oğlu küçük yaşta öksüz kalmışlardı. Sınavlar esnasında yanına gittiğim arkadaşım Mücahit ÖZEL'LE köyde karşılaşıncı "Biz olayı duymuştuk ama sınavlara girdiğini düşünerek hiç belli etmemeye çalıştık." Demişti. O arkadaşı çok takdir etmişim.

O yaz bu üzüntülü ortamdı sonra sınavlar sonucunda altı dersten ikmal sınavına kaldım. Yazın sınavlardan bir ay önce yurda gelerek arkadaşlarla sınava hazırlanmaya başladım. Tanıdık arkadaşlardan hazırında sınıfı geçen yoktu. Herkes eylöl sınavına kalmıştı. Çok çalışarak eylöl imtihanlarına da girdik. Tekrar kasabaya döndüm. Merakla sınav sonuçlarını bekliyorum. Sonuçları bildirmesi için bir arkadaşımına tembih etmişim. Sınıfı geçtiğimi öğrenince çok sevindim.

İkinci sınıf, genelde baraj sınıfı olup, geçen okulu bitirmiş sayılır. İlk yıla göre gerek yurda gerekse okula ve arkadaşlara alıştım. Çok okumadan dolayı gözlükte takmaya başladım. Yurtta müteala salonunda gece 23.00'ten sonra çalışmaya devam edenler ya siyasallı, ya hukuklu ya da tıbbiyeli öğrencilerdi. Sınav günleri sabahlara kadar çalışılırdı. Herkesin bir sandalye minderi vardı. Hatta müteala salonunda kimin nerede çalışacağı kendiliğinden sabitlenmiş bir oturma düzeni oluşmuştu. Ara sıra arkadaşlarla Arı Sinemasına, tiyatroya, konsere gidiyorduk. Gerek okul gerekse bu sosyal kültürel etkinlikler ufkumuzu, bilgi ve formasyonumuzu değiştirmeye başladı. İkinci sınıfta yılsonu sınavlarına çalışmaya başladık. Bazen sabahladık. Sınavlar bitince kasabaya geldim. Beş dersten bütünlemeye kalmışım.

Bütünleme sınavlarından bir ay önce Ankara'ya döndüm bizim yurt onarımına girmiş, arkadaşlarla Site Yurduna geçici kayıt yaptırđık. Dışarı gitmemek için daha çok ders çalışmak amacıyla saçları usturaya vurdurđuk. Sabah kahvaltısından sonra derse çalışmaya başlıyorduk. Öğle yemekten dönünce, yine müteala salonunda çalışmaya devam ediyorduk. Akşam yemeği sonrası ders çalışmayı sürdürerek, gece 01 den sonrada yatmaya gidiyorduk. Böyle sistemli ve düzenli çalışma sonucu maliye, yönetim bilimi gibi baraj derslerden bütünleme sınavına girdikten sonra yine memlekete gittim. Sınav sonuçlarını merakla bekliyorum. Öğrenmek için Postaneye gittim. Okula telefon açacağım ama çok heyecanlıyım. O sırada ortaokul Müdürü Siyami BOZKULAK geldi. Telefon çalınca ona rica ettim. Dersleri ve sınıfımı, numaramı söyledim. Telefon görüşmesinden sınıfı geçtiğimi öğrenince çok sevinmişim. Herkese ne ikram edeceğimi şaşırđım. Artık mülkiyeyi bitirmek kolaydı. Çünkü baraj sınıfını geçmişim.

1973 yılının yazında Babam eski evlerimizi yıktırarak iki katlı betonarme yeni evimizi yaptırdı. Gemerek Mal Müdürlüğüne emlak beyannamesini verdik. Mal Müdürlüğündeki Hacı Bey adındaki bir memur çok yüksek miktarda emlak vergisi ödeme emri tebligatları göndererek çevre kasaba ve köylerdeki Almanya'da çalışan vatandaşlardan gayri resmi para talep ettiği söylentisi yayıldığında, Mülkiyeli bir öğrenci olarak talebin yasal olmadığını izah etmemize rağmen ödemede bulunanlar olmuştu. Şikâyetler artınca Hacı Bey İlçeden alınmıştı.

Üçüncü sınıfta bölümlere ayrılıyor. Kaymakam olamazsam Müfettiş olurum düşüncesiyle İktisat ve Maliye Bölümünü seçtim.

Okullar açılınca Ankara'ya gittim. Hukuk yurdu halen onarımda Siyasal yurdunun da Cumhuriyet Yurdu olarak açılması bekleniyor. O arada bizim Sivas Öğrenci Yurdu Ahmetler Caddesinde yeni açılmıştı. Oraya gittim. Kayıt oldum. Sekiz kişi aynı odada kalıyorduk. Tüm şehir yurtları o bölgedeydi. Yürüyerek 15 dakikada okula gidiyorduk. Cumhuriyet Yurdu okulun hemen yanındaydı. Açılınca tekrar oraya kayıt yaptırarak taşındım. Cumhuriyet Yurdunda 6. katta 3 kişilik odada kalmaya başladım. Yurdun kantini yemekhanesi ve çalışma salonu çok iyiydi. Önceki kaldığım Hukuk Yurdunun da hemen yanındaydı çok rahat etmeye başladık. Artık kıdemli öğrenciler olduk. Başbakan Yardımcılığı da yapan Abdul latif ŞENER o yıl yeni okula başlamıştı. Sivashlı hemşeri olduğu için tanışmıştık. 3. sınıfta 7 not ortalamasıyla sınıf geçmek yetmiyormuş gibi birde ocak ayında yeni bir sınav sistemi getirildi. Tüm derslere çalışılıyor, sınava girileceği günün sabahı kura ile iki ders belirlenip, o derslerden sınava giriliyor. İkisinin ortalaması beşten aşağı olmayacak ve sene sonu ortalamasına dâhil edilecekti. İlk yıl bu sınav boykot edilmişti. Sınava girmeyenlere sıfır verilmişti. Sonradan yeni bir sınav yöntemiyle telafi edilmişti. 3. sınıf yaşantısı, genel olarak çok iyi geçiyordu. Branşlaşıyoruz. İktisat, maliye, muhasebe ağırlıklıydı. Matematik bu dersler için önem arz ettiğinden artık okuldan mezun olmamak için bir engel görmüyordum. O yıl sınavlar genelde iyi geçti, ama yine de 3 dersten bütünlemeye kaldım. Yaz tatilinde lisede iken karşılıklı söz verdiğimiz kasabamızın en güzel kızı yedi köyün Zeynebi aynı zamanda uzaktan akraba olan Hava'yı, yurt dışında çalışan babam izine geldiğinde görünce çok beğenmiş. Anneme Kemal istiyorsa gidip isteyelim demiş. Konu bana iletildi bende hemen kabul ettim. İstediler, söz kesildi, ben Ankara'ya sınavlara gittim. Ama sorumluluk daha da artmıştı. Mutlaka sınıfı geçmem gerekiyordu. O hızla kırk gün, geceli gündüzlü çalışma sonucu nihayet 3. sınıfı da geçtim.

Artık 4. sınıftan mezun olamama gibi bir şey düşünmüyordum. Ama sorumluluğumun bilinci içerisinde daha ciddi çalışıyordum. O yıl aralık ayı sonunda Babam yılbaşı tatilinde izine geldi. Bende kasabaya gittim. Kasaba şartlarında nişan töreni yapıldı. Kasaba imkânlarına göre çok mükemmeldi. Ben tekrar Ankara'ya döndüm. Nişanlığımın küçük ağabeyi de askerden geldiğinde, bizden önce nişanlanmıştı. Ocak ayında bir arkadaşıyla Bursa'ya gitmek için karlı bir havada Kayseri'den yola çıkmışlar. Yaklaşık 100 km ileride arıza yapıp terk edilen bir kamyonla karlı buzlu bir havada arkadan çarpmışlar. Bizim kayınbirader Dilaver hastaneye yetiştirilemediğinden kan kaybından vefat etmiş. Çok yakışıklı Tarık AKAN gibi bir delikanlıydı. Sömestr tatiline geldiğimde başta kayınpederlerde ve tüm kasabada büyük bir yas vardı. Nişanlığım bu olaydan çok etkilendi. Çok sevdiği ağabeyini beklenmedik bir anda trafik kazasında kaybetmişti. Bu olay o aile için bir yıkım oldu. Üzüntü, keder her şeyi olumsuz etkiledi. İşte o kış çok sevdiğim Büyükkannemi de kaybettik. Öyle bir ortamda siyasalda yine bütünlemeye kaldım. Ve eylül ayında girdiğimiz sınavları vererek mezun oldum.

Siyasal Bilgiler Fakültesinde Öğrenim dönemimiz çok sakindi. 12 Marttan sonra olaylar durmuştu. Birkaç boykotun dışında önem arz eden bir olay olmadı. Huzurlu bir eğitim dönemi geçirdik. Prof. Dr. Muammer AKSOY, Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, Prof. Dr. Aziz KÖKLÜ,

Prof. Dr. Bülent DAVER, Prof. Dr. Haluk ULMAN, Prof. Dr. İlhan ÖZTRAK, Prof. Dr. Bedri GÜRSOY, Prof. Dr. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Prof. Dr. Cemal MIHÇIOĞLU, Prof. Dr. Turan GÜNEŞ, Prof. Dr. Safa REYİSOĞLU, Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL, Prof. Dr. Cahit TALAS, Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, PROF Dr. Sait Kemal MİMAROĞLU, Prof. Dr. Reşat AKKAYA, Prof. Dr. Korkut BORATAV, Bizim zamanımızda doçent olup daha sonra profesör olan Prof. Dr. Özer OZANKAYA, Prof. Dr. Orhan TÜRKKAYA, Prof. Dr. Taner TİMUR, Tez hocam Prof. Dr. Yahya TEZE, Prof. Dr. Ahmet DEMİR, Prof. Dr. Latif ÇAKICI, Prof. Dr. Alaeddin ŞENEL, Prof. Dr. Erden ÖNEY, Prof. Dr. Uğur KORUM ve isimlerini yazamadığım hocalarımızdan Vefat edenlere Tanrıdan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömür dilerim.

Sayın Mümtaz Soysal ve Muammer AKSOY hocalarımız 1921,1924 ve 1961 Anayasalarını en iyi şekilde öğretmişlerdi. 100 soruda anayasa kitabını ezberlemiştik. Sayın Haluk ULMAN hocamız Uluslararası İlişkileri çok güzel anlatırdı. Dersini zevkle dinlerdim. Sayın Aziz KÖKLÜ hocamızın arz, talep, fiyat ve piyasayı İktisada girişte güzel izah ederdi. Sayın Bülent DAVER hocamız Siyaset Bilimine Giriş Dersinde,' siyaset eşittir politika o da eşittir yalan söyleme sanatıdır' derdi. Genelde siyaset nedir sorusunu yazılılarda sorardı. Sayın İlhan ÖZTRAK hocamızın Hukuk Başlangıcı dersi zevkle izlenirdi. Sayın Bedri GÜRSOY hocamızın eski dilde yazılmış Kamu Maliyesi çok kalın teksirini öğrenmek çok zordu. Sayın Şeref GÖZÜBÜYÜK hocamızın çok tatlı dili vardı. Eşya Hukukunu, Tapu Sicilini, Miras Paylaşımını zihnimize tam olarak yerleştirirdi. Sayın Cemal MIHÇIOĞLU hocamızın İkinci sınıfta Yönetim Bilimi dersini geçmek okulu bitirmek gibiydi. Mutlaka Öz Türkçe cevap isterdi. Örneğin İstiklal Marşına Ulusal Düttürü, Hostese, Gök Konuksal Avrat, Vantilatöre, yeleş şeklinde cevap vermezsen okulu bitiremezdin. Öğrencilerin korkulu rüyasıydı. Sayın Turan GÜNEŞ hocamızın, İdare Hukuku deresinde baraj dersiydi. Derste hep Ankara Belediye Başkanı Ekrem BARLASTAN örnekler verirdi. Sayın Besim ÜSTÜNEL hocamızdan Makro İktisadı, Sayın Cahit TALAS hocamızdan İş Hukukunu, Grev ve Lokavtı, öğrendik. Sayın Sait Kemal MİMAROĞLU hocamız Ekonomi Hukuku Dersini anlatımından büyük haz duyardık. Ekonomi Hukuku nedir? Sorusu her yazılıda sorulurdu. Cevap olarak Ekonomik Örgütler Hukukudur yazdığında tam not alınırdı. Sayın Reşat AKKAYA hocamız Türkiye Ekonomisi dersinde rakamlarla Türkiye Ekonomisini öğretirdi. Onun için öğrenciler Rakamcı Reşat unvanını vermişlerdi. Sayın Korkut BORATAV hocamızdan planlamayı çok iyi öğrendik. Sayın Özer OZANKAYA hocamızdan Sosyolojiyi, anket yapmayı öğrendik. Sayın Orhan TÜRKKAYA hocamız Mikro İktisadı çok iyi anlatırdı. Örümcek Ağı Teoremi yazılıların temel sorusuydu. Patates, Soğan örneği verilirdi. Bu yıl patates pahalı, Soğan Ucuz, Gelecek yıl çoğunluk patates eker, Soğan az ekilir, Bu sefer soğanın fiyatı yüksek olur, Patatesin fiyatı düşer, gelecek yıllarda, Patatesin fiyatı Yükselir, Soğanınki düşer, böylece örümcek ağı oluşur. Her derste hızlı not tutar Yurtta akşam mütalaa salonunda temize çekerdik. Böylece çift dikiş öğrenmiş olurduk. Sayın Taner TİMUR hocamızdan Devrim Tarihini, Sayın Ahmet DEMİR hocamızdan Dünya Kaynaklarını, Sayın Latif ÇAKICI hocamızdan Muhasebeyi öğrendik. Sayın Alaeddin ŞENEL hocamız, Sayın Bülent DAVER hocanın asistanı olarak siyaset bilimi dersine gelirdi. Öğrenciler arasında gece gündüz okuyup, sakallı dolaşp, sürekli kuru fasulye pilavla beslendiğinden, Adam SİMİT unvanı verilmişti.

Mülkiyedeki Sınıf Arkadaşlarımdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Ramazan AKSOY Sabahattin YÜCEL, Vural DEMİRTAŞ, Hikmet DİNÇ, Mustafa GÜNİ, Hamza DUYGUN, İbrahim ÇAY, Levent GÜNÇAL, Erdoğan ÖZDEMİR, Hüsnü AKDEŞİR, Halit DEVECİ, İbrahim ŞAHİN, mülki İdare Amiri oldular. Mevlit ÇETİNKAYA MİA, Vali, Danıştay Üyesi, Ali SERİNDAĞ MİA, Vali, milletvekili oldu. Vahap DİYARBAKIRLI Mülkiye Müfettişi oldu. Durmuş ÖZTEK Maliye Müfettişi oldu. Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne kadar yükseldi.

Nazım BİLİCAN Gümrük Müfettişi oldu, Gümrükler Genel Müdürlüğüne kadar yükseldi. Ali ÖZDEMİR Sayıştay Denetçisi, Mustafa AKKAYA, İlhan TAŞBAŞ Hesap Uzmanı, Ahmet ÇANKAYA Ulaştırma Bakanlığı Müfettişi, Zeki TÜYEN Gümrük Müfettişi oldular. Sınıfımızda O dönemin Cumhurbaşkanı Fahri KOUTÜRK'ÜN oğlu Selah KORUTÜRK'DE vardı. Hariciye Bölümünden mezun olarak Dışişlerinde Konsolos oldu. Genelkurmay Başkanı Semih SANCAR'IN kızıda sınıfımızdaydı. Lale TEZEL başarılı bir öğrenciydi. Fakültede Öğretim görevlisi olarak atanarak, profesörlüğe kadar yükselmiş. Ayrıca Berrin SÜMER, Zerrin DAĞCI, Şule, Funda OĞUZER'DE sınıfımızdaydı. Sivas Öğrenci Yurdundan da Ali ASLAN Samimi arkadaşımı Makine Mühendisi oldu.

2) TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASINDAKİ MÜFETTİŞLİĞİM

Bir an önce bir işe girmek istiyordum. Müfettişlik sınavlarına müracaat ettim. TÖBANK, Emlak Bankası ve Demiryolları müfettişlik sınavı açılmıştı. TÖBANK yazılı sınavını birinci olarak kazandım. Demiryolları müfettişliğinin yazılısını kazandım. Sözlü sınav sonucu 3. yedeğe bıraktılar. Kayseri'de öğrenci iken çoğu zaman trenle gelip gittiğimizden demiryolları müfettişi olmayı arzu etmeye başladım. Ancak TÖBANK'I birincilikle kazanınca işlemleri tamamladık. 19 Ocak 1976'da müfettiş yardımcısı olarak atamamız yapıldı. İstanbul Şişli'de teftişte bulunan bir müfettişin refakatine bir arkadaşla birlikte görevlendirildik. Hemen çek karnesi verdiler. Nasıl para çekeceğimizi gösterdiler. Bu durum bize çok cazip gelmişti. Şişli'de müfettişin yanında çalışma hayatına başladık. Misafirhane bulamadık. Oteller çok pahalıydı. Annemin amcaoğulları Erdal ve Murat Ağabeylerin evlerinde kalmaya başladım. Ama yük olmakta istemiyordum. Başta Erdal ve Murat ağabeyler ile anneleri Şerif ananın iyiliklerini unutamam. Beraber olduğumuz arkadaş sürekli hesap uzmanlığı sınavına çalışıyor. Müfettiş Dünder Üstat, Akademi mezunu, banka müdürü Mülkiyeli, yıllarca müfettişlik yapmış, daha sonra müdür olmuş. Müfettiş, zemin katta sürekli muhasebecinin, memurların ifadesini alıyordu. Kafamda yarın bizde şube müdürü olacağız. Genç bir müfettiş gelecek bizi de sorguya çekecek düşüncesiyle tasalanıyordum.

Bir gün Devlet Demiryolları Teftiş Kurulundan Mülkiyeli bir müfettiş beni telefonla aradı. "Müfettişlik sıran geldi. Acele gel. Göreve başla, telgrafta çektik. Eline geç geçebilir. Geç kalırsan hakkını kaybedebilirsin" dedi. Bende çok sevindim. O zaman Devlet kurumunda çalışmak bir ayrıcalıktı. Hemen müfettişe durumu söyledim. Banka müfettişliğinden istifa dilekçesini verdim. Akşam Ankara'ya giden trene bindim. Sanki Demiryolları müfettişi gibi yolculuk yaptım. Sabahleyin Ankara'ya varınca hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına çıktım. Beni arayan müfettiş varır varmaz Teftiş Kurulu Başkanı huzuruna çıkardı. Yaşlı bir Mülkiyeli müfettişti. "Hayırlı olsun, hemen evraklarını Personel Müdürlüğüne ver, göreve başla" dedi. İstenen belgeler çantamda hazırды. Personel Müdürlüğüne gittim. Oradaki Personel Müdürlüğünde de hemen işlemleri yapmaya başladılar. O arada Personel Müdürlüğünden bir yetkili " İkinci sıradaki yedek İzmir'den başvurmuş olduğu için onu almak durumundayız. Deyince beni ne için İstanbul'dan telefonla telgrafta istediniz dedim. Bir yanlılık olmuş" dediler. Hatta geri dönüş biletini biz karşılayalım. Müfettiş yardımcısını bana yardımcı olsun düşüncesi ile yanıma görevlendirdiler. Bende istemem dedim. Boşalma olursa isteyeceğiz dediler. Genel Müdüre çıkıp, şikâyet etseydim, belki durum değişecekti. Benim şikâyet etmemi önlemek için yanıma adam katmışlardı. Otobüs terminaline gidip, İstanbul'a döndüm. Bereket versin, müfettiş istifa dilekçemi henüz postaya vermemiş. Müfettişliğe başladım. Ama çok üzüldüm. Beşinci yedeği alabilmek için beni böyle koskoca Demiryollarının Personel Müdürlüğünün aldattığını ve beşinci yedek kişiyi aldıklarını sonradan öğrendim. O olaydan sonra çok sevdiğim Devlet

Demiryolları kurumundan soğumaya başladım.

Mart ayında öğretmen bir arkadaşımın evine çıktım. Yeni çekyat divan aldım. Tam yerleşmişken turne programı geldi. Bolu'da teftişte bulunan Ahmet KARADENİZ üstadın refakatine görevlendirildim. Bolu şubesi teftişinde iken düğün için izine ayrıldım. 8 Ağustos 1976 tarihinde kasaba şartlarında her bakımdan çağdaş bir şekilde okul bahçesinde açık havada düğün oldu. İzin sonu Adapazarı teftişine başladık. Daha sonra Malatya teftişine gittik. Kasım ayında kış başlamıştı. Ankara'ya merkeze döndük. Aşağı Ayrancı şubelerini teftiş ederken Ankara Keçiören'den ev kiraladım. Aralık ayında Ankara'ya taşındık. Yılbaşından sonra Kayseri'de lise de okuyan iki kardeşimi de yanıma alarak okutmaya başladım. 1977 Mayıs ayında Edirne şubelerini teftişe gittik. Daha sonra turne programında Uşak ve Aydın şubeleri vardı. Turne süresince çok güzel günler geçirdik. İleriki Yıllarda Milletvekili de olan müfettiş muavini Muhsin KOÇYİĞİT ile birlikte üç kişilik heyet halinde dolaşıyorduk. Rahmetli Ahmet KARADENİZ üstat otele gittiğimizde kura ile yatacağımız yerleri belirlerdi. Çok demokrat mükemmel bir kişiliği vardı. Turne süresince mesai saatleri sonrası bol bol tavla maçları yapıyorduk. Yenilen bir daha mutlaka oynamak istiyordu. Aydın teftişi esnasında izin aldım. O sırada 24 Ekim 1977 tarihinde eşim doğum yaptı. Oğlumuz Halil Alpay dünyaya geldi. Mutluluktan uçuyorduk. Nüfus kayıt işlemlerini yaptırды. Eşimi hastaneden çıkardım. İznim bitti. Tekrar teftiş heyetine katıldım. Aydın teftişini bitirerek, yaz turnesini tamamlayıp, Ankara'ya dönmeyi beklerken, Bursa şubesinde teftişte bulunan Kolombo lakabıyla anılan müfettiş Sadettin Murat ÖZKAN'IN refakatine görevlendirildim. Mülkiyede sınıfımızdan Sami KAZICI'DA Müfettiş Muaviniydi. Hesap Uzmanlığımı kazanınca Bankadan ayrıldı. İlerleyen Yıllarda Yeminli Mali Müşavir oldu.

Bu aşamalarda stajyer müfettiş muavinliğinden, müfettiş muavinliğine, daha sonra kıdemli müfettiş muavinliğine geçmiş oldum. Bursa teftişinden sonra Amasya'ya gittik. Amasya'nın içinden akan Yeşil ırmağın kenarında bir otelde kaldık. Ama çok soğuk oluyordu. İki üç battaniye ile ancak ısınabiliyorduk. Nihayet Amasya teftişini yılbaşına doğru tamamlayarak Ankara'ya döndük.

Ankara'da Küçük Esat şubelerini teftiş ederken kaymakamlık sınavı açılmıştı. Sınava girdim. Yaklaşık 400 kişi içerisinde 78 puanla 23. sırada kazandım. 83 kişi alınacak. 186 kişi mülakat sınavına çağrıldık. Sınava girdik. Sonuçların açıklanmasını beklerken benim dönem kıdemli müfettiş muavinlerine resen teftiş yetkisi verildi. Mart ayında İstanbul'a turneye gönderildik. Bana Zeytinburnu şubelerini vermişlerdi. Yanıma birde müfettiş muavini Hüseyin Yılmaz ÜNGÖR'Ü verdiler. Doğruca Zeytinburnu'na gittim. Otel bulamayınca tekrar Aksaray'a geldim. Orada bir otele yerleştim. Trenle Zeytinburnu'na gidiyorum. İlk üstatlık başlamıştı. Önce kasa sayımını, daha sonra kıymetli kâğıtları sayarak zapt-ı rapt altına aldık. Defterleri kırmızı kalemle işaretleyerek tespitleri yaparak ciddi ciddi filen teftişe başladık. Ama bir kulağım Ankara'da kaymakamlık sözlü sınavlarının sonucunu merakla bekliyordum. Eşime ve arkadaşlarıma tembih ettim. Belli olunca telefonla bilgi vereceklerdi. Biraz gecikince endişelenmeye başladım. Ankara'ya bir hafta sonu gittiğimde öğrendim. Maalesef kaybetmişiz. Ben aslında kesin kazanacağımı bekliyordum. Çünkü yazılı sonuçlarına göre 186 kişi içinde 23. sıradayım. 83 kişi alınacak. Sözlüde 5 de alsam ortalama altıyı geçiyordu. Maalesef 130. sıradaki hatta 186. sıradaki kazanmış. Ben 23. sırada olduğum halde 83 kişi içerisine girememiştim. Çok üzüldüm. İçişleri Bakanlığının sınav değerlendirmesini de böylece öğrenmiş oldum. Samimi olduğum henüz işi olmayan iki arkadaşımın kazandığı için büyük mutluluk duydum.

Tekrar İstanbul'a döndüm. Zeytinburnu şubesi teftişini tamamladım. O arada yaz turnesi belli oldu. Sivaslı olduğum için Sivas, Kırşehir, Erzincan ve Sinop şubelerinin teftişini, Teftiş Kurulu Başkanı bana vermişti. Memleketim Sivas'a teftişe gideceğim için biraz moral kazandım. Okulların yaz tatili de başlayınca eşimi, oğlum ve yanımda okuyan kardeşlerimi de alarak

Eğerci Kasabasındaki evimize gittik. Ben oradan hafta başında Sivas'a teftiş görevine gidiyorum. Hafta sonu kendi kasabamıza geliyordum. Kendi ilimizde olmasına rağmen sıcak su çermiğini görmemiştim. İlk defa Sivas'ta teftişte bulunduğumuz zaman gittik çok güzeldi. Teftiş görevi de zevkli olmaya başladı. Ama memlekette “ Hani Kaymakam olacaktı. Herkes müfettiş olur. Demek ki kaymakam olamadı” sözleri kulağımıza geliyordu. Sivas'ın teftişini bitirince Kırşehir'e geçtik. Kırşehir'de bir iki lokanta ve otel bulunuyordu. Teftişten sonra bazen pikniğe Çuğun Barajına gidiyorduk. Kırşehir'den sonra Erzincan'a geçtik. Ekşi su ve Erzincan Şalelerinin tadını çıkardık. Erzincan'da yediğimiz döneri halen unutamıyorum. Neden çok lezzetli olduğunu sorduğumda hayvanlar kekik otu ile beslendiğinden cevabını verdiler. O arada sınava girdiğimiz arkadaşlarımdan bazıları Erzincan Vilayetinde stajdaydılar. Onları ziyaret ettim. Hafta sonları genellikle uzakta olsa kendi kasabamıza geliyordum. Teftişini tamamlayınca Sinop şubesine geçtik. Orada beş katlı bir şube binası vardı. İki katında şube hizmet veriyor. Bir katı müfettişler için, birer katı da müdür ve muhasebeci için lojman, misafirhane olarak düzenlenmiş. Ben eşim ve oğlum da Sinop'a götürdüm. Sinop'un en önemli özelliği akşam saat 18.00 de limana İstanbul'dan Samsun istikametine geçen yolcu vapuru geliyor. Tüm Sinoplular orada toplanıyorlar. Bir gün benim müfettiş muavini gazete elinde koşarak geldi. “Üstadım yine kaymakamlık sınavı açılmış.” Dedi. Benim kaybettığıme O da çok üzülmüştü. Hemen sınava tekrar girmek için Bakanlığa müracaatımı yaptım. O arada müfettişlik yeterlilik sınavına girerek asil müfettiş unvanını aldım. Sinop'ta güzel günlerimiz geçti. Oğlumun ilk yaş gününü orada 24 Ekim 1978 de kutladık. Kasım ayında teftişini tamamlayarak Ankara'ya döndük. Ankara Bahçelievler Şubesinin teftişini verdiler. Müfettiş muavini arkadaşım merkezi İstanbul olduğu için o İstanbul'a başka bir müfettişin yanına gitti. Benim de yanına başka bir müfettiş muavini verildi.

Bahçelievler şubesini teftiş ederken kaymakamlık yazılı sınavına girdim. Bu sefer 40 kişi alınacaktı. Yazılıyı önce ki sınavdan daha düşük puanla kazandım. Sözlü sınavın nasıl yapılacağını artık öğrenmişim. Gerekli ön girişimlerde bulunduktan sonra sözlüye girdim. Sonuçlar belli oldu. Bu sefer sözlüyü de kazanmışım. Çok sevindik. Sevinçten adeta uçuyorduk. Gerekli evrakları teslim ederek atama işlemimizin yapılmasını bekledik. Staj için üç il tercih etmemiz istendi. Ankara, Kayseri ve Sivas illerini tercih ettim. Ankara'ya verilseydim, evimizden hiç oynamayacaktık. Başta her şeye katlanmayı, Vatana hizmet aşkıyla göze aldık. Kazandık ya bizim için en büyük mutluluk kaynağı idi. Bankadaki teftişini o ara tamamladım. Ama durumu kimseye söylemiyorum. En geç şubat sonu yeni göreve başlamak gerekiyordu. Üç gün izin aldım. Kayseri'ye gidip göreve başladıktan sonra istifa dilekçemi verecektim. Demiryolları Personel Müdürlüğünden bir ders almışım.

3) MAİYET MEMURLUĞUM, ARDEŞEN VE ÇAMARDI KAYMAKAM VEKİLLİĞİM

Kayseri'ye çok neşeli ve heyecanlı olarak gittim. Vilayet binasına ilk defa giriyordum. Eski adıyla Kayseri Maiyet Memuru (kaymakam adayı) olduğumu söyledim. Memurlar hemen kendilerine çeki düzen verdiler. Çok hoşuma gitmişti. Personelden sorumlu Vali Yardımcısı Ali Suavi ERDEMTOK'UN odasına beni götürdüler. Kendimi tanıttım. Benim banka müfettişliğinden geçeceğimi öğrenince, başladı nasihat etmeye “Ne kadar maaş alıyorsun” dedi. “21 bin lira artı ikramiye, yılbaşında jestiyon (Banka ne kadar kar ederse bir kısmı personele dağıtırdı)” dedim. “Yavrum burada 6.500 lira alacaksın bizim meslek çok zor. Doğuda çok küçük ilçelere gideceksin” dedi. “Efendim ben Vatanıma, Milletime hizmet etmek istiyorum” dedim. Üç gün bana nasihat etti. Vazgeçirmek için en sonunda ; “Bak ben mesleğin sonuna geldim. Şimdi

banka beni müfettiş olarak alsa, istifa eder geçerim” dedi. “Efendim kesin kararlıyım her türlü fedakârlığa hazırım vazgeçiremezsiniz. Boşuna kendinizi yormayın” dedim. Nihayet göreve başladım. Kayseri’de öğrenci iken oturduğumuz Uğur evlerden ev kiraladım. 3 gün izin alarak tekrar Ankara’ya döndüm.

Teftiş Kuruluna istifa dilekçemi verdiğimde şaşırıldılar. Raporları, Müfettiş Mührünü ve daktilosunu teslim ettim. Arkadaşlarla vedalaşarak Bankadan ayrıldım. Ankara’daki evimizi Kayseri’ye taşıdık. Yanımda okuyan kardeşlerimin naklini tekrar Kayseri’deki Liselere aldırđım. Böylece Kayseri Valiliğinde Kaymakamlık stajına başladım.

6 aylık Valilik staj programı tarafıma verildi. Programa göre İl Müdürlüklerinde inceleme yapıp, rapor düzenlemem gerekiyor. Önce Valilikteki birimlerden başladım. Daha önce staj yapan İbrahim ÇAY’IN düzenlediğı rapordan bir suret tarafıma verildi. O raporu örnek olarak raporlarımı yazıyorum. Müfettişlik yaptığımdan rapor yazmak benim için sorun olmadı. Maiyet Memurlarına ait ayrı bir oda olmadığı için genelde Vali Yardımcısı Ali Süavi ERDEMTOK’UN odasında bulunuyorum. Gerektiğinde dilekçe havalelerini yapabileceğim talimatını vermişti. Vatandaşların dilekçesini imzalarırken sanki kendimi Vali Yardımcısı gibi hissediyordum. Vatandaşında çok genç yaşta o makamda oturmamızı şaşkınlıkla gözlemlediğini, bakışlarından anlayabiliyordum. Bazen Sayın Valim diye hitap ediyorlardı. Sanki Kaymakam olmadan Vali olmuştuk. Vali Yardımcısının bir oğlu iki kızı vardı. Oğlunun adı Murat, her sabah gelince masanın üzerindeki günlük kullandığı bloknota “Oğlum Murat, Devlet bir Vali Yardımcısı bulur. Ama sen bir daha baba bulamazsın.” Yazısını yazar tam karşısına koyar akşam mesai biterken o yazıyı yırtıp atar. Ertesi gün geldiğinde aynı şeyi tekrar yazardı. Yaşlı bir Planlama Memuru Ziya Bey maaş bordrolarını mutemet olarak yapardı. O zaman Mutemetlik ücreti verirdik. Bir gün Vali Yardımcısının odasına Ziya Bey geldi. “Sayın Valim Vilayete masa sandalye geldi. Odacılara taşıtamıyorum.” Şikâyetinde bulunduğunda Vali Yardımcısı duvarın yanına geldi. Kafasını iki elinin içine aldı. Sürekli duvara vuruyor. Bir taraftan da “Niye Vali Yardımcısı oldum” diye kendi kendine söyleniyordu. Ben o gün çok şaşırđım. Bir taraftan gülmek için kendimi zor tuttum. Diğer taraftan da çok üzüldüm etkilendim. Neden bir Vali Yardımcısı bu hale düşüyordu? Özel sektörden geldiğimden çalışanları kamu da çalışanlarla karşılaştırdığımda, Bankadaki bir personel en az beş memurun yaptığı işi yapıyordu. Göreve başlayalı bir ay gibi bir zaman olmuştu. Bir gün Vali Yardımcısı bana “Sizi Sayın Valimizin Makamına çıkaracağım” dedi. Çok heyecanlandım. İlk defa Valilik Makamına gidecektim. Üstelik meşhur Valimiz Sayın Celal KAYACAN’IN huzuruna birlikte gittik. “Yeni Maiyet Memurumuz “diyerek beni takdim etti. Çok kısa makamda kaldık. Vali Bey cebinden notlarını çıkardı. Talimatlar verdi.

O günlerde akaryakıt sıkıntısı had safhada, tüm çiftçiler traktörleriyle Vilayetin önünde toplandılar. Vilayete toplu halde geldiler. O gün Vali Bey Vilayette yoktu. Petrol işlerinden sorumlu Vali Yardımcısı yine Ali Suavi ERDEMTOK makam odasının önündeki salona çıktı. Çiftçiler çok kızgın ve öfkeliydiler. Çiftçilere hitaben “Vallahide, billah ada, tillahada, zillahada mazot yok. Allah bana versin. Bende size vereyim. Masamın altında petrol kuyusu da yok.” Dedi. Çiftçilerin tansiyonu birden düştü hiçbir şey söylemeden geri dönüp gittiler. Gözlemlediğimiz bu olaylar benim için tam bir staj olup, ders çıkarıyordum. İki ay sonra Sayın Valimizin tayini Denizli’ye çıkmıştı. Ayrılacağı gün makamından çıktı. Tüm odaları çok hızlıca dolaşarak Vali Yardımcıları, amir ve memurlar ile vedalaştı. Üç ayda Sayın Valimizi iki defa görmüş oldum.

Kayseri Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığından Selami CELAYİR atandı. Akaryakıt sorununu çözmek için karne sistemi getirdi. Sistemin başına da genç dinamik iltimas geçmezler düşüncesi ile beni ve yeni gelen Maiyet Memuru Mustafa KARSLIOĞLU’NU görevlendirdiler. Her daireden alınan personelle karne dağıtımını yapacaktık. Ahmet Paşa İlkokulu bahçesinde dağıtım merkezi oluşturduk. Dört beş koldan gruplar halinde akaryakıt karnesi

dağıtıyoruz. Çok disiplinli bir çalışma sistemi kurduk. Herkesi sıraya soktuk. Bir kişinin adına üç araç var ise önce birisinin karnesini alıyor, tekrar sıraya geçiriyoruz. Üçünü bir arada vermiyoruz. Bu kadar adil bir uygulama yapıyoruz. Böyle düzeni sağlamışken sık sık beni telefona istiyorlar. Gidiyorum akaryakıttan sorumlu Vali Yardımcısı, "...'yı gönderiyorum. Bizim çok sevdiğimiz doktor, onun karnesini verin." "Efendim herkes sırada, o da gelsin sıraya girsin verelim diyordum. Hatta bir seferinde amcam ve teyzemin eşi yurtdışından gelmişlerdi. Akaryakıt almak için fiş istediler onları da sıraya soktum. Halen bizi akaryakıt sırasına soktun diyerek yakınırılar. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Kart başı alınan paraları tutanağa geçiriyoruz. Banka vizesi kapanmadan bankaya götürüp, Valilikçe açılan hesaba yatırıyoruz. İşler bizim açımızdan düzenli bir şekilde giderken Sayın Valimiz çalışmaları yerinde görmeye geldi. Vatandaşlar hemen "Sırada bekliyoruz" diye şikâyet etmeye başladılar. Hâlbuki bir aracı olan en fazla on beş dakikada karnesini alıyordu. İki üç ve daha fazla aracı olanlar tekrar sıraya girdikleri için bekliyordu. Vilayet stajım bittiği için daha sonra dağıtım işini yaşlı bir Özel İdare Şefine verdiler. Bizde o sıkıntılı işten kurtulduk.

Beni Bünyan Kaymakamının yanına Kaymakam Refiki olarak Valilik görevlendirdi. Her gün dolmuşla Bünyan'a gidiyorum, akşam tekrar dönüyorum. Orada da akaryakıt sıkıntısı sorundu. Kaymakam Bey küçük küçük kâğıtlara aracın durumuna göre 10 litre 15 litre verilsin şeklinde yazıyor. Hatta Kaymakamlık mühürü ile mühürleyip imzalayıp istasyona gönderiyordu. Kaymakam refikliği stajı devam ederken Kaymakam İsmet AKÇABAY'IN tayini Zile'ye çıktı. Bana hemen ilçede yaptığım çalışmaları rapor etmemi söyledi. Raporu düzenleyerek sundum. O da Vilayete staj raporumu düzenleyip gönderdi. Ertesi gün Kaymakam Bey ayrılacaktı. Birlikte bir veda yemeği yedik. Görevi bana bıraktı. İlk defa Kaymakamlığa vekâlet edecektim. O gün tesadüfen siyasi sebeplerle öldürülen bir gencin cenazesi gelecek, çok sıkı tedbir almak gerekiyor. Ne yaparız, nasıl yaparız diye kara kara düşünürken, benimde Rize Ardeşen Kaymakamlığına vekâleten atandığıma ilişkin telgraf geldi. 14 Ekim seçimleri nedeniyle hemen ayrılıp, göreve başlanmam isteniyordu. Vilayet ile görüşerek bende Bünyan Kaymakamlığı görevini Yazı İşleri Müdürüne devredip, ilçeden ayrıldım. Zaruri bazı eşyalarla Kayserinden otobüs ile yola çıktık. Samsundan başka bir otobüse binerek Rize'ye vardık. Şoför JJ 5 mavi jeeple bizi Rize'den aldı, Ardeşen'e doğru hareket ettik. Doğu Karadeniz'e doğru gittikçe masmavi deniz, yemyeşil tabiatla kucaklaşıyordu. Ardeşen'deki Kaymakam lojmanı deniz kenarında, denizin dalgalarının kıyıdaki taş setlere çarptığının sesi, sürekli duyuluyordu. Deniz kenarında şirin bir ilçe, evler çok dağınıktı. Göreve başlayınca, yine akaryakıt sıkıntısı orada da bizi buldu. Genellikle vatandaşlar akaryakıtın adaletli dağıtılmadığından yakınıyorlardı. Seçim için bir tabur asker geldi. Liseye konuşlandılar. Bir taraftan seçim tedbirleri alıyoruz. Bir taraftan da Daire Müdürleri ile öğleden sonraları köyleri dolaşıyoruz. Köyler genelde Doğu Karadeniz dağlarının eteklerinde, hele birisi zirvede Tunca Köyü, dağa tırmandıkça tırmanıyoruz. Gerek zirveye ulaşınca gerekse ilçe merkezine inince beş dakikada ancak kendimize gelebiliyorduk. Mahalli imkânlarla yapılan ortaokul binasını eğitim öğretime açtık. Nüfus Müdürü Hamdi YAZICI hemen fotoğraf çekip, ertesini gün mahalli gazetede haber yapıyordu. 14 Ekim seçimlerini olaysız geçirdik. İlçede genelde çok sıkı güvenlik tedbirleri alıyorduk. Vali Bey akşam mesai biterken telsizle, saat 18'den itibaren ikinci bir emre kadar Kaplan 1 tatbikatı uygulanacak emrini veriyordu. Kaplan 1 tatbikatına bakıyoruz. İl merkezi, Çayeli İlçesi ile Pazar ilçesi Ardeşen'le, Kaymakamları, jandarma komutanları, emniyet amirleri ile yeterli kuvvetle buluşarak, yol araması, sahil araması yapacaktı. Gece geç saatlerde Valimiz Sayın İsmet METİN yanına emniyet müdürü ve alay komutanını da alarak Hopa'ya kadar gider, tüm ekipleri denetler, döndükten sonra teşekkür ederek, göreve son verilir. Sürekli şehir içinde umama açık yerlerde ve yollarda arama ve kontrolü yapıyoruz. Çoğu gece görevde olduğumuzdan uyumadan mesaiye

gidiyordum. Bir gün Trabzon'da ki toplantıya gittiğimizde oradaki Paşa "Hopa'dan Trabzon'a kadar geldim. Devleti bir Rize hudutlarında gördüm." demişti. Valimiz toplantıdan dönünce emniyet asayiş hizmetlerinde gösterdiğimiz çaba ve çalışmalardan dolayı takdirname göndermişti.

Valimiz Sayın İsmet METİN, Bingöl, Ağrı, Zonguldak, Karaman ve Kırklareli İllerinde de valilik yaparak emekli olmuş, saygıdeğer bir şahsiyetti. Emekliliğini yaşayamadan 03.05.2017 tarihinde Adana'da eşi, kızı ve iki yakını ile birlikte, cinnet geçiren cani akrabası tarafından silahla öldürülmüştür. Bu olay Ülke genelinde büyük üzüntü ve infial yaratmıştır. Allahtan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Mesai saatlerinde öğleden sonra makamda olduğum sırada yedi sekiz el silah sesi duyuldu. Telsizi ilk kez kullandıktan çok heyecanlı bir şekilde ne olduğunu sorduğumda üç polisin yaralandığını söylediler. Hemen olay yerine gittim. Lisedeki öğrencilerin boykota teşvik etmek isteyen öğrencileri polis yakalayınca, bırakması için ateş açıyorlar. Üç polis yaralanıyor. Polisler Trabzon'daki hastaneye acilen gönderilirken ateş açanlar kaçıyor. Emniyet karakolunun yanında lise, dolayısıyla karakolun yanında bu olay meydana geliyor. Durumu Sayın Valimize arz ettim. Vali Bey, Belediye Başkanı, Emniyet Amiri, Jandarma Komutanı parti başkanlarını, olaya sebebiyet verenlerin babalarını Kaymakamlıkta akşam saat 17.de toplamamı emretti. Kendisinin de geleceğini söyledi. Hemen ilgilileri haberdar ettik. Toplandık. Sayın Valimiz konuşmasında "Siz çocuklarınızın nerede olduğunu biliyorsunuz, bize söyleyin adalet önüne çıkaralım, adalet cezasını versin" dediğinde bir baba söz aldı. "Vali Bey, vallahi inan ben çocuğumun nerede olduğunu bilsem size teslim etmeden, ben kendi ellerimle öldürür, cezasını veririm" demişti. Bu olayı hala unutamam 12 Eylül öncesi baba evlada, kardeş kardeşe düşman edilmişti.

Akaryakıt dağıtımından şikâyet devam ediyor. İstasyon sahibine akaryakıt geldiğinde haber ver. Benim nezaretimde dağıtacağız dedim. Akaryakıt gelmiş. İstasyon alanına gittiğimizde büyük bir izdiham vardı. Yolun iki tarafında iki üç şerit sıra oluşmuş, tüm taşıtları saydım, gelen akaryakıtı göre fırınlara, resmi kurumlara verilecekleri düşüp, kalanı mevcut araçlara göre taksim ettim. Hangi araç kaç litre mazot, benzin alacak belirledim. Önce istasyon alanındakilere verdirdim. Alanı boşalttım. Daha sonra polislere bir sağ, bir sol taraftaki sıradan araç alacaksın dedim ve uygulama çok güzel devam ederken iki taksici, polisin dur işaretine aldırış etmeden, pompaya yanaştı. Baktım ki bizim köy muhtarlarından birisi "muhtar bak burada bir düzen kurduk kargaşa önlenmiş. Başta sizin uymanız gerekir" dedim. Muhtar "hastam var, Trabzon'a götüreceğim" dedi. Araçta kimse yoktu. "O zaman yan tarafta sağlık ocağı var, hastanın sevk belgesini getir, yeterli benzini verelim" dedim. "Muhtar bağırp çağırılmaya başladı Ben üç yüz nüfusu temsil ediyorum. Ben muhtarım alırım akaryakıtı, kimse engel olamaz. Biz çok kaymakam gördük geçirdik" dedi. Muhtar çizgiyi aştı. Oradaki polisler alın bunu desem, iki polis ancak alandaki düzeni sağlıyordu. İstasyon bürosuna giderek telefonla takviye polis istedim. Karakolun mevcudu toplam 10 u geçmez. Polis ekibi gelinceye kadar muhtar kaçtı. Neticede polis muhtarını arayarak bulup yakaladı. Karakola götürdüler, gerekli soruşturma yapılırken bende karakola gittim. Mesai bitmişti. Savcı beyi bilgilendirdik. Ertesi gün adliyeye evrakları ile birlikte getirilmesi istendi. O arada ilçenin ileri gelenleri telefon açıyorlar, muhtarın bırakılmasını istiyorlardı. Hatta ilçenin hâkimi bile karakola gelip ricada bulunmuştu. Biz görevimizi en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığı içindeyiz. Bizim yetkimizin olmadığını, adli makamların karar vereceğini söyleyip, emniyet baş komiserine de gerekli tembihatı yaparak karakoldan hâkim beyle birlikte ayrıldık. Hâkim beyin evi, bizim lojmana çok yakındı. Akşamları karşılıklı misafirlğe gidiyorduk. O akşam hâkim bey bizi davet etti. Onlarda otururken gece bekçisi emniyet Baş komiserinin, sağlık ocağına sevk yazısını getirdi. Yarım saat geçmeden üç günlük

raporunu bekçi getirince, “Baş Komiser görevinden ayrılmasın, ben geliyorum” dedim. O sırada jandarma komutanını telefonla istedim. Tekrar karakola gittik. Hâkim beyde bizimle geldi. Baş komiser ayrılmıştı. Polisler ne oldu diye sorduğumda “İlçenin ileri gelen kişileri karakola geldiler, baş komisere muhtarın bırakılması için ısrar ettiler” “Baş komiser bıraksam kaymakam hakkımda işlem yapacak, bırakmasam siz zorluyorsunuz deyip, hasta olduğunu söyleyerek, sevk kâğıdı düzenletip ayrıldı.” Dediler. Gece saat 23 olmuştu. O saatte Sayın Valimizi arayıp, bilgi verdim. “Jandarma marifetiyle emniyet karakolunda tedbir alıyorum” dedim. Önceki Valimiz ayrılmış, yerine rahmetli Kurtuluş ŞİŞMANTÜRK atanmıştı. Vali Bey “Neden adliyeye intikal ettirilmedi” dedi. Bende “Mesai saatlerinde soruşturması yetiştirilemedi” dedim. Ertesi gün muhtar mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Kaymakam muhtarı içeri attırılmış söylentisiyle, ilçede yer yerinden oynuyordu. İki gün muhtar tutuklu kaldı. Büyük olay oldu. Daha sonra bir üst mahkemeye itiraz ettiler. Bana serbest bırakmam için rica eden kıdemli hâkim kendisi serbest bıraktı. Tutuksuz yargılanması devam etti. Aralık ayı sonuna doğru vekâlet görevimiz kalktı. Tekrar Kayseri Valiliğine döndük.

Kayseri’de kış şartları çok çetin, Rize’de hiç soğuk yoktu. Bir gece D.S.İ. Misafirhanesinde Maiyet Memuru Mustafa KARSLIOĞLU ile birlikte kalıyoruz. Foil-oil olmadığı için kaloriferler yanmıyor. İkişer battaniye verdiler. İl Kömür müdürünün küçük bir elektrik ocağıyla biraz ısındık. Elektrikler söndü. Camlar buz gibi, dondurucu soğuk var. Pijamanın üstüne kazakları giyerek çifte battaniye ile yattık. Sabahleyin kalktığımızda Mustafa, paltosunu giymiş vaziyette yataktan kalktı. Meğer gece çok üşüyünce kalkıp paltoyu da giyinip yatmış. Bir daha ben misafirhanede kalmadım. Akrabaların evinde kalırken Çamardı Kaymakam vekilliğine tayin oldum.

Şubat ayında kış günü, Niğde’ye gittim. Land Rover Jeeple Çamardı İlçesine vardım. Ben bekliyorum ki Çamların arasında bir yer göreceğim. Meğer hiç çam ağacı kalmamış her tarafta elma ağacı vardı. Kaymakam Vekili Veterinerden görevi devraldım. Akşam beni yemeğe aldı. Çok mutaassıptı. Eşi yiyecekleri bir tepside içeri uzattı. Kendisi getirmede. Yemek yedikten sonra ayrıldım. Sağlık ocağının eski bir lojmanını bizim kalmamız için hazırlamışlar. Sabah kahvaltısını sağlık personeli ile birlikte yaptık. Hafta sonu Land Rover jeeple Kayseri’ye gidip eşimi ve oğlumu da getirdim. Lojmana yerleştik. Yarım ton kömür satın alarak kışı geçirmeye çalıştık. Baharda çok yağış oldu. İlçe ziraatla geçimini sağlıyor. Sel her tarafa zarar verdi. Bizzat ekip başında köy köy dolaşarak hasar tespiti yaptık. Bir köyde vatandaş meraya ev yapmış. Şikâyet edildi. Meralar, amacı dışında kullanılamayacağı Devletlin hüküm ve tasarrufunda olduğu için 5917 sayılı Kanuna göre Men kararı verdim. Men kararı infaz edilince men ettiğim şahıs tüm köylüyü, önceden meraya ev yaptılar diyerek şikâyet etti. Çok zor durumda kaldım.

Jandarma komutanı uzatmalı baş çavuş emekliliği gelmiş, bizde Kaymakam adayı olduğumuz için asayiş saatine bazen geç geliyor, bazen gelmiyor. Her gün saat 11 de hazır bulunmasını istedim. Jandarma komutanının makam odası alt kattaydı. Bazen kapıyı açıyor, asayiş berkemal diyor. Bir emir olup olmadığını sorup, gidiyordu. Bir gün asayiş saatinde komutan bey “Akşamları silah sesleri geliyor, bunları tespit edip yakalayamıyor muyuz?” sorusunu sorduğumda “Efendim anayoldan geçerken, ilçe çıkışında silah atıp, kaçıyorlar.” Demişti. Sonradan öğrendim ki komutan evinde içip, kafayı bulunca kapıya çıkarak, şarjörü boşaltıyormuş.

Sağ-sol olayları gittikçe tırmanıyor. Çorum’da, Kahramanmaraş’ta çok üzücü olaylar meydana geliyor. Korku ve endişe had safhaya ulaşmış.19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramında bizzat konuşma yaptım. Konuşmama, Namık Kemal’in “**Vatanın bağına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini**” sözü ile heyecanlı ve gür bir sesle başladım. Herkes şaşırılmış ve çok heyecanlanmışlardı. Konuşma metni aşağıda

sunulmuştur:

**Vatanın bağına düşman dayamış hançerini,
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini...**

Sevgili öğrenciler, değerli Çamardı Halkı;

I. Dünya savaşında yenik düşünce yurdumuz düşmanlarca parsellenmiş. İç hainler işgalcilerle işbirliği yapmaya başlamışlardı.

Bir taraftan yüzyıllarca Türk Vatandaşı olarak yaşamış, Türk topraklarının bütün nimetlerinden yararlanmış olan azınlıklar, Türk topraklarının işgalciler arasında paylaşılması, bir an önce Türk Milletinin yok olması amacıyla tüm gayretlerini sarf ediyor, bir taraftan da bu yıkıcı eylemlere paralel olarak padişah ve yandaşlarının da üyesi bulunduğu zararlı dernekler, yer yer ayaklanmalar çıkararak işgal dışında kalan Anadolu Topraklarının da paylaşılması için yoğun çaba gösteriyorlardı.

Milleti savaşa sürükleyenler kendi canlarının kaygısına düşerek kaçmaya başlıyor, padişah şahsını ve saltanatını koruyacak tedbirlere başvurarak kurtuluşu İngiliz Himayesinde, bazı aydınlarda Amerikan Mandasında arıyordu.

Bu korkunç durum karşısında, Türk Milleti şaşkına dönmüştü. Yurdumuz üzerine kara bulutların çöktüğü bir ortamda, Mustafa Kemal vatanını düşmanlardan kurtarmak amacıyla Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan hareket ederek 19 Mayıs 1919 günü Samsun'da Anadolu ya ayak basmış ve İstiklal savaşını başlatmıştır.

Doğuda toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararı, düşmanların yüzüne bir tokat gibi patlamıştı. “ Ya İstiklal Ya Ölüm”

1. 2. İnönü, Sakarya Baş kumandanlık Meydan savaşları ve Ulusumuzun kesin zaferi sonunda halkımız yeniden diriliyor. Cumhuriyet ilan ediliyor ayrıca ekonomik, sosyal, hukuk, kültür alanında ve çağdaş medeniyet yolunda büyük adımlar atılıyor. Halkımız emperyalist Devletlerin, bölüp parçalayıp yönetme oyunlarına kesinlikle gelmeyecek, tek vücut olarak, sömürme ve yok etme emelinde olanlara hak ettikleri dersi yeniden verecek ve atılan adımları devam ettirecektir.

Hepinizin Bayramını kutlar, saygılar sevgiler sunarım.

Ağustos ayı içinde altı aylık Kaymakam vekilliği görevimiz sona erdi. Kayseri Valiliğine döndüm.

Dernekler Kanunu konusunda kaymakamlık tezi hazırlamaya başladım. 30 Ağustosta orduveinde garnizon komutanının kabul törenine gittiğimizde subaylar saat 20 haberlerini pür dikkat dinliyorlar, yorum yapıyorlardı. İç Anadolu'nun merkezi Kayseri'de bile, akşam mesai biter bitmez vatandaşlar koşarak karanlığa kalmadan evlerine gidiyorlardı. Her evin kapısına çift demir kapı yapılmıştı. Televizyon seyri bile koltukta oturarak mümkün değildi. Ateş açarlar korkusuyla, yerlere yatarak televizyon seyrediliyordu. 12 Eylül sabahı kalktım, vilayete gideceğim. Yürüyerek dolmuş durağına vardım. Ortada kimseler yoktu. Bu sessizlik neden diye bende kuşkulandım. Birisini çevrede görünce ne olduğunu sordum? “Sıkıyönetim ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı var” dedi. Tekrar eve dönüp radyoyu açtığımızda sürekli Milli Güvenlik Konseyinin bildirimleri yayınlanıyordu. Ertesi gün sokağa çıkma yasağı gündüz kaldırıldı. Olaylar birden durdu. Belediye başkanları görevden alındı. Beni de Talas Bucağına bağlı Başakpınar Belediye Başkanı olarak görevlendirdiler. Vilayetteki müdürlere daha büyük Belediyeleri vermişlerdi. Bu durum çok ağrıma gitti. Çıkıp Valiye durumu arz etmeyi düşündüm. Vali Yardımcıları vazgeçirdiler. Neyse ki iki ay sonra Belediye Başkanının çok çalışkan olduğunu,

kısa zamanda belediye binasını, fırın ve yol düzenlemeleri gibi çok güzel çalışmalar yaptığını rapor ettim. Sıkıyönetim komutanı eski belediye başkanını göreve iade etti. Bende yeniden Vilayete döndüm. Dernekler Kanununun ne olacağı meçhul olunca, tez konusunu değiştirdim. 5917 sayılı Gayrimenkule Yapılan Tecavüzün Def-i hakkındaki Kanuna göre uygulamaları seçtim. O arada Mülkiye Müfettişi Şükrü SAMUR'UN refakatinde teftiş stajına görevlendirildim. Şeref Nur OKTAY'DA benimle birlikte görevlendirilmişti. Çorum İskilip Merkez ve kasabalarının teftişinde bulunduk. Özel İdarenin bir odasında hastaneden getirttiğimiz yataklarda yattık. Soğuk kış günleri kömür sobasıyla ısındık. Ocak ayında Uşak ili teftişine gittik. Şubat ayı sonunda üç aylık teftiş stajı doldu. Kayseri Vilayetine tekrar döndüm. Mart ayında Ankara'ya Kaymakamlık kursuna gittik. Talebelik tekrar başlamıştı. Sivil Savunma Misafirhanesinde Halit DEVECİ ile aynı odada kaldık. Sabah yürüyerek Bakanlığa gidiyoruz. Giderken bakkaldan Atatürk Orman Çiftliği sütlerinden bir şişe alıyoruz, yarısını ben, yarısını Halit DEVECİ içiyordu. Kahvaltımız süt içmekti. Öğleyn Bakanlıkta yemek yiyoruz. Çevredeki lokantalarda akşam yemeğini yiyoruz. Günler süratle geçiyor, aldığımız kurs notları üzerinde sürekli çalışıyoruz, kurs sonunda önce yazılı sonra sözlü sınava tabi tutulacağız. Nihayet dört aylık kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladık. Kaymakamlık mezuniyet törenine eş ve çocuklarımızla birlikte katıldık. Kura da Eskişehir Seyitgazi İlçesini çektim. Daha askere gideceğiz. Memleketten uzaklaşmayalım düşüncesi ile Kayseri Sarioğlan'ı çeken Mehmet DEMİREZER ile karşılıklı dilekçe verip, becayiş yaptık. Staj yaptığım ilde aynı zamanda, kendi ilçemin komşu ilçesinde Kaymakamlık yapacaktım. Çok seviniyordum.

4) SARIOĞLAN İLÇESİNDE İLK ASİL KAYMAKAMLIĞIM

Sarioğlan İlçesinde 1981 yılı Ağustos ayında göreve başladım. Yeni bir hükümet konağı, tepebaşında küçük bir lojmanı var ama acilen onarılması gerekiyordu. Demirbaşları hemen hemen hiç yoktu. Mevcutlarda kırık ve yanık. İlçenin temel sorunu susuzluk içme suyu yok. Mahalle çeşmelerinden taşıma ile su getiriliyor. İlçe merkezinde Atatürk büstü ve heykeli yok. Bayramlarda lisenin bahçesindeki büstün önünde çelenk konuluyormuş. İlk işimiz hükümet konağı önüne Atatürk büstü inşa etmek oldu. Belediye Başkanı Aziz ŞAHİN'LE Kayseri Sanat Okuluna büst siparişi verdik. Orijinal taş ve mermerlerle kaidesini yaptırdık. Projesi tamamen bana aitti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılışını yaptık. Çelenkleri hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne koymaya başladık. Temel sorun içme suyu 18 km uzaklıkta, su getirilmesi için proje yapılmıştı. Müteahhit başlangıç ta çok hızlı bir şekilde işe başladı. Mercedes araba ve bayan şoförü ile Ankara'dan gelip, gidiyor. İşe kaynaktan başlayacağına, ilçeden başladı. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. 100. yılda Atatürk büstü yapmıştık. Öğretmenler lokalini 24 Kasım Öğretmenler gününde açtık. 100. yıl meyve fidanlığı projesini Eski Sarioğlan yerleşim merkezinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yer düzenli olmadığı için Valilikten aldığımız dozerle yaklaşık 1 aylık çalışmayla tesviye işini tamamladık. Çevresini dikenli tel ile çevirdik. Baharda meyve fidanı dikmeye hazır hale getirdik. Atatürk'ün doğumunun 100. yılında düzenlenen törende aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Devlet adamı, Kahraman asker, Ulu Önderimiz Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla; Türk devriminin Türk ve insanlık tarihi içindeki yerini ve önemini büyüklüğünü, bütünleştiriciliğini, Milliyetçiliğini, laiklik ve eğitim anlayışını Atatürk'ün milli bağımsızlık hareketindeki öncülüğünü, dünya görüşünü, insanlık anlayışını ve barışçılığını

devlet adamlığı niteliklerini belirtmek yaymak yaşatmak amacıyla ülkemizde olduğu gibi ilçemiz mülki sınırları içerisinde de kutlama komitesince konferanslar tertip edilmiş, yıl boyunca öğrenciler arasında şiir, kompozisyon, resim ve spor yarışmaları düzenlenerek okuma yazma seferberliği ve yurt topraklarını ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmiş olup, bu çalışmalara halen devam edilmektedir.

Komitemizce eski köy yeri bölgesinde belediyenin 88.5 dekarlık arazisinin 100. Yıl Örnek Meyve bahçesi olarak 1.045.000 liralık projesi yapılmış ve bu proje kutlama koordinasyon kurulumunda tasvibini kazanarak 704.500 lira yardım gönderilmiştir. Ayrıca 340.500 liralık mahalli katkıyla desteklenecektir. Projenin baharda tamamlanması için yoğun çaba gösterilmektedir. Proje gereğince toplam 1800 adet çeşitli meyve fidanı dikilecektir, dikilen fidanlar yaklaşık olarak 4 yıl sonra meyve verebilecek duruma geleceğinden yılda 5 milyona yakın ekonomimize katkısı olacaktır. Ayrıca bayram ve törenlerde yokluğunun acısını daha çok hissettiğimiz Atamızın büstünü inşa ederek, doğumunun 100. yılında ilçemizin ve yeni hükümet konağımızın en önemli eksikliğini de tamamlamış oluyoruz.

Atatürk tam bir asker ve kendisini Dünya uluslarına kabul ettirmiş büyük bir devlet adamıydı. Onun ilkesi yurttan ve uluslararası toplumda barış içinde yaşamaktı. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve medeniyetçilik ulu önderimizin temel ilkeleriydi.

Büyük Önderimiz az zamanda ekonomik, sosyal, kültürel hukuk alanında ve çağdaş medeniyet yolunda büyük adımlar atmıştır. Ulusumuz için en iyi hareket bu büyük önderi bütün düşünce fikir ve ilkeleriyle tanımak ve onun izinden gitmektir.

Atatürk yılının Ulusumuza barış ve mutluluk getirmesini dilerken Ulu Önderimizin manevi huzurunda saygı ile eğilir. Saygılar sunarım.

Köye Hizmet Götürme Birliğini harekete geçirdim. Şırnak'tan kömür getirip dağıttık. Adana'dan odun getirip piyasa fiyatının 1/3'ünden daha düşük fiyatlarla resmi kuruluş ve halka satışını yaptık. Elde ettiğimiz parayla Çorum'dan kiremit, Sivas'tan çimento getirdik. Her köye 50-100 torba çimento vererek, taşı kumu işçilik ve ustalığı köylüden çimentosu bizden parolasıyla tüm köy ilkokullarının, mezarlık ve camilerin ihata duvarlarını yaparak, köy ve kasabaları daha düzenli hale getirdik. Okuma yazma seferberliğini başlattık. Gece 24.00'e kadar kasaba ve köylerde okuma yazma öğretmeye çalıştık.

Gemerek İlçesi Kaymakamı Osman Nuri ÇOBANOĞLU, çok takdir ettiğim bir Mülki İdare Amiriydi. Gaziantep ve İzmir'de de birlikte çalışma imkânımız oldu. Bilgi ve yeteneği ile Valiliği hak eden bir meslektaşımızdı. Kendi İlçemizin Kaymakamı olması sebebiyle daha samimi ilişkilerimiz oldu. Ailece gider gelir görüşürdük. O dönemde Cumhuriyet Savcımız Müjdat SARAÇ, hâkimimiz Emin ŞAMAN'DI, Müjdat Bey EMET'E tayin olunca Nüzhet EKE savcı olarak geldi. Belediye Başkanı Aziz ŞAHİN, Avukat Ayhan DOĞAN'LA Ailece çok güzel diyalogumuz oluştu. Beraber olduğumuz ortamlarda, Hâkim Emin ŞAMAN'A çiğ köfte yaptırıyorduk. Hâkim Bey Türk Sanat Müziğinden' Sesinde Şarkısı Aşkın Figan Olup Gidiyor Bahara Ermedi Mevsim Hazan Olup Gidiyor' şarkısını kafasını sallayarak çok güzel söylediler. İbrahim TATLİSES'İ dinlerken, Savcı Bey "URFA'NIN girişine İBRAHİM TALİSES tabelası dikilmelidir" derdi Gemerek Kaymakamı ilçe protokolü olarak bizi Sızır Elektrik Santraline davet ederek ağırladılar. Bizde onları Karaözü Bağlarında pikniğe davet ederek en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Komşu İlçemiz Bünyan Kaymakamı Selahattin EKREMOĞLU' idi onunla da ailece samimi diyalogumuz oluştu. Karşılıklı gider, geldik. Aliağa Kaymakamıyken oda

Bornova Kaymakamlığına atanmıştı. Yıllar sonra yine görüştük. Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet SEYMAN, Sarız Kaymakamı Dursun Ali ŞAHİN, Felahiye Kaymakamı Mülkiyeden devrem Mustafa GÜNİDİ, Hâkim, Savcı ve Belediye Başkanıyla Kış günü ziyarete gittik. Yemeğe davet ettiler, gecikince dönüşte kar yağışı başladı, yol kapanmak üzereyken, güçlkle dönebildik. Üç Kaymakamla, İstanbul'da yine karşılaştık. Mevlit ÇETİNKAYA, Tomarza, Hasan Hüseyin CAN Yahyalı ilçesi kaymakamıydı. Mevlit Bey ileride Kayseri'ye Vali oldu. Vali Yardımcıları; Cemal TEKAY toplantıyı başlatırken İl İdare Şube Başkanlarına, 'Ağalar hoş geldiniz' derdi. Uzun çizmeler giyer, bastonla dolaşırdı. Esat YETİŞİR Beyoğlu Kaymakamlığından gelmişti. Nerede karşılaşsan, Beyoğlu Kaymakamıyken diyerek başlardı anılarımı anlatmakla bitiremezdi. Şerif AŞKAR, Yılmaz CEVAHİROĞLU, Edip EREN, Cemal ERYAVUZ'DA diğer sevilen vali yardımcılarıydı. Vefat edenlere Allaktan rahmet, Yaşayanlara sağlıklı uzun ömür dilerim.

Karaözü Kasabasından sonra devam eden Ebulhayır, Gaziler ve Alamettin grup yolunun, Karaözü Ebulhayır arasındaki dik rampada yağmur yağdığında araçlar kayıyordu. Köy Hizmetleri İl Müdürüne telefonla bildirip, kumlanmasını istedim. Müdür bey tamam yapacağız dedi. Yağışlar başlayınca kasım ayında yine aradım yine yapacağız dedi. Aralık ayında araçlar yolda kalmaya başlayınca yine Müdürü aradım. Bu sefer ekipleri yıllık izine ayırdık artık seneye yaparız cevabını verince hemen Valimiz Sayın Fevzi YETKİNER'İ telefonla arayarak gelişmeleri anlattım. İzine ayrılanlar göreve çağrılarak, ertesi gün kumlama ekibi yolda çalışmaya başladı. Hafta sonu ekiplerin çalışmasını yerinde görmek üzere yola çıktım. Şahruk Köprüsüne yaklaştığımda hızla gelen Köy Hizmetleri kamyonu karşılaştık. Kamyon şoförü indi ağlayarak, dizlerine vurarak kepçe operatörünün Karaözü çıkışındaki köprüden aşağı yuvarlanarak kepçenin altında kalarak vefat ettiği acı haberini verdi. Doğru olay yerine gittiğimizde maalesef dik yokuşta çamur sebebiyle kepçe kaydığında, operatör atlayınca kepçenin altında kalarak vefat etmişti. Çalışma ortamı mateme döndü. Vicdani muhasebe yapmaya başladım. Vali Beye söylemesem bu olay olmayacaktı. Ama ben görevimi yaptım. Her gün köy otobüslerinin gelip geçtiği bir güzergâhtı. Ya otobüs çamurda kayıp dereye uça çok sayıda ölü ve yaralı olabilirdi. Olaya çok üzüldüm ama vicdanen ben sorumlu değildim. Kurak havalarda bu grup yolu kumlamayan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü yetkilileri sorumlu olması gerekirdi. İlçe genelinde ailesine yardım kampanyası başlattım. Kısa zamanda nerdeyse bir ev alacak miktarda yardım toplandı. Kayseri'de ikamet eden eşini ziyaret edip, başsağlığı dileyerek, banka cüzdanı verdim Acılarını hafifletmeye çalıştım. Çok sevinişlerdi.

5) VATANİ GÖREV

1982 Mart ayında kısa dönem askerliğimi yapmak için Antalya Avcı Er Eğitim Taburuna gittim. Eski kirli bir takım elbise verdiler. Giyindim ama eski olması önemli değil, kirli olması başta moralimi çok bozdu. Görevli askere söyledim biraz daha az kirli olanını verdi. İlk sabah koşuş kalk komutuyla derin uykudayken yataktan ayağı fırladık. İlk bir ay Kaymakam olduğumu gizledim. En çok hoşuma giden kahvaltıdan sonra sabah sporuydu. Açık havada marş söyleyerek, koşuyoruz. Daha sonra kültürfizik hareketleri yapıyoruz. On dakika mola çok hoş ve dinlendiriciydi. Akşam yemeği hoşumuza gitmezse, para sorunu yoksa ayran ve meyve suyu, köfte ekmek veya döner ekmek çok lezzetli geliyordu. Arkasından arkadaşlarla bir demlik çay alıp içmek çok daha zevkliydi. Her gün nöbet tutuyoruz. On beş günde bir mutfak veya yemekhane görevi geliyor. Bazen soğan soyuyoruz, bulaşık yıkıyoruz, bazen de yemek dağıtımı veya yemekhane temizliği yapıyoruz. Hatta un çuvalı bile taşıdık. Çevreyi yavaş yavaş tanımaya başladık. Bizim bölükte eski İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer BALİBEY'DE vardı. Başka bölüklerde Kaymakam Raif ÖZENER ve Vahap DİYARBAKIRLI meslektaşlarımız olduğunu

öğrendim. Ara sıra onlarla görüşüyordum. Raif ÖZENER posta ve yazı işlerine bakıyor, rahattı. Bölükteki haksız davranışlar ve uygulamalara çok üzülüyordum. Bazı askerler nöbetten, bazıları spordan, bazıları verilen görevlerden askeri tabirle arazi olmaya çalışırlardı. En çok kızdığım davranışlardan birisi her tarafta çöp sepeti olmasına rağmen sigara içenler, izmaritlerini söndürüp çöpe atmaz, rast gele savururlardı. İşin ilginç tarafı ertesi gün mıntika temizliğinde özellikle dikkat ederim, o izmaritleri sigara içmeyenler toplar. İçenler yine mıntika temizliğinde de arazi olurlardı. Askerlik anıları anlatmakla bitmez ama ben iki anımı burada arz etmek istiyorum;

Birincisi, taburdan dışarıyı telefonla aramak şehir içi jetonla, şehirlerarası postaneye kayıt veriliyor, posta memuru görüşüyor. Ücretini ödüyorsun. Arkadaşlar Erzurum’u arıyor. 1.500 lira, Kars’ı arıyor 2.000 lira ödüyor. Bu rakamlar asker için çok önemli bir para, bu durumdan yakınanlar had safhada, bende Kaş’ta Orman İşletme Şefi amcaoğlunu aradım. PTT memuru ücretinin 455 lira olduğunu söyledi. Ödedim ama bana çok yüksek geldi. Bir demlik çay zannedersen 50 lira idi. Sarioğlan’da telefon görüşme etiketlerini kontrol ederdim. İl içi görüşmeler 50–75 lira arasında olurdu. Akşam istirahat sırasında P.T.T Merkezini jetonla aradım. Sarioğlan Kaymakamı olduğumu ve taburda askerlik yaptığımı söyleyerek, “... Saatinde Kaş’la telefonla görüştüm. Ücretinin ne kadar tuttuğunu öğrenmek istiyorum” dedim. Merkezdeki memur kayda baktı. 145 lira dedi.310 lira fazla alınmış. Ertesi gün taburdaki P.T.T memuruna gittim. Ben dün telefonla görüşmüştüm 455 lira aldığınız, makbuzunu veya alında belgesini istiyorum dediğimde P.T.T Memuru “Şimdiye kadar kimseye vermedik, vermiyoruz.” Dedi. Kaymakam olduğumu harcamalarımı belgelediğimi vermek zorunda olduğunu söylediğimde, söylenerek belgeyi verdi. Bu durum üzerine akşam Antalya P.T.T. Müdürünü telefonla aradım.” Durumu anlattım. O da şaşırıldı. Ben şikâyetçi olacağımı Merkezdeki kaydın değiştirilmemesi için el koymanızı istiyorum”. Dedim. Tamam, Kaymakam Bey dedi. Bölük komutanına çıkıp durumu anlattığımda olmaz böyle şey dedi. İnanmadı. Daha sonra tabur komutanı yardımcısına arz ettim. Nihayet şikâyetim kabul gördü. Bir hafta sonra P.T.T müdürü tabura gelip soruşturma yaptı. Özellikle Erzurum, Kars gibi uzak İllerle görüşen askerlerin ifadesine başvurdular. Asker 2000 lira ödemiş. Kayda 200 lira geçmiş. 1500 lira ödemiş, kayda 150 lira geçmiş. Benim belge zaten somut bir suç delili niteliğindedeydi. Meğer P.T.T. Memurunun eşi merkezde görevliymiş. Karşılıklı paslaşarak kayıtları düşük gösterip, kayda giren paranın 10 katını cebe atıyorlarmış. Böylece köşeyi dönmüşler kimsenin haberi yok. Hemen P.T.T Memurunu taburdan aldılar. Bu olay beni taburda meşhur etti. Sarioğlan Kaymakamı P.T.T Memurunun yolsuzluğunu ortaya çıkartarak, sürdürmüş. Söylentileri dalga dalga yayıldı.

İkinci anım; her hafta şehir dışına otobüsle atışa gidiyoruz. Belediyenin resmi otobüsleri geliyor, herkes otobüse binerken 1.000’er lira veriyor. Karşılığında bilet yok. Otobüs kırk kişilikse ayakta ağzına kadar dolduruluyor. Bu olay benim dikkatimi çekti. Antalya Belediye Otobüs İşletme Müdürünü jetonlu telefon makinesinden aradım. “Kendimi tanıttım, olayı anlattım. Müdür toplu bilet kesiyoruz diye geçiştirmeye çalıştı. Ben kırk kişilik otobüse 80 kişi bindiriliyor. Size kırk kişilik makbuz kestirseler aksini nasıl ispat edeceksiniz.” Dedim. İkna oldu. “Tamam, gerekli tedbiri alacağız” dedi. Ertesi hafta bilet sistemi getirildi. Tüm askerler sıraya girip bilet almaya başladılar. Verdiği paranın nereye gittiğini düşünmeyen 5 dakika sırada beklemeye tahammül edemeyenler bu da nerden çıktı, diyerek feryat etmeye başladılar. Bu olaydan sonra jetonla dışarıyı aramak yasaklandı.

Eşim, Oğlum ve Kardeşim Necati askerlik bitimine bir hafta kala beni ziyarete geldiler. Antalya’da Gümrük Muhafaza Memuru hemşerimiz Şadi TOSUN bizi hafta sonu iki gün evinde misafir etti. Tekrar ben tabura döndüm. Eşim ve Oğlum, Kardeşimle Kaş’taki Orman İşletme Şefi olan Eniştenin ve ablamın evine gittiler. Bir hafta sonra tezkereyi alınca bende Kaş’a gittim. Birkaç gün kaldıktan sonra Sarioğlan’a döndük.

5) SARIOĞLAN KAYMAKAMLIĞINA DEVAM

Sarioğlan'da tekrar Kaymakamlık görevime başladım. Ben askerden dönmeden önce içme suyu kazı çalışmaları sırasında Karaözü kasabasında, vatandaşlar kazıcı kepçenin önüne çıkıp, çalışmayı engellemeye başlamışlar. Kaymakam vekili Doktor ve Jandarma Komutanı olay mahalline gittiğinde onları da taşlamışlar. Olaylar büyümüş. Vali ve Sıkıyönetim Komutanı duruma el koymuş. Karaözü Belediye Başkanı, Çiftçi Malları Koruma Başkanı ve Mahalle Muhtarını Kayseri'ye götürmüşler. Aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen, akıbetlerinden hiç haber yoktu. Askerden dönünce böyle bir sorunla karşılaştım. Konuyla ilgili Sayın Valimiz ve Paşamızla görüştüm. Adamları serbest bıraktılar ama ilçe merkezi ile Karaözü Kasabası arasında gerginlik had safhaya ulaşmıştı. Hatta Karaözü 'de ve İlçe Merkezinde bu konuyla ilgili birkaç yol kesme ve adam dövme olayları olmuş. Karaözü 'nün Kayseri'ye gidişi mutlaka Sarioğlan Merkezinden geçiyordu. Bir süre her iki tarafla da görüşerek gerginliği gidermeye çalıştım.

Kasabalar arası bir futbol turnuvası düzenleyerek dostluğu, kardeşliği pekiştirmek, olayları unutturmak istedim. Bir tertip komitesi oluşturduk. Belediye başkanları, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Müdürünü Komite üyeleri olarak belirledik. Yedi tane kupa aldım. 1. 2.3.4. gelen takımlara, gol kralına, centilmen oyuncuya ve centilmen takıma kupalar verilecekti. Öğretmenlerden hakemler belirledik. Belediye Başkanlarından acele bir futbol sahası oluşturmalarını istedik. Tüm kasabalar futbol sahası oluşturdu. Çiftlik Belediyesi halen oluşturamamış. Belediye Başkanı Mustafa AKKOÇ'U Kaymakamlığa istedim. "Neden saha oluşturamadığını sorduğumda" "Kaymakam bey bir yer belirledik, vatandaş, Reis top sahası yapacak diye sürmüş, bir başka yer daha belirledik onu da sürmüşler. Şimdi sahibi Almanya'da olan bir yeri tespit ettik. Düzenliyoruz. Sahibine telgraf göndermişler ama telgraf gidip gelinceye kadar biz maçı yaparız" dedi. İlk maç çiftlik kasabasında yapılacaktı. Maç saatinde tüm kahveler boşalmıştı. Yediden yetmişe herkes futbol sahasının etrafında toplanmıştı. Davullar zurnalar çalınıyordu. Ben hem sıkı güvenlik tedbiri aldırıyorum, hem de taraflardan olumsuz bir tezahürat olursa anında müdahale edilmesi için, Belediye Başkanlarının birini sağıma birini soluma oturttum. Maç başlamadan konuşma yapıyorum. Turnuvanın amacının sevgi, saygı, barış, kardeşlik, sporu sevdirmeye, spor yapmayı özendirme olduğunu her takıma kupa verileceğini özellikle konuşmamda vurguluyorum. İlk maç çok güzel geçti, herkes çok mutlu oldu. İkinci hafta Palas Kasabasında maç yapılacak. Orada hiç olay beklemiyorum. Ama gene de sıkı tedbir aldirdim. Jandarmalar seyircilerin arasındaydı. Hiç ummadığımız nitelikte karşılıklı tezahürat yapılmaya başladı. Çiftlik kasabası yemyeşil olduğundan onlara "Cacıkçılar" diyerek tezahürat yapılıyor. Çiftlikliler karşı tarafa başka şeyler söylüyor ve Reislere iyi oynayanı alkışlasınlar talimatını veriyordum. O arada bir gol atıldı. Seyirciler sahaya daldı. Jandarma job kullanmak zorunda kaldı. Takımın birisi sahadan çekildi. Hakemler hükmen yenik saydılar. Bu olaya çok üzülmüştüm. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk.

Bir hafta sonra benim asıl endişe ettiğim Sarioğlan-Karaözü maçı olacaktı. Bu sefer daha sıkı tedbir aldık. Kurayla Sarioğlan seyircilerinin ne tarafta seyredeceklerini belirledik. Daha uzun bir nasihat konuşması yaptım. Bir hafta önceki olaylara hepimizin üzüldüğünü ifade ettim. Kesinlikle hakaret içeren tezahürat yapılmamasını, takımların ismiyle, rengiyle tezahürat yapılmasını, iyi oynayanın alkışlanmasını istedim. Gerçekten seyirciler harfiyen söylediklerime uydular. En ufak bir olumsuzluk olmadı. Birinci yarıda oyuncular, problem çıkarmaya başladılar. Hemen hakemlere itiraz ediliyordu. "Bu kitapta böyle yazıyor. Yönetmelikte şöyle hüküm var"

diyorlardı. Huzurumuza çağırıyoruz, bu müsabakaların profesyonel olmadığını, barış kardeşlik için yapılan müsabakalar olduğunu, hakemlerinde bu işi en iyi bilen öğretmenlerden seçtiğimizi, hakem kararlarına uymalarını rica ettim. Birinci yarı böylece bitti. Futbol sahasının etrafı panayır gibi istediğin her türlü yiyecek içecek satılıyor. Hakemler devre arasında şarap veya bira içmişler. İkinci devre başladı. Orta hakem gol diyor, yan hakem bayrak kaldırıyor. Bir iki kez bu davranış oldu. “ Seyircileri ikna ettik, oyuncularını ikna ettik, en çok güvendiğimiz öğretmenlerden oluşturduğumuz hakemler sorun oldu. Bu turnuvayı burada bitiriyorum.” Dedim. Kararımı değiştirmem için çok ısrar ettiler ama verdiğim karardan dönmedim.

16 Mayıs'ta Samsun'dan gelen Türk Bayrağı karşılama gününde, atletizm yarışması düzenledik. Kupaları dereceye girenlere verdik ama bazı atletler koşu güzergâhının dışına çıkıp, kestirme yoldan öne geçmiş, bu nedenle orada da bazı atletler haksızlık olduğunu iddia ederek, itiraz etmişlerdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramında Sarioğlan'da aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Türkiye Cumhuriyetinin Sevgili Gençleri;

Bilindiği gibi 19 Mayıs 1919 günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da Anadolu'ya ayak basarak Amasya, Sivas, Kayseri istikametinde ilerleyerek yoğun çaba ve çalışması sonucu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu az zamanda Başkent Ankara'da tamamlamıştır.

İşte Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının sembolü olan şanlı bayrağımız, Büyük Devlet Adamı Atatürk'ün yeni Türk Devletini emanet ettiği gençlik tarafından Samsun'dan yola çıkarılarak O'nun geçtiği güzergâhtan yoluna devam ederek 19 Mayıs günü Ankara'da Cumhurbaşkanımıza teslim edilecektir.

Bayrağımızın 16 Mayıs günü ilçemiz merkezine de uğrayarak, Sarioğlan gençliğinin bağrında da ilerlemesinden halkımızla birlikte, sonsuz sevinç ve mutluluk duyuyoruz.

Bugün tarihimizin mutlu bir başlangıcıdır. Milletimizin en büyük evladı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal'in Anadolu topraklarına ayak bastığı gündür. Altmış dört yıl önce Karadeniz'in coşkun dalgaları arasında, Bandırma vapurunun Türk Ulusuna getirdiği büyük saadeti, bir ideal, bir sevgi ve minnet halinde her zaman yüreklerimizde yaşatacağız.

Şimdi özgür ve bağımsız bir vatan olarak üstünde dimdik durduğumuz bu aziz topraklar O'nun bize ölmez yadigârıdır. O'nu Vatanımız kadar sevmek, Vatanımızı O'nun kadar sevmek olmuştur.

Ey Yiğit Yurtsever Türk Gençliği;

Özgürlük tarihimizin başlangıcı, sizin bayramınızdır. Yürekleriniz vatan sevgisi, dimağınız ilim aşkı, benliğiniz fazilet nuru ile dolu olsun. Bugün sizin bayramınız olduğu için bize en büyük bayram oluyor. Bizler sizi ve sizden sonra gelenleri kendimizden daha mükemmel görmekle mutlu olacağız. Sizi çelik gibi vücutlarımızla, şaşmayan akıl ve muhakemelerinizle, doğru yoldan ayrılmadan, ahlak ve karakterinizle geleceğe hazırlanmış görüyoruz. Gözlerimizi hayata yumup, vücutlarımızı Vatan topraklarına kalbedeceğimiz anda, duran kalplerimize son huzur ve emniyeti sizler vereceksiniz, sizinde yaşamın zevkini çalışarak, adam olarak, bizden esirgemeyeceğinize güveniyoruz.

Sevgili Gençler;

Sizi neşeli, heyecanlı, canlı duygulu ve uyanık gören Bütün millet sizinle beraber bayram ediyor. Sizi saran sevgiyle iftihar ediniz.

Gençler, geleceğin ileri ve mutlu Türkiye'si sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bayramınız kutlu olsun. Hepinize sevgi ve saygılar sunarım.

İçme suyu nedeniyle yaşanan gerginlik önemli ölçüde azaldı ama bu seferde İlçeye, bayan şoförüyle mercedesle gelen müteahhit ne olduysa muhtaç duruma düştü. Herkesten borç para almış. İşi yürütemedi. İçme suyu ihalesi tasfiye edilerek ilçeden Ömer ADIGÜZEL devam ettirmeyi üstlendi. Biz halen çeşmeden taşıyarak içme su ihtiyacımızı karşılıyorduk.

Sarıoğlan'a Seyitgazi'den bir öğretmenin nişanlısı gelmişti. Makamda izin isterken Seyitgazi'yi sordum. "Burayla hiç mukayese edilmez, burası bozkır orası cennet gibi bir yer" cevabını vermişti. Bu durum memlekete yakın olmanın bir karşılığıydı. Sarıoğlan'da Kaymakamlık kursunda öğrendiğimiz teorik bilgileri yeri geldiğinde herkese hizmet içi eğitimle vermeye çalıştım. Kanunlara bağlı, disiplinli, adaletli, çok çalışan ve çok çalıştıran bir idareci kişiliği sergiledim. Bu durumdan çok memnun olanlar vardı. Çıkarlarına dokunduğumuzda memnun olmuyordu. Bu sebeple Jandarma Komutanı Baş çavuşla ters düştük. Onu il merkezine tayin ettiler.

Belediye Başkanı kum ocakları çalıştırıyordu. Kum bedeli, düzenli makbuzlarla tahsil edilmiyor düşüncesiyle Belediye Başkanı ve Muhasebeci hakkında Cumhuriyet Savcılığına fezleke göndermiştim. Mesleki hayatta Belediyelerin yaptıklarını görünce bizim Reisinki devede kulak misali olduğunu anladım. Yaptığım uygulama yasaların gereği idi ama Türkiye şartlarında belki de normal değildi. Her zaman karşılaşacağımız insanların husumetini kazanmış olduk. Şimdi yaptığım işi, hatalı bir davranış olarak görüyorum. Öyle bir soruşturmayı gerekiyorsa Valiliğin yaptırması daha uygun olacaktı. Belki bu da müfettişlikten gelmenin tabii bir sonucudur.

Meralara tecavüzü hiç af etmedim. Hem men ettim hem de Savcılığa suç duyusunda bulundum.

Kaymakam lojmanını en iyi şekilde onarttık. Duvarları duvar kâğıdıyla kaplattık. Demirbaşların bazılarını yeniledik. Bazılarını da kadifeyle kaplatarak çok iyi bir duruma getirdik. Lojmanın bahçesine havuz ve garaj yaptırıldı. İş bitti o arada Milli Eğitim Bakanlığında okuma yazma seferberliğinde gösterdiğimiz başarılı çalışmalarından dolayı takdirname gelmişti. Bu yoğun çalışmadan sonra izine ayrılarak, ilk defa Didim'e kampa gittik. Dönüşümüzde hiç beklemediğimiz halde Lalapaşa'ya tayinimiz çıkmıştı. Düzenlediğimiz lojmanda hiç oturamadığımız için hem üzüldük, hem de Türkiye'nin en batısına tayin olduk diye sevinmiştik.

6) LALAPAŞA İLÇESİNDE HİZMETLERİM

Lalapaşa Edirne'ye 26 km virajlı yolla gidilen çok küçük bir hudut ilçesidir. Hükümet konağı yeni yapılmış olup benden önce ki meslektaş Ali ÇAĞLAR taşınmış. Lojman yeni sayılır

ama çatısı akmış, demirbaşları yok, Sarıoğlan'da tam lojmanı ve demirbaşları yenilemiştik, keyfini süreceğimiz zaman tayin olduk. Valimiz Sayın Enver HIZLAN otoriter ve Devlet mallarını koruma konusunda çok titiz bir şahsiyeti vardı. Noksanlıkları söyledim, zaruri ihtiyaç olanları aldık. Vali Beyin talimatıyla benden önce ki kaymakam Ali ÇAĞLAR'IN başlattığı göleti mahalli imkânlarla tamamladım. Törenle açılışını yaptık. İsmi de Kaymakam Ali ÇAĞLAR Gölet'i koyduk. Açılış töreninde aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Değerli davetliler, Saygıdeğer Taşımüsellim Halkı

Lalapaşa İlçesinin merkezinde ve köylerinde her zaman, gerek tarımsal alanda gerekse hayvan sulama alanında en çok sıkıntısı çekilen gölet sorununa, Taşımüsellim Köyünde, meslektaşımız Ali ÇAĞLAR'IN takdire şayan girişimine Cumhuriyetimizin 60. yıldönümünde tamamlama olanağını bularak çözüm getirmenin engin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu göletin yapılma şekli, köylü-Devlet işbirliği altında oluşması nedeniyle ilçemizde ve ülkemizde örnek alınması kaçınılmaz bir çalışma olarak nitelendiriyoruz.

Kaymakam Ali ÇAĞLAR 60. yıl Taşımüsellim Gölet'i olarak isimlendirdiğimiz bu gölet, Taşımüsellim Köyü Halkının Elele verip bir aylık yoğun çalışması sonucu 2,5 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde çimentolu taş duvar yapılmak suretiyle oluşturulmuştur. Yine köylülerce, taş, duvar, kil dolgusu ile takviye edilmiştir. Ayrıca Sayın Valimizin yardımlarıyla on beş gün dozerle köylünün yapmış olduğu duvar taş ve toprak dolgusuyla on metreye yükselttilerek şu andaki durumuna getirilmiştir. Yaklaşık toplam maliyeti iki buçuk milyona ulaşan göletin genişliği 80 metre, uzunluğu 300 metre olup, 10 dekarlık alanı kapsamaktadır.

Yaz kış akan suyla beslenen bu göletten, hayvan sulama yanında, balık üreterek, baharda dolgu hizasından aşağıda kalan alanı ağaçlandırmak suretiyle dinlenme yeri olarak da faydalanmayı amaçlıyoruz.

Önümüzdeki yıl ilçe merkezinde ve diğer köylerimizde bu tür çalışmaları yaygınlaştırmayı arzuluyoruz.

Taşımüsellim Köyümüz, gölet çalışması yanında, Devletten hiçbir katkı almadan kendi olanaklarıyla muntazam bir Atatürk kaidesi ve büstü, büyük bir cami inşa ettiğinden, Kaymakamlığımızca, Cumhuriyetin 60. yılında kalkınmada en başarılı köy olarak seçilmiştir. Huzurunuzda tüm köylülerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Göletin yapılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere, meslektaşımıza ve Taşımüsellim köylülerine şükranlarımı iletir, göletin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Hükümet Konağının içini ve dışını düzenlemeye başladım. Eski Kaymakamlık önündeki küpleri hükümet binası önüne taşıttım. Bankadan, oturma bankı aldım. Amir ve memurlar öğle arası ve mesaiden sonra dinlenmesi için kamelya yaptırdım içerisine eskiden kullanılan bir değirmen taşını, masa olarak koydurdum. At arabası tekerinin içine ampul koyarak aydınlatma yaptık. Önüne bir havuz inşa ettik. Hükümet konağının ve Atatürk büstünün çevresini Atatürk'ün veciz sözleriyle donattık. En anlamlısı da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ülkesi ve Milleti İle Bölünmez Bir Bütündür." Bu sözün anlamını şimdi daha çok idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramına yetiştirmek düşüncesiyle iki bayrak gönderi dikmek için gece 24'lere kadar görevlileri

çalıştırmıştım. Lalapaşa'da ilk Cumhuriyet Bayramında aşağıdaki konuşmamı yaptım;

Bugün 29 Ekim 1983 yurdumuza göz diken iç ve dış düşmanlara, Halkımızın verdiği dersin 60. yılını kutluyoruz.

1. Dünya Savaşında yenik düşünce, yurdumuz emperyalistlerce parçalanmış, iç hainler işgalcilerle işbirliği yapmaya başlamışlardı.

Bir taraftan Türk vatandaşı olarak yaşamış, Türk topraklarının bütün nimetlerinden yararlanmış olan azınlıklar, Türk topraklarının işgalciler arasında paylaşılması, bir an önce Türk Milletinin yok olması amacıyla Tüm gayretlerini sarf ediyor, bir taraftan da bu yıkıcı eylemlere paralel olarak padişah ve yandaşlarının üyesi bulunduğu zararlı dernekler yer yer ayaklanmalar çıkararak, işgal dışında kalan Anadolu topraklarının da paylaşılması için yoğun çaba gösteriyorlardı.

Milleti savaşa sürükleyenler, kendi canlarının kaygısına düşerek kaçmaya başlıyor. Padişah tahtını ve saltanatını koruyacak tedbirlere başvurarak, kurtuluşu İngiliz himayesinde, bazı aydınlarda Amerikan Mandasında arıyordu.

Bu korkunç durum karşısında, Türk Milleti şaşkına dönmüştü.

Yurdumuzun üstüne kara bulutların çöktüğü bir ortamda, Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'ya ayak basarak, İstiklal Savaşını başlatmıştır.

Doğuda toplanan Erzurum ve Sivas Kongrelerinin kararı, düşmanların yüzüne bir tokat gibi patlatmıştı. "Ya İstiklal Ya Ölüm"

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak, Osmanlı egemenliğine gerçekte son verilmiş, Millet kendi egemenliğini ele geçirmesiyle 1. 2. İnönü, Sakarya, Başkumandanlık Meydan Savaşları ve Ulusumuzun kesin zaferi sonucunda, son Osmanlı Padişahı tahtını bırakarak memleketten ayrılıyor. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor ve egemenlik kayıtsız şartsız Millete verilerek, krallık yönetimi kesin olarak son buluyor. Yüzyıllardır özlemini duyduğumuz, halkın kendi kendini yönettiği en güzel Devlet biçimi olan Cumhuriyete kavuşuluyor. Bundan sonra Ekonomik, Sosyal, Hukuk ve Kültür alanında ve çağdaş medeniyet yolunda büyük adımlar atılıyor.

Halkımız emperyalist devletlerin bölüp, parçalayıp yönetme oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğini, tek vücut olarak sömürme ve yok etme, Cumhuriyetimizi ortadan kaldırarak, dikta bir yönetim kurma emelinde olanlara hak ettikleri dersi, defalarca vererek ispatlamıştır. Bundan böyle de İstiklal ve Cumhuriyeti koruyarak, çağdaş medeniyet yolunda atılan adımlara Atatürk'ün aydın izinde devam edilecektir. Sözlerimi Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlarken Atatürk'ün söylediği bir sözü ile tamamlamak istiyorum.

"Türk Milleti;

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamamı gönülden dilerim.

Ne Mutlu Türküm Diyene !"

Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, saygılar sevgiler sunarım.

Eski Kaymakamlık binasının onarımı için ödenek alarak, kısa zamanda onarımını gerçekleştirdik. Eklemede yaparak, anasını ve öğretmen evine dönüştürdük. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 60. yıldönümünde, Sayın Valimizin de onurlandırdığı açılış töreninde aşağıdaki

konuşmayı yaptım;

Yıkılmaya yüz tutmuş eski Kaymakamlık Binasını, Sayın Valimizin yardımlarıyla, büyük bir onarım ve tadilat yapılmak suretiyle sağlam bir bina olarak, Cumhuriyetimizin 60. yıldönümünü kutladığımız bugün anasınıfı öğrencilerinin ve öğretmenlerin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Böylece her yıl eğitim ve öğretime elverişli olmayan binalarda eğitim görmek zorunda kalan minicik yavrular, ilkokulun hemen bitişinde daha sağlam ve temiz sağlığa uygun bir binaya kavuşmuş bulunmaktadır.

Ayrıca kahve köşelerinde arzu edilmeyen durumlarla karşı karşıya bulunan öğretmenlerimiz, en çok özlemini duyduğu meslek onuruna yaraşır bir yuvaya kavuşturulmuştur.

Öğretmenler Lokalinin kurulmasındaki amaç, öğretmenlerin birlik ve beraberliğini sağlamak, kaderde kıvançta ortak bölünmez bir bütün olarak mutluluk içerisinde yaşamını sürdürmelerini temin etmektir. Artık öğretmenler olarak kederli günlerinizde, size meslektaşlarınızın yardımcı olabileceğini, yine aynı şekilde mutluluğunuzu, meslektaşlarınızla paylaşabileceğinizi düşünerek büyüklerin küçüklere sevgi, küçüklerinde büyüklerine saygı göstermelerini arzuluyoruz.

Burası, sizin için okulunuz, evinizden sonra üçüncü bin yuvanız olacaktır. Meslektaşlarınızla dertleşebileceğiniz, eğlenebileceğiniz gazetenizi, kitabınızı okuyabileceğiniz bir yer olacaktır.

Bazı noksanlıklar olabilir, bunları el birliği ile ortadan kaldırebilirsiniz. Sizlere yaratılan bu olanağı en iyi şekilde kullanmanızı, kendi malınız gibi koruyup, gözetmenizi arzu ediyoruz.

Ana sınıfı ve öğretmen lokalinin tüm öğrenci ve öğretmenlere, ayrıca Lalapaşa ilçesine hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, başta Sayın Valimize ve emeği geçenlere şükranlarımı iletir, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Öğretmen evimiz Sayın Valimizin çok hoşuna gitti. Açılış töreninde bundan böyle Edirne Merkezi dâhil tüm ilçelerde öğretmen evi açılacak talimatını verdi. Bu durum beni de sevindirdi.

Hükümet Konağı yeni olmasına karşı Kaymakamlık Makam odası üst katta, yağmur yağdığı anda sürekli akıyordu. Bayındırlık Müdürünü aradım. “Müteahhit gelip bakacak” dedi. Gelen giden olmadı. Aradan 15 gün geçti. Gece yine şiddetli yağış olmuştu. Kaymakamlığa gittiğimde her taraf göl olmuş islanmıştı. Telefonla Sayın Valimizi arayıp, durumu arz ettikten sonra, bulunamayan ve gelmeyen Müteahhit Bayındırlık Müdürüyle birlikte bir saat içinde Kaymakamlığa geldiler. Birlikte çatıya çıktık. Yeni döşenen kiremitlerin adeta erimiş, dağılmış olduğunu hayretler içerisinde gördük. Hemen çatı aktarımını yaptılar. Dağılan kiremitlerin yerine yenileri döşendi. Böylece Hükümet Konağını yağmurdan kurtardık.

Görev yaptığım her ilçede Milli Bayram ve Törenleri en iyi şekilde, anlam ve amacına uygun olarak düzenliyoruz. Lalapaşa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluş Törenini de en güzel şekilde programladık. Kurtuluş Töreninde aşağıdaki konuşmamı yaptım;

Bugün, Al Bayrakların gölgesinde, zafer şenlikleri arasında büyük bayramımızın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz. 1361 yılında Padişah Sultan 1. Murat'ın kahraman komutanlarından Lala Şahin Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı İmparatorluğuna katılan Serhat İlçesi güzel Lalapaşa'mız 1. Dünya

savaşında yenik düşünce 2 yıl dört ay Yunan İşgalinde kalmış. Kesin zaferle sonuçlanan kurtuluş savaşı sonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün emirleriyle harekete geçen kahraman Türk Ordusunca 61 yıl önce 27 Kasım 1922 tarihinde bugün düşman işgalinden kurtarılmıştır.

Düşman işgalinde kaldığı süre içerisinde, işkenceler, hunharca katliamlar, alçakça hakaretler devam ederken, ufuklar kararmıştı, ak saçlı analar hıçkırıklarla ağlıyor, ecdadımız kanlarıyla yoğrulmuş, dul kadınların yetim çocukların gözyaşlarıyla sulanmış, en körpe kemiklerle örülmüş, barut kokulu bu kutsal vatan toprakları karalar bağlıyordu. İşte bu korkunç duruma Ulusumuzun bağrından yetişmiş Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde başlatılan kurtuluş savaşında 1. 2. İnönü, Sakarya, Başkomutanlık Meydan Savaşlarıyla art arda kazanılan zaferlerle son verilerek, düşmanlar tüm Anadolu Topraklarından olduğu gibi Trakya'dan da bir daha gelmemek üzere kovularak hak ettikleri ders verilmiştir.

Bugün bize omuzlarından cephelere cephaneye taşıyan, ak saçlı anaların armağanıdır. Bugün bize bu memleket uğruna kanlarını akıtılanların vatan topraklarında şehit yatanların hatırasındır. Bugün bize gönüllerimizde taht kuran Yüce Kahraman ATATÜRK'ÜN kutsal emanetidir.

Bu mutlu ve şerefli günde Lalapaşa halkının huzur ve güven içerisinde, özgür ve bağımsız olarak yaşaması için canlarını, kanlarını veren aziz şehitlerimizle, gazilerimizi büyük Atatürk'ü rahmetle, şükranla anıyoruz.

Kore diyarlarından, Viyana kapılarına, Purut Ovalarından Kahire meydanlarına kadar nam alan kahramanlık ve cesaret kaynağı büyük milletim yüzyıllardan beri tarihe zafer destanları yazdıran ve gene bugün göğsüne en şanlı zaferlerle süslemeye hazır Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin umutlarını taşıyan, gönülleri Vatan aşkıyla yaşayan sevgili Türk gençliği;

“Birinci vazifemiz Türk İstiklal Cumhuriyetini Büyük Devrim eserlerini ebediyen muhafaza ve müdafaa etmektir.” Andını bu mutlu günde bir kere daha milli gurur ve heyecanla tekrarlamaktayız. Bu büyük bayramımız kutlu gelecek günlerimiz mutlu olsun.

Lalapaşa'mızın bu mutlu kurtuluş gününe şeref veren başta Tümen Komutanımız ve Sayın Valimiz adına teşekkür eden Sayın Vali Yardımcısı ile davetlilerimize teşekkür eder, en derin saygılarımızın kabulünü arz ederim...

Çalışmalarımızın Sayın Valimizin hoşuna gittiğini sezinliyordum. Özel İdareden verdiği yardımlarla her köyden en az iki üç çalışma yapıyoruz. Bunlar içinde Köy konağı, Atatürk büstü, okul, ek derslik, sağlık evi veya ocağı, cami, minare gibi köy çalışmalarıydı. Her hizmeti bitirince de sade bir açılış töreni düzenliyordum. Genellikle Sayın Valimiz törenlerimizi şerefliyordu. Hudut köyü Tuğlalı köyünde köy konağı ve Atatürk büstü açılış töreninde aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bugün Hududa çok yakın olan Tuğlalık Köyümüzü de Köy Konağı ve Atatürk büstüne kavuşturmanın engin mutluluğu içerisindeyiz.

Tuğlalık Köylüleri, muhtarlarının önderliğinde başladıkları köy konağı çalışmalarını, el ele gönül gönüle vererek, Sayın Valimizin de iki kez desteğiyle

tamamlayarak, köylerini muhtarlık odası ve köy kahvesine kavuşturmuşlardır. Böylece Cumhuriyetin, bağımsızlığının sembolü olan Şanlı Bayrağımızı ebedi olarak köylerinde dalgalandırmaya da başlamışlardır.

Küçücük bir köy olmasına rağmen bu çalışmalarının hemen arkasındaki kendi olanaklarıyla, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Devlet Adamı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büst ve kaidesini köy konaklarının bahçesine inşa ederek, Atatürk'e ve Devletine ne kadar bağlı olduklarını bir kez daha ispat etmişlerdir.

Önceki yıllarda da bu örnek çalışmalarıyla köylerini camiye kavuşturmuşlardır.

Bu çalışmaların bizim nezdimizde anlam ve önemi büyüktür.

Tuğlalık Köyü önce kendi olanaklarını seferber ederek, imkânlarının yetmediği yerde Devletin desteğine başvurarak köylerinin ortak sorunlarını çözümlenmekle, örnek bir davranış göstermişlerdir. Bundan böyle de aynı çaba ve çalışmalarını sürdüreceklerinden asla şüphemiz yoktur.

Köy muhtarlarıyla, ihtiyar heyetiyle, öğretmeniyle birlik beraberlik içerisinde olan köylerimiz Devletin de desteğini alarak ekonomik güçleri zayıf da olsa başaramayacakları, altından kalkamayacakları sorunun olması mümkün değildir.

Huzurlarınızda, özellikle köy konağı inşaatında büyük yardımını gördüğümüz Sayın Valimize, ayrıca tüm çalışmalara emeği geçen muhtar, öğretmen ve köylülerimize şükranlarımı iletir, Tuğlalık Köylülerinin birlik ve beraberliklerinin, başarılı çalışmalarının her zaman devam etmesini temenni ederim.

Bu vesile ile açılış törenimizi onurlandıran tüm davetlilerimize teşekkür eder, saygılar sevgiler sunarım.

Sayın Valimiz saat 15 sıralarında telefonla beni arıyordu. “İlçenize geliyorum.....yerde buluşalım” talimatını veriyordu. Hemen belirtilen yere hareket ediyordum. Karşılıyorum, o güzergâhtaki köyleri dolaşıyoruz. Genellikle önce kahvehane önündeki açık havada oturuyoruz, köylüler ile sohbet ederken sorunlar dile getiriliyor, o köydeki çalışmaları yerinde inceliyoruz. Sonra ki köye geçiyoruz. Bulgaristan hududuna bitişik Kalkansöğüt köyünde Devletçe yeni bir cami ve minare yapılmıştı. Sayın Valimiz imama talimat verdi. “İmam efendi, ezanı avazının çıktığı kadar her vakit minareden oku, karşı taraftakilerde imana gelsinler” demişti. Giderken okul, sağlık ocağı çalışmalarını gördük. Dönerken bir köyde yenisi yapılıncaya eski muhtarlık binasını sığırtmaç evine dönüştürüyorduk. “Sayın Valim, bu köyde de Sığırtmaç evi çalışmamız var, görmek ister misiniz?” dediğimde, “Nedir diye” sordu. “Çobanlar genelde köy dışından geldiği için köyde herkesin kendi oturacağı kadar evi var, bu köyde çobanın kalacağı yer olmadığından, çobana lojman yapıyoruz” dediğimde çok hoşuna gitmişti. Karanlıkta uğrayıp, çoban lojmanını da gördük.

İlçe merkezinde Atatürk İlkokuluna Sayın Valimizin de desteğiyle kat ilavesi yapıldı. İş tamamlandı. Açılış töreni yapacağız. İldeki toplantıya giderken okul müdürüne “Dönüncüye kadar tüm temizlik ve sınıfların düzenlenmesi yapılsın, yarına yapılacak hiçbir şey kalmayın” dedim. Ayrıldım. Akşam saat 17.00’de döndüğümde baktım halen yapılmamış ama okul müdürü “Yaparız ederiz efendim” diyor. Yapılan bir şey yok. İlköğretim müdürü Mehmet KOYUNCU’NUN okula gelmesini istedim. “Tüm Milli Eğitim Personeli ve öğretmenleri seferber edeceksin, bu akşam her şey tamamlanacak yarın tören gününe iş kalmayacak” talimatını verdim ayrıldım. Saat 21.00 sıralarında okula gittiğimde ilköğretim müdürünün eşi (kıdemli

öğretmendi), kazmayı eline almış, okul önünde yapılan Atatürk büstünün kenarındaki beton kalıntılarını temizliyordu. Tüm öğretmenler iş bölümü yapmış, karınca gibi çalışarak o gece her şey tamamlandı. Ertesi gün saat 14'00'te tören olacak, Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğüm için belediye muhasibi Selami'ye (Rahmetli olmuş) talimat verdim. "Öğleyin davulcu ve zurnacıyı lokantaya yemeğe götür yemekten sonra. Tören alanına gelirsiniz" dedim. Tören saati yaklaşıyor, Sayın Valimiz ve 3. Mekanize Tümen Komutanı Kayhan ONUR Paşa'yı bekliyoruz. Haberde göndermemize rağmen Selami hala ortada gözüküyor. Daha sonra uzaktan göründüler. Davulcu, Zurnacı çalıyor, Selami'de önde uygun adımla geliyor. Bizim bulunduğumuz yere kadar geldiler, "Bir davulcu, bir zurnacı birde Selami emir ve görüşlerinize hazırdır Başkanım" tekmilini verdi. Ben derhal tören alanına gitmelerini söyledim. Geri dönüş yaptı uygun adımla yine aynı şekilde tören alanına gittiler. Meğer Selami öğle yemeğinde rakı şişesini açmış, kafayı bulduktan sonra gelmişler. Gece gündüz rakı içmeyi alışkanlık haline getirmişti. Benden önce bir denetlemesinde, Sayın Valimiz çatı hapsi cezası vermiş ama yine de uslanmamıştı. Töreni en güzel şekilde gerçekleştirdik. Törende aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Geçen yıl eski Kaymakamlık binasını, Sayın Valimizin yardımlarıyla büyük bir onarım ve tadilat yaparak öğretmenler ve anasınıfı öğrencilerinin hizmetine sunmuştuk.

Bugünde, Atatürk İlkokulumuza bir kat daha ilave ederek yeni bir okula kavuşmanın, aynı zamanda Ulu Önderin adını taşıyan bu okulumuza, kendi olanaklarımızla, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Devlet adımı Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü kazandırmanın engin mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylece, eğitim ve öğretime elverişli olmayan eski okul, daha geniş, daha sağlıklı ve uzun zaman ihtiyacı karşılayabilecek, bir duruma getirilerek öğretmen ve öğrencilerimiz, mükemmel bir okula kavuşturulmuş bulunmaktadır.

Öğretmen ve öğrenciler olarak sizlere yaratılan bu olanağı en iyi şekilde kullanmanızı, evinizden sonra okulunuzun ikinci bir yuvanız olduğunu düşünerek, kendi malınız gibi koruyup gözetmenizi arzu ediyoruz. Bu davranışlarınızla, okulunuzun daha uzun ömürlü olmasını temin etmiş, yurt ekonomisine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Dolayısıyla sizlerden sonra gelecek kardeşlerinizin de faydalanmasını sağlayacaksınız.

Bu yeni olanaklarla eğitim öğretim süresince, öğretmen, öğrenci veli arasında iyi bir diyalog başlatıp geliştirmenizi, öğrencilerinizi sevmenizi, onlara şefkatle sarılmanızı, kişisel ve ailevi sorunlarına kadar çözüm aramanızı ve getirmenizi bekliyoruz. Onları okul dışında da takip ederek varsa kötü alışkanlıklarından arındırmak için gerekli tedbirler almanızı arzu ediyoruz. Bu yavrulara okuma alışkanlığı kazandırarak, kültürlü bir toplum yapısına ulaşmamıza katkıda bulunacak öğretmenlerimizdir. Her zaman çağdaş gelişmeleri takip ederek kendinizi yenileyin, taze bilgilerle öğrencilerinizi de donatın. Geleceğe güvenle bakabilmemiz için yavrularımızı vatana, millete ve devlete bağlı inancılı ve yürekli Atatürk İlkelerinden şaşmadan fikri, vicdanı ve irfanı hür nesil olarak yetiştirmenizi bekliyoruz. Çağdaş medeniyet seviyesine ancak bu şekilde ulaşabiliriz. Bu yavrular sizlerin eseri olacaktır.

İlçemize devlet bütçesinden yapılan yatırımları getirmenin yanında köylerimizdeki sağlık evleri, köy konakları öğretmen lojmanları, köy evi, cami minare sıvat gibi imece çalışmalarımıza büyük maddi ve manevi destek sağladıkları gibi gerek köy okullarımızın gerekse bugün açılışını yaptığımız Atatürk

İlkokulumuzun bina sorununu çözümlenmede her türlü fedakârlığı göstermekten çekinmeyen Sayın Valimize huzurunuzda ilçemiz adına şükran ve minnet duygularımızı iletmek istiyorum.

Bu vesile ile Atatürk İlkokulu ve Atatürk büstüne emeği geçenlere okul müdürü, öğretmenlere ve hizmetlilere imece çalışmalarıyla çevre düzenlemesine yardımcı olan Lalapaşa'lılara ve törenimizi onurlandıran davetlilerimize teşekkür eder, öğretmen ve öğrencilerimize başarı dilekleriyle saygı ve sevgi sunarım.

Törenden sonra okulu gezdik. İl Genel Meclisi bir Zat-ı muhterem vardı. Hemen Vali Beye yetiştirmiş. “Kaymakam sabaha kadar öğretmenlere tuvalet temizliği yaptırmış.” Diyerek şikâyet etmiş. Vali Bey beni yakından tanıdığı için Vilayete gidişimde “Kaymakam Bey öğretmenlere tuvalet temizliği de yaptırmıyormuşsun” dedi. Tören öncesi durumu ve yapılan çalışmaları anlattığımda çok hoşuna gitmişti.

Lalapaşa'da halk eğitimi çalışmalarımız daha çok etkin ve yaygındı. Her köyde en az bir kurs açıyoruz. Yılsonu Halk Eğitimi Kursu açılış törenleri sanki bir festival panayır gibi oluyordu. İşte yılsonu açılış töreninde yaptığım bir konuşmayı aşağıda sunuyorum;

Bütün bireylerini okul eğitiminden geçirememiş, henüz gelişmekte olan Uluslarda çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için insana yönelmek ve insan unsurunu değerlendirmek gerektirmektedir. İnsan gücünün kalkınmaya olumlu şekilde katkısı bireylerin ve toplumların gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları belli bir anlayışa ulaşmaları ve gerekli davranış özelliklerini kazanmaları ile sağlanacaktır. Halkta kalkınma bilinci ve heyecanı ise yoğun, yaygın ve sürekli bir eğitimle uyandırılabilir.

Okul eğitimini bütünü ile gerçekleştiremeyen uluslar bir yandan bu alandaki boşluğu doldurmak öte yandan gelişen ve değişen eğitim ihtiyacını karşılamak üzere planlı, sistemli ve metotlu bir halk eğitimi uygulamak zorundadırlar. Halk eğitim yolu ile okullardaki örgün eğitimin desteklenmesi ve toplum sorunlarının zamanında çözümlenmesi mümkün olacaktır. Halk eğitimi kafalarda yer bulan soyut bir fikir değil, toplumun ihtiyaçlarından doğan ve gelişen bir harekettir. Bu nedenle halk eğitimi halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında ölçülmesi mümkün olmayacak kadar önemli bir yatırım hizmeti olarak ortaya çıkmıştır.

1928 yılında yapılan harf devrimi ile halk eğitimi ülkemiz için kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 1928 -1935 yılları arasında Atatürk'ün önderliğinde, ulus okullarıyla yoğun bir halk eğitimi etkinliğine girişilmiştir. Halk eğitimi çalışmaları, “Halk Evleri” eğitim kursları, köy, bucak ve ilçe gezici kadın ve erkek kursları, köy enstitüleri ile yurt çapında yaygın hale getirilmiştir.

“Halk Eğitimin Alanı Toplum kadar geniş, Hayat kadar Çeşitlidir.” Parolasıyla yola çıkarak, 1983–1984 Eğitim öğretim döneminde Lalapaşa İlçesi Halk Eğitimi Müdürlüğüne İlçe Merkezi, Sinanköy, Taşlümüsellim, Küçünlü Köylerinde biçki-dikiş-nakış, Vaysal köyünde giyim ve el sanatları, Sarıdanışment, Süleymandanışment ve Hanlıhyenice köylerinde yorgancılık, yine ilçe merkezinde folklor, ilkokul öğrencileri için testle sınava hazırlık, gençler için üniversite hazırlık, cezaevinde arıcılık, ilçe merkezi, Ömeroba ve Vaysal Köylerinde okuma-yazma olmak üzere toplam 19 adet kurs açılarak 228 vatandaşımız başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Ayrıca dört defa traktörlerin Fenni Muayene ve Kayıt Tescil işlemleri organize edilmiş, Voleybol, atletizm yarışmaları, halk koşuları, özürllü ve

sakatlar ile Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri konulu konferanslar düzenlenmiştir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Okuma-yazmayı her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalciya öğretiniz" sözüne kulak vererek, özellikle ilçemizde 1981 yılında 14-45 yaşları arası 1000'e yaklaşan okuma-yazma bilmeyen sayısı sadece 12'ye indirilmiştir. Tamamen okuma – yazma bilmeyen vatandaşımızın kalmaması için gerekli çalışmalara devam edilecektir.

Çalışmalarımızın amacı;

Halkımızı okuryazar hale getirmek, gerekli temel bilgilere sahip kılmak, vatandaşlarımızın boş zamanlarını faydalı şekilde kullanmalarına, iş ve meslek edinmelerine işlerinde ilerlemelerine yardımcı olmak,

Cumhuriyet esaslarını, Atatürk Devrimlerini anlatmak, bağımsız düşünme, karşılıklı anlayış, sevgi, saygı, hoşgörülük duygularını geliştirmek,

Bilimsel düşünme, planlı ve metotlu çalışma, modern teknikleri kullanma alışkanlıklarını kazandırmak,

Düşünce, duygu anlatım ve ülkü birliğini sağlamak, Ulusal kültürümüz ve değerlerimiz ile vatandaşlarımızı sürekli olarak beslemek, estetik duygu ve zevklerini geliştirmek,

Tarım, el sanatları gibi küçük sanatlarla halkın ihtiyaç duyduğu hizmetleri geliştirmek,

Vatandaşlarımıza, sağlam beden, zihin ve ruh yapısına sahip olmaları için gerekli bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak,

Genç kızlarımızın, evlenme hazırlıklarını en ekonomik bir biçimde temin etmek, kuracakları yuvaya maddi katkıda bulunmalarını sağlayarak yaşam şartlarını kolaylaştırmak, dolayısıyla işsizlik sorununa bir nebze olsa çözüm getirerek, aile yurt ekonomisini desteklemektir.

Sözlerimi tamamlarken Halk eğitim çalışmalarımıza, başından beri destek olan Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürü ve Halk Eğitim Müdürlerine, ayrıca yoğun gayretleriyle emeği geçen yönetici, muhtar ve öğretmenlerimize huzurunuzda şükranlarımı iletir. Bu vesile ile defile ve sergi açılış törenlerimizi onurlandıran davetlilerimize teşekkür eder saygılar sunarım.

Lalapaşa'da kamu görevlileri arasında uyumlu bir çalışma vardı, ama Tapu Müdürünün davranışları genel ahengi bozuyordu. Müdür Havsa İlçesinden lüks bir ev kiralamış, her gün gidip geliyor, harcamaları ve davranışları dikkat çekiyor, ama somut bir suç unsuru da gözüküyordu. Tam bir külhan bey, militandı. Memurları çevresine toplayıp, Genel Müdürü makamında nasıl yumrukladığını anlatıyormuş. Bir köylü vatandaştan tapu muamelesi için 10.000 lira istemiş. "Vermezsen Mal Müdürüne bildiririm, daha çok vergi ödersin" demiş. Vatandaş konuyu Mal Müdürüne anlatıyor, o da "Kaymakam beye bildir" diyerek bana gönderiyor. Vatandaş Kaymakamlık Makamına geldi. Konuyu anlattı, dinledim. Olayda tank olacak nitelikte kimse yoktu. Sadece pazarda odacıyla haber göndermiş ama odacı doğruyu söylemeyebilir endişesindeydim. Vatandaşa "Bu durumda bir şey ispat edilemez, seni para için istemişse biz paralarının seri numarasını alalım. Para isterse verirsin. İşlemlerini normal olarak yapmak için istemişse sorun yok. "dedim. Jandarma Komutanı ve Yazı İşleri Müdürünü de Makama istedim. Birlikte tutanak düzenledik. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kimseyi almıyordum. Vatandaş Tapu Müdürlüğüne gitti. Yaklaşık yarım saat sonra döndü. Para istemiş. O da seri numaraları alınan parayı vermiş. Hemen Jandarma Komutanı ve Yazı İşleri Müdürüyle aşağı indik. Odasından ayrılarak yandaki Veteriner Teknisyenlerinin odasında yine memurları toplamış,

nutuk atıyordu. “Müdür bey odana geçer misin?” dedim. Birlikte odaya geçtik. “Hakkında ihbar var, cebinde ne varsa masanın üzerine koy” dedim. Cüzdanını çıkardı. Ayın son günü para yok, elini yan cebine attı. İki yeni beş binlik gözükünce “Tamam bir dakika” dedim. Cebimdeki tutanağı çıkardım. Numaralarını kontrol ederken Tapu Müdürünün yüzü kızarmaya başladı. Numaralar aynıydı. “Beni yakınca eline ne geçecek” diyerek, “Genel Müdüre yumruk attım” diyen adam yalvarmaya başladı. “Biz görevimizi yapıyoruz” dedim. Yukarı Kaymakamlık Makamına çıktık. Üzerinden çıkanları da tutanağa geçtik. Sayın Valimizi aradım. Durumu arz ettim. Ben söylemeden “Derhal açığa al” dedi. Savcı Beyi aradım, bilgilendirdim. Konuyu bir üst yazıyla hem Valiliğe hem de Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirdim. Tapu Müdürü derhal tutuklandı. Ağır cezada yargılandı. Tanık olarak bizimde ifademize başvuruldu. Korumam yoktu. Duruşma salonundan çıkınca yakınları bana saldıracaklardı. Kendimi Vilayet bölümüne zor attım. Mahkeme sonuçlandı. Cebri-irtikâp suçundan ceza aldı. Kamu görevinden süresiz men edildi. Bu olay diğer memurlara da ders oldu.

Hudut Makamı olarak Bulgaristan’da üç ayda bir görüşme yapıyoruz. O sıralar ilişkiler gergindi. Vali Bey “Kaymakam Bey çaylarını bile içmeyin, protokol yapıp, dönün” dedi. Normal zamanda protokolden sonra yemek yenir, çarşı pazar gezilir ve Kapıkule’den karşılanıp uğurlanırdı. Bizi Kapıkule’den karşıladılar. Eski adı Kocamustafapaşa yeni adı Silivingrat Şehrinde bir otele gittik. Protokole başladık. Konu Tunca Nehrinin yatak değiştirme olayıydı. Heyet Başkanı olarak “Türkiye’de işimiz var, protokolü yapıp hemen döneceğiz” dedim. Onların Hudut Makamı Yarbay “Olur mu Kaymakam Bey protokolü yapıp yemek yiyeceğiz” dedi. Teşekkür ettik. Protokoldeki anlaşmazlık konusu uzadıkça uzadı. Bir türlü anlaşma sağlanamadı. Öğle oldu, ikinci oldu ama onlar sürekli yemek teklif ediyorlar, baktım bizim heyet açlıktan perişan oldu. Onlar sırayla mutfağa geçip bir şeyler yiyip dönüyorlar. Tekrar teklif gelince “Sadece bir çorba içelim” dedim onun üzerine sofrayı kurdular, çorbanın arkasından kebaplar, kuzu etleri ikram edildi, çok acıktığımızdan yemekleri yedik. Her zamankinin dışında içki almadık. Alışveriş yapmadık. Buna rağmen gece geç saatlerde ancak protokolü imza altına alabildik. Kapıkule’den Türkiye’ye döndüğümüzde gece saat 24’ü geçiyordu. Geç kalınca ortalık karışık, acaba başlarına bir hal mı geldi kaygısıyla eşim Vali Beyin eşi Hanımefendiyi aramış. Yolda bizi aradılar. Dönmekte olduğumuzu söyledim.

Lalapaşa’da sigarayı bırakmaya karar verdim. Bir yıl önce eşim bırakmıştı. Liseyi bitirinceye kadar sigara bilmezdim. Fakültede okurken yurttaki arkadaşlar yemekten sonra bir sigara ikram ederlerdi. O sıralar Samsun, Maltepe, Yeni Harman ve 216 Samsunlar çok meşhurdu. Bizde öylece sigara paketi almaya başladık. Günde iki veya üç adet içerken yarım pakete kadar ulaştı. Öğleden önce içmezdim. İçmeye başladım. Sabah kahvaltısı yapmadan içmezdim, onu da yapmaya başladık. Evi kirletiyor. Makam odasını kirletiyor. Sağlığımızı bozuyordu. Sürekli öksürmeye başlamıştım. Daha önce üç ay ve altı ay sigarayı bırakmıştım, ama tek sigara içmekten bir şey olmaz düşüncesiyle tekrar başlamıştım. Bu sefer kararlıydım. İlçe küçük çok sorun yok, Doğu ve Güneydoğuya gidersek hiç bırakmam diye düşünüyordum. Bir sabah kahvaltıda hanıma söz verdim. “Bende sigarayı bırakıyorum” dedim. Öylece sigarayı bıraktım. Kahvaltıdan sonra çok canım çekmişti. İlk haftayı geçirmek oldukça zor oldu. Sürekli açık havada yürüyordum. Görmem, konuşmam, düşünmem, işitmem tüm duyu organlarım etkilenmişti. Yürürken sanki havada yürüyor gibi hissediyordum, ayaklar pat pat basıyor, çok çabuk sinirleniyordum. Bir akşam neredeyse boğulacaktım gibi öyle bir sıkıntı çöktü ki hemen Mal Müdürü ve Lise Müdürüyle Edirne’ye gittik. Tarihi Türk Hamamında terleyip nikotin atınca dışarı çıktığımızda çok rahatlamıştım. Hiç sıkıntısı olmayan İlçede çok şiddetli yağmurlar yağdı. Sel içme suyu hattını götürdü. İlçe susuz kaldı. Edirne’den tankerle içme suyu taşıttık. Çok zorlanmıştım. Yine de sigaraya başlamadım.

Lalapaşa'da en acılı ve hüzün dolu günlerde yaşadım. İlk yıl çok sevdiğim ve saydığım ortaokulda bir yıl evlerinde kaldığım mükemmel bir saz üstadı Osman KESKİN amcam Kayseri'de bir gece programda Türküsünü çalardın, çalmazdın tartışmasıyla bıçaklanarak kan kaybindan kurtarılamamıştı. İkinci yaşadığımız acı olay küçük kardeşim İsmet'e bir hafta sonu Bursa'ya kız istemeye gittik. Babamlarda Bursa'ya gelmişlerdi. Bursa'da söz kestik. Babam, annem Kayseri'ye gittiler. Bizde Lalapaşa'ya Pazar günü saat 22.00 sıralarında döndük. Lojmanın karşısında postane vardı. Posta memuru sizi Antalya Kaş'tan, Jandarma komutanı iki üç kere aradılar deyince heyecanlandık. Hemen cevaben aradığımızda oradaki komutan "hiç çekinmeden ablam Sevim KESKİN'İN trafik kazasında öldüğünü, enişte ve yeğenimin yaralı ve hastanede olduğunu cenazeyi almak için hemen Antalya Kaş'a gelmem gerektiğini bildirdi. O anda acıyla dünyamız karardı. Lalapaşa nere, Kaş neresi, sonra Kayseri'deki teyzemi aradığımızda haber her tarafa yayılmış. Biz gün boyu yolda olduğumuzdan o yıllarda cep telefonu olmadığından acılı haberi duyan en son biz olmuştuk. Teyze oğlu Tekin cenazeyi Kayseri'ye gönderiyorlar, siz Kayseri'ye gelin dedi. Gece saat 24.00'te gelmişti. Sayın Valimizi aradım. İzin alıp, yola çıktık. Şoför bizi İstanbul'a getirdi. Acele ile ters yola girdi. Neredeyse bizde kaza geçiriyorduk. Sabah ilk otobüsle Topkapı'dan Kayseri'ye hareket ettik. Uçağa binmediğimizden uçakla gitmek hiç aklımıza gelmedi, gelse de o anda uçak biletini karşılayacak paramız yoktu. Akşam Kayseri'ye vardık. Ertesi sabah öğretmen kız kardeşimde Muş'tan geldi. Buluşarak kasabamıza gittik. Cenazede o gece gelmişti. Cenazeye yetiştik. Ailece çok acı yaşadık. Pazar günü Hidrellez nedeniyle pikniğe gitmişler. Enişte aynı zamanda amcaoğlu Orman Bölge Şefiydi. Piknik dönüşünde aracı kendisi kullanırken uçurumdan aşağı uçuyorlar. Önde oturan ablam o zaman emniyet kemeri olmadığından kapıdan aşağı fırlıyor. Arabanın altında kalıyor. Enişte ve küçük yeğen yaralı kurtuluyor. Tüm aile desteğiyle ilkokulda okuyan en küçük yeğenim okudu. Elektrik elektronik mühendisi, o sırada lisede okuyan ağabisi Makine Mühendisi, en büyük ağabeyleri de liseyi yeni bitirmişti. Üniversite sınavına girecekti. O da tıp fakültesini kazandı. Önce doktor sonra kadın doğum uzmanı oldu.

Kaymakamlık Kursu Döneminde Kayseri Maiyet Memurluğuna naklen gelen Süleyman TOMAS, arkadaşlara Ankara'daki evinde akşam yemeği vererek ağırlamıştı. Değerli bir meslektaştı. Sevim Ablamın Kaş İlçesinde Trafik kazasında vefatında gerek cenazenin Sivas Gemerek ilçesine gönderilmesinde gerekse Kaş Kasaba Orman Bölge Şefi yaralı amcaoğlu ile yeğenimin hastaneye intikalinde yakından ilgilenmiş. Mesleki yaşantımızda ilişkilerimiz hep devam etti. Malatya Vali Yardımcılığı, Antalya Serik, Bursa Karacabey Kaymakamlığından sonra Bakanlıkta İdari ve Mali İşler Daire Başkanı oldu. Daha sonra Bakanlık Müşavirliğinde uzun süre kalarak emekli oldu. Türk İdareciler Derneği Genel Başkanlığı da yapmıştı. Maalesef Emekliliğini yaşayamadan yakalandığı hastalığa yenik düşerek, 08.09. 2017 Cuma günü aramızdan ayrılarak hakkın rahmetine kavuştu. Mekânı cennet olsun Allaktan rahmet ve Ailesinin acısını paylaşıyor sabır diliyorum.

Lalapaşa'dan ayrılırken hesap ettim, küçücük ilçede 28 köyü vardı. 50 civarında inşaat gerçekleştirmiştik. İlçe merkezi yolunu Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünü belki on defa arayarak sıcak asfalt yaptırdım. İlçenin her tarafı asfalt olunca ilçe halkını çok sevindirmişti.

Lalapaşa'dayken Kamu Konutları Kanunu çıktı. Vali ve Kaymakam konutları özel tahsisli konut statüsüne alındı. Her türlü demirbaş, telefon, ısınma, temizlik gibi giderler Devletçe karşılanacaktı. Mahrumiyet ilçesi görevini yapmak üzere tayinimiz Erzurum Karayazı İlçesine çıktı.. Türkiye'nin bir ucundan neredeyse diğer ucuna gidecektik. "Eşyaların zaruri olanların dışındakileri Kayseri'ye gönderelim, nasıl olsa iki sene sonra batıya döneceğiz." Diyerek Eşimi

ikna etmiştim. Tabur Komutanının da tayini Kayseri'ye çıkmıştı. Ortak bir vagon kiraladık, eşyaları vagona yüklettik. Karayazıya götüreceğimizi de sandık yaptırarak yine trene verdik. Erzurum Köprüköy İstasyonundan alacaktık.

Valimiz Sayın Enver HIZLAN, kolay kolay Takdirname vermez, ama ayrılırken yapmış olduğumuz çalışmalarından dolayı Takdirname verdi. Böylece Ardeşen, Sarıoğlan ve Lalapaşa'dan Takdirname almıştım. Birinci Ordu Komutanı Necdet ÖZTORUN ve İçişleri Bakanı Ali TANRIYAR'DA Belediye hizmetlerimden dolayı Takdir, Teşekkür Belgesi göndermişti. Lalapaşa'dan güzel bir veda yemeği ile uğurladılar. Sarıoğlan ve Lalapaşa Kaymakam lojmanına gerekli tüm demirbaşları aldığımızdan, gelecek Kaymakam kişisel eşyalarıyla gelse yeterliydi. Karayazı'ya vardığımızda lojman çok perişan hemen hemen hiç eşyası yoktu. Mobilyacıardan bir demir karyola getirttik. Yatak sererek o geceyi öyle geçirdik, ama hanım gece bir sağa dönüyor of, bir sola dönüyor of çekiyor. Gece uyumadan sabah oldu. Hanıma karşı eşyaları Kayseri'ye gönderdiğimiz için çok mahcup oldum. Ama Erzurum Valisi Sayın Recep Birsin ÖZEN'İN yardımıyla kısa zamanda oradaki lojmanı da en iyi şekilde düzenledik...

IV- KARAYAZI İLÇESİNDE ATATÜRK HEYKELİ VE HÜKÜMET KONAĞI İLE ANILARLA HİZMETLERİMİZ;

1985 Yılı Ağustos ayında Erzurum Karayazı İlçesinde mahrumiyet hizmetine başladım. İlçe, Erzurum'a yaklaşık 160 km. uzaklıkta, rakım 2450 m olup, 4 ay yaz, 8 ay kış yaşanan Türkiye'nin en yüksek yerleşim merkezidir. Erzurum'a, Çoban dede Köprüsünden sonra Hınıs-Tekman yol ayırımına kadar, Aras nehrinin kenarını takip ederek kıvrılarak akan nehrin bir sağına, bir soluna geçen ve çok tehlikeli olan yolla, yazın 3-4 saatte, kışın ise 7-8 saatte ancak gidilebiliyordu. Kar yağdığında "yöresel kürdo fırtınası olarak isimlendirilen kuzey rüzgârı" estiğinde 100 metre ileri gözükmeydi. Jandarma komutanı, kar tipisinde askerlerin kaybolmasını önlemek amacıyla Cezaevi nöbetine gönderirken iple birbirine bağlardı. Bazen iki katlı binalar bile kar tipisinin altında gözükmey oluyordu. Vatandaşlar yiyeceklerini sonbaharda stok eder zaruri ihtiyaçlarını da, İlçeden köylerine, önce at ile taşırlar, daha sonra yollar kardan kapanınca, kızakla veya kendi sırtlarında taşıyarak götürürlerdi. İşte böyle bir mahrumiyet ilçesinde 2 katlı bir Hükümet binası vardı, alt katında Adliye, üst katında ise Kaymakamlık hizmet veriyordu. Yatılı Bölge Okulu var ama harabe bir durumdaydı. Yatılı okulları düzeltmek için o zaman, Devlet, Okul Müdürlüğüne Binbaşılı, Yarbayları görevlendirdi. Yatılı Bölge Okulunda kullanılan yatakhane binaları deprem olunca terk edilerek yeni yatakhane binaları yapılmış, kız öğrenciler okula gönderilmediğinden yarısı boş durumda bulunmaktaydı. Bir taraftan Okul Müdürü olarak atanan Deniz Öğretmen Binbaşı Fikret GÖKSEL, Milli Eğitim Müdürü Kayhan ÖZTÜRK ile birlikte Valimiz Sayın Recep Birsin ÖZEN'DEN onarım için ödenek alıp, Kolordu Komutanlığından verilen askerlerle Yatılı İlköğretim Bölge Okulunu onarmaya, eğitim öğretime elverişli vaziyete getirmeye, Diğer taraftan da Yatılı Bölge Okulunun boş binalarını değerlendirmeye çalıştık.. Köyden gelen öğretmenlerin kalacak yeri olmadığından, öncelikle kız öğrenci bölümünün ilk iki katını, Öğretmenler Bankasından gerekli desteği alarak Öğretmen Evine dönüştürüp, 24 Kasım Öğretmenler gününde Sayın Valimizle birlikte törenle açılışını yaptık. Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü Belediyenin otel binasında çok elverişsiz şartlarda hizmet verdiğinden; Öğretmen Evinin 3.katına Halk Eğitim Merkezini, 4.katına da İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğünü Sayın Valimizin onayını alarak yerleştirdim. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu yerlerin boşaltılması için emirler gönderdi. Her zaman saygıyla andığım, büyük yardım ve desteğini gördüğümüz Sayın Valimiz sorumluluğu aldığından yaptığımız düzenlemeleri devam ettirdik. Yatılı bölge Okulunun içinde boş bir yerde de Sümerbank Halk eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, halıcılık kursu açtık Genç kızlara hem halı dokuma eğitimi verdik, hem de ailelerinin geçimine katkı için halı dokumaları karşılığında ücret ödedik. Karayazıda yaptığımız çalışmalara ilişkin yazılacak pek çok anı var ama özellikle Karayazı İlçesindeki “Atatürk Heykeli ve Hükümet binasına ilişkin anımla birlikte hafızamda iz bırakan anıları yazmak istiyorum;

1986 Yılı 2-10 Temmuz arası yaz çalışmalarını Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN, Erzurum’da yapacaktı. İl merkezi ve her ilçe de Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda çok önemli çaba ve çalışmalara başlandı. Adeta her ilçe birbiriyle yarışırcaına gece gündüz çalışıyor, özellikle İlçelerde Atatürk heykeli yapılması için büyük çaba harcanıyordu. Karayazı’da ekonomik kaynak olmadığından, teşkil ettiğimiz heyetle birlikte köyleri dolaşarak, koyun verenden koyun, keçi verenden keçi, para verenden makbuz karşılığı para topladık. İlçe merkezinde koyun ve keçileri ihale ile satarak kaynak oluşturduk. Bu arada heykelin yapılacağı yeri bir türlü belirleyemedik. İlçe’nin merkezinde Belediye Başkanı uygun bir yer göstermedi. İlçenin girişinde Yatılı Bölge Okulunun eski binalarının yola bakan cephesi, bana göre en ideal yerdı. Söz konusu binalar, iki yılda bir onarıyor hiçbir hizmette kullanılmadığı için tekrar onarımı gerekiyordu. Ben önce bu binaların Endüstri Meslek Lisesine dönüştürülmesini istedim “Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünden heyet geldi inceledi İlçenin nüfusu yetersiz olduğundan olumsuz rapor gönderildi. Burası hayvancılık ilçesi hayvan Sağlık Meslek Lisesine dönüştürelim dedim. Kars da Veteriner Fakültesi var, Öğretim üyesi bulunamıyor buraya kim gelecek denildi. Bu durum üzerine burasının Hükümet Konağına dönüştürülmesi için yazışma yaptım. Ne İçişleri Bakanlığından, ne Maliye Bakanlığından, nede Milli Eğitim Bakanlığından olumlu cevap alabildim. Hükümet Konağına dönüşünce tüm resmi kurumları bir araya toplamayı eski Hükümet binasının da Adliye ye devredilmesini istiyordum. Gelecekte boş binaların Hükümet Binasına dönüşeceğini düşünerek yola bakan cephesine Atatürk Heykelinin konulmasının uygun olacağını Valimiz Sayın Recep Birsin Özen’e arz ederek, gerekli onayı aldım. Bu durum üzerine Amir, Memur, Asker, Vatandaş işbirliğinde bir taraftan çevre düzenlenmesine bir taraftan da Heykelin yapılacağı kaidenin inşasına başladık. İstanbul’dan “İnci Heykel” isimli firma ile görüşerek Atatürk heykelinin yapılmasını sipariş ettik. Kaide yapılması aşamasında Belediye araçları kum çakıl getirmediğinden İl İdaresi Kanununa göre el koymak zorunda kaldım. Kısa zamanda kaidesini mermerden en güzel şekilde yaptık, çevresini seramik ve beyaz kırılmış taşlarla düzenledik, İstanbul’dan Atatürk Heykelini getirttik, yaptığımız kaide üzerine büyük bir sevinç ve heyecanla monte ettik, Cumhurbaşkanımızın programına açılış töreni alındı. Büyük bir hazırlık çalışması başladı, tabi ki tüm yük benim omuzlarımdaydı. Görev verdiğim arkadaşlar görevlerini en iyi şekilde yaptılar, programımızı hazırladığımız gibi uygulamaya başladık İlçede olağanüstü güvenlik tedbiri aldık Yatılı Bölge Okulu bahçesine 3 helikopterle gelen Sayın Cumhurbaşkanını ve beraberinde beklenen zevatı karşıladık Yatılı Bölge okulunda, Sayın Cumhurbaşkanımıza, İlçenin sorunlarına ilişkin brifing sundum. O arada hiçbir hizmette kullanılmayan eski yatakhane binalarını Hükümet Konağına dönüştürmek isteğimizi arz ettim. Brifing ten sonra tören alanına geçildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sunucu olarak töreni coşkulu bir şekilde başlattı konuşmamı yapmak için beni kürsüye davet etti. Çok heyecanlı ve büyük bir mutluluk içinde konuşmamı aşağıda arz edildiği şekilde yaptım;

Bugün Vatanın bağrından yetişmiş, Büyük Devlet Adamı, Kahraman Başkomutan, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN Anıtını İlçemize Kazandırmanın engin mutluluğu içerisindeyiz.

Böyle anlamlı ve önemli bir eserin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandırılması sevinç ve heyecanımızı bir kat daha yükseltmiş bulunmaktadır.

Bu abidenin köylülerimizin büyük yardım ve destekleriyle, asker, sivil amir ve memurların dayanışmasıyla ve olağanüstü çabalarıyla çok kısa bir zamanda gece gündüz çalışmalar sonucu gerçekleştirilmesiyle taşıdığı mana daha derin boyutlara ulaşmaktadır.

Şimdi özgür ve bağımsız bir vatan olarak üzerinde dimdik durduğumuz bu aziz topraklar Milletimizin büyük evladı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN bize ölmez yadigârıdır. Onu vatanımız kadar sevmek, Vatanımızı onun kadar sevmek olmuştur.

ATATÜRK, tam bir asker, kendisini dünya uluslarına da kabul ettirmiş büyük Bir devlet adamıydı.

Onun ilkesi yurtta ve uluslararası toplumda barış içinde yaşamaktı. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve medeniyetçilik Ulu Önderimizin temel ilkeleriydi.

Büyük Önderimiz zor ve çetin şartlar altında Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, az zamanda, ekonomik, sosyal, kültür, hukuk alanında ve çağdaş medeniyet yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Ulusumuz için en iyi hareket bu Büyük Önderi bütün düşünce, fikir ve ilkeleriyle tanımak, kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün olarak onun aydın izinde gitmektir. Çağdaş medeniyet seviyesine ancak bu şekilde ulaşabiliriz.

“ Birinci vazifemiz, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini, büyük devrim eserlerini, ebediyen muhafaza ve müdafaa etmektir.” Andımı bu mutlu günde bir kere daha Milli gurur ve heyecanla tekrarlamaktayız. Bu büyük bayramımız kutlu gelecek günlerimiz mutlu olsun.

Burada Ulu Önderimizin abidesinin İlçemizde inşa edilmesinde büyük yardım ve desteğini gördüğümüz başta Sayın Valimiz, Kolordu ve Tümen Komutanımız, Köylülerimiz ile emeği geçen asker, sivil, amir ve memurlarımıza huzurunuzda şükranlarımı iletip teşekkür etmek istiyorum.

Törenimizi şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Karayazı İlçesi adına, minnet ve şükran duygularımızı iletir saygılarımı arz ederim.”

Daha sonra Sayın Valimiz konuştu, ilçemizdeki güzel çalışmalarını dile getirerek özellikle çalışmalarımızı methetti. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren konuşmalarında Atatürk heykelinin ilçeye kazandırılmasından son derece mutlu olduğunu, İlçedeki arz edilen sorunların çözümü için Ankara'ya döndüğünde ilgileneceğini belirterek, Heykelin arkasındaki Hükümet Konağı olarak düşündüğümüz boş binaları göstererek “Devletin binaları boş duracak, Kaymakamlıkta Hükümet Binası sorunu yaşayacak, olmaz böyle şey” dediğinde mutluluktan uçuyorduk. Törenden sonraki programda çok güzel geçti halıcılık kursunu, Köyceğiz Göletimizi gösterdik, daha sonra yine Yatılı Bölge Okulu bahçesinden helikopterlerle Sayın Cumhurbaşkanımızı ve beraberindeki misafirleri uğurladık. İlçe tarihi bir gün yaşadı.

Cumhurbaşkanı, Ankara'ya döndükten sonra İçişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları telefonla aramaya başladılar. "Protokolünüzü, projenizi ve keşif özetinizi gönderin hemen binaları devredip ödenek göndereceğiz" dediler. Çok kısa bir zamanda bir yıl uğraştığımız sorunu bir haftada çözdük binaların devri onaylandı. Ödenek geldi, yıkılacak yerleri yıktırdım. Giriş kapıları heykele ve yola doğru açıldı, çok hızlı bir şekilde Hükümet Binası tadilatı tamamlanırken ilçedeki iki yıllık sürem doldu. Mardin İlinin Derik İlçesine atandım. Karayazı İlçesi girişinde önünde Atatürk Heykeli olan tadilatla modern Hükümet binasına dönüştürülen muhteşem bir mekânı Karayazı ilçesi halkına kazandırmış olduk

Burada, Karayazıda anılarımdan iz bırakanları özetle arz etmek istiyorum;

Sayın Valimizin İlçemize ilk gelişinde Belediye Başkanına Belediye Otelinde öğle yemeği organizesi yaptırmıştım. Yemekten sonra masalara üzüm servisi yapıldı. Sayın Valimiz Recep Birsin ÖZEN'İN önüne koydukları üzümde Anadolu tabiriyle bir karış kir ve toz vardı. Sayın Vali çok mütevazılığına orada da göstererek, garsona "evladım şu üzümü yıka getir " dedi ama ben çok mahcup oldum. Daha sonraki gelişlerde o otelde hiç yemek vermedik. İkinci gelişlerinde eşim imdadıma yetişti. İlçeye geliş en az üç saat sürdüğünden mutlaka yemek verilmesi zarureti vardı. Vali Beyle birlikte Bölge ve İl Müdürleri de geldiğinden, koruma ve şoförlerle birlikte yaklaşık 30 kişiye yemek hazırlamamız gerekiyordu. Eşim gece saat 03.00 e kadar, çorbasından, mantısına, böreğinden, baklavasına kadar geniş bir hazırlık yaptı. Ertesi gün lojmanın yanındaki mini jandarma gazinosunda askerlerin servis yardımıyla nefis bir ziyafet verdik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere herkes eşime teşekkür ettiler. Hep hanıma teşekkür ediyorsunuz, baklavanın cevizini de ben kırdım deyince bir kahkaha koptu. Meslekte başarılı hizmet verebildiysem. Sevgili eşimin her zaman çok anlamlı ve önemli katkıları oldu.

Karayazı Kaymakamlığı Yaptığım dönemde, Komşu İlçelerden, Hınıs'ta Ahmet KARA, Horasan'da Mülkiyeden devrem Ali SERİNDAĞ kaymakamdı. İleriki yıllarda Vali oldular. Eleşkirt'te İdris Naim ŞAHİN kaymakamdı İçişleri Bakanı oldu. Malazgirt Kaymakamı Dursun Ali ŞAHİN'Dİ. Vali oldu. Komşu ilçe kaymakamları olarak ziyarete giderdik. Kaymakamlık dönem arkadaşım Nevzat ERGÜN Tutak'ta, Pasinler İlçesinde Mülkiyeden ve Yurttan arkadaşım Sabahattin YÜCEL kaymakamdı. Ailece görüşürdük. Erzurum'a Giderken Pasinler, yolumuz üzerindeydi genelde uğrar geçerdim. Benzin ikmalimizi oradaki petrol istasyonundan yapardık. Palandöken'deki Gençlik Spor Bakanlığının Sosyal tesislerinde düzenlenen 4 Aralık Mülkiyeliler gecesinden dönerken kar fırtınasına tutulduk. Gece yarısı Pasinler İlçesine güçlüklerle ulaşabildik. Ailece Sebahattin'in misafiri olduk. İstanbul Vali Yardımcısı olduğum yıllarda Esenler Kaymakamıydı. Yine aynı ilde görev yaptık. Hınıs üzerinden Komşu Muş İline gitmiştik, Dönüşü, Bulanıkta Vahap DİYARBAKIRLI'YI, Malazgirt'te, Dursun Ali ŞAHİN'İ, Tutakta Nevzat ERGÜN'Ü ailece ziyaret ettikten sonra gece yarısından sonra Karayazı'ya döndük. Yol çok ıssız ve asayiş açısından da riskliydi. Şoför kapanmış yola girdi son anda fark etmese uçuruma yuvarlanacaktık.

Şoförümüzün adı Lütfü PİLOT, çok hızlı araç kullandığı için soyadını pilot olarak değiştirmiş. Yavaşla dedikçe gaza basar hızlanırdı. Erzurum'a giderken, yol, Aras Nehrinin sağına, soluna geçerek derin vadi içinden, büyük Mağaralarla, kaya kütlelerinin altında ilerlerdi. Kışın özellikle kuzey kesimlerinde buzlanma olduğundan çok tehlikeliydi. En ufak bir hatada Aras Nehrine uçulabilirdi. Erzurum'a kışın giderken sabah erkenden yola çıkar, öğleye ancak varır, resmi işlerimizi halleder, geceyi TKİ'nin misafirhanesinde geçirir ertesi gün dönerdik. Bir defasında karanlığa kaldık. İssiz yolda arkadan bir araç sıkıştırınca az kalsın Arasa uçuyorduk. Yanımızda Belediye Başkanı 'da vardı.

Cuma günü Saat 14.00 deki İl Koordinasyon Toplantısına katılmak için sabah erkenden yola çıktım. İlçe Merkezinde kar yağışı başlıyordu. İlçe çıkışındaki boğaza kadar vardık. Kar gittikçe artmaya başladı. Boğazda kar fırtınası başlayınca yol kayboldu, koruma bekçisi aracın önünde yürüyor, bizde takip ediyorduk. Şoför boğazı geçerse fırtına kalmaz diyordu ama kar fırtınası gittikçe artıyordu. Hayatımızı risk altına sokmaya başlamıştık ki geri dönmeye karar verdim. Güçlülkle İlçeye dönebildik. Sayın Valimiz Recep Birsin ÖZEN'E telefonla yol durumunu arz ederek toplantıya katılamayacağımı bildirdim. Koordinasyon toplantısından sonra, Olur Kaymakamı Kemal BEŞER, Karayazıya gelmek için Valimizden izin isteyince, Vali Bey yol kapalı Karayazı Kaymakamı toplantıya gelemedi demiş ama meslektaş yola çıkmış. Bizim Söylemez Bucağına gelince beni aradı Karayolları şefimiz Şamil beye söyledim. Ekibini seferber etti yolu açarak Kaymakamı ilçeye getirdiler. Makam aracını Jandarmanın bahçesine park ettirdik. Şamil Bey çok çalıştı.2000 yılından sonra Bölge Müdürü oldu. Kaymakamı evimizde iki gün misafir ettik. Kürdo fırtınası esti. Dışarıda göz gözü görmüyordu. Merkez karakol komutanıyla Trakya'da birlikte çalışmışlar, Onu 'da ziyaret etti. Pazartesi günü fırtına durmuştu ama makam aracının üzerinde dağ gibi kar kütleleri oluşmuştu. Askerler öğleye kadar karın altından aracı çıkarmaya uğraştılar. Araç donmuş çalışmıyor. Isıtarak, iterek öğleden sonra saat üçe doğru ancak çalıştırılabilirdi. Meslektaşımızı uğurladık. Bu arkadaş ileriki yıllarda hastalanarak vefat etti. Allah rahmet eylesin. Büyükçekmece Kaymakamıyken çocuklarıyla karışlaştık. Yüksek tahsil yapıyorlardı. Kendilerine destek olmaya çalıştım.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yeni kuruldu. Fakrüzaruret içerisinde bulunan vatandaşları tespit ederek un, yağ, şeker gibi temel gıda maddeleri dağıtıyoruz. Mütevelli Heyeti Üyeleri olarak toplantımız saat 15.00 de başlıyor hazırlanan dosyaları tek tek inceleyerek muhtaç olup olmadıklarını tespit ediyorduk. Çoğu zaman toplantımız gece 24.00 e kadar uzuyor. Acıktığımızda eşimi arayarak bize yiyecek hazırlayıp göndermesini istiyordum. Çünkü o saatte her yer kapanıyordu. Yiyecekler gelince kısa bir ara verip toplantıya devam ediyorduk. Vakıftan gıda yardımı isteyen Bir kadının dosyasını incelerken üzerinde kayıtlı herhangi bir gayrimenkul gözükmeyişinden yardım edilmesine karar vermek üzereyken, Mütevelli Heyet üyelerinden birisi "Efendim bu kadın... Köyünün Ağasının hanımı" deyince yeniden inceledik gerçekten söylediği gibi sürü sahibi Ağanın imam nikâhlı hanımı olduğu anlaşılınca yardım talebini reddettik. Birkaç hafta sonra yine bir dosyayı incelerken üyelerden birisi bizi uyardı." Bu kadın da O Ağanın resmi kaydı olmayan ikinci karısı" deyince Onun talebini de reddettik. Meğer Ağanın dört karısı varmış, Birisi resmi kayıtlı diğerleri imam nikâhlı. Ağa, Gıda maddesi alabilmek için Eşlerinden Birinin talebini reddedince hemen diğerinin adına başvuruyormuş. O yıl İlimizde Sayın Valimizin Saygıdeğer Eşleri Öncülüğünde, resmi nikâhı olmayanların, resmi nikâhını yaptırma kampanyası başlatılmıştı. Fakir bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayarak damatlık elbise ve gelinlik de alarak resmi nikâhlarını yaptırmak üzere ildeki törene gönderdik

Köyceğiz Gölet'i tamamlanıp su tutmaya başladığında, kendimizi Köyceğiz deniz kenarında hissediyorduk. Mesaiden sonra ara sıra gidip ailece sedde üzerinde bir tur attığımızda günün yorgunluğunu atıyorduk. Hem Göletin açılışını yapmak hem de çevresini ağaçlandırmak amacıyla Mayıs ayı ortalarına doğru ağaç bayramı töreni düzenledik. Çok geniş hazırlık yaptık, törenden sonra halı kilim, biçki dikiş kurslarını da gezecektik. Gölet alanına geldiğimizde yağmur atıştırmaya başladı. Ben Konuştuktan sonra hemen ağaç dikimine geçildi. Yağmur şiddetlenmişti, İlk ağacı Sayın Valimize diktirirken baktım çam fidanlarının naylonu çıkarılmamış, Kıdemli Ziraat Mühendisi Nevzat Beye, ne yapıyorsunuz, naylonları çıkaralım dediğimde, Sayın Valimizin duyacağı sesle, 'efendim bu fidanlar tutmaz, nasıl olsa yeniden dikeceğiz "deyince herkes şaşırıldı.

Köyceğiz Göleti Açılışı ve Ağaç Bayramı Töreninde aşağıdaki konuşmayı yaptım;

SAYIN
DEĞERLİ.....
SAYGIDEĞER.....

Bu gün, İlçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kaderini değiştirebilecek nitelikteki "Karayazı Köyceğiz Göleti"nin hizmete sunulmasının engin mutluluğunu yaşıyoruz.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğünce yapımına 1984 yılında başlanılan yavru baraj görünümündeki göletimiz çok kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirilerek sonuçlandırılmış olup, kanal yapımı çalışmaları sürdürülmektedir.

İlçemizdeki en büyük Devlet yatırımı olan Göletimiz 1589 hektar araziye sulayabilecek kapasitededir. Sulama bakımından doğrudan doğruya Karayazı İlçe Merkezi ile Köyceğiz,Bezirhane ve Karaağıl köylerimiz faydalanacaktır.

Ayrıca yaz-kış akan su ile beslenen bu gölette balık üretmek, çevresini ağaçlandırıp dinlenme tesisleri inşa etmek suretiyle,tarımsal üretimi geliştirmek ve İlçemiz halkının dinlenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır.

Sıralanan hedeflere ulaşabilmek için Kaymakamlığımızca, Karayazı Belediyesi ve üç köyümüzün iştiraki ile "Karayazı Köyceğiz Göleti ile Tesislerini İşletme ve Sulama Birliği" kurulmuştur. Henüz maddi olanağı olmayan birliğimiz
./..

æ

yeterli düzeye gelinceye kadar, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün, gölet alanının düzenlenmesi, kurulacak tesislerin içme suyu ihtiyacının karşılanması ve dikilecek ağaçların korunması için bugüne kadar olduğu gibi gerekli çaba ve çalışmayı göstermesini arzu ediyoruz.

Sayın Valim

Muhterem Davetlilerimiz,

Bu gün aynı zamanda Türkiyenin en yüksek yerleşim yeri durumunda bulunan 2450 rakımlı İlçemizde ağaç bayramı yapmanın sevinç ve heyecanı içerisindeyiz.

Biliindiği gibi, Büyük Önderimiz ATATÜRK Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yepyeni bir vatan yaratma çabasına girdikten sonra, Ülkemizin çözümlenmesi gereken hayati öneme haiz sayısız problemleri arasında, ağaçlandırma konusuna da önemle değinmiş ve önderlik etmiştir.

1925 Yılında Ankara'da başlattığı fidanlık kurma çalışmaları sonucu bugüne kadar kurulan orman fidanlık sayısı 130'u geçmiştir.

Bir seyahat nedeniyle memleketi dolaşan Mustafa Kemal Paşa, bozkırın ortasında bir yerleşme merkezinin çaplak halini görünce "YEŞİLİ GÖRMEYEN GÖZLER, RENK ZEVKİNDEN MUHRUMDUR. BURASINI ÖYLE AĞAÇLANDIRINIZKİ KÖR BİR İNSAN DAHI, YEŞİLLER ARASINDA OLDUĞUNU FARKETSİN"

./..

emri ile ilgililere ağaçlandırma konusunda gerekli direktifi vermiştir.

Çağımızın insanı, "Arslan yatağında belli olur" misali hala kendisine yarattığı çevrenin mükemmelliği ve temizliği ile değerlendirilmelidir. Bundan binlerce yıl önce Anadolu'da oluşmuş ormanlarımız bazı küçük çıkarlar uğruna süratle tahrip edilerek yeni ağaç dikilmeyerek bozkırlaştırılmıştır. Doğanın yetiştirip bize bahsettiği bir ormanın, havası, suyu, gölgesi, erazyonu önleyici ve göze hitap eden güzellikleri düşünülmeden, baltalamaya kalkmak uygarlığa karşı "AĞAÇ SEVMEZLİĞİMİZİN, DÜŞMANLIĞIMIZ İLE DOĞA KİRLİTİCİLİĞİMİZİN" en çirkin örneğidir.

Son derece yetersiz ağaç örtüsüne sahip İlçemizde bu yıl Belediye ve Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce fidan temin edilerek merkez ve köylerimizde, resmi kuruluş bahçeleri, cadde-ler ile okul, cami, mezarlık gibi korunup bakılabilecek yerlerde ağaçlandırma çalışmalarına girişilmiştir. Törenden sonra da gölet alanında ağaçlandırma yapılacaktır.

Dikilen ağaçlar bakılıp korunmadığı sürece kurumaya mahkumdur. O nedenle başta görevliler olmak üzere herkesi dikilen ağaçları korumaya davet ediyoruz. Her vatandaşımızın, Daire amir ve memurlarınının müsait arazi ve bahçeleri ne ağaç dikerek, doğayı ağaçlandırma kampanyasına katılmalarını arzu ediyoruz.

./..

Dikilen her ağacın aile bütçesine ve yurt ekonomisine getireceği katkıyı hepimiz takdir edersiniz.

Göletin inşasında emeği geçen başta sayın Valimiz olmak üzere Devlet İşleri 8. Bölge Müdürümüz ile mühendis, memur, operatör ve işçilerine İlçemiz adına şükranlarımı iletir, Göletin ve ağaçlandırma çalışmalarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.

Bu vesile ile açılış töreni ve ağaç bayramımızı onurlandıran tüm davetlilere teşekkür eder saygı ve sevgiler sunarım.

Mustafa ~~Demir~~ KESKİN
KARA YAZI KAYMAKAMI

İz bırakan diğer bir anlamda; Fakrî zaruret içerisinde muhtaç durumda olan vatandaşları üretici hale getirerek geçimini sağlamaları için bölgede 8 ay kış olduğundan ottan başka bir şey bitmemekte, sadece hayvancılık yapıldığından, nüfus başına iki koyun vermeyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince kararlaştırdık Mütevelli Heyeti Huzurunda 79 köyü kura çekerek yardım etmede öncelik sırasını belirledik. Köylerdeki muhtaç vatandaşları, Mütevelli Heyet Üyelerince bizzat köyündeki evine, ahır ve ağılına bakarak sırasıyla tespit ettik. İhale yöntemiyle koyun sürüsü sahiplerinden koyun satın aldık. Belirlediğimiz gün Köylerden muhtaç vatandaşlar İlçe Merkezine gelerek, koyunlarını teslim alıp

köylerine döndüler. 3 nüfusu olana 6, 5 nüfusu olana 10 koyun,10 nüfusu olana yirmi koyun verdik. Vatandaşlar koyunların sütünden, yününden ve yavrusundan faydalanarak böylece muhtaçlıktan kurtulacaklardı. Bu uygulama ilçede büyük sevinç yarattı. Kısa sürede 30 köyde tespit ettiğimiz fakir ailelere koyun dağıtımını tamamladık. Ancak sayısı az da olsa, bazı açığız vatandaşların Vakıftan aldıkları koyunları, maalesef satın aldığımız bedelden daha düşük para karşılığında, satış yapan sürü sahibi Ağaya geri verdiklerini üzüntüyle müşahede ettik. Bu durum karşısında daha ciddi önleyici tedbir almak zorunda kaldık.

Karayazıda genellikle eylül ayı sonuna doğru kar yağmaya başlar, haziran başında kalker. 10 Kasım'da kürdo fırtınasından dolayı Atatürk Anıtına çelenk koymakta çok zorlandık. Ayakta zor duruyorduk. Bayan savcımız Şükran Hanım "Kaymakam Bey ertelesek olmaz mı ?" dedi. 'Savcı Hanım Atatürk saat dokuzu beş geçte vefat etti. Şartlar ne olursa olsun çelengimizi koyup saygı duruşunda bulunacağız.'" dedim. Çelenklerimizi koyarak saygı duruşunda bulunduk.

Karayazıda kışın en önemli görevimiz kar mücadelesiydi. Öncelikle ana yolları, grup köy yollarını açmaya çalışıyorduk. Yaklaşık 20 köyün faydalanacağı grup köy yolunu 20 gün dozerle, greyderle, rotatifle özverili çalışma sonucu ulaşım açtık. Köylüler hiç faydalanmadan, gece esen kürdo fırtınası, yolu kapatarak, tekrar eski haline getirdi. Tüm emeklerimiz boşa gitti. Sayın Valimize kar mücadelesinde harcanan, mesai, akaryakıt heba oluyor. Bizim durumumuzda olan ilçelere kar üstünde hareket eden paletli araç verilse, hasta nakli gibi acil durumlarda kullanılabilir önerisinde bulundum. İlerleyen yıllarda önerimin gerçekleştiğini memnuniyetle müşahede ettim.

Ocak ayında Belediyelerin tahsilat denetimini yapıyorduk. Malazgirt hududunda Kopalın Belediyemizin denetimini akşam geç saatlerinde tamamlayabildik. Kalmamız konusunda ısrar edilmesine karşın yolcu yolunda gerek düşüncesiyle yola koyulduk. Her taraf karla kaplı olup buz tutmuştu. Göksu Bucağından sonra çok dik bir yokuş vardı. Zincir takmamız gerekiyordu. Isı gece sıfırın altında 20 derecenin altındaydı. Zincir takılırken nerdeyse donacaktık Yolda koşarak ısınmaya çalıştık. Zincirli araçla güçle tepeye çıkabildik. Tepeden sonrada bir taraf uçurumdu, kayacak olsak parçamız bulunamazdı. Yolda kalsak kesin donardık. Gece saat 01 'den sonra ancak lojmana ulaşabildik.

Köylere elektrik hattı çektirdik. Törenle gaz lambasını söndürüp, elektrik şartelini açarak köylerimizi elektriğe kavuşturduk. En ücra mezralara kadar yol yaptık. Süt mandırası, Halı kilim atölyesi, okul, ek derslik binaları inşa ettik. Taşımali sisteme geçince, inşa ettiğimiz okulların kapandığını üzüntüyle müşahede ettim. Emeklerimiz heba oldu.

Karayazının her tarafında su kaynağı olmasına karşın maalesef içme suyumuzu çevredeki pınarlardan büyük su bidonlarıyla taşıyarak getiriyorduk. Sebebi musluktan akan sularda koyun gübresi kokusu vardı. Hatta zaman zaman koyun gübresi akıyordu. Bizzat yerinde inceleme yaptığımda manzara çok vahimdi. Su kaynağından İçme suyu deposuna açık kanaldan su geliyordu. Çevredeki koyun sürüleri üzerinden geçerek otları, sulanıyordu. Kışın kanal üzeri karla kapanıp buzlanma olduğunda su doğal kar kanalı içerisinde kalıyor, ısı sıfırın altına düştüğü için mikrop kırıldığından İçme suyu beş altı ay temiz akardı. Belediye Başkanı Celal ŞAKA'YA, Kaynak ile depo arası yaklaşık üç yüz metre, yeni içme suyu hattı yapılmaya kadar geçici olarak beton büt içeresine alalım önerisinde bulundum ama kabul ettiremedim. İçme Suyu İşini İller Bankasına yatırım programına aldırarak ihalesi yapıp çalışma başlatıldı ama bize içmek nasip olmadı.

Ekmek Fırını da önemli bir sorundu. Fırın mazotla ısıtıldığından ekmekler de hep mazot kokuyordu. Dokuz ayı kışla geçen 2450 rakımlı Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerine soğuk hava deposu yapılmış ama hiç kullanılmamış olup atıl vaziyette bulunuyordu. Reis burayı yap işlet devret metoduyla ekmek fırınına dönüştürmek istedi. Destek olduk. Ekmek sorunu çözüldü.

İlçede Benzin İstasyonu olmadığından Pasinler İlçesinden tanklarla, varillerle akaryakıt getirip kullanıyorduk. Reis yol kenarındaki meralık alana benzin istasyonu kurmaya teşebbüs etti, kamu yararını düşünerek müsamaha gösterdik. Bu desteklerimizden cesaret alarak İlçedeki bir iki adamıyla oadaki meraları sürüp tarlaya dönüştürmeye başladılar. Bu davranışlarına müsaade etmedim. 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanuna göre soruşturma yaptırıp men ederek Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulundum.

Köylerde tuvalet yoktu. Özellikle büyük köyler için Askerlik Şube Başkanı mühendis yedek subaya proje yaptırdım. Köylere Hizmet Birliğinden çimento vererek umumi köy tuvaletleri inşa ettirdim. Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yardım ederek Aras nehrinin üzerine yayaların geçeceği nitelikte asma köprü dahi yaptık. Horasandan atıl durumda olan prefabrik konutları getirerek, ihtiyaç olan köylere kurarak, öğretmenler lojmanı ve ek derslik olarak kullandık. Birisini de Köyceğiz göletinin yanına kurdum kamu görevlilerinin dinlenme eğlenme yeri olarak kullandık.

Karayazının en yüksek yerinde Yelatan adında bir köyümüz vardı. İlçe merkezine çok uzaktaydı. Aşırı kürdo fırtınasından dolayı bu isim verilmiş olabilir. O köye kadar gittim sorunlarıyla yakından ilgilendim. Muhtarı da yaklaşık iki buçuk metre boyunda bir zattı. Herhangi bir sorunu olduğunda mutlaka Kaymakamlığa gelmesini tembih ettim. Boyu uzun olduğundan kırk beş derece eğilerek kapıdan içeri girer, topuk selamı vererek, 'Devletimiz Varol'sun Kaymakamımız sağ olsun" derdi. Muhtar otur, nasılsın diyerek kal hatır sorduğumda yine ayağa kalkar, 'Devletimiz Varol'sun, Kaymakamımız Sağ olsun" derdi. Her gelişinde mutlaka aynı davranışı gösterirdi.

Köyceğiz Göletinin yakınında Üzengili Köyümüzü Muhtarı Feramüz İMİŞÇİNYETER'İN babası Sivas'ta Askerlik yaparken, Sivaslı Annesiyle evlenmiş, Sivaslı olduğundan beni dayısı olarak görüp, çok saygı gösterirdi. Çalışkan bir insandı. Köyüne halı kilim atölyesi inşa edip, halıcılık, biçki dikiş gibi kurslar açtı. O bölgede imece çalışması tarihinde olmamış. Köy Hizmet Birliğinden 100 torba çimento verdim. Her haneye imece yaptırarak Köy mezarlığını ve Okulunu taş duvarla çevirdi. İmeceyle Okulun, Caminin onarımını yaptı, tuvalet inşa etti. Feramüz muhtarımız bizi hiç unutmadı, her bayramda aradı. İstanbul'a ailesini taşımış Esenyurt'a Yerleşmiş. Hatta Mustafakemalpaşa'da olduğum sırada Askerlik Şube Başkanıyla ziyaretime geldi. Kaymakam Lojmanında ağırladım. Şehitliği ve Öğretmen Evini gezdirdim. Çok mutlu oldular. Büyükçekmece Kaymakamlığına atandığımda, Esenyurt Büyükçekmece'ye bağlıydı. İstanbul Vali Yardımcılığım döneminde çocuklarının işe yerleştirilmesinde, hastalık durumunda önemli yardım ve desteğim oldu.

Genelde ottan başka hiçbir şey yetişmez. Çayırıları, otları Temmuz ayında biçerler, köy civarında taya olarak isimlendirilen, öbek halinde toplarlardı. Güvenlik açısından tüm kuru otları aynı yere koydurarak düşmanlarının otlunu yakmaya teşebbüs ettiklerinde, kendi otlarının da yanacağı için vazgeçilir, düşüncesiyle tedbir alırdık. Buna rağmen bir köyün tüm otları yakıldı. Hayvanlarına komşu köylerdeki akrabaları bakarak beslediler.

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN'E Brifing verdiğim esnada, YİBO Müdürlüğüne görevlendirilen Deniz Binbaşı Fikret GÖKSEL'DE kapalı spor salonu için ödenek talebinde bulundu. Bizimle birlikte Türkiye genelindeki YİBO'lara ödenek gönderildi. Bayındırlık İl Müdürlüğü ihalesini yaptı. Müteahhit yapması gereken işi yapmadan hakediş düzenletmişti. Benim ve Binbaşının uyarılarına karşın ödeme yapılmış. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Sayın Valimiz, Milletvekilleri ve kurul üyeleri huzurunda söz alarak olayı anlattım. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle ödenek gönderildi. İş yapılmadan ödemede bulunulmuş. Devlet bu okulların düzeltilmesi için Yarbayları, Binbaşılıarı görevlendirdi. Bu okullar şimdi ıslah

edilmeyecekse ne zaman ıslah olacak? Dediğimde herkes şaşırıldı. Sayın Valimiz bir heyet oluşturularak konunun incelenmesini emretti. Heyet ilçeye geldiğinde nezaret ettim. Müteahhide neler yaptığı sorulduğunda, bizim askerlere yaptırdığımız işleri gösterdi. Meğer Müteahhit ilçeye hiç gelmeden hakediş düzenletmiş. Daha sonra gereken işleri müteahhit tamamladı.

Gece gündüz çalışarak, iki yılda Sayın Valimizden üç defa takdirname almamın mükâfatını, Bakanlığımızdan Güney Doğuda terör bakımından son derece karışık Mardin Derik İlçesine atanarak aldım. Sayın Valimiz Recep Birsin ÖZEN'E, gece gündüz çalışarak hizmet etmenin karşılığı böylemi? Yakınmasında bulunduğumda, 'Yükü Çekene Verirler" dedi.

Nizip Kaymakamlığına atandığımda Ankara 'da psikolojik harekât kursuna katılmışım. O zaman Eğitim Dairesi Şube Müdürü Mevlit BİLİCİ yanıma geldi. (Daha sonra Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, Kayseri Valiliği yaptı. Danıştay üyesi seçildi.)" Ağabi sizi çok merak ettim. Görüşmek istiyordum' dedi. Hayrola dedim. Başladı anlatmaya, "Sizden sonra Karayazı Kaymakamlığı yaptım. Karayazıda iki kaymakam ismi biliniyor. Birisi Veysel ATASOY, Milletvekili olduğu için. Diğeride Mustafa Kemal KESKİN, nereye gitsem sizin çalışkanlığınızı, dürüstlüğünüzü, yaptığınız hizmetleri anlatmakla bitiremiyorlar." dedi. Çok mutlu oldum. Her meslektaş kıskançlıktan itiraf etmez. Mevlit beyi takdir ettim.

V- DERİK İÇESİNDE HİZMETLER, KAYMAKAM LOJMANI, ÇATISINDA"ÖNCE VATAN"YAZILI OKUL, EĞİTİM-ÖĞRETİM

Mardin İli Derik İlçesi, Emniyet ve asayiş bakımından son derece hassas olup terör açısından riskli bir durumdaydı Yeni. Kaymakam Lojmanı yapılması yatırım programına alınmış. Eski lojman yıkılarak, yerine yapılması gerekiyordu. Benden önceki meslektaş tayin beklediği için mart ayından ağustos ayına kadar yıkımı başlatmamış. Mehil Müddetini kullanırken Lojmanı sorduğumda, durumu açıklanınca bir an önce işin başlatılması talimatını verdim. Bize Maliyenin eski bir lojmanını boyatıp hazırlamışlar, demirbaş eşyalar toz içinde göreve başlayacağımız gün orada kaldık. Oğlumuz mikroptan hastalandı. Alternatif olarak, polis lojmanında boş bir lojmanın olduğunu, Ayrıca Kaymakamlığın karşısında yeni PTT binası yapılmış üst katta iki lojmanın olduğunu öğrendim. Vilayete giderek Sayın Valiye göreve başladığımı bildirirken, lojman sorununu arz ettim. Önce Müteahhit ev kiralsın dedi. Derik'te terörün hat safhada olduğunu güvenlik bakımından sakıncalı olacağını söyledim. PTT lojmanının Kaymakamlığın karşısında olması nedeniyle uygun olacağını ifade ederek, Diyarbakır'daki Başmüdürlüğe görüşmesini önerdim. Vali Yardımcısı Yusuf SUNTAY görüşün dedi. Yusuf Beye olumsuz cevap verebilirler, zatîaliniz görüşse daha isabetli olur dedim. Vali Bey, Bana'da olumsuz cevap verirlerse deyince, Olağanüstühal Bölgesindeki Mardin Valisinin cevabına şaşırđım. Yusuf Bey, PTT Başmüdürlünü aradı. Genel Müdürlüğe sormamız gerekir dendi. Ben İlçeye döndüm. Lojmanı görmek için PTT Müdürünü istedim. Müdürle gezdik, Bina yeni yapılmış, lojmanlar boş. Bize de çok uygundu. Müdür bey Şanlıurfalı çok dürüstçe efendim bizim şu an lojmana ihtiyacımız yok ama biraz önce' Başmüdür aradı, Lojmanları hemen doldurun, aksi takdirde Kaymakam taşınacak 'dedi. Doğruca Kaymakamlığa geçtim. Vali Beyle normal telefon hattından görüşemeyince Jandarma hattından görüşerek gelişmeleri anlattım. Ben İl İdaresi Kanununa göre Kaymakam olarak kendi yetkilerimi kullanarak, taşınıyorum deyince, Sayın Vali, gelir gelmez

başımıza iş çıkarmayın dedi. O zaman Kızılay'ın Çadırını gönderin Kaymakamlığın bahçesine kurup ikamet edeceğim. İbreti âlem olsun diyerek sert çıkınca, Vali Bey Polis lojmanına taşınım diyebildi. Mesleki hayatımda İlk defa bir Valiye tepki göstermiş oldum. O gün Polis Lojmanına taşınarak hizmete başladım. Kaymakam lojmanı inşaatını kontrol etmeden eve gitmiyordum. Bir süre sonra Vali Bey Çankırı'ya tayin olunca, Sayın Aykut OZAN Mardin Valiliğine atandı. Sayın Valimiz göreve başladıktan sonra tüm meslektaşların benzine kan geldi. Bir yıl içerisinde öncelikle Kaymakamlık lojmanı inşaatını bitirdik. Sayın Valimizin verdiği ödeneklerle Kelebek mobilyadan, mobilyasını, beyaz eşyalarını ve tüm demirbaşlarını alarak taşındık. Bahçesini en iyi şekilde düzenleyerek, yeşillendirip, çiçeklendirdik. Lojmanın ihata duvarını çekerken önemli bir sorunla karşılaştık. Yandaki komşulardan birisi arka sokağa açılan kapısını kapatarak, kaymakamlık bahçesi tarafına bakan penceresini kapıya dönüştürerek, kaymakamlık bahçesini yola dönüştürmüştü. İhata duvarını çekerken, Eski kapısından girip çıkması konusunda uyarılmasına karşın Mahkemeye başvurarak kaymakamlık bahçesinden geçit hakkı talebinde bulundu. Mahkemede yeterli yolu olduğu halde Medeni Kanuna aykırı olarak maalesef geçit yolu verdi. Ama verilen yol uzunluğu kaymakamlık bahçesinin ortasına kadar geliyor, orada sona eriyordu. Yola çıkması için verilen yol uzunluğunda daha yol verilmesi gerekiyordu. Asayiş yönünden son derece hassas olan bir ilçede Kaymakamlık Bahçesinin ortasından yol verilmesi güvenlik açısından da son derece sakıncalıydı. Yargıtay'a mahkeme kararına karşı temyiz başvurusunda bulunduk. Temyiz dilekçesini bizzat Kaymakam olarak ben hazırladım. Medeni Kanuna göre yeterli yolu olanların geçit hakkı olmadığını, Mahkeme kararının Medeni Kanun hükümlerine aykırı olduğunu vurguladım. Sonuç olarak Yargıtay Mahkemenin kararını bozdu. Önemli bir sorun oradan kalktı. Devleti, Hükümeti temsil eden Kaymakamın konumuna yaraşır bir lojman inşası, çevre düzeniyle birlikte tamamlandı.. İlçede beyaz saray deniliyordu. Sayın Valimiz ile Tugay Komutanını akşam yemeğine davet ettiğimde çok beğendiler, Hatta Sayın Valimiz latife olsun diye bu lojmanı Mardin'e taşıyalım. Vali konağını size gönderelim dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramında, Adeta inşaat kalıp tahtalarından yapılmış Belediyeye ait konuşma kürsüsünü görünce şaşırđım. Hele İstiklal Marşımızın cılız bir sesle okunmaya başlandığında daha çok etkilendim ve üzüldüm. Derhal, Kaymakam olarak duruma vaziyet ederek yüksek ve gür bir sesle marşı okumaya başladım. Benden cesaret alan Törene katılan Askerler, Polisler, Diğer Kamu Görevlileri yüksek sesle marşı söylemeye başlayınca, İstiklal Marşımızı anlam ve önemine yaraşır bir şekilde okuduk. Törden sonra herkesin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve amacına uygun şekilde kutlanması için bizzat Başkanlığında tören programı yaptık. Konuşma Kürsüsünün tahtalarını söktürüp attırdım. İskeleti üzerini ince ahşap çıtalarla kaplattım. Pinoteks boya ile boyatınca modern bir kürsü oldu. Cumhuriyet Bayramını gündüz en iyi şekilde kutladık. Gece de Emniyete ait Lokalde eşli İlçe Protokolü olarak Cumhuriyet Gecesi Düzenledik. Belediye Başkanı Hasip NECİMOĞLU önce'' Begim Biz Eşimizle Böyle toplantılara hiç katılmadık.'' dedi. Gerekli izahatı yapınca, Begim ''Elazığ'dan Saz Söz Ekibi de getirtirim. Yengem çok nefis çiğ köfte yapar Ona 'da çiğ köfte yaptırırız'' dedi. Saz Söz Ekibini de getirtti. Eşi ve Yengesiyle geceye katıldılar. Derik'te ilk defa böyle bir Cumhuriyet Gecesi yaşandığı hep söylendi. Katılanlar çok mutlu olmuşlardı.

Derik İlçe Merkezine ovadaki derin sondaj kuyularından motorla su çekilip, İlçenin üzerindeki su deposuna basılarak, içme suyu veriliyordu. Yıllarca Belediyenin elektrik borcu birikerek soru haline gelmişti. Bizzat yerinde inceleme yaptım. Su deposuna yaklaşık beş yüz metre mesafede gürül gürül akan büyük bir su kaynağı vardı. Bu suyu Derikliler Mayıs ayından Ekim ayına kadar beş ay bahçe sulamasında kullanıyor, yedi ay su boşuna akıyordu. Mevcut su kaynağından su deposuna bir haftalık bir çalışmayla bağlanabilecek durumdaydı. Belediye

Başkanı Hasip Necimoğlu'yla görüşerek bahçe sahiplerini toplantı salonu olmadığından Lisenin sınıfında topladım. Ayrıntılı olarak elektrikten ne kadar tasarruf sağlanacağını, içme suyu ücretlerinin düşeceğini, temiz kaynak suyu içileceğini anlatarak, faydalarını izah edip, suyun kullanılmadığı yedi ay depoya akıtarak İlçenin içme suyu sorununu, çözelim önerisinde bulundum. Toplantıda söz alan bahçe sahipleri, 'Kaymakam Beg, kelleimizi kes suyumuzu alma. Siz gidince Reis suyumuzun hepsini alır "diyorlardı. Ne kadar çaba gösterdiysek ikna edemedik.

Teröristler akşam, ovadaki bir köyde minibüs şoförünün evine gidiyorlar, yemek yiyip çay içtikten sonra, şoförü, terörüsün annesini minibüse bindirmediği için eşi ve beş çocuğunun yanında öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Hanımı, çocukları yalvarıp yakarıyorlar ama fayda etmiyor. Ateş ederken hanımı kocasının önüne durduğundan onu da öldürüyorlar. Olayı duyunca köye gittiğimde Vali Bey karayoluyla, Paşa Helikopterle gelmişti. Dönüşte Vali Beyin Makam aracılığıyla İlçeye döndük. Öğleden sonra ölenlerin yakını kamyonuyla köye giderken yola düşen tuzak devreyi tamamlayınca kamyon havaya uçtu. Meğer olaydan sonra köye gelecek Jandarmaya tuzak kurulmuştu. Aynı yoldan bizde köye gidip Vali Beyle birlikte döndük. Bizim araçlar küçük olduğu için devreyi tamamlamamış. Teker üzerinden geçse bizlerde havaya uçacaktık. Çocukları Devlet yurtlarına yerleştirmek istedik ama Dedeleri onur gurur meselesi yaptı. Ben torunlarıma bakarım dedi vermedi.

Genelde güvenlik tedbirleri almamıza rağmen Cuma günü gece bir dükkân soyulmuş. Sabahleyin, esnafı beni telefonla arayarak bildirdiler. Tatil günü olduğu için saat 13.00 de Emniyet Amirliğinde toplanıp değerlendirelim dedim. Emniyet Amirliği görevini yürüten Baş komiseri de bilgilendirdim. Ben emniyete gittiğimde ilçenin iler gelen eşrafı başta Tacarlar olmak üzere gelmişler. Baş komiserin odasında toplandık. Halen Baş komiser Ortada yok. Komiser yardımcısı beklediğini bir iki defa anons ettiği halde yarım saat sonra bir hışımla kapıyı açarak içeri girdi. Sesini Yükselterek biz emir erimiyiz diyerek Mülki Amir Huzurunda herkesin şaşkınlıkla izlediği bir ortamda verilen emirlere karşı gelerek saygısız davranışlarda bulununca, Komiser Yardımcısına olayı tutanağa geçelim dediğimde kendi memurlarınız gelsin tutanak tutsun deyince ölçü kaçtı. Emniyet personelinde Mülki amirin emrinde olduğunu, verilen emirleri yerine getirmek zorunda olduğunu belirttim. Emniyet ve asayiş bakımından hassas olan bir ilçede eşrafın huzurunda Baş komiserin davranışları affedilecek gibi değildi. Durumu Vali Bey izimli olduğundan Vali Vekili Vali Yardımcısı Levent GÜNÇAL'A bildirdim. Olayı tutanağa geçerek, İl İdaresi ve Devlet Memurları kanununa göre açığa alınmasını teklif ederek, Bizzat Vilayete gidip onaylattım. Onayın bir suretini İl Emniyet Müdürlüğü Nöbetçi Amirliğine teslim ettim. Ertesi gün İl Emniyet Müdür Yardımcısı gelerek Baş komiserin silahını ve resmi kıyafetini aldılar. Komiser Yardımcısını Emniyet Amirliğine vekâleten görevlendirdik. Takip eden gün 10 Nisan Polis Günü olduğundan, törenlere Komiser Yardımcısı iştirak etti. Soruşturma Başlatıldı ama disiplin cezasıyla geçiştirildi. Yaptığı davranışa bin pişman oldu. Daha sonra İl merkezinde görevlendirildiği için açığını kaldırdık.

Gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, İlçe Müdürleriyle köyleri gezerek, sorunları yerinde tespit edip, çözüm getirme çalışmalarımızı sürdürürken, 1988 yılı ilkbaharında, Derik ovasında bir köye vardığımızda; üzerinde "ÖNCE VATAN" yazılı köy İlkokulunu görünce tüylerim diken diken oldu. Gördüğüm manzaradan çok etkilendim. Hem şaşırđım hem de içim sızladı. Köy çocuklarının okutulması ve Öğretmenin barınması için Devletin yaptığı okul ve lojman, koyun sürülerinin ağılı olarak kullanılmaktaydı. Her taraf hayvan gübresi, okul iç ve dış duvarları terör örgütünün slogan yazılarıyla doldurulmuştu. Yanımıza gelen köylülere, okulun neden bu hale geldiğini, çocukların nerede eğitim gördüğünü sorduğumda, önce sustular, birbirine bakiştılar, daha sonra içlerinden birisi, "Begim, dört yıl önce, muhtar ilerideki mezradan seçildiği için okulu

mezraya taşıdı. Burası terk edildiğinden bu duruma geldi.”, cevabını verdi.

Köy merkezini geçerek mezraya vardığımızda, manzara daha da vahimdi. Kerpiçten yapılan iki odalı bir okul ama okula benzer bir tarafı yoktu. Odanın birisinde, Öğretmen yatıp kalkıyor, diğerinde ise öğrencilere ders veriliyor, küçücük pencereler, karanlık ve son derece sağlıksız bir ortamda eğitim ve öğretim yapılıyordu. Bizim geldiğimizi görünce Muhtar ve mezradaki Köylüler geldi. ”Neden okulu buraya taşıdınız? Devletin yaptığı okulu niçin terk ettiniz?” sorularını sorduğumda, sanki hiçbir şey olmamış gibi gayet olağan bir tavırla muhtar seçilince taşıdıklarını söylediler. Muhtara, yaptıkları işin son derece yanlış olduğunu söyleyerek çok sert tepki gösterdim.

İlçeye döndükten sonra, her zaman yardımını esirgemeyen Valimiz Sayın Aykut OZAN’A gördüğüm vahim durumu, arz ederek, okulun onarımı için ödenek istedim. Acilen yeterli ödenek gönderildi. Derik’te dürüst, kendisinin ve çocuklarının her elinde bir hüner olan Ahmet ÖTEN adlı bir küçük müteahhidi tanımıştım. Oğlunun birisi su tesisatçısı, birisi elektrikçi diğerleri sıvacı, boyacı, çaticı her işi yapabilen bir aile taşeronuydu, okul ve lojman küçük onarımlarını ona yaptırmaya başlamıştım. Verdiğim işi en kısa zamanda en iyi şekilde yapıyordu. Bu okul onarımını da ödenek gelir gelmez hemen ona verdim. Kısa bir zamanda okulu ve lojmanını onardık. Sanki yeni yapılan bir okula dönüştürüldü. Terör nedeniyle Öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için, tüm kapı ve pencereleri demirden yaptırıldı.

Sıra mezradaki kerpiç binada eğitim yapılan Okulun eşyalarını nakletmeye gelmişti. Jandarma Komutanı Yüzbaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte mezraya gittik Muhtarla mezradaki köylüler, “Biz çocuklarımızı, O okula göndermeyiz, diyerek okul demirbaşlarının taşınmasını engellemeye çalıştılar.” Bu durum karşısında, “ÖNCE VATAN” yazılı Devletin Okulunu, ağıl haline getirip, Öğretmen ve Öğrencilere, sağlıksız bir ortamda eğitim yaptırarak, büyük suç işlediniz. Biz Okulu tekrar eski haline getirdik, okul sıralarını taşıyoruz. Sizde çocuklarımızı ister Okula gönderin, isterseniz göndermeyin kanuni gereğini yaparız” dedim. Daha sonra okul eşyalarını herhangi bir müessif olaya meydan vermeden taşıdık.

Güvenlik tedbirleri olarak, Okulda, eğitim öğretim yapılmaya, Mezradaki öğrenciler dâhil tüm Köy çocukları, devam etmeye başladı. Böylece Öğretmen ve Öğrencileri, gönderinde Bayrağımızın dalgalandığı, Atatürk resimleri, Vatan, Millet ve Milli Eğitime ilişkin veciz sözlerle donatılan, Çatısında “ Önce Vatan “Yazılı Okula yeniden kavuşturduk.

Derik İlçesi Merkezindeki okulların durumu da, maalesef yukarıda arz edilen okuldan pek farkı yoktu. Derik Lisesinde Atatürk Köşesi düzenlenmiş, Atatürk Resmi ile duvardaki yazılar ve Türkiye Haritası kısmen silinmiştir. Cumhuriyet İlkokulunun kapıları, pencere camları kırılmış dökülmüş durumda, Öğretmen sınıfa girince kapı, önüne taş koyarak kapatıp açıyordu. Faaliyeti durdurulan Okul Yaptırma Yaşatma Derneğini, derhal faaliyete geçirdim. Merkezdeki Okul Müdürlerine, Dernek Makbuzlarıyla kim ne kadar yardım toplarsa kendi okulunda kullanacak. Okullardaki olumsuz görüntüler giderilecek, talimatını verdim. Böylece Askerlerin desteğini de alarak en kısa zamanda Okulları Eğitim ve Öğretime uygun duruma getirdik. Lisenin önüne de kaidesini yaptırarak, Vilayetten aldığım Atatürk Büstünü koyarak törenle açılışını yaptık. Kiliseden dönüştürülen Eski cezaevi binasını onararak Halıcılık, Okuma Yazma ve Biçki Dikiş kursları açtık. Halıcılık Kursları büyük ilgi gördü, genç kızlar ve kadınlar dokudukları halıyla evlerinin geçimini sağlıyorlardı.

Köy gezilerimiz esnasında Dumluca Baraj inşaatında incelemede bulunduktan sonra Hanok su kaynağına gittik. Gördüğümüz manzara çok vahimdi. Erkekler su kaynağında sabunlanarak yıkanıyor, kadınlar çamaşır yıkıyordu. Hanok su kaynağından, Derik’in ova köyleri, Kızıltepe’nin, köyleri ile Urfa Viranşehir Köyleri, Hatta Urfa Merkez köyleri olmak

üzere toplam iki yüz civarında yerleşim yeri içme suyu alıyordu. Su kaynağının etrafı tamamen açık olup, hiçbir tedbir alınmamıştı. Meğer suyun kaynağında bulunan Hanok Mezrasına elektrik ve su bağlanmadığından mezra halkı tüm temizlik ihtiyaçlarını su kaynağında gideriyormuş. Valimiz Sayın Aykut OZAN'A durumu anlattım. Önce mezranın elektrik hattını çektiler elektrik hattına kavuşturdular. Arkasından İçme Suyunu motorla aktararak verdiler. Daha sonra su kaynağının etrafını dikenli tülle çevirerek koruma altına aldılar. Mezra halkına bundan sonra su kaynağında yıkanır, çamaşır yıkarsanız hakkınızda kanuni işlem yaparız. Talimatını verdik. Valimizle görüşerek İçme suyu hattının tamamen koruma altına alınması amacıyla Şanlıurfa İliyle birlikte İçme Suyu Birliği Kurulması için çalışmaya başladım. Önce birlik tüzüğünü hazırladım. İçme su hattında görev yapacak bekçilerin giderlerini hesaplayarak Bütçe taslağını çıkardım. Şanlıurfa Valisine gidip durumu ayrıntılı olarak izah ettim. Maalesef Şanlıurfa Valiliği konuya sıcak bakmayınca hazırladığım tüzük uygulamaya konulamadı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Köy Muhtarlarına, hattın koruması için emirler göndererek kendi bölgemde gerekli tedbirleri almaya çalıştım.

Köyleri gezerken önceden çok sayıda köprü ve menfez yapıldığını, önü ve arkası doldurulmadığından vatandaşların halen çaydan geçtiğini gördüm. Terör mensupları "TC Devleti, Yaptığı Köprü ve Menfezleri dolduramıyor şeklinde" halka olumsuz propaganda yapıyorlardı. Sarioğlan Kaymakamı olduğum zaman Topraksu Müdürüyle birlikte hizmet verdiğimiz, daha sonra Diyarbakır Köy Hizmetleri Bölge Müdürü olan Kayserili Hemşerimi, ziyaret ederek durumu anlattım. Bana her türlü desteği vereceğini söyleyerek ekibin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Dozer, kepçe, greyder ve kamyonlardan oluşan güçlü ekipler oluşturuldu. Çalışmaları güvenlik tedbiri olarak başlattık. Makam aracının bagajına ekmek, zeytin, peynir, helva, konserve, karpuz, kavun doldurarak çalışmaları yerinde görmeye gidiyordum. Şoför Ahmet Efendi ekiplere yiyecekleri dağıtınca, Kaymakamı da yanlarında görünce personel çok seviniyordu. Her zaman öğleden sonra saat 3,4 de işi bırakan ekipler gün batımına kadar çalışıyorlardı. Böylece kısa zamanda ne kadar doldurulamayan köprü menfez varsa doldurduk. Ayrıca hayvan sulamaya yönelik göletler de yaptık. Bizim bu çalışmalarımızı öğrenen Valimiz Sayın Aykut OZAN, Vali Yardımcısı Mehmet ASLAN'LA, Kasaptan aldırıldığı kuzuyu çalışan ekiplere ziyafet için gönderdi. Güzel bir organizasyon yaptım. Yemekleri hazırlattım. Müzik aletlerini aldığım ekibi de davet ettim. Köy hizmetleri ekibine Sayın Valimiz adına Vali yardımcımızla birlikte müzikli sazlı, sözlü bir ziyafet verdik. Türküler söylendi, Halaylar çekildi. Köy Hizmetleri Personeline unutamayacakları bir moral gecesi yaşattık. Bu moralle en uzak mezralara kadar yol götürdük. Köy hizmetleri açısından önem arz eden sorunlarımızı hallettik.

1988 Yılı Aralık Ayında çok şiddetli fırtına sonucu Ovadaki 30-40 civarında demir elektrik direkleri yıkıldı. Elektrik hatları koptu. İlçe geneli beklenmedik bir şekilde karanlıkta kaldı. Arızalanan hat terör bakımından hassas bir bölgedeydi. Elektrik Kurumu Yetkilileriyle görüştüğümüzde hasarın çok büyük olduğunu, bir ayda ancak arızaların giderilebileceğini bildirdiler. Yılbaşına on gün kalmıştı. Yılbaşı vatandaş için önem arz ettiğinden mutlaka kısa sürede hattı yenilememiz gerekiyordu. Zaman Kaybetmeden Ekipler oluşturularak, güvenlik tedbirleri olarak, onarım çalışmalarını başlattık. Kaymakam olarak sürekli çalışmaları yerinde takibe giderken, Kömür satarak oluşturduğumuz Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynağından aldığımız helva, konserve, zeytin, peynir ekmek vb. yiyecekleri de götürüp, ekiplere dağıtarak moral verip çok çalışmaya teşvik ediyordum. Bir aylık işi, ekiplerin olağanüstü çalışmasıyla on günde bitirme aşamasına geldik. Elektrik verileceği son gün İlkokul son sınıfta okuyan oğlum da götürdüm. İş uzadı karanlığa kaldık saat 21.00 sıralarında trafodan elektrik verildi. Her taraf aydınlandı. Çok mutlu olmuştuk. Dönüşte şoför ters yola girince şaşırды. Gece karanlığında tarlaların içinden kazasız belasız teröristlerle karşılaşmadan güçlkle anayola çıkabildik. O gün

de oğlumla birlikte hayatımızı tehlikeye atmıştım. Yılbaşında İlçeyi elektriğe kavuşturmamıza vatandaşlarda çok sevinmişti.

Derik'te iz bırakan bir eğitim hizmeti de, lise son sınıftaki ve liseyi bir yıl önce bitiren fakir aile çocuklarını tespit ederek 40 civarında öğrenciyi, Lise Kimya öğretmeni aynı zamanda Hukuk Fakültesinde Okuyan Adnan Hocanın refakatinde hafta sonları, Diyarbakır'daki Üniversiteye hazırlık kursuna gönderdik Gidiş, geliş ve kurs giderleri ile harçlıklarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşıladık. O yıl gönderdiğimiz öğrencilerin hepsi Üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandı. Tıp, Mühendislik fakülteleri gibi okulları kazananlarda vardı. Beş yıl sonra Nizip Kaymakamlığına atandığımda, kursa gönderdiğimiz öğrencilerden birisi Öğretmen olarak Nizip'e atanmış, ziyaretime geldiğinde öpmek için ellerime sarıldı. "Efendim siz bize Üniversite kapılarını açtınız kursa gönderdiğiniz öğrencilerin her biri bir meslek sahibi oldu. Bizim hayatımızı kurtardınız. Okumasak belki bizde terörist olabilirdik" dediğinde çok duygulandım. Yaptığımız hizmetin sonucunu görünce, Memleketimiz için taşıdığı anlam ve öneminden dolayı büyük mutluluk duydum. Derik'te İşsiz gençlerden elektrikten anlayanlara elektrik, sıhhi tesisatçılıktan anlayanlara sıhhi tesisat, berberlikten anlayanlara berber dükkânı açtık. Hatta birisine fotokopi makinesi alıp verdik. Sesi iyi olup saz çalabilen gençlere çalgı aleti ve gerekli cihazları aldık Düğünlerde saz ekibi olarak onlar iş alarak ailelerinin geçimini sağlamaya başladılar. Ceylanpınar Üretme Çiftliğinden damızlık sığır getirerek fakir ailelere geçimini sağlamak için dağıttık. Bizim o yıllarda yaptığımız işler şimdi mikro proje olarak Ülke Geneline yaygınlaştırılmaktadır.

Derik İlçesinde yapılan bir operasyonda şehit ve yaralı gazilerimiz olmuştu. Hemen Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetini topladım. Mevcut durumu değerlendirerek, şehit ailelerine 3 milyon, gazilere 1 milyon yardım yapılmasına karar aldık. O zamanki parayla önemli bir yardımdı. O tarihte Şehit ve Gazilere Devletçe herhangi bir ödemede bulunulmuyordu. Yaralı Gazileri, Diyarbakır'da hastanede eşimle birlikte ziyaret ederek, geçmiş olsun ve şifa dileklerinde bulunduktan sonra, Vakıfça hazırladığımız 1 milyonluk yardım çekini verdiğimiz esnada, olayı duyup Karadeniz bölgesinden acele gelen anne babaları çok sevinmişlerdi. Şehitlerin yardımlarını da memleketlerindeki ailelerine gönderdik. Bu davranışımızı, Tugay komutanı Turhan BEDİRHAN Paşa öğrenmiş. Veda ziyaretine gittiğimde "Kaymakam Bey, Alın Terinizle Hak ederek Alaylı İlçeye Atandınız. Herkesi Alaylı İlçeye Vermezler, Şehit Aileleri ve Gazilere Yardımlarınızla Valilere Bile Örnek Oldunuz." dedi.

Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri KOZAKÇIOĞLU'NA veda ziyaretinde bulunduğumda, Sayın Valim, İki yıl gece gündüz çalışarak, son derece karışık olan Derik İlçesini, gerek asayiş bakımından gerekse her konuda hizmet verilmesi yönünden, Batıdaki ilçelerden hiç farkı olmayan konuma getirdik. Devlet bu bölgenin kurtarılmasını istiyorsa, 'Vatana, Millete hizmet aşkıyla dolu, çalışkan Kaymakam, Savcı, Hâkim, Komutan, Emniyet Mensubu, Doktor ve Öğretmen görevlendirmeli, çalışkan, hizmet edenleri de yılda on beş gün ücretsiz kampa alarak, onore edip dinlendirmelidir. 'dedim. Herkes bizim gibi çalışsaydı Memleketimiz bu hale gelmezdi. Günümüzde Derik'teki olayları üzüntüyle müşahade ediyorum.

VI- GÖLET AĞASI VE ŞEREFLİ KÖYLÜLERİ

1987 yılında Mardin'in Derik İlçesi'nde göreve başladığımda, karşılaştığım önem arz eden sorunlardan birisi, “ ŞEREFLİ KÖYÜ GÖLETİ” idi: Şerefli Köyü Gölet i 15 yıl önce Şerefli köyünün içme, arazi ve hayvan sulama suyu ihtiyacını karşılamak için Devlet Su İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne İnşa edilmiş, ancak Göletten Şerefli Köyü ne içme suyu nede kullanma suyu alabilmiştir. Sebebi sorulduğunda; Gölet'in bitişiğindeki Subatan mezrasının Ağası, yasal olarak hakkı olmadığı halde, Gölet'in suyunu motorlarla çeltik tarlalarına aktararak, yıllarca çeltik ekmiş. Şerefli Köylüleri 15 yıldır çalmadık kapı bırakmamış ama bir türlü içme ve kullanma suyunu Gölet'ten alamamış. Şerefli köylüleri, sorunlarını anlattıklarında, inanmamıştım.

Hafta sonu tatil günü Jandarma Komutanı ve Komando Bölük Komutanı ile İlçeye çok uzakta ve Emniyet asayiş bakımından hassas olan Bölge'deki, Şerefli Köyü Gölet'ine giderek gerekli incelemede bulundum. Gerçekten köylünün söyledikleri tamamen doğrudu. Çözüm yolları aramaya başladım. Öncelikle Devlet Su İşleri Diyarbakır Bölge Müdürlüğü ile görüşerek Gölet'in işletmesinin Derik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine devrini sağladım. Asıl sorunu, Kaymakam olarak başkanlığını yaptığım Çeltik Komisyonunda çözmeyi düşündüm. Komisyon toplantısında sorunu görüşürken İl'den katılan Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi ile İlçedeki bazı üyelerin karşı çıkmasına rağmen suyun eşit bir şekilde Şerefli köylüleriyle Subatan mezrası arasında paylaşılmasını önerdim. Ayrıca kullanılan suyun işletme giderlerinin karşılanması için Köylere Hizmet Götürme Birliğine ücret ödenmesini istedim. Çünkü suyun hepsini köylüye verilmesini önersem kıyamet kopacaktı. Ağanın her şeyi göze alabileceğini tahmin ediyordum. Eşit paylaştırmaya bile su buharlaşır toprak kanalla köye ulaşmaz gerekçesiyle karşı çıkılıyordu. Beton kanal yapılması her yıl Devlet Su İşlerinin programına girmiş ama Ağa Gölet'in suyunu kaybetme kaygısıyla kanalın yapılmasına engel olmuş. Ben, köylü çocuğuyum tarlada da çok çalıştım. Önce su kaybı olsa da, su aktıkça birkaç gün sonra kayıp en aza iner. İçme suyu borularla aktarılacağı için hiç kayıp olmaz dedim. Beklenen kararı Çeltik Komisyonundan muhalefet şerhi ile zorlanarak çıkardım. Su eşit şekilde paylaşılacak. Artık herkes kullandığı suyun bedelini de Köy Birliğine ödeyecekti.

Karardan sonra Şerefli köylüleri büyük bir sevinç ve heyecanla suyu götürecekleri kanalları kazmaya başladılar. Ağa, hemen köylüler arazimi kazıyorlar şikâyetiyle Kaymakamlığıma başvurdu. 3091 Sayılı Kanuna göre soruşturma yaptırıp, kazılan yerin dere yatağı olduğu, dolayısıyla Devletin hüküm ve tasarrufu altında umumun istifadesine terk edilen yerler olması nedeniyle, Ağa'nın arazisi ile ilgisi olmadığından talebin reddine karar verdim. Ağa, bu karar karşısında şaşkına dönüp, ne yapacağını şaşırıldı. Hemen Mahkemeye başvurdu. Maalesef, Hâkim tedbir kararı aldı. Durumu çok saygıdeğer Valimize Sayın Aykut OZAN'A arz ettim. Valimiz, ' merak etme çözeriz' dedi. Bir hafta sonra Hâkim koymuş olduğu tedbiri kaldırdı. Böylece kanallar tamamlandı. Sayın Valimizin Derik İlçesinde ki tüm hizmetlerimde çok büyük desteği olduğu gibi Gölet olayında da her aşamada önemli yardım ve desteği oldu. Kendisini şükranla, rahmetle anıyorum.

Gölet suyunun paylaşılma safhasına gelindiğinde; Kaymakam olarak Gölet'in dip savağına bir havuz yapılmasını ve havuzun tabanına iki eşit çaplı beton boru konulmasını planladım. Gölet'ten çıkan su önce havuza girecek, havuzdan boru ile çıkan suyun birisi Şerefli köylülerine diğeri de Subatan mezrası Ağasına gidecekti. Kafamda tasarladığım bu planı bir ekip kurarak en kısa zamanda gerçekleştirdim. Gölet suyunun eşit olarak paylaşılması İlçe 'de ve İl'de büyük yankı yarattı. Köylüler bayram ediyor, Ağa da kurulan düzeni bozmak için tüm gücünü kullanıyordu. Bu iş rayına girdi ama Bende çok yorulmuştum. Dinlenmek için senelik iznimi alarak Mersin Mezitli Kampına gittim.

Döndüğümde, Köylüler hemen Kaymakamlığa şikâyete geldiler. "Kaymakam Beg suyun tamamına yakını Ağaya gidiyor, bize hiç su gelmiyor "dediler. Nedenini sorduğumda "Ağa kendi tarafına giden beton borunun altını, üstünü oyduğundan, suyun Ağaya gittiğini, çok azının bile köye gelmediğini" ifade ettiler. Bunun üzerine Benimki ne cesaret, durumu yerinde görmek için sadece bir koruma Polisi ile mesai saati biter bitmez İlçe merkezine yaklaşık iki saat uzaklıkta olan Şerefli köyü Gölet'ine gitmek için yola çıktım. Ağa'nın Subatan mezrasından geçerek alacakaranlıkta Gölet'e vardım. Köylünün söylediği doğrudu. Su Ağanın tarafına gidiyordu. Gölette inceleme yaparken Ağa, silahlı adamlarıyla yanımıza geldi. Ağa'ya neden böyle yaptığını sorduğumda," Begim Çeltik tarlaları susuz kaldı mecbur kaldım". Cevabını vermeye başladı. Benimki de övünmek gibi olmasın ama ne cesaret! Şimdi düşündüğümde o saatte Gölet'e güvenlik tedbiri almadan gitmek ölümü göze almak gibi bir şey olduğundan hayret ediyorum. Ağa'nın silahlı adamları isteseler hepimizi öldürebilirlerdi. Neyse ki Ağanın bize karşı çok kötü niyeti yokmuş, kazasız belasız İlçe 'ye döndük.

Ertesi gün Özel İdare Müdürü Mehmet Çelikkıran'ın başkanlığında bir teknik ekip oluşturdum. Jandarma Komutanına da gerekli güvenlik tedbiri aldurdım. En kalın sacların, eşit çaplı beton borulara göre kesilerek havuzun içine ve dışına kaynak makinesiyle monte edilmesini, havuzun üzerine de demir kapak yaptırılarak en büyük Japon kilidi ile kilitletmesini sağlattım. Böylece, Ağa'nın boruların altını üstünü oyması önlendi. Su eşit şekilde akmaya başladı.

Bu olay çevrede duyularak, dalga dalga yayılmaya başladı. Olayı duyan basın mensupları köye giderek, Gölette kurulan sistemi yerinde görüp köylülerle röportaj yaptıklarında; Köylüler, "Gölet yapılalı 15 sene oldu, Ağa, suyumuzu vermedi. Hakkı olmadığı halde motorla suyu tarlasına aktararak yıllarca Çeltik ekti. Çalmadık kapı bırakmadık, suyumuzu alamadık. Kaymakamımıza müracaat ettikten sonra, büyük bir mücadele sonucu suyumuz kavuştuk" demişler. Muhabirler gazetelerinde GÖLET AĞASI ve ŞEREFLİ KÖYLÜLERİ manşetini atarak fotoğrafla birlikte gölet olayını yayınladılar.

İlçeden tayin olup ayrıldıktan birkaç yıl sonra Gölet'in durumunu sorduğumda "suyun, eşit olarak aktığını ancak Ağanın vefat ettiğini" öğrendim...

VII- DERİK İLÇESİNDE VEDA, KIRKAĞAÇ'TA HİZMETLERE DEVAM İNGİLTERE'DE İNGİLİZCE İLE MESLEKİ EĞİTİM

Mardin ili Derik İlçesinde iki yıl 4. sınıf ilçe hizmeti yaptıktan sonra 3. sınıf Kırkağaç Kaymakamlığı'na atandım. Genellikle terör nedeniyle kamu görevlileri ne zaman ayrılacağını söylemeden gizlice ilçeden ayrılıyorlardı. Ben daha önce görev yaptığım ilçelerde olduğu gibi herkesle vedalaştım, ayrılacağım gün ve saati bile veda mesajı ile bildirdim. Sabahleyin kalktığımızda tüm Derik halkı ve kamu görevlileri bizi uğurlamak için lojmanın etrafında

toplanmışlardı. Sanki tüm Derikliler orada idi. Herkesle tek tek vedalaşarak ilçeden hareket ederken, çok duygusal anlar yaşadık. Konvoy oluşturup, arkamızdan geldiklerini görünce ilçe çıkışında durup, herkesi geri döndürmeye uğraştım, ama çoğunluk bizi takip etti. Mardin-Diyarbakır yol ayrımında durduk. Teşekkür ettik, artık dönmelerini istediyseniz de bazıları Diyarbakır Havaalanına kadar uğurlamaya gelmişlerdi. Derik'ten ayrılırken aşağıdaki veda mesajını ilgili kurumlara gönderdim;

“28 Ağustos 1987 tarihinde göreve başladığım Derik İlçesinde, maalesef karşılaştığım manzara çok acı ve vahimdi. Devlet memurlarında disiplinsizlik ve tembellik iltimas, Tavassut, adam kayırma taraflı çalışma had safhaya ulaşmış Hükümet konağı ve okullar pislikten girilmeyecek vaziyete gelmişlerdi. Milli ve manevi değerlerimiz tahrip edilmiş devlet hizmetleri kendi haline terkedilmişti.

Kaymakamlığımızca bu korkunç durum karşısında geceli gündüzlü bir çalışma temposu ortaya konularak düzenlenen hizmet-içi eğitim ve toplantılarla tüm kamu personeli miskinlikten uzaklaştırarak, çalışma ve hizmet vermeye yönlendirilmiş. Kaymakamlığımızın yarattığı imkânlar ile başta Sayın Valimiz Aykut OZAN olmak üzere Tugay Komutanımız, Bölge Müdürlükleri ve İl İdare Şube Başkanlarımızdan alınan yardım ve desteklerle, Hükümet Konağı, resmi kuruluş ve okullar Devletimize ve Milletimize yaraşır hizmet verebilir duruma getirilmiş, Atatürk köşeleri anlam ve önemine uygun yeniden düzenlenmiş, lisemiz bahçesine Atatürk büstü inşa edilmiş, çatısı akan, kapısı ve penceresi yok, duvarları kazılmış, koltukları ve sıraları yırtılmış, okul sağlık ocağı evi ve resmi kuruluşlar tertemiz tertipli ve düzenli bir hale getirilmiştir. Ahır ve ağıl olarak kullanılmaya terk edilen okullarımız onarılarak, tekrar devletin okulları konumuna sokulmuştur. On yıl önce yapılıp ta dolgusu yapılmayan ve bu yüzden halen vatandaşın dereden geçtiği sayısız köprü ve menfezler doldurularak hizmete sokulmuş, on beşin üzerinde hayvan sulamaya yönelik gölet 190 km. üzerinde yeni yol yapılarak yol gitmeyen köy ve mezra bırakılmamıştır. 5 ilkokul, 3 öğretmen lojmanı, 1 karakol 2 yel değirmeni, 1 mandıra inşaatı tamamlanmıştır, Öğretmenevi açılarak öğretmenlerin birlik ve bütünlüğü sağlamaya çalışılmış, halıcılık kursu başlatılarak genç kızlarımız üretken olmuş, Lise son sınıftaki öğrenciler üniversiteye hazırlık kurslarına gönderilerek üniversite kapılarına sokulmuş, Resmi ve Milli Bayram ve Törenlerimiz en iyi şekilde kutlanması için olanaklar seferber edilmiş, Atatürkçülük İlke ve Prensipleri yerleştirilmeye özen gösterilmiş, emniyet ve asayişte çok büyük mesafeler kat edilmiştir.

Devlet otoritesi hâkim kılınarak tüm resmi kuruluşlar aktif hale getirilmiştir, görev yaptığımız dönem içerisinde çoğu yatırım çalışmalarımız sonuçlandırılmış, bazıları devam etmekte. Derik İlçemiz ve köyleri için yapılması zorunlu olan yatırımlar da bizzat Kaymakamlığımızca yerinde tespit edilerek 1990 yılı yatırım programına teklif edilmiştir.

Tüm bu çaba ve çalışmalarımızla büyük mesafeler kat edilmesinde, İlçe İdare Şube Başkanı ve diğer birim amirlerimizle, memur ve müstahdemlerimizin ayrıca sayın değerli Derik halkının hizmet ve desteklerini bizzat müşahede etmiş bulunuyorum. Aynı çalışma anlayışı içerisinde yarım kalan faaliyetlerin sonuçlandırarak, ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin getirileceğine inancım tamdır.

Kırkağaç İlçesine atanmam nedeniyle aranızdan ayrılırken büyük yardım ve desteğini gördüğüm Sayın Valimize, Tugay Komutanımıza, Bölge Müdürü ve İl İdare Şube Başkanlarına değerli mesai arkadaşlarım ile saygı değer Derikli vatandaşlarıma şükranlarımı sunar bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diler, ailevi yaşantılarınızda mutluluklar temenni eder, en içten saygı ve sevgilerimi sunarım.

Derik'te beraber çalıştığımız polis memuru Can AKIN'IN kitabında kaleme aldığı hakkımdaki bölüm aşağıdadır;



MUSTAFA KEMAL KESKİN

Kitabımdan bir bölüm

Saygılarımla
Can AKIN
M

“ Bu gün 30 Ağustos Zafer bayramı. Mardin ili Derik ilçesindeki ilk resmi bayramıma katıldım.

Geceyi dağların en yüksek zirvesinde ki Baykur Boğazında bir kayanın üzerinde on jandarma komando askeri ve dört korucu ile nöbet bekleyerek geçirdik. Çok yorgunduk. Sabah Güneşinin ilk ışıkları, dağların arasından ovaya inmeye başlamıştı. Bende görev arkadaşlarımla beraber ilçeye törene katılmak için geldim. Kaymakamlığın önünde ki Atatürk

büstünün bulunduğu alanda hep birlikte toplandık. Üstümüz başımız toz duman içindeydi. Ağır silahlarımızı otonun içine koyduk. Sıraya geçtik ve tören öncesi istiklal Marşı söylemek için hazırlandık. İstiklal Marşını söylenmeye başladığında, ortaya çıkan ses cılız ve sönüktü. Ama polis, jandarma ve on komando askerle ben, var gücümüzle Marşı söylemeye çalışıyorduk. Bir de ön taraftan bize eşlik eden orta boylu kravatlı bir beyefendi, görünüşünden beklenmeyen güçlü ve kendinden emin bir sesle, bağıra bağıra Marşı söylüyordu.

Kalabalığın söylemeye çalıştığı marşın sesleri, bir kilometre ötede kurulmuş olan dağ eteklerindeki Dağ Mahallesi'ne çarparak, çok daha volümü yükselmiş bir şekilde geri dönüyor ve dağı taşı inliyordu. Halk eko sesin her geri dönüşünde, marşın coşkusuna kendini kaptırarak, var gücüyle ve çıkartabildiği en yüksek sesle marşı söylemeye başladı.

Ancak bu gelgitler sırasında marş bitmişti. Halk ön taraftaki kravatlı bey efendinin, kendinden beklenmeyen güçlü bir sesle Marşı söylemesinden, söylerken yaşadığı ve çevresine de bulaştırdığı coşkudan çok etkilenmişti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na katılan herkesi etkisi altına bu coşku seli, İstiklal Marşı'nı büyük bir sevinç ve bayram havası içinde tekrar tekrar söylenmesine neden oldu.. Sesler dağa çarpıp geri geldikçe ve bizim seslerimize karışıkça, bir bandonun eşlik ettiği ritimlerle ve seslerle dağ taş İstiklal Marşı ile inledi. Marşın bitiminde halk ve güvenlik güçleri birbirlerini tebrik edercesine alkışladılar.

Ve Mardin ili Derik ilçesindeki ilk katıldığım 30 Ağustos Zafer bayramı neşeli bir şekilde devam etti. Tören bitiminde herkesin kalbindeki bayram sevinicini, sesiyle ve kendi coşkusuyla ortaya çıkaran kişi "kimdir?" diye sorduğumda:

"Derik Kaymakamı Mustafa Kemal KESKİN" Dediler.

Derik halkına tüm sevgilerimle...."

Mr. Can AKIN

Uçakla Diyarbakır'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldik. İlk defa uçağa biniyorduk, çok sevinçli ve heyecanlıydık. Havalimanında Kırkağaç Kaymakamlık Makam aracı şoförü bizi karşıladı. İzmir'de akşam yemeğinden sonra Kırkağaç'a hareket ettik. Gece lojmana geldiğimizde lojman bir yıl boş kaldığından her yer toz içinde, havasız olduğundan, havalandırarak o gece lojmanda kaldık. 15 gün mehil müddetini kullanmadan ertesi gün göreve başladım. Hâlbuki iyi bir dinlenmeye ihtiyacımız vardı. Bedenen ve ruhen Derik'te çok yorulmuştuk. Geldiğimiz günün ertesi akşamı ilçe içerisinde bir yürüyüşe çıktık, herkes ailesi ile parkta oturuyor, yürüyor. Derik'te bu yaşantıyı çok özlemiştik. O akşam zevkini çıkararak

dolaştık.

Valiyete giderek, Vali Sayın Rafet ÜÇELLİ'Yİ ziyaret ettim. Vali Bey "Burası Doğu ve güneydoğuya benzemez, Ege Bölgesi dikkat et Belediye Başkanını idare edersen bir sıkıntın olmaz" dedi. Belediye Başkanı Kazım KAYADIPLI'NİN ününü Bölge Valisi Hayri KOZAKÇIOĞLU'NU ziyaret ettiğimde anlamıştım. Bölge Valisi bile selam göndermişti. Kısaca Belediye Başkanı Kazım KAYADIPLI'Yİ anlatayım. 1945'ten beri politikanın içinde bazen Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği, bazen de Parti İlçe Başkanlığı yapmış, genellikle İlçe Merkezi ve Köylerde vatandaşlara kendini sevdirmiş bir zat-ı muhterem. 60 yaşının üzerinde olmasına rağmen takım elbisesini ve kravatını çıkarmaz, mesai başlar başlamaz görevinin başında bulunur. Makam arabasını ilçe içinde çoğu kez kendi kullanır, çok çalışkan ve disiplinli kişiliği olan, Cumhurbaşkanlığı Sayın Süleyman DEMİREL'İN çok sevdiği bir şahsiyetti. Ara sıra sıkıntılarımız oldu ama bazı huyları, hizmet anlayışı bana çok benzediğinden genelde uyumlu çalışma gösterdik. Kendisi 2007 yılı başında vefat etmiş, Allah'tan rahmet diliyorum.

Ziyarete gelenlere hemen iadeyi ziyarete gittim. Derik'teki hızlı tempo ile Kırkağaç'ta da hemen çalışmalara başladım. Kasaba ve köyleri oluşturduğum heyetle hem gezip sorunları yerinde görüp tespit ediyorum, hem de özgür ve bağımsız dolaşmanın keyfini çıkarıyordum. İlk işim lojman için keşif yaptırıp, onarımdan geçirip kaloriferli hale getirdim. Eşyaları yeniledim. Makam odasını ve Hükümet Binasını düzenlemeye başladım. Her zaman her yerde ifade ediyorum "Aslan yatağından belli olur." Hizmet verdiğim mekân ne kadar temiz ve düzenli olursa kendimi huzurlu buluyorum. Kırkağaç genelde tarımla uğraşan, Kırkağaç kavunu önceden yegâne gelir ve geçim kaynağı olmuş, ihracattan çiftçiler çok yararlanmış, toprak taban suyu çekildiğinden çoraklaşarak eski özelliğini yitirmiştir. Ama yine de kavun daha çok tütün ve zeytin geçim kaynağını teşkil etmektedir. İnsanları çok çalışkan sessiz, sakin Devletine bağlı, milli gelenek ve göreneklerini sürdüren karakterdedir. Soma ve Akhisar İlçelerinin arasında Jandarma Komando Er Eğitim Alayı olan bir ilçedir. Alayda her dört ayda bir yemin merasimi düzenleniyor, Mülki Amir olarak katılıyorum, genelde Doğu ve Güneydoğuya gönderilen askerler burada eğitiliyorlardı. Çok duygulu ve heyecanlı anlar yaşıyorduk. Alay Komutanı Seral SARAL Albay da Ağrı Alay Komutanlığından atanmıştı. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Kısa zamanda samimi olduk. Mesaiden sonra buluşup, uzun sportif yürüyüşler ve koşular başlattık. Bu yürüyüşlere Hâkim, Savcı, Emniyet Amiri de iştirak ediyordu. Hatta bazen Kırkağaç'ın bitişiğindeki dağlara tırmanarak, zirveye çıktık. Bu şekilde kısa sürede Derik'teki beyin ve vücut yorgunluğunu attım. Alay Komutanı da çok çalışkandı. Alayın tüm alt yapısını, su kanallarını, eğitim alanlarını yeniden düzenledi. Yeni karargâh ve tabur binaları, Astsubay Orduevi yapıldı.

Kırkağaç'ta göreve başladığımda oğlumu Kırkağaç Ortaokuluna kaydettirmeye gittiğimde benim yaşında bir zatla karşılaştım. Görünce bir yerden tanıyorum ama nereden diye düşünmeye başladım. Sonunda çıkardım. Kayseri Lisesinde beraber okuduğumuz Mahmut ŞAHİN'Dİ. Ben ona ismini söyleyince o da beni hatırladı. 20 sene sonra karşılaşmış olduk. Birbirimize sarıldık. Alaya Tabur Komutanı olarak atanmış, oğlunu kayıt ettirmeye gelmişti. Yaklaşık 3 yıl çok iyi günler geçirdik. Çok başarılı bir komutandı her yarışmada taburu birinci oluyordu. Geleceğin mutlaka generaliydi. Ben İngiltere de iken Tunceli'ye tayin olmuştu. Dönünce birkaç defa telefonla görüştük. Son görüşmemizden bir hafta sonra 1994 yılı Ocak ayında Operasyon sırasında Şehit olduğunu öğrenince Şok olduk. İki oğlu bir kızı vardı. Büyük oğlu doğuştan engelliydi. Tekerlekli sandalye ile okula bizzat götürüp getiriyordu. Küçük oğlu Kırkağaç ta iken doğmuştu. Güneydoğuya tayin olan Jandarma Komutanı Lütfü TEKELİOĞLU'DA O bahar şehit olmuştu. İlçede büyük bir matem havası oluştu yürekler dağıldı. Ruhları Şad olsun.

Alayda yemin töreni düzenlendiğinde, Memleketimizin her tarafından askerlerin aileleri yemin merasimini izlemeye gelirlerdi. İlçede küçük bir otel olduğundan önceden yer ayrıtırdı.

Soma ve Akhisar'daki otellerde dolardı. İzcilik tesisinde de aileleri misafir ederdik. Yine de yetmezdi İzcilik bahçesine çadırlar kurardık. Bu İş, Kaymakamlık olarak önemli görevlerimiz haline gelmişti. Açıkta kalan kaymakamı arardı. Evimizde de misafir ettiğimiz aileler de oldu.

Köylerde, kasabalarda çok çalışana çok yardım edeceğiz parolasıyla yola çıktık. Köy Konağı, asfalt köy yolu, kanalizasyon, okul, ek derslik, cami, minare, içme suyu sondajı gibi her köy ve kasabada en az bir çalışma başlattık. Her şey yolunda gidiyor. 3091 Soruşturmalarına bizzat gidiyorum hem vatandaşı, hem de çevreyi tanıyorum ve bu şekilde çalışarak dinleniyorum.

Kırkağaç'ta tütün ekicileri verilen başfiyata karşı toplu eyleme başlayarak, Hükümet Konağına Yürüdüler. Eylemler, Akhisar, Soma, Manisa Merkezi başta olmak üzere yayıldı. Balıkesir, Manisa, İzmir Yolunu bile ulaşıma kapattılar. Belediye hopperlosundan konuşarak ikna etmeye çalıştım. Dağılmadılar, kalabalık daha da arttı. Jandarma Komando Er Eğitim Alayından yardım istemek durumunda kaldım. Seral Albay İmdadımıza yetişti. Gece geç saatlere kadar devam eden olayları, öncelikle İlçemizden Başlayarak, Akhisar ve Somadakileri de kazasız, belasız önledik. Sayı Valimiz O günkü olayları önlememizden çok memnun kalmıştı.

Bir akşam saatlerinde Balıkesir İle Manisa Kırkağaç sınır bölgesinde eğitim uçağı düştü. Cumhuriyet Savcısıyla İlçe Merkezine yaklaşık bir saatlik mesafede olan olay yerine gittik. Uçak yüksek dağa çarparak düşmüştü. Sabaha kadar olay yerinde bulunarak gelişmelerden Sayın Valimize bilgi verdim. Gün Işıyınca Enkaza ulaşıldı iki yabancı pilot vefat etmişti. O gün cenazelerin kaldırılıp götürülmesi konusunda İlçe Kaymakamı olarak gerekli yardımı yaptım. Sayın Valimiz Rafet ÜÇELLİ o geceki çalışmalarımızdan memnun kalmıştı.

Kırkağaç'ta Eşimin Ablası Nezahat ÖNAKIN'IN vefat haberini alınca Hemen yola çıktık, otobüsle önce Ankara'ya, Daha sonra Kayseri üzerinden köyümüze 15 saatte ulaştık. Allah rahmet eylesin. Kayseri'de staj yaparken evini her zaman bize açarak misafir etmişti.

İlçe merkezinde yeni bir Hükümet Binası yapılması için çalışmaya başladım. Devlet vatandaş işbirliğinde Cumhuriyet Rıza Nebahat DOLMAN İlköğretim Okulu, Edip BAYAT İlköğretim Okulu ek binası, Kız Meslek Lisesi, Celal BAYAR Üniversitesine bağlı Yüksekokul Tütün İşleme Tesisleri, içme suyu, izcilik kampına havuz inşası gibi hizmetler gerçekleştirmeye çalıştık. Genellikle Belediye Başkanı ile uyumlu diyalog kurmaya özen gösterdim. Bir ara Cumhuriyet Savcısı ve Mal Müdürü aramız bozmaya çalıştı. Tayin edilmemiz için İçişleri Bakanı İsmet SEZGİN'E söylediğinde, "Sizin Kaymakam sicili en iyi olan Kaymakam" cevabını alınca o da benimle birlikte hizmet etmeye özen göstermeye başladı. Beraber İzmir'e Bölge Kuruluşlarına ilçenin sorunları için, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne de Yüksek Okul açılması için gittik. Belediye Başkanı Hükümet Konağı yapılmak üzere Şair Eşref büstünün hemen arkasında iki buçuk dönümlük yer vermeyi söz verdi. Bakanlık en az üç buçuk dönüm olmasını isteyince vazgeçti. Meclis kararı ile talebimizi reddettiler. Bu duruma üzüldüm. İlişkiler biraz soğudu. Benim kırıldığımı anlayınca söz konusu yerin iki yüz metre uzağında bir yer önerildi. Ben orayı da inceledim. Orası da uygun olur dedim. Mevcut Hükümet Konağına yaklaşık yedi yüz metre mesafede idi. Bayındırlık İl Müdürüne çok güzel bir proje yaptırdım. Yatırım programına teklif ettik.

Burada Şair Eşref'i anmadan geçemeyeceğim. Şair Eşref Kırkağaç İlçesinin Gelenbe Bucağından olup, Kırkağaç'ta Kaymakamlıkta yapmıştır. Kırkağaç Akhisar gidişinde kavun maketi, Soma çıkışında ise Şair Eşref Büstü bulunmaktadır. Bu iki hizmeti Atilla YAŞA isimli Kaymakam meslektaşım gerçekleştirmiştir. Şair Eşref adı üstünde hiciv şairi aynı zamanda idareci ve fitri zekâlı Devlet adamıdır. Sözünü kimseden sakınmaz. İzmir Valisi Kamil Paşa, onu içten severmiş. Her karşılaşmada da ona söz atmadan, takılmadan edemezmiş. Bir gün Şair EŞREF Kırkağaç'tan, o zaman makam aracı olan eşeğe binip istasyona doğru Vali Kamil Paşayı karşılamaya gidiyormuş. Kamil Paşada istasyondan Kırkağaç'a doğru faytonla gelirken şair

Eşrefle karşılaşmışlar. Kamil Paşa hemen Eşref'e söz atmış. "Eşref dikkat et çok kenardan geliyorsun, düşeceksin" demiş. Şair Eşref fitri zekâsını kullanarak çekinmeden karşılık vermiş. "Paşam merak etme eşek kâmindir." demiş. Yine Şair Eşref görevde bulunduğu sıra Hükümet binasının onarımı için İstanbul Hükümetinden ödenek istemiş. Telgraf ile ne için ödenek istenildiği sorulduğunda, hemen "Muslukları hariç, her tarafı akıyor." Cevabını vermiş. Şair Eşref'in gönlünde hep Akhisar Kaymakamlığı yatarmış. Tayini çıkmış. Sivrihisar Kaymakamlığına atanınca, Dâhiliye Nazırına mektup yazmış. "İlle de bir Hisar'a verecek idiyse, başı ak olsaydı ak." demiş. Şair Eşref'in ölüm yıldönümünde büstünde tören düzenlenerek çelenk konulup, mezarı ziyaret ediliyordu. Mezar taşına, "İstemem Fatıha, ölürsem kabrime kimse gelmesin, Gözlerim ebnei âdemoğlundan öyle yıld ki, Billah öz gardaşımı bile reddeylerim. Tek çalmasımlar taşımı" demiş ama yine de taşı çalınmış, yerine yenisi monte edilmişti.

Şair Eşrefin Doğum yeri Gelenbe 'ye Şair Eşref Kütüphanesi açtık, Açılış törenindeki konuşmam aşağıdadır;

Bugün ilçemizin Hiciv Şairi ve İdarecisi, Şair Eşref'in ölümünün 78.yıldönümünde doğum yeri olan Gelembe Bucağımızda Şair Eşref Kütüphanesini hizmete sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.

1846 yılında Gelembe Bucağında doğan Şair Eşref İlkokuldan sonra kendi kendini yetiştirerek, Manisa Valiliği Tahrirat Kâtipliği görevi ile memuriyete başlamış, daha sonra Turgutlu, Akhisar ve Alaşehir Mal müdürlüğü görevlerini yapmış 1878 yılında İstanbul'da girdiği imtihanı kazanarak Kaymakam olmuş, sırasıyla Hanya, Çapakçur, Hizan, Fatsa, Tirebolu, Garbi Karaağaç, Kula, Gördes, Kırkağaç İlçelerinde Kaymakamlık yapmıştır.

Bulduğu her yerde her görevde ve her şartta dürüstlüğü, mertliği ile tanınmış, Adaletseler, açık sözlü Şair Eşref rüşvetle büyük mücadele etmiştir. Şair Eşref aynı zamanda doğru bildiklerini sonuna denk savunmuş bir sanatçıdır. Bu uğurda her türlü riski göze almıştır. Tutuklanmaktan, sürgün edilmekten, işsiz bırakılmaktan korkmamış doğruları dile, getirmeyi, haksızlıklara, yasa dışı uygulamalara karşı çıkmayı yurttaşlık ödevi olarak görmüştür. Hayatı boyunca kadın erkek eşitliği ve özgürlüğün savunuculuğunu yaparak çağdaşlaşmak için büyük çaba sarf etmiştir. İlçemizde, büstünün yapılması, cadde ve sokaklara Stadyuma İlköğretim okuluna Şair Eşref adının verilmesi ile onun manevi olarak yaşatılması amaçlanmıştır. İşte yine bu amaç doğrultusunda Gelembe Bucağımız kendi imkânları ile Köye Hizmet Birliğinin desteğiyle Şair Eşref¹ in anısına mütevazı bir kütüphane inşa ederek hizmete sunulmakla, hem ona sevgi ve saygısını ifade etmiş hem de Şair Eşref'in daha iyi tanınmasına imkân yaratarak, boş zamanların kitap okuyarak en iyi şekilde değerlendirilmesi yolunda kültür hizmeti başlatılmıştır.

Bilindiği gibi kültür, okumak, anlamak, görebilme görebildiğinden mana çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekâyı terbiye etmektir.

Bu kütüphaneden halkımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin beklenen faydayı temin edebilmesi için kitap, ansiklopedi bakımından zenginleştirilmesinde zaruret bulunmaktadır.0 nedenle vatandaşlarımızı ve kuruluşları kitap bağışu yaparak bu kültür hizmetine destek olmasını bekliyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ile gerek kütüphanenin inşa edilmesinde, gerekse yardımlaşma ve imece ile kanalizasyon, umumi tuvalet yapılmasında emeği geçe köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve gelembe halkına huzurunuzda teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şair ve aynı zamanda İdareci Eşref'i saygı ve rahmetle anarak, Gelembe Şair Eşref Kütüphanesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, Bu vesile

ile törenimizi onurlandıran davetlilerimize ve gelembe halkına en içten saygı ve sevgiler sunarım.

1992 yılı haziran ayında Personel Genel Müdür Yardımcısı telefonla aradı. “Yurtdışına gitmek ister misin?” diye sordu. Herkes yurtdışına gitmek için can atar, birilerini devreye sokarak gidiyordu. Bana böyle bir teklif gelince, teklif için çok memnun olduğumu ifade ederek, elbette giderim dedim. Daha önce son altı yılın sicil ortalaması 94 olması nedeniyle bir kademe almıştım. Bakanlığımız, çalışan, hizmet eden, sicili düzgün mülki idare amirlerini, yeri gelince taltif ediyor düşüncesiyle çok takdir edip, sevinmişim. Hemen temmuz ayında başlatılan 4 ay Ankara’da düzenlenen yabancı dil kursuna katılmak üzere gittim. Yeniden öğrencilik yıllarına başlamıştım. Başlangıçta çok zor geldi. Önce eğitim dairesinde daha sonra Gazi Eğitim Yabancı Diller Okulunda kursa devam ettik. İngilizcem lisede ve Siyasalda fena değildi, kullanmayınca unutmuşuz. Tekrar yeniden öğrenmeye koyulduk. Kıdemli Kaymakam olarak sınıf başkanlığı görevi de verildi. 4 ay içerisinde 3 misafırhane değiştirmek zorunda kaldık. Hafta sonları genellikle Kırkağaç’a gidip, pazar günü akşamı tekrar Ankara’ya dönüyordum. Nihayet Ankara’da kursu tamamladık. 26 Kasım 1992’de İngiltere Eastbourne Şehrine 8 ay süreyle yabancı dil ve mesleki eğitim amacıyla yola çıktık. Sabah erkenden Ankara’dan hareket ettik İstanbul aktarmalı Londra Gatwick Havalimanına indik. Bizleri okulun organize ettiği görevliler karşıladı. Ben grup başkanı olarak herkesi evine yerleştirdim. En son ben de beyi İranlı eşi İngiliz Taylor Restoranı işleten bir ailenin evine yerleştim. Ertesi gün Eastbourne’de 7 kaymakamla birlikte okula başladık. Hemen çevremizdeki Türkleri bulmaya çalışıyorduk. Türkiye’de doktorluğu bırakıp İngiltere’ye gidip kebabçılık yapan Dr. Nafiz KARACA ile tanıştık. 3 yerde kebab dükkânı vardı. Çok sıkıntılar çekmiş ama kısa zamanda zengin olmuştuk. Öğleyin hep onun lokantasında “Thakeway” de ayakta oturmadan kebab yiyorduk. Çevreyi tanımaya çalıştık. “Ardenel Center” adlı büyük iş merkezini görünce şaşırmıştık. Kredi kartları ile yeni tanışıyorduk. Yabancılar hep kredi kartı, biz para kullanıyorduk. O zaman Türkiye’de gördüğümüz Gima ve Yenikaramürsel gibi mağazalar vardı. Bankalara hesap açtırmaya

gittiğimizde büyük bir sorgulamadan geçtik. Yüksek Lisans Eğitimi için orada bulunan Halit SUIÇMEZ ve kebabçı Dr. Nafiz KARACA sayesinde bankada hesap açtırdık. Daha sonra Ev kiralama ve çocuklarımızın okula kayıt edilmesinde büyük yardımlarını gördük. Bilgisayarı banka memurlarının kullandığını orada görmüştük. Bize para çekmede kullanmak üzere banka kartı verdiler. Türkiye’den maaşlarımız döviz olarak o hesaplara gönderildi biz de banka kartları ile çektik. Gitmeden Bakanlıkça ne yapacaklarımız neler yapmayacaklarımız konusunda epey ders verilmişti. İlk üç ay kimse eşini ve çocuklarını götürmeyecekti. Bu konuda Bakanlık sıkı talimat vermişti. Her ay grup başkanı olarak ekip başkanına rapor gönderiyorduk. Ekip başkanı da Ankara’ya gönderiyordu. Deniz kenarında çok güzel gezinti yolları vardı. Ben o zaman kadar ülkemizde görmemiştim. Hafta sonu genellikle eşofmanları giyip, deniz kenarında yürüyüp koşuyordum. İngilizler mesaiden sonra genelde hep yürüyüş yapıyorlardı. Deniz kenarı yürüme bantları, yeşil alanlar daha sonra sahil yolu ve arkada yine yeşil alanlardan sonra tüm oteller deniz kenarına yaklaşık 300 m mesafede sıralanmıştı. Çevre yemyeşildi. Çiçekler, yaz kış her tarafta mevcut olup Sanki cennetten bir köşeydi. Yollar düz bir şekilde sahile iniyordu. Sahilden bakınca dağın zirvesine kadar yolun sonunu görünüyordu. Taşıtların gürültüsü ve klakson sesi hiç duyulmuyordu. Yayalara çok saygı vardı. Nereye gitsen harikaydı. Her şey çok mükemmel. Demiryolu en çok kullanılan ulaşım aracıdır. Hem ucuz hem de hızlı trenle kısa bir zamanda Londra’ya gidiliyordu. İstasyonlarda kaçınıcı dakikada duracağı ve kalkacağı hiç şaşmıyor. Yılbaşı nedeniyle bazı arkadaşlar Türkiye’ye gitti. Bende Belçika’da ki Ablamı ziyarete gittim. Bizim akrabaların çoğu orada idi. Her gün birisi davet etti. Çok güzel günler geçirdik. Özlem giderdik.

Okulumuz St Giles College küçük ve eski bir bina bizim grup yine ilk üç ay birlikte eğitime alındı. İkinci üç ayda seviye tespiti yapılarak ayrı gruplar oluşturuldu. Üç aydan sonra herkes ev kiralarak eş ve çocuklarını getirerek kaldıkları ailenin yanından ayrıldı. Benim kiradadığım ev biraz pahalıydı ama ünlü tenisçi Navratilova’nın kaldığı evdi. Eş ve çocuklar gelince dil öğrenimi zorlaşıyordu. Türkiye’deki gibi genelde Türkçe konuşuluyor. Herkes ailece birbirini ziyaret ediyor. Dayı olarak hitap ettiğimiz Ruhi EZBERCİ her akşam alkol aldığından sınıfta iki de bir tansiyonu yükselir. Beyazıt TANÇ arkadaşımızla ya doktora yâda deniz kenarında hava almaya gönderirdik. Grup halinde zaman zaman komşu Brighton ve Hasting şehirlerindeki arkadaşları ziyaret ettik. Onlar bize iadeyi ziyarete geldiler. Çevredeki tarihi turistik yerleri gezdik. Bazen okulda geziler tertip ediyordu. Grup halinde öncelikle Belediye Başkanını ziyaret ettik. Eğitim programı içinde Londra’daki parlamento ve Brighton’daki mahkemelerin çalışmasını izledik. Cezaevlerini gördük. Mahkemelerde jürinin büyük bir fonksiyonu vardı. Cezaevleri hücrelerinde bizimkilerden daha kötü şartlarda, kalanları gördük. Son iki ay komşu şehirlerdeki gruplarda bize katıldılar. Uygulamaya dönük mesleki alanda eğitim aldık. Belediye, Emniyet, Okullar, İtfaiye çalışmaları, Liman, Hastane, gibi kurumlarda inceleme gezilerinde bulunduk. Emniyet binaları çok eski ama sağlam binalardı. Neden yenisinin yapılmadığını sorduğumuzda, mevcut binanın hizmete elverişli olduğunu, yenisinin çok para gerektirdiğini ve lüks olacağı cevabını verdiler. Trafik düzeni merkezden bilgisayardan takip ediyorlardı. Biz yaklaşık 15 yıl sonra MOBESE sistemini kurmaya başladık. Adliyedeki duruşmalarda sessizlik dikkatimi çekmişti. Gerek izleyicilerden gerekse duruşmaya katılanlardan çıt çıkmıyordu. İtfaiye sisteminin çok iyi organize edildiğini, çok katlı binalar için uzun merdivenli itfaiye araçlarını gördük. Londra’ya gittiğimizde Madam Tusalt Müzesini gezdik. Dünyadaki ünlü simaların heykellerini gördük. Atatürk heykeli Atatürk’ e pek benzemiyordu. Gezen herkes bunu ifade ediyordu. Daha sonra Koç Holdingin girişimleri ile değiştirildiğinden çok mutlu oldum. Bir okul gezisinde, siyasi değişikliklerle yönetici ve öğretmenlerin sık sık değişip değişmediğini sorduğumuzda, kendi istekleri dışında kesinlikle değişmez. İhtiyaç varsa

ve hizmete elverişli ise mesleğinin sonuna kadar aynı okulda görev yapabilir cevabını verdiler. Önemli ölçüde İngilizce yi öğrenmiştik. Mesleki açıdan bilgimiz yenilenip ve ufkumuz açılmıştı. 25 Temmuz 1993'te Türkiye'ye dönüş için hazırlık yaptık. Tüm akraba ve görev yaptığımız yerdeki mesai arkadaşlarımıza hediyeler aldık. Nihayet Türkiye'ye döndük. Londra'daki Gatwick'ten, Atatürk Havalimanına indiğimizde iki ülke arasındaki farklılığı daha iyi müşahade etmiştik.

İngiltere dönüşünde Kırkağaç'ta bir yıl daha görev yaptım. Bu süre içerisinde yurtdışında gördüklerimizi, öğrendiklerimi uygulamaya koymak için büyük çaba gösteriyordum. Özellikle çevre düzen ve temizliği konusunda ilçenin Kırkağaç Çamlığının düzenlenmesi için Belediye Başkanı ile işbirliğinde projeler geliştirip, uygulamaya koyuyorduk. O hızla Kırkağaç girişinde modern bir park oluşturduk. Suyu motorla parkın bitişiindeki dağın eteğindeki kayaların üstüne basıyorduk. Sanki su oradan çıkıyormuş gibi şelale oluşturup parktaki havuza akıyordu. Kırkağaç çamlığı içindeki izcilik kampı bahçesine güzel bir yüzme havuzu yaptık. İlçenin tek yüzme havuzu oldu ve Kırkağaç için çok anlamlı bir hizmetti. Tüm öğrenciler yaz tatilinde havuzda yüzme kursundan geçiriliyordu. Çamlıktaki yolları kısmen asfalt yaparak bordür taşlarla meydan yol ve kavşak düzenlemeleri, yer yer şömineler yapıldı. Çöp bidonları monte edildi. Kırkağaç Çam mesiresi daha güzel bir ortamda kurulmaya başlandı. Çam mesiresi mayısın ilk haftasında olur, herkes çadırlar kurar, orada bir iki hafta kalınır. Panayır kurulur. Alışveriş yapılır. Lunapark çocuklar için en çekici eğlence merkezidir. Evlenme çağında genç kızı olanlar çadırının önündeki masaya güzel bir gül demetini koyarlardı. Kırkağaç çam mesiresi törenle başlar. Müzik, spor, folklor gösterileri sunulur. Çevre il ve ilçe halkı genellikle çam mesiresine gelir. Sarı kız mezarına da dua etmeden gitmezlerdi. Rivayete göre Sarıkızın birisi Kaz dağında birisi de Kırkağaç Çamlığında imiş. Çam Mesiresinin çevre temizliği, düzenleme ve tanıtımında renkli kalem reklam ajansı sahibi Hemşerim Özer KESTANE'NİN önemli katkıları oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.

Kırkağaç çamlığının tam ortasında yem yeşil orman içerisinde İzcilik Tesisi vardı. Yaz tatilinde İzciler gelir, kamp kurarlar, kampın sonunda akşam kamp ateşi yakarak çok güzel sosyal kültürel etkinlikler düzenlenirdi. İzci liderleri İlçeye gelince hem Mülki makama nezaket ziyaretinde bulunur hem de Kamp ateşine İlçe protokolünü davet ederlerdi. Açık havada bol oksijen teneffüs ederek, etkinlikleri zevkle izleyerek izcileri uğurlardık. İzci selamını öğrendik. İzci liderini, ocakbaşı ve oymakbaşı ile rollerini orada daha yakından gördük. İzcilik Tesisinin Bahçesine İzcilik Müdürü Beytullah Beyle birlikte yaptığımız Yüzme Havuzuna, gerek İzciler, gerekse İlçe gençler çok sevinmişlerdi. Yem Yeşil Çam Ağaçları arasına Yüzme Havuzu çok yakışmıştı.

Kırkağaç Jandarma Alayı ve Orduevi iyi bir imkândı. Alay Komutanı Seral SARAL'LA ailece acı, tatlı günlerimiz oldu. İlk yıl çok güzel günlerimiz geçti. İkinci yıl içerisinde Komutan Beyin eşi Fatma Hanım, beyin kanamasından vefat edince, ailece çok üzüldük. Allah rahmet eylesin. Alay Komutanı Faruk AKSOY ve Belediye Başkanı Kazım KAYADİPLİ ile ailece ilişkilerimiz iyiydi. Traktör satan Fikret DEREKÖYLÜ, Ali EĞRİBOYUNOĞLU İle Halil AKARSU da sosyal ilişkilerimizin olduğu ailelerdendi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet ŞAHİN, Hâkim Filiz GÜNEŞ, Doktor Necmettin DÖNMEZ ve Hastane Başhekimi İbrahim ÖZ ile de iyi diyalogumuz oldu. Avukat Yücel ÖKTEM, Edebiyat Öğretmeni Hemşerim Savaş ÖZTEKİN, Matematik Öğretmeni Mehmet İYİYAPICI aileleriyle iyi günlerimiz geçti. Zaman Zaman Ailece buluşuyorduk. Kırkağaç Belediye Personeli İsmail CULUM çok vefalı. Milli ve Dini Bayramlarda mutlaka bayramımızı kutlar.

Sayın Valimiz Rafet ÜÇELLİ'DEN sonra, Manisa'ya Sayın Sami SÖNMEZ Valimiz atanmıştı.

Sivaslı hemşerimiz olduğu için kendimi daha rahat ve huzurlu hissediyordum. Bazen görevde sıkıntılar olduğunda ziyaretine gittiğimde, 'Kaymakam Bey ne istiyorsan verelim. Kendini çalışmaya verdiğinde her şey yoluna girer' derdi. Hizmetlerimde çok desteğini gördüm. İldeki Encümen toplantısında Bizim İl Genel Meclis Üyesi "Sayın Valim bu parayı Bizim Kaymakama verelim, bir okul yerine üç okul yapar.' demiş. Vali Bey telefonla aradığında, Sayın Valim yaparız dedim. Köy Hizmet Birliğine parayı aktardılar, gerçekten üç tane köye okul yaptık. Valimizle çalışmaya doyamadan, yaklaşık iki buçuk yıl sonra Merkez Valiliğine tayin olduğunda çok üzüldük. Bir yılımız İngiltere ve Ankara'da geçtiğinden, Sayın Valimizle bir buçuk yıl çalışma olanağımız olmuştu. Tüm kaymakamlarla Uşak İl hududuna kadar uğurladık.

Kırkağaç çayırında ilk defa Atlı Cirit Yarışmaları düzenledik. Çok zevkli ve heyecanlı geçti. Tüm Kırkağaç halkı, kahveleri boşaltarak müsabakaları izlemeye geliyorlardı. Yarışmaların sonuna doğru atlardan birisi sancılandı yere yattı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atlı ciridin sonu mateme dönüştü. Açılıştaki yaptığım konuşmam aşağıdadır;

Atlı Cirit Türkiye Finaline katılmak amacıyla İlçemize Erzurum, Erzincan, Manisa Selendi'den gelen takımları, hakemleri ve organizasyon görevlileri ile saygıdeğer sporcuları İlçemiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Milli gurur, coşku ve heyecan yaratan ata sporumuz Atlı Cirit Türkiye Finalinin bu yıl İlçemizde düzenlenmesinin Engin mutluluğu içerisindeyiz. Bu nedenle böyle bir organizasyonu düşünen ve icra edenlere teşekkürü borç biliyoruz.

Cirit, Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın akınları sırasında, Türklerin Anavatanı olan orta Asya'dan Anadolu'ya yayılmış Osmanlı döneminde özellikle XV. y.y.da Saray çevresinde orduda ve halk arasında yaygınlaşmıştır. Osmanlı Padişahı ve komutanlarının seferler sırasında bile askerlerinin gücünü ve moralini artırmak amacıyla cirit oyunları düzenlenmiştir. Özellikle Yıldırım Beyazıt ve Çelebi Mehmet döneminde Cirit oyunlarına büyük önem verilmiş, Amasya ve Merzifon'da binicilikleriyle tanınmış kişilerden birbirlerine rakip iki binici bölüğü oluşturulmuştur. Cirit bireysel savaş gücünü artırdığından Saray ve Enderun programına da alınmıştır. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra da eski önemini yitiren cirit oyunu gününüzde Erzurum, Erzincan, Malatya, Manisa, Ankara, Uşak ve Bayburt illerinde düğün bayram gibi özel günlerde halen oynanmaktadır.

Savaşı spor haline getiren, sporu en güzel eğitim aracı bilen Türk kahramanlarının çağlar boyu kazandıkları zaferlerde, canları kadar aziz bildikleri atalarının büyük payı bulunmaktadır.

Cirit oyunu erkeklere mahsus bir oyun olmakla beraber şahsi heves ve istekle oynanan, Yiğitlik mertlik oyunudur cirit esnasında kazaen yaralananlar hatta ölenler olabilir. Bunlar hiçbir zaman dava konusu yapılmaz.

Dünyada ve Türkiye'de yalnız Erzurum'da cirit oyun alanı; 1986 yılında hizmete girmiş, ilki 1957 yılında kurulmuş 12 ihtisas kulübü mevcut olup bu kulüpler arasında mahalli cirit müsabakaları yapılmakta d ı r .

Atlı cirit sporu geleneksel olarak Manisa İlinde de çok eski tarihlerden bu tarafa yapılmakta olup bu gün için ilimizde 2 adet cirit kulübü 50 civarında faal binici ve atla cirit faaliyetleri sürdürülmektedir.

Anadolumuz'da 1970 yılına kadar bölgesel olarak, birbirinden kopuk olarak yapılan cirit sporu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belli kurallar konularak disiplinli bir spor haline getirmiştir. Ülkemizin her bölgesinde aynı kurallarla müsabakalar yapılmaktadır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRKÜN "Ben Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda iyi ahlaklısını severim" sözünü hatırlatarak sözlerimi tamamlarken atlı cirit takımlarına başarılar diler, tüm sporcu ve sporsever davetlilere en içte: saygı ve sevgiler sunarım.

Cumhuriyet Rıza Nebahat DOLMAN İlköğretim Okulu, Edip BAYAR Ek dersliği, törenlerle açılıp, hizmete verildi. Açılış Törendeki konuşmam aşağıdadır;

Bugün İlçemizde, Rıza-Nebahat DOLMAN İlköğretim Okulu, Edip Bayat İlköğretim Okulu ile Kız Meslek Lisesini Milli Eğitim Hizmetine sunmanın engin sevinci. Heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Toplam maliyeti yaklaşık olarak 1.680.000.000.TL olan Rıza Nebahat DOLMAN İlköğretim Okulu'nun 1 milyarı Kırkağaçlı merhum Rıza-Nebahat DOLMAN'IN vasiyetiyle, kalan bölümü 'de İl Özel İdaresi Milli Eğitim ödeneklerinden, 1.400.000.000TL ye yapımı tamamlanan Edip Bayat İlköğretim Okulunun giderleri, tamamen Devletçe karşılanmıştır. Kız Meslek Lisesinin binası ise Belediye Başkanlığınca inşa edilerek Kız Meslek Lisesi ve Pratik Kız Sanat Okulu'nun hizmetine verilmiştir.

Rıza-Nebahat Dolman yaşadıkları sürece de İlçemiz Milli Eğitim kurumlarına, büyük yardım ve destekte bulunarak örnek davranışlarını her zaman göstermişlerdir.

Böyle anlamlı hizmetlerin öncülüğünü yapan merhum Rıza-Nebahat

DOLMAN'I rahmet ve şükranla bir kez daha anıyoruz.

Hizmete açılan ilköğretim okulları ilçemiz merkezinde sekiz yıllık temel eğitim sistemine geçişi gerçekleştirerek eğitim-öğretim ve kültür yapısında büyük bir gelişme temin edecek, Kız Meslek Lisesi 'de geleceğin anneleri olacak genç kızlarımızın bilgili, becerili ve kültürlü olarak yetiştirilmesi ile meslek edinmelerini sağlayacaktır.

Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine giden yolda Milli Eğitime yapılan yatırımın çok büyük yeri ve önemi bulunmaktadır.

Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerimize, Atatürk İlkelerini, İlme-Fenne dayanan eğitim öğretimle birlikte Vatan sevgisini, Millet sevgisini, Bayrak sevgisini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü çok iyi öğretmeliyiz.

En büyük arzumuz, Celal Bayar Üniversitesine bağlı olarak, Teknik Endüstri Meslek Lisesinin devamı niteliğinde Endüstri Yüksekokulunun İlçemize kazandırılmasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, göreve başladığı günden itibaren Kamu Yatırım ve hizmetlerindeki çalışma şevk ve heyecanımızı daha da hızlandıran Valimiz Sayın Necati ÇETİNKAYA' YA ayrıca görevli olduğu esnada söz konusu yatırımların inşa edilmesinde yardım ve desteğini gördüğümüz Valimiz Sami SÖNMEZ'E şükranlarımı arz eder, Milli Eğitim Müdürlerimize, Bayındırlık Müdürlüğüne, Belediye Başkanımıza, vasiyeti yürütmekle yetkili Profesör Şükrü POSTACIOĞLU'NA, mühendisinden, müteahhidine, işçisine kadar emeği geçenler ile törenimizi onurlandıran davetlilerimize teşekkür eder saygı ve sevgiler sunarım.

Köy ve kasabalarda çok sayıda hizmetler verildi. İlk defa T.B.M.M.'ne giderek Belediye Başkanının da desteği ile Maliye Bakanı Sümer ORAL ile görüşerek Kırkağaç Hükümet Konağını bütçe görüşmeleri sırasında teklif edilerek yatırım programına alınmasını istedim. Başka çözüm yolu da yoktu. İstedığımız gibi 1993 Bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye genelinde üç hükümet konağı yatırım programına girdi. Birisi Kırkağaç'tı. Ne yazık ki arsa konusunda sorun çıktı. 1994 Martında Belediye Başkanı seçimleri oldu. Sayın KAYADİPLİ tüm rakipleri birleşince çok az bir oyla kaybetti. Gelen belediye başkanı çok iyi bir insan olmasına rağmen önceden belirlenip, projesi yapılan yere sıcak bakmadı. Belediye daha önce söz konusu yeri kamulaştırdığı için zaman aşımı da olduğu halde vatandaş geri alım için dava açtı. Hatta hâkimler her zaman duruşma salonumuz yok, makam odasında duruşma yapıyoruz diye yakındıkları halde, ilçeye gelen yeni bir hâkim tedbir koydu. Böylece tüm emekler boşa gitti. Yeniden yer arayışı başladı. O arada beş yıllık süremiz dolduğundan 2. Sınıf Nizip İlçesine tayin oldum. Veda konuşmasında Şair Eşref'in Kaymakamlık yaptığı sırada Kırkağaç'ta Hükümet Binası sorunu varmış. Bir asır geçmiş, halen Kırkağaç Hükümet Konağı sorunu devam ediyor. Bu sorun ne zaman nasıl çözümlenecek diyerek sitem ettim. Orduevinde düzenlenen çok kalabalık mükemmel bir veda gecesi ile Kırkağaçlılar bizi uğurladılar. Kırkağaç'tan ayrılırken aşağıdaki veda mesajımı yazıp ilgili kuruluşlara gönderdim;

“Mülki İdare Amirleri Atama, değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereğince 3. sınıf Kırkağaç İlçesi Kaymakamlığında görev süremi tamamlayarak 2. sınıf

Nizip İlçesi Kaymakamlığına atanmam nedeniyle Kırkağaç'taki görevimden ayrılıyorum.

24 Ağustos 1989 tarihinde göreve başladığım şirin Kırkağaç İlçesinde; Devletin İl Özel İdaresinin, Kaymakamlığımız Başkanlığında Köy Hizmet Birliğinin, Belediye Başkanlarının, Köy Muhtarlarının ve vatandaşlarımızın işbirliği, dayanışması, mali kaynakların birleştirilmesiyle ilçe merkezi, kasaba ve köylerimizde ilköğretim okulları, ek derslik, öğretmen lojmanları, kız meslek lisesi, sağlık ocağı ve evleri, hastane ek binası, trafik tescil ve jandarma karakol binaları inşa edilmiş, elektriksiz mezra ve mahallelere elektrik enerjisi verilmiş, merkez ve kasabaların elektrik şebekeleri yenilenmiş, futbol, basketbol, voleybol sahaları, içme suyu sondajları, depo terfi hatları, cadde, sokak, köy yolları asfaltlanması yapılmış, PTT Santral binaları yapılarak köylerdeki vatandaşlara telefon hizmeti götürülmüş, yol ve çevre düzenlenmesi, sanayi siteleri, parklar yüzme havuzu, cami minare, kurs binaları, köy konağı, köy kahvesi, köprü, menfez, kanalizasyon ilkokul ihata duvarları, umumi tuvaletler yapılmış, radyo televizyon yayınlarını alamayan Hamidiye Köyüne Televizyon yansıtıcısı konulmuştur. Resmi dairelerimiz, Belediyelerimiz ve Köy Hizmet Birliğimiz araç gereç yönünden büyük imkânlarla kavuşturulmuş, tüm kamu ve özel sektör hizmetlerinde büyük mesafeler kat edilmiştir.

İlçemize bilgisayar, Elektrik Yüksek Okullarının açılması kararı çıkarılmış Tütün İşletme Tesisleri inşaatı başlatılmış, mucize olarak ta olsa Hükümet Konağı yatırım programına T.B.M.M.'de aldırılmış, Karakurt Barajı etüt çalışmaları yeniden başlatılmış, Bergama, Kırkağaç, Salihli üzerinden güneye geçecek çevre yolu ile Kırkağaç, Soma, Savaştepe üzerinden geçecek İzmir-İstanbul Otoyolu etüt ve proje çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de başlatılmış hizmetlerin sonuçlandırılacağına, ilçeye getirilmesi zaruri olan diğer hizmetlerin birlik beraberlik, kardeşlik içerisinde ve Atatürkçü Düşünce ışığında çok çalışarak elde edileceğine inancım tamdır.

Her çalışmalarımızda büyük desteğini gördüğümüz Sayın Bakanımız, Valimiz, Milletvekillerimiz, Bölge ve İl Müdürleri, Alayımızın Komutanı, Hâkim ve Savcılarımız, Belediye Başkanları, İlçe Müdürleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlarımız Memur ve Müstahdemlerimiz ile saygı değer Kırkağaç'lı vatandaşlarımıza şükranlarımı sunar, bundan sonraki çalışmalarınızda başarı dilekleriyle özel yaşantınızda mutluluklar temenni eder ve en içten saygı ve sevgiler sunarım.”

Hükümet binası konusu üç dört yıl sonra eski Hükümet Binasının arkasındaki Terminal yerini, Belediye tahsis edince çözümlenmiş. Yatırım programına aldırılmamız işe yaradı ve gecikmeli de olsa yeni bir Hükümet Binasına Kırkağaç Halkının kavuştuğunu öğrenince çok mutlu oldum.

İIX- HÜKÜMET KONAĞI VE NİZİP 1. ANTEPFİSTİĞİ FESTİVALİ

1994 Yılında yaz kararnamesiyle Kırkağaç Kaymakamlığından, Gaziantep Nizip İlçesine atandım. Nizip merkez kasaba ve köyleriyle büyük bir ilçe konumundaydı, fıstık ve zeytin temel geçim kaynağı olduğu gibi tarımın dışında faaliyeti durmuş koskoca Ülfet entegre tesisleri ile küçük ve orta ölçekte sabun ve yağ fabrikaları da bulunmaktaydı. Böyle bir İlçede her okulun ve sağlık tesisinin adı bir Nizipli hayırseverin ismini taşıyordu. Hayırseverlerin kimisi okul, kimisi de sağlık binaları yaptırmıştır. Valimiz, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği de yapan, Sayın Muammer GÜLER'İDİ. Gaziantep Valiliğine atanalı 4-5 ay olmuş kendisine göre kadrosunu oluşturup Gaziantep'e hizmet etmeye çalışıyordu. Göreve başladığım ay içerisinde hemen Maruf MARUFOĞLU, Abdulkadir ERDİL İlköğretim okulları ile Coşkun ÖZKAYA camisinin temellerini attık. Kısa zamanda Birecik ve Karkamış barajlarının inşaatları başladı çok hızlı bir şekilde devam ediyordu. Bir taraftan İlçeye Yüksekokul hatta Fakülte getirmek, diğer taraftan organize sanayi bölgesi oluşturmak için yoğun çaba harcıyorduk. Hükümet binası çok bakımsızdı. İçini, dışını, çevresini mahalli imkânlarla düzenlemeye çalıştım. İlk yıl koskoca ilçenin, sobalı Hükümet Konağında hizmetlerimizi yürüttük, ikinci yıl keşif yaptırdım Maliye Bakanlığında ödenek istedim, iyi bir onarımdan geçirmek istiyordum. Maliye Bakanlığındaki arkadaşlarımı da devreye sokarak ancak 350 milyonluk küçük onarım ödeneği getirtebildim. Mal müdürü ile piyasa araştırması yaptık. 850 milyon liraya Hükümet Konağını kaloriferli hale getirilebiliyordu. Durumu Sayın Valimize arz ederek, yardım etmesini istedim. Sayın Valimiz Hükümet Konağında kullanılmak üzere İl Özel İdaresinden Köy Hizmet birliğine 500 milyon lira gönderdi .Emanet usulü Hükümet Konağı kalorifer işini ihale ettik. Nizip'ten bir taşeron ihaleyi aldı. 40 günlük bir süre verilmişti.1995 yılı 24 Aralık Milletvekili seçim gününe kadar yetiştirmek istiyorduk. Müteahhit 40 günlük sürede işi tamamladı. Kaloriferler yanmaya başladı. Herkes sevinçten bayram ediyordu. En çok sevinenlerde Hükümet Konağında çalışan hizmetlilerdi. Bodrum kattaki kömür depolarını kalorifer kazan dairesine dönüştürdük. Her taraf tertemiz oldu. Hükümet Konağının kaloriferli hale dönüştürülmesi nedeniyle odacılar toplanarak çiçek yaptırıp bana teşekkür ettiler. Çiçek üzerindeki karta, gerek yakıttan gerekse personelden ne kadar tasarruf edildiğini ayrıntılı olarak hesaplayarak yazmışlardı. Hakediş yapılıncaya yapılan işin 1 milyara mal olduğu anlaşıldı. Müteahhide, Maliye Bakanlığında temin ettiğimiz 350 milyonluk ödeneği ödedik. Sayın Valimizin gönderdiği 500 milyonu köy birliğinden ödedik. 150 milyon borcumuz kalmıştı. Mal Müdürüne ödenek üstü olarak ödemesini söylediğimde, ödeyemem dedi. Yazılı olarak deruhteyi mesuliyet alıp ödenmesini istediğimde, yine ödemedi. Aslında Nizip'teki varlıklı ailelerin hangisinden yardım olarak istense o parayı hemen öderdi. Mehmetçikle Elele Kampanyasında Nizipli Hayırseverlerden 2 milyarın üzerinde yardım toplayarak çevre illeri geçtik. Hükümet Binasının borcunun vatandaşa ödetmeyi istemiyordum. Bu durumu Sayın Valimize arz ettim. Defterdar vasıtasıyla Malmüdürüne ödemesi konusunda talimat verildiği halde, mali yılın son günü mesai bitince yine ödemedi ayrıldı. Derhal Sayın Valimizin de onayını alıp Malmüdürünü görevden uzaklaştırarak soruşturma yapılmasını istedim. Malmüdürlüğü ödeme kayıtlarını incelediğimde istediğine ödenek üstü harcama yapmış, istemediğine yapmamış olduğunu, dolayısıyla tamamen keyfi bir davranış içerisinde bulunduğunu tespit ettim. Soruşturma sonucu Memurun Muhakematı Kanununa sokulmadan sadece kınama cezası öngörüldü ama soruşturma tamamlanıncaya kadar açıkta kalması gerekli dersi verdi. Sonra çok pişman olduğunu belirterek özür diledi Başka bir yere ataması yapıldığından Valimizin emirleri doğrultusunda göreve başlatıp ayırdım.

Nizip'te Zengin bir Nizipli işini Mersine taşıyınca kendisine özel olarak yaptırdığı iş yerinin üzerindeki üç daireden oluşan 550 metre karelik ikametgahı, Kaymakam Lojmanı olarak satın alınmış. Üç yerde banyo tuvalet vardı. .Elektrik, fueloil ve güneş enerjisiyle ısıtma sistemi

vardı. Banyoda musluklar altın sarısı, malzemeler süper lükstü. İkamet ettiğimiz en iyi lojmandı, fakat temizlenmesi önemli bir soru olup bahçesi yoktu. Hafta sonları Fırat kenarına, Karpuzatana, Taşbaş Tepesine pikniğe gidiyorduk. Nizip'te tanıdığımız herkesin sayıp sevdiği, resmi kuruluşlarla hiçbir sorunu olmayan, Muhasebe ve Konut kooperatifçiliği yapan, çok çalışarak ekonomik durumunu iyi duruma getiren Müslim AVKAN, ilçe çıkışındaki mütevazı bahçesine, kaymakam, hakim, savcı, jandarma komutanı. Emniyet müdürünü ailece davet ederdi. Biz çoğu zaman zahmet vermeyelim düşüncesiyle mazeret beyan ederdik. Mangalı yakarak kebapları yaparak ikramda bulunmaktan büyük zevk alırdı. Bazen Birecik'ten saz söz ekibini de getirtirdi. Çok güzel günlerimiz oldu. Belediye Başkanı Coşkun ÖZKAYA, Hâkim Cemil DERİN, Jandarma komutanı Yüzbaşı Bünyamin KASIMOĞLU, Emniyet Müdürü Müslim ASLAN, Ali ÖZPINAR, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tahir ÖĞÜT, Enver OKAN, Mustafa ALTIBAŞ, Avukat Maruf MARUFOĞLU, Nizip'te Ailece görüştüğümüz değerli insanlardı. Mustafa Kemalpaşa Kaymakamı olduğum 1999 yılı şubat ayında Müslim AVKAN Gaziantep'e giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Ailece Çok üzüldük. Nizip'e taziye ziyaretine gittim. Allah rahmet eylesin. Büyük kızının görme sorunu vardı İstanbul Vali Yardımcısıyken gerekli desteği vermeye çalıştım. Aile ilişkilerimiz hiç kopmadı. Ailesi, Eşimle sürekli görüşürler.

Valimiz Sayın Muammer GÜLER'İN destekleriyle iki yılda Nizip'te çok önemli hizmetler gerçekleştirdik Nizip 1.Antepfıstığı festivalini düzenledik. Yeni fıstıkçılar İşhanı hizmete girdi. Hayırsever yardımlarıyla İlköğretim Okulları,sağlık binaları inşa edildi. Köy yolları asfaltlandı. İçme suyu sorunları önemli ölçüde giderildi. En önemlisi enerji üretimi ile içme ve arazi sulamasında yararlanılacak Birecik ve Karkamış barajları inşaatları hızlı bir şekilde devam etmekteydi. Sayın Valimizin desteği ile mükemmel bir Özel İdare İşhanı ve Öğretmen evi binası inşası tamamlandı. Yüksekokul açılması, Organize Sanayi oluşturulması yolunda büyük çaba gösterdik. Baraj kenarında güzel bir kampus yeri tahsis ettik.

Yoğun bir çalışma içerisindeyken akşam saatlerinde kayınpederim Hamit İNEM'İN vefat ettiği haberini aldık. Eşimle gece yola çıkıp, şafak vakti köyümüze ulaşarak, cenazeyi kaldırdık. Allah rahmet eylesin. Memleketimizden uzak yerlerde görev yaptığımızdan İdarecinin genelde kaderi böyle oluyor.

Yaptığımız çok önemli hizmetlerden Nizip 1. Antepfıstığı Festivalini Burada arz etmek istiyorum; Antepfıstığının üretilme merkezi Nizip olmasına rağmen bu durum genel olarak bilinmemektedir. Hayati öneme haiz Antepfıstığını yetiştiren çiftçilerimizin, eğitilmesi, Antepfıstığının en iyi şekilde bilinmesi, iç ve dış ticaret hacmimizin genişletilmesi üreticilerimizin hasat zamanı bir araya getirilerek dinlenme ve eğlenme ortamı yaratılması, sosyal kültürel etkinliklerle GAP'A açılan kapı konumundaki Tarım, Sanayi ve Ticaret Merkezi NİZİP'İN Yurtiçi ve Yurtdışında tanıtılması amacıyla festival düzenlemeyi kararlaştırdık;

Kaymakamlığımız Başkanlığında kurduğumuz festival Komitesi olarak çok hızlı bir çalışma başlattık. Yine her zaman olduğu gibi Nizipli yardımseverlerin desteğine başvurarak maddi kaynak oluşturduk. Yaklaşık yedi aylık yoğun bir çalışma sonucunda yapmış olduğumuz işbölümü doğrultusunda gerekli hazırlıkları tamamladık ama yine yük tamamen Kaymakam olarak benim omuzlarımdaydı. Festival günü inşaatı yeni tamamlanan Fıstıkçılar İşhanı'nın, Terminal Binasının ve Öğretmen Evinin açılışını planladık. Festivalde en iyi fıstık üreten üreticileri tespit ederek ödüllendirme, fıstık üretimi konusunda Üniversitelerden Profesörler davet ederek sempozyum düzenleme, İlçedeki fıstık üretim yerleri ve işleme fabrikalarında incelemeler programladık. Ayrıca Tarihi Türk Ata Sporü Aba Güreşleri ve konserler organize ettik. Festival açılış törenine, Valimiz Sayın Muammer GÜLER'İ, Bakan ve Milletvekillerimizi, Üniversite Rektör ve Hocaları ile tüm çevre İl ve İlçe halkını davet ettik. Festival amaç ve anlamına yaraşır bir şekilde çok görkemli kalabalık bir törenle başladı; Festivalde aşağıdaki

konuşmayı yaptım:

Bugün ilk defa İlçemizde Antepfıstığı Festivali düzenlemenin engin sevinci ve heyecanını yaşıyoruz.

Nizip İlçesi özellikle tarım ve tarıma dayalı ticaret sanayi bölgesidir. Tarım alanında, ilk sırayı Antepfıstığı almaktadır. Gaziantep içerisinde toplam Antepfıstığının yaklaşık % 60'ı Nizip'e aittir. 4 milyon civarında Antepfıstığı ağacıyla ortalama yıllık 10 bin ton Antepfıstığı üretilmektedir. Bu bakımdan Antepfıstığı İlçemiz halkının yegane gelir ve geçim kaynaklarından birisidir. Aynı zamanda Milli Hasıla içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir.

İşte hayati öneme haiz Antepfıstığını yetiştiren çiftçilerimizin eğitilmesi, bilgilendirilmesi, daha kaliteli ve daha çok ürün elde etmeleri için teşvik edilmesi, Antepfıstığının en iyi şekilde tanıtılarak iç ve dış ticaret hacmimizin genişletilmesi üreticilerimizin hasat zamanı bir araya getirilerek dinlenme ve eğlenme ortamı yaratılması, sosyal kültürel etkinliklerle GAP'A açılan kapı konumundaki Tarım-Sanayi ve Ticaret Merkezi İlçemizin Yurt içi ve dışında tanıtılması festival düzenlememizin temel amaçlarını oluşturmaktadır.

Nizip İlçesi 1926 Yılından önce küçük bir kasabayken bugün 100 bine yaklaşan nüfusuyla 25 Vilayetten büyük, yağ, sabun, tekstil, un, makarna, fıstık, zeytinyağı ve pirina, kâğıt, ayakkabı, çelik eşya, mobilya ile kolonya imalatçılığı gibi Küçük ve Orta Ölçekli çok sayıda fabrika ve imalathaneye sahip sanayi, ticaret ve tarım şehri haline gelmiştir. Tarım alanında Antepfıstığı üretiminin dışında Zeytin, Üzüm, Mercimek, Pamuk, Patlıcan, Nane ve Nar önemli tarım ürünlerini teşkil etmektedir. Nizip halkı, Kooperatifleşerek, hem modern bir şehir yaratmakta hem de çok kısa zamanda bu gördüğünüz Fıstık Hali'ni inşa ederek, Şanlıurfa ve Gaziantep arasında Antepfıstığının önemli bir ticaret merkezini oluşturmaktadır. Geçen yıl hizmete giren Fıstık Hal'i bu yıl Belediye öncülüğünde yapılan dükkânlarla daha da genişletilmektedir. Bu tesislerin oluşturulmasında emeği geçenleri huzurunuzda kutluyorum.

Nizip, köylüsü, kentlisi Milli Ekonomimizin temelini ziraata dayandığının ve ekonominin her şey demek olduğunun, yaşamının, mutlu olmanın yolunun ekonomiden geçtiğinin bilincinde olup, kupkuru dağlara, taşlara çıplak ovalara, Antepfıstığı ve Zeytin ağacı dikerek tarıma dayalı sanayisini kurarak, milletin efendisi olmayı hak etmiş, birlik ve beraberlik kardeşlik bağları içerisinde huzurlu ve mutlu bir şehir oluşturarak Ülkemiz ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Nizip İlçesinde Organize Sanayi oluşturulması ticaret, tarım ve sanayisine yetişmiş insan gücü sağlayacak Fakülte veya Yüksekokulun açılması, yapımına başlanan Birecik ve Karkamış barajlarının tamamlanması, Nizip Belkıs pompajla sulama projesinin sonuçlandırılmasıyla İlçe tarım alanının en verimli şekilde üretime sokulması ve yapılacak kazılarla Tarihi Kültürel Eserlerin meydana çıkarılmasıyla, çalışkan müteşebbis Niziplilerin çaba ve gayretleriyle Nizip, ekonomik sosyal ve kültürel yönden ayrıca turizm açısından büyük gelişme ve kalkınma göstererek Ülkemizde hak ettiği konumuna ulaşmış, Yurt ekonomisine daha çok katkıda bulunacaktır.

Festivalin her yıl geliştirilerek yenilenmesi arzusuyla, bu festivalin düzenlenmesinde en büyük yardım ve desteğini gördüğümüz, aynı zamanda festival

törenimizi onurlandıran, başta Sayın Valimiz olmak üzere, Milletvekillerimiz, Paşamız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Meslektaşlarım, Komutanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Savcı ve Hakimlerimiz, Profesörlerimiz, İl ve İlçe Müdürlerimiz, İl Genel Meclisi üyelerimiz, Sanatçı, Güreşçi ve Folklorcularımız, Basın, Radyo ve Televizyonların değerli mensupları, Festival Komitesinde görev alan mesai arkadaşlarım ile saygıdeğer Nizip Halkına, emeği geçen herkese, tüm davetlilerimize, İlçemiz adına şükran, minnet ve teşekkürlerimizi huzurlarınızda arz eder, başarı ve mutluluk dilekelerimle saygı ve sevgiler sunarım.23.08.1996

Festivalin açılış töreni ve diğer etkinlikler çok mükemmeldi. İlk defa olmasına rağmen hemen hemen bir sorun yaşanmadı Başta Nizipliler olmak üzere Gaziantep ve çevre İl ve İlçelerden gelenler çok mutlu oldular. Bende bu festival etkinliklerinden büyük sevinç ve heyecan duyarak keyif aldım. Böylece iki yıllık süreyi çok yoğun bir çalışma içinde tamamladım. Valimiz Sayın Muammer GÜLER'DEN üç defa takdirname aldım. Bakanlığımızca başarılı çalışmalarım göz önünde bulundurularak sınıf atlatılıp, 1.sınıf İzmir Aliağa İlçesi Kaymakamlığına atamam yapıldı. Veda mesajımı aşağıdaki şekilde yayınladım;

Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliği gereğince 2. sınıf Nizip ilçesi Kaymakamlığından 1.Sınıf Aliağa Kaymakamlığına atanmam nedeniyle Nizip'teki görevimden ayrılıyorum.

12 Eylül 1994 tarihinde göreve başladığım Nizip ilçesinde; Devletin, il özel idaresinin, Kaymakamlığımız Başkanlığında Köy Hizmet Birliğinin, Belediye Başkanlarının, Köy ve Mahalle Muhtarlarının, Vatandaşlarımızın işbirliği, dayanışması, mali kaynakların birleştirilmesiyle, gece gündüz mesai mefhumu gözetilmeden çalışarak, İlçe merkezi, kasaba ve köylerimizde; özetle okul, cami, minare, mezarlık, sağlık evi, köy konağı ve ihata duvarları, içme suyu depo ve hatları, umumi tuvalet ve okul tuvaleti yapılmış bunların bakımı ve onarımları sağlanmış, Özel idare Hizmet Binası ve Lojmanları tadil edilerek onarılmış, Devlet Vatandaş işbirliğinde Avukat Maruf Marufoğlu Lisesi, Dr. Abdulkadir ERDİL, Zübeyde Sayın ilköğretim Okulları, Uluyatır Lisesi kat ilavesi, İkizce Ortaokulu, Kumla Köyü Ortaokul ve Lojmanları yapılarak hizmete sunulmuş, Yağmurlan Köyü ilkokul onarımı yapılmış, Adile Altınbaş Süper Lisesi ve Ortaokulu inşaatı başlatılarak sürdürülmektedir. Namık Kemal ilkokuluna ek derslik, Hancağz Köyüne ilkokul Yapımına başlanmıştır. Genel lise 300 yataklı pansiyon ihaleleri yapılmış henüz yeterli ödenek olmadığından işe başlanılamamaktadır. Altındağ, Akçakent Sağlık Ocakları inşaatları başlatılmış, Vergi Dairesi, Tapu Sicil, Tapu Kadastro, Milli Eğitim ve Öğretmen Evinin hizmet vereceği özel idare iş merkezi inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Kaymakamlık Misafir evi ve öğretmenlerimize yaraşacak şekilde öğretmen evi tefriş edilerek hizmete verilmiştir. Hükümet Konağı, kaloriferli hale getirilerek, yapılan tamir ve onarımlarla temiz bakımlı, Hükümet Konağına yaraşır vaziyete sokulmuştur. Emniyet karakol ve lojman inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuş olup Çevik Kuvvet Binası inşaatı ile Emniyet lojman onarımı sürdürülmektedir. Nizip Stadyumuna portatif türbin inşa edilmiştir. Nizip Belediyesince eski Birecik ve Antep yolu, Necip Mahmut Caddesi, Tepe Sokak genişletilerek asfaltlanmış, Karpuzatan piknik yeri düzenlenmiş, iki adet su deposu yapılmış, Nizip Otogarı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Modern Fıstık İşhanı hizmete girmiştir. Salkım Belediye Binası ve köprü inşaatı başlatılmış, Korucak Köyü ilkokulu ve Sağlık evi tamamlanarak 73 iskân evinin tamamlanması için çalışmalar hızlandırılmıştır. Yaklaşık 70 km. köy ve kasaba yolu asfaltlanmıştır. Bu yıl da 60 km'nin üzerinde köy yolunun asfaltlanması programlanarak çalışmalar sürdürülmektedir. Mehmetobası, Gaziler, Duraklı, Boyluca köyleri grup içme suyu

çalışmaları başlatılmış Saray, Kayalar köyleri içmesi depoları tamamlanmış, Gevence, Akkuyu ve Günaltı köylerine sondajla içme suyu çıkarılmış, Yeniyazı ve Altındağ köylerinde içme ve arazi sulama suyu olarak kullanılmak üzere kaynak suyu çıkarılmıştır. Kızılcaakent köy kanalizasyonu yapılmış Köseler Köyü karakolu kanalizasyonu tamamlanmak üzere, Dutlu ve Suboyu köylerine kanalizasyon yapımı için çimento sağlanarak büzleri Nizip Belediyesince dökülmektedir. Belkıs İçme suyuna müstakil trafo kurulmuştur. Gökçeli, Köseler köylerinde köy konağı, Adaklı köyünde düğün salonu kaba inşaatları ile Köseler Köyünde modern ölü yıkama yeri yapılmıştır.

Nizip ilçesi için hayati öneme haiz Birecik Barajı ve Nizip Belkıs Sulama inşaatı başlatılmış, çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca Gaziantep ilinde Antepfıstığının yaklaşık %60'ını yetiştiren Nizip ilçesinde ilk defa Antepfıstığı Festivali düzenlenerek Antepfıstığı ve Nizip, ülke çapında tanıtılarak, üreticilerimiz, ticaret erbabımız çeşitli etkinliklerle eğitilip bilgilendirilmiş, kaliteli Antepfıstığı yetiştirilmesi teşvik edilmiştir. İlçemizde Yüksekokul açılmasında önemli gelişmeler sağlanmış olup geleceğe yönelik Birecik Barajı kıyısında Samandöken Köyü hudutlarında hazineye ait 157 dönümlük yerin tahsis edilmesi teklif edilmiştir. Sanayi ve Ticaret merkezi konumundaki ilçemizin Organize Sanayi yeri belirlenerek 1996 Yatırım Programına 50 milyar ödenekle alınmış bulunmaktadır. Kültür Merkezi için hazineye ait merkezi yerden arsa tahsisi yapılmıştır.

Milli bayram ve törenlerimiz anlam ve önemine yaraşır şekilde kutlanarak, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunulması, huzur ve sükûnun, emniyet ve asayişin sağlanması için gereken çaba ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de başlatılmış hizmetlerin sonuçlandırılacağına, ilçeye kazandırılması zaruri olan diğer hizmetlerin milli birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde ve Atatürkçü düşünce ışığında çok çalışarak elde edileceğine inancım tamdır.

Her çalışmamızda büyük desteğini gördüğümüz basta Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Paşamız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Bölge İl Müdürlerimiz, ilçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı, Hâkim ve Savcılarımız, ilçe Müdürlerimiz, Müftümüz, Genel Meclis üyeleri, Muhtarlarımız, memur ve müstahdemlerimiz ile Birecik Barajı görevlileri, Ticaret Odası Başkanımız, Fıstıkçılar Kooperatifi, Meslek Kuruluşlarımız, Derneklerimiz, Basın, Radyo ve Televizyon mensupları ile saygıdeğer Nizip Halkına şükranlarımı, teşekkürlerimi iletir bundan sonraki çalışmalarınızda başarı dilekleriyle özel yaşantınızda mutluluklar temenni eder en içten saygı ve sevgiler; sunarım.

Festivalin ikincisini benden sonraki meslektaşım düzenleyerek devam ettirdi. Daha sonra festivalin düzenlenmediğini öğrendim ve çok üzüldüm...

IX- ALIĞA İLÇESİNDE HİZMETLERİMİZ, KARŞILAŞTIĞIM ZATI MUHTEREM

Nizip İlçesinde ve daha önce görev yaptığım ilçelerde vermiş olduğum başarılı hizmetler nedeniyle sicilim göz önünde bulundurularak Aliğa İlçesine 1996 yılı normal Yaz Kararnamesi ile atanarak Ekim ayında göreve başladım. Aliğa 1982 yılında ilçe olmuş ben dördüncü Kaymakamı idim. Tam bir sanayi şehriydi. PETKİM'İN Genel Müdürlüğü, TÜPRAŞ, MKE, PETROL OFİSİ, TEÜAŞ. Gibi kuruluşların bölge veya başmüdürlükleri, özel kuruluşlardan Habaş, İzmir, Ege, Demir Çelik, Ege Gübre gibi kuruluşlar ile Gemi söküm tesisleri bu ilçede yer alıyordu. İlçe Merkezi kasabadan dönüştürüldüğü için tipik kıyı kasabası özelliğini taşıyordu. Balık lokantaları pek güzeldi. İzmir'den elit bir sınıf Cumartesi ve Pazar günleri hususi balık yemeye geliyorlardı. Sosyal kültürel yaşantı çok ileri seviyedeydi. Nüfusun eğitim öğretim seviyesi önemli ölçüde yüksek olup, yukarıda belirtilen kurumlarda genellikle mühendis, yüksek mühendis gibi elemanlar çalışıyordu. Modern bir Hükümet Konağı yeni yapılmış, ancak bakımsızdı. Bakılıp, korunması gerekiyordu. Göreve başlayınca her ilçede olduğu gibi kendi prensiplerimi çalışma tedbirleri konulu bir yazı ile kurumlara göndererek bildirdim. Tarafsızlık, dürüstlük, çalışkanlık, kanunlara ve Atatürk İlkelerine bağlılık temel prensiplimizi oluşturuyordu. Daha sonra imza yetkileri yönergesi çıkararak birim amirlerine verilen yetkileri belirledim. Cumhuriyet Bayramında tebrigata giriş sırasını belirleyen ilçe protokol düzenini kurumlara bildirdim. Cumhuriyet Bayramında tebrigata giriş sırasında 17. sırada yer alan İl Genel Meclisi üyesi duruma çok bozulmuş ki, hemen tepki vermeye başladı. Daha önce Belediye Başkanından sonra tebrigata girdiklerini, kendilerinin seçilmiş olduklarını, ayrıcalıklarının olması gerektiğini ilk gelişinde söylediğinde tebrigata giriş sırasının Milli Bayramlar ve Törenler Yönetmeliğine göre belirlendiği ve bu şekilde olduğunu bildirdim. Bu zati muhterem Amerikan arabası ile dolaşır, çok varlıklı bir görünüm içerisindeydi. İlçede hakkında söylenenler hiçte iyi şeyler değildi. Bazıları diyor ki “bu adam mafya, bazıları bu adam çete, bazıları ise bu adamın ne yaptığı belirsiz diyordu. PETKİM'DEN mal alıp pazarladığı söyleniyor.” Siyasi kimliğini kullanarak herkesi baskı altında tutmaya çalışıyordu. Bu söylenenler karşısında ben mesafeli durup, görevimin gereğini yapmaya çalışıyordum. Köy yollarının asfaltlanma çalışmalarını yapıyorduk. Mahalli imkânlarla asfalt altı miciri biz temin etmeye çalıştık. Her köy ve kasaba da güzel çalışmalar başlattık. İlçe Merkezinde mahalli imkânlarla okullar yapılıyor, Hastane inşaatı sürüyor, bu çalışmalarını takip ediyordum. Çevre konusu çok önem arz ediyor. Çevre Denetleme Ünitesi oluşturduk. Kamera aldık, belli noktalardan kamera ile çevreyi kirleten kurumları tespit edip, gerekli önleyici tedbir almaları konusunda uyarılarda bulunarak gerektiğinde idari cezalandırmaya da gidiyorduk. İzmir Valisi Sayın Kutlu AKTAŞ' a İlçeye geldiğinde çevre denetim için çevreyi kirleten kurumlardan denetleme aracı almak zorunda kaldığımızı bildirerek araç verilmesini istemiştim. Vilayete gidişimde “size bir araç söz vermiştim” dedi. Hemen Vakıf Müdürüne bir RENAULT binek tipi araç alınarak Aliğa Kaymakamlığı'na teslim edilmesi talimatını verdi. O anda sevindim ve çok takdir etmiştim.

İlçede Organize Sanayi Bölgesi oluşturuyoruz. Total Oil, Total Gaz gibi kuruluşlar ilçede yatırım yapıyor, Bergama, Aliğa, İzmir arası bölünmüş yol asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Çift demiryolu faaliyetleri sürüyor, Nemrut Limanına kadar demiryolu yapılması yatırım programına alındı. KİME KENTİ Arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Nemrut İskelelerini Nemrut Limanına, TÜPRAŞ Sosyal Tesislerini Yüksekokula dönüştürmeye çalışıyoruz. Aliğa Müzesi yapılıyor. Modern Ticaret Odası Binası inşasına başlandı. Aliğa Şehitliği yapıldı. Anadolu Lisesi çalışmaları sürüyor. TED Koleji Lise binası inşası tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. Gerek resmi kuruluşlarla gerekse sivil toplum örgütleri ve özel kuruluşlar ile karşılıklı diyalog ve yardımlaşma içerisinde çok güzel yararlı hizmetler gerçekleştirilmekteydi. TOTAL'İN açılış törenine dönemin Devlet Bakanı da teşrif etmişti törende şöyle hitap ettim;

Sayın Devlet Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Denizcilik Müsteşarım,

Sayın Fransız Büyükelçisi,

Total Oil Türkiye AŞ'nin değerli mensupları, Değerli Davetliler,

Saygıdeğer Aliağahlar,

Değerli Basın Mensupları,

Bu gün İlçemizde; TOTAL Aliağa Akaryakıt Terminalini hizmete açmanın engin mutluluğu içerisindeyiz.

Bilindiği gibi Aliağa İlçesi Ülkemiz ve Dünya Devletleri açısından son derece hayati öneme haiz, TÜPRAŞ, PETKİM, PETROLOFİSİ, MKE Kurumu, Elektrik Santralleri, Demir Çelik Fabrikaları, Tüp gaz Dolum Tesisleri gibi dev sanayi Kuruluşlarının konuşlandırıldığı, Gemi Söküm ve İskelelerin faaliyet gösterdiği büyük bir sanayi ve liman şehri olma yolunda hızla gelişme ve büyüme göstermektedir.

Kara, Deniz ve Demiryolu ulaşım imkânları bulunan İlçemizde 1. Organize Sanayinin ve Petro Kimya 2. Organize Sanayisinin oluşturulması çalışmaları başlatılmış olup, şimdiden büyük şirket ve sanayi kuruluşları Organize Sanayi Bölgelerinden yer almak için yarışa girmişlerdir. Ayrıca ENG İthal Terminali ile Fueloil ve ENG Enerji Santrallerinin Aliağa'da oluşturulması yolunda, BOTAS ile yerli, yabancı şirketler büyük bir çaba ve çalışma göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN işaret ettiği çağdaş medeniyet yolunda, gelişme ve kalkınma kapılarının açılmasında İlçemizde gerçekleştirilen yatırımların çok büyük anlam ve önemi bulunmaktadır. En büyük arzumuz hızla sanayileşerek kalkınan İlçemizde, özellikle düzenli şehirleşme ve sanayileşme için hava kirliliği doyum noktasına ulaştığından mevcut kirliliği azaltıcı tedbirlerin alınması ve yeni kurulacak sanayi kuruluşlarının çevreyi en az etkileyecek nitelikte olanlardan seçilmesi, ayrıca Aliağa'nın Sanayi-Çevre ve stratejik bakımdan Pilot Bölge olarak belirlenerek gerekli planlamasının en iyi şekilde yapılması, Nemrut Körfezindeki liman konumundaki iskelelerin alt yapı noksanlıklarının tamamlanarak Bakanlar Kurulu Kararıyla, Deniz Hudut Kapısı açılmasıdır.

TOTAL Aliağa Akaryakıt Terminalinin İlçemize ve Ülkemize hayırlı olması dileğiyle, İlçemizi Şereflendiren Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Müsteşarımıza, Fransız Büyükelçisine, değerli konuklara Aliağa İlçesi adına şükran duygularımızı arz eder saygı ve sevgiler sunarım.

1997 yılında Türk İdareciler Derneği İzmir Şubesi seçici kurulu İzmir Kaymakamları arasından yılın başarılı Kaymakamı olarak Vali Hüseyin ÖĞÜTCEN Ödülünün tarafıma verilmesini kararlaştırdı.10 Ocak İdareciler Gününde İzmir'de düzenlenen ödül töreninde şu konuşmayı yaptım;

Bugün İdareciler gününü kutlamanın aynı zamanda ömrünü vatan ve millet hizmetine adanarak iz bırakan Emekli Vali Sayın Hüseyin ÖĞÜTCEN başarı ödülüne layık görülmemin mutluluğu ve heyecamı içerisindeyim.

Emekli Vali Sayın Hüseyin ÖĞÜTCEN Kaymakamlık ve Valilik görevleriyle Hükümeti ve Devleti en iyi şekilde temsil ederek görev aldığı İlçe ve İllerde pek çok anlam ve önemi büyük hizmetlerde bulunduğu gibi emekliliğinde de, oluşturduğu kaynakla başarılı görülen Kaymakamları ödüllendirerek başarı ve çalışmayı özendirilmeye yönelik olarak hizmetlerini sürdürmektedir. Emekli Vali Sayın Hüseyin ÖĞÜTCEN ile bu organizasyonu gerçekleştiren Sayın Valimize ve Türk İdareciler Derneği İzmir Şubesi Başkanlığına şükranlarımı sunmak istiyorum.

Kaymakamlık gibi yüce kutsal bir görevi idealim uğruna seçerek memleketimizin doğusunda güneydoğusunda ve batısında vatanımıza ve milletimize hizmet aşkıyla gece gündüz çalışarak tarafsız ve dürüst olmaya özen göstererek hizmet etmeye çalıştım.

Türkiye Cumhuriyetinin oluşmasında ekonomik, sosyal, hukuk, eğitim ve kültür alanında gelişmesinde Türk İdarecisinin çok büyük katkıları olmuştur. İdarenin yeniden düzenlenmesiyle devletin taşrada temel taşı konumundaki Kaymakamlarımıza kaynak oluşturularak inisiyatif verildiği takdirde, yetki ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının gösterdiği yolda daha çok çalışarak gelişme ve kalkınma kapılarını mutlaka açacağız. Bu duygularla İdarecilerimizin bu mutlu gününü kutlar, ebediyete intikal etmiş İdarecilerimiz ile vatan ve millet hizmeti yolunda hayatını feda ederek şehit olmuş İdarecilerimizi rahmetle şükranla anar hepinize saygılar sunarım.

Bu durum benim daha çok çalışıp hizmet etmem için vicdani sorumluluğumu daha da

arttırdı. Gece gündüz Aliğa'ya dolayısıyla Ülkemize hizmet etmek için çalışıyordum. Vali Hüseyin ÖĞÜTCEN Ödülüne layık görülmemeye ilişkin basında yer alan haber aşağıdadır;

İdareciler günü kutlandı

Meslekte 50 yılını dolduranlar için vilayette tören düzenlendi.

Geleneksel İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen meslekte 50 yılını dolduran idarecilere plaket verme törenine katılan Vali Erol Çakır, atanmış idarecilerin, sürekli değişen seçilmişlere göre ülkenin istikrarı olduğunu söyledi.

Vilayet Toplantı Salonunda düzenlenen ve çeşitli ilçelerden gelen kaymakamlarla emekli idarecilerin katıldığı törende konuşan Vali Çakır, günümüzde atanmışlarla seçilmişler arasında bir gerginlik varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını söyleyerek, "Böyle bir şey kesinlikle yok. Bu düşünce atanmışları yok etmeyi amaçlayanlara hizmet etmektedir. Türkiye, atanmış idarecilerle seçilmiş idareciler yan yana çalışmasıyla bir yerlere varabilir" diye konuştu.

Başarı Ödülü... Emekli olan Dr. Şerif Tüten, Ali Kemal Birol, Hüseyin Aydemir, Recai Arpat, Fark Yücel, Kemal Doğrusöz, Agah Büyüksağıs ve Şeref Müftüoğlu'na plaketlerini Vali Çakır verdi. Aliğa

Kaymakamı Mustafa Kemal Keskin'e de Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü ve Belgesini verdi.



Vali Erol akır ile Trk İdareciler Derneđi İzmir Őube BaŐkanı Sayın Nihat ETİZ tarafından meslekte 50 yılını dolduran Mlki İdare Amirlerine plaket verilmesi

EİK-16-



İzmir Valisi Erol AKIR ile Vali Hseyin ĐTCEN'İN EŐi Hanımefendinin BaŐarı dl ve Belgesini verirken.

İdareciler Derneđi İzmir Őubesinin organizesinde, İzmir'deki Emekli Mlki İdare Amirleri EŐli olarak İlçemize gnbirlik gezi dzenlediler. EŐimle birlikte en iyi Őekilde karŐılayıp,

ağırlayarak uğurladık. Merkez Valileri İzmir grubu, eşli olarak İlçemize bir hafta sonu geldiklerinde, PETKİM ve PETROL OFİSİ sosyal tesislerinde en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Cumhuriyet Başsavcısı Sait KADIOĞLU, PETKİM Genel Müdürü Mehmet YILMAZ; Mustafa Kemal MUTLU ile TÜPRAŞ Müdürü ve Petrol ofisi Bölge Müdürü Mustafa Kemal ERDOĞAN'LA İlişkilerimiz çok iyiydi. Her ay bir kuruluştta üst düzeyde yemekli toplantı yaparak İlçenin sorunları ile kurumlar arası koordineyi gerektiren hususları değerlendiriorduk

Aliağa'da özellikle Gemi Söküm bölgesinde kuruluşların sahipler ile çalışanların çoğunluğu Sivaslıydı. Üç Yıldız Demir Çelik Fabrikası da Sivaslılarındı. Hemşerimiz Ekrem SARIGÖL'ÜN önderliğinde bizimde desteğimizle Aliağa Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını kurdurduk. O yıllarda İzmir Merkezinde sadece Sivaslılar Derneği vardı. İzmir'de yolda parasız kalanları dahi Aliağa Vakfına yardım için gönderiyorlardı.

Kaymakamlık Makam aracı Doğan L olup ekonomik ömrünü doldurmuştu. Bakanlıktan talep ettik olumlu sonuç alamayınca, Oluşturduğumuz heyet marifetiyle, Köylere Hizmet Götürme Birliğine Fabrikalardan bağış alarak, Opel Vectra Makam aracı satın aldık. En iyi Makam Otomobili Aliağa İlçesinin oldu. Diğer İlçeler de bizi örnek olarak Makam araçlarını yenilediler.

1998 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 75. Yılı etkinlikleri için Kaymakamlığımız başkanlığında kutlama komitesi oluşturduk. Alt komiteler kurduk. Yıl boyunca çok mükemmel 75. Yıl etkinlikleri planladık Sosyal kültürel, sanatsal, sportif içerikli Cumhuriyetimizin 75. Yıl Dönümüne yaraşır programlar yaptık. Mali kaynağı İlçedeki sanayi kuruluşlarından temin etmeye çalışıyorduk. Genel olarak her kuruma bir takım görev ve sorumluluklar yükledik, her etkinliğin giderlerini bir kurum üstleniyordu. Büyük kuruluşlardan PETKİM'e 75. Yıl İlköğretim Okulu İnşa ettirdik. Valimiz Sayın Erol ÇAKIR'IN desteğiyle Bir köyümüzde 75. Yıl Fidanlığı oluşturduk. Her kuruluşu "Cumhuriyetimizin 75. Yılı Kutlu Olsun" içerikli ışıklı veya ışısız 75. Yıl logoları yaptırarak. Adeta her kuruluş 75. Yılda daha mükemmel işler yapmak için birbirleri ile yarışırmasına çalışıyorlar. Alt komiteler verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlardı.

Aliağa deniz kenarında bir ilçe olduğu halde, Kaymakam lojmanı denize 150 metre mesafede olmasına karşın denizi görmek için balkonun kenarından denize ayakta bakmak gerekiyordu, çünkü önüne iki katlı bir bina yapılıncaya denizi gören lojman görmez olmuştu. Öndeki binanın ikinci katının yapılmasının önlenmesi için önceden yapılan çaba ve çalışmalar sonuçsuz kalmış. "Kaymakam denizi görecekti diye biz arsamıza inşaat yapmayacak mıyız" diye vatandaş konuyu basına kadar intikal ettirilerek kıyameti koparmış. Ben Çözümü balkondan yukarıya ahşap merdivenle çıkış yapılarak, çatı katında bir çalışma ve dinlenme odası inşa etmekte buldum. İçinde mutfak, şöminesi balkonunda barbeküsü, lavabosu, tuvaleti olan bir mekân yaparak, böylece, denize nazır Çandarlı Körfezine kadar denizi gören bir lojman haline dönüştürdüm, ama hiç yararlanmadım.

İlçedeki çalışmalar çok iyi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Kutlama ve Etkinlikleri mükemmel bir şekilde gerçekleşti. Cumhuriyet Bayramının 75. Yılı Töreninde aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN en büyük eseri olan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluşu'nun 75. Yıldönümünü" gurur ve heyecanla kutluyoruz. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşının içinde ve devamında Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilmesi ile bütün orduları dağıtılmış, tersanelerine girilmiş, Anadolu'da iç ve dış düşmanlar yer yer ayaklanmalar çıkartarak Vatan toprakları İngilizler, Fransızlar İtalyanlar, Yunanlılar ve Ruslar tarafından işgal edilmiş, Milleti savaşa sürükleyenler kendi canlarının kaygısına düşerek kaçmaya başlamış, padişah tahtını ve saltanatını koruyacak tedbirlere başvurarak

kurtuluşu İngiliz himayesinde, bazı aydınlar da Amerikan Mandasında aramış. Bu korkunç durum karşısında Türk Milleti şaşkına dönmüş açlık sefalet ve savaş yorgunluğu had safhaya ulaşmıştır.

Yurdumuzun üzerine kara bulutların çöktüğü bir ortamda Mustafa Kemal ATATÜRK işgalleri ve yenilgiyi kabul etmeyip, 19 Mayıs 1919 Sabahı Samsun'dan bir güneş gibi parlayarak, Erzurum ve Sivas Kongreleri sonucu "YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" parolasıyla Milli Mücadeleyi başlatmış, 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplamış, Osmanlı Egemenliğine gerçekte son verilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararları ve ATATÜRK'ÜN direktifleri ile toplanan düzenli ordularla İnönü ve Sakarya Savaşları kazanılmış, Başkomutan ATATÜRK'ÜN bizzat yönettiği 30 Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruzla düşman denize dökülerek 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet ilan edilmiş ve egemenlik kayıtsız şartsız millete verilerek imparatorluk yönetimi son bulmuştur. Yüzyıllardır özlemi duyulan Cumhuriyete kavuşulmuştur. Böylece Bağımsız Ulusal Egemenliğe dayalı 17. yeni bir Türk Devletinin kurulması tamamlanmıştır.

Cumhuriyet son dört yüz senelik idareler içinde beşeriyetinin çırpına çırpına bulduğu son çaredir. Cumhuriyet Halkçılık esasına dayanan demokrasinin ulusçuluk kavramı ile birleşmesinden ortaya çıkmış bir yönetim anlayışıdır. Türk Ulusunun doğa ve törelerine uygun demokrasinin en yeni ve akılcı uygulanmasını sağlayan hükümet biçimi yine cumhuriyettir.

Türkiye Cumhuriyetinin vatan evlatlarının can ve kanları pahasına kurulmuş Cumhuriyet sistemiyle tüm vatandaşlara, milletvekili, Bakan, Başbakan hatta Cumhurbaşkanı seçme ve seçilme hak ve ödevi verilmiştir. Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde yaşayan vatandaşları dil, din, ırk, siyasi düşünce ve felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin kaderde, kıvançta tasada ortak ve bölünmez bütün olarak değerlendirilmesi ilkeleri Cumhuriyet Anayasalarının başta gelen değişmez prensiplerini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sisteme dayalı olarak çağın gereklerine ayak uyduramayan bir imparatorluğun enkazı üzerine kurularak Dünya Ülkelerine de örnek olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyüm Kurtarıcımız Siyasal, Sosyal ve Kültürel Devrimleri ile Türk Tarihinin akışına yeni bir yön vererek uygarlık ufuklarımızı ışıktandırmıştır. Ulusumuzu çağdaş Uluslar düzeyine çıkarıp mutlu, zengin ve refah içerisinde bir yaşam şekline kavuşturmak amaçlanarak köklü reformlara girilmiş, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Çağdaşlaşma, İnkılâpçılık, Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik Cumhuriyetin temel ilkelerini oluşturmuştur.

Türk Milleti, Zekâsı, çalışkanlığı, milli birlik ve beraberliği, elinde ve kafasında tuttuğu müspet ilim meşalesiyle her türlü güçlükleri yenmesini bilmiştir.

Az zamanda çok ve büyük işler yapılmış bu işlerin en büyüğü Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türk Cumhuriyetidir. Bu nedenle Türk Milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni âlem bir kere daha tanımıştır.

Cumhuriyetin damgasını taşıyan bu inkılâp ve eserlerle ne kadar övünsek azdır. 1920'li yılların şartlarını göz önünde tutacak olursak Türk Milletinin 75 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu bu baş döndürücü gelişmenin önemini ve büyüklüğünü daha iyi anlarız. Cumhuriyetle birlikte ekonomik, sosyal, hukuk, eğitim, teknik, bilim, sanat, kültür alanında ve çağdaş medeniyet yolunda büyük adımlar atılmıştır. Kahraman Türk Milleti tükenmez kararlılık ve inançla Atatürk İlke ve İnkılâplarının gösterdiği yolda daha çok çalışarak Cumhuriyetin güçlü kanatlarında çağdaş uygarlığa mutlaka ulaşacaktır. Demokratik düzen içinde durmadan ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti daima yükselen heybetli bir varlık olacak uygarlık âleminde bir güneş olarak parlayacaktır.

"Birinci vazifemiz, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini, Büyük devrim ve eserlerini ebediyen muhafaza ve müdafaa etmektir." Andımızı ve Ulu Önderimizin 10. Yıl Nutkundan

aldığımız mesajı;

Türk Milleti,

Ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamayı gönülden dilerim.

“Ne mutlu Türküm diyene” bu mutlu günde bir kere daha Milli gurur ve heyecanla tekrarlamaktayız.

Kan döktük, can verdik, kurduk temelden
Yücelttik yıllarca medeniyeti
Yetmiş beşinci yıl kutlu olsun
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

Yüzyıllar sürececek bu mutlu bayram
Milletim el ele çalış ve övün
Yetmiş beşinci yıl kutlu olsun
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

Atatürk meşale kalplerimizde
Yolumuz daima çizdiği izde
Yetmiş beşinci Yıl kutlu olsun
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

Dalgalan göklerde ey şanlı bayrak
Türkiye’ m gölgende mutludur ancak
Yetmiş beşinci yıl kutlu olsun
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

En büyük Millet Bayramı olan Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetimizin Yetmiş beşinci Yılına saygı ve sevgilerimle kutluyorum.

Bu Muhteşem Cumhuriyet Bayramı Töreninden sonra denize sintine döken bir gemi çevreyi kirlettiği için Çevre Denetim Birimince tutanak düzenlenmiş. Resmi tatil olduğu için geminin cezası yatırılmıyor, yatırılmadığı içinde geminin seyrine izin verilemiyor. Bu durum Kaymakamlığımızı kadar intikal etti. Kanun Hükmü “Ya ceza nakit olarak Maliye veznesine yatırılacak, ya da teminat mektubu verilecek” Geminin ancak o şekilde serbest bırakılması mümkün oluyordu. Kanun Hükmü açık ve kesin olduğundan ilk mesai günü cezayı Maliye Veznesine yatırıldıktan sonra gemi serbest bırakıldı. Bu olaydaki bizim kesin tavrımız Kanunları uygulamamız 10 gün sonra çıkacak Ara Kararnameye girmemizin bir başka sebebi olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü daha 3 yıl görev yapmamız gerekiyordu.

Diğer taraftan “ zati muhterem” bizimle sürekli uğraşıyordu. İl Genel Meclisi Üyesi iken ANAP’ın İlçe Başkanı seçilmişti. Hedefi Belediye seçimlerinde Belediye Başkanı seçilip, Aliğa gibi rantı bol bir ilçede köşeyi dönmekti. Tüm il ve ilçe teşkilatlarını tarafıma karşı yönlendiriyordu. “Bu Kaymakam burada olursa biz seçimi kaybederiz.” Söylentileri bize kadar duyuluyordu. O arada erken seçim kararı alındı. Daha önce İzmir Valisi iken yaklaşık bir yıl beraber çalıştığımız İstanbul Valisi Kutlu AKTAŞ tarafsız İçişleri Bakanı olarak atandı. Öyle olunca ben kendimi daha da güvencede hissetmeye başladım. Çünkü bizi tanıyan Vali çalışmalarımızı biliyor, sicilimizi biliyor, hizmetten başka düşündüğümüz bir şey yok, bize artık kimsenin dokunamayacağını düşünmüştüm. Meğer yanılmışım güvendiğimiz Sayın Bakanımız bizi Ara Kararnamenin sonuna ekledi ve Mustafakemalpaşa İlçesine atandım. Sayın Valimiz Aykut OZAN’IN organizesinde merkez Valileri bize ilk defa İzmir İdareciler

evinde eşli olarak veda yemeği verdiler. Aliağa Halkı, Bürokratlar, Esnafı, Ticaret ve Sanayi Erbabı bizi uğurlamaya geldi. Çünkü kimse ile bir sorunumuz olmadan sebepsiz yere tayin edilmiştik. Veda mesajımı aşağıdaki şekilde kaleme alarak ilgili kurumlara gönderdim;

“Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliği gereğince 1. sınıf Aliağa İlçesi Kaymakamlığından 1. sınıf Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına atanmam nedeniyle Aliağa'daki görevimden ayrılıyorum.

10 Ekim 1996 tarihinde göreve başladığım Aliağa İlçesinde; Genel İdarenin, İl Özel İdaresinin, Kaymakamlığımız başkanlığında Köy Hizmet Birliğinin, Belediye Başkanlarının, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Vatandaşlarımızın işbirliği, dayanışması, mali kaynakların birleştirilmesiyle, gece gündüz mesai mefhumu gözetilmeden çalışarak, İlçe Merkezi, Kasaba ve Köylerimizde;

Özetle; Devlet otoritesi her kademede hâkim kılınarak, vatandaşlara eşit ve şefkatle yaklaşım sağlanarak Kamu Hizmetlerinde verimlilik temin edilmeye çaba gösterilerek dürüstlük, çalışkanlık, tarafsızlık, kanunlara bağlılık temel hizmet anlayışını oluşturmuştur. Verilen konferanslarla, Cumhuriyet Sevgisi, Atatürk Sevgisi ve Milli Birlik ve Beraberlik ruhu verilmeye çalışılmıştır. Çevre konusunda önem arz eden ilçemizde, çevre Koruma Ünitesi ve Çevre Koruma Vakfı Şubesi oluşturularak, tüm denetim araç ve gereçleri temin edilerek uyarıcı, eğitici ve yol gösterici çalışmalarla çevre kirliliği en aza indirilmeye çalışılmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birliğince düzenli hizmet verilmesi sağlanmış, Sosyal Yardımlaşma Vakfı faaliyetleri düzenlenerek Vakfın amacına uygun hizmet sunulmaya özen gösterilmiştir. Sporun anlam ve amacı doğrultusunda yapılması için gerekli çaba gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının Aliağa Fahri Yardım Heyeti oluşturularak Silahlı Kuvvetlerimize gerekli destek verilmeye çaba gösterilmiş, Yeni Foça'daki askerlerin tatil günleri Aliağa'ya gelişi sağlanarak esnaflar için önemli bir canlılık kazandırmıştır. Hükümet Konağı çevresi ve içi en iyi duruma getirilerek, kamu kuruluşları bilgisayarlı sisteme geçirilmiş, Kaymakamlık Makamına makam aracı kazandırılmıştır. Bayram ve Törenler amacı ve anlamına uygun bir şekilde organize edilerek daha coşkulu, Milli Birlik ve Beraberlik ruhu içerisinde, Atatürk, Cumhuriyet ve Vatan sevgisi ile kutlanmıştır. 8 yıllık kesintisiz Temel Eğitime önemli bir sorunla karşılaşmadan geçilmiş. Halk Eğitim çalışmaları en iyi duruma getirilmiştir. Gençlik Kurulu oluşturularak gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması yolunda eğitici, spora yönlendirici ve denetleyici çalışmalar yapılmıştır. İlçede emniyet ve asayişin, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Cumhuriyetimizin 75. Yılı kutlamaları anlam ve önemine uygun olarak en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir. Aliağa Kaymakamlık Bülteni çıkarılarak yayın yolu ile kamu hizmetlerinin daha da verimli hale getirilmesine çaba gösterilmiştir. Şehit ailelerine gerekli yardım ve desteğin verilmesi yolunda gayret gösterilmiş olup, çeşitli dernek ve vakıflar kanalıyla başta eğitim, sağlık olmak üzere çeşitli konularda yardımlaşma ve dayanışma hizmetleri verilmiştir. Kaymakamlığımız Başkanlığında Köy Hizmet Birliğince oluşturulan kıt kaynakla köylerimize inşaat malzemesi verilerek, nakdi yardımda bulunularak köy çalışmaları teşvik edilmiş asfaltlanan yolların mıcır malzemesi olanaklar ölçüsünde karşılanmıştır. İl Özel İdaresi Köylülere yardım fonundan verilen yardımlarla 19 köyümüzde okul, sağlık evi, mezarlık duvarı, köy konağı, köy odası misafirhane, içme suyu deposu yapım ve bakım ve onarımları gerçekleştirilmiş, çam fıstığı fidanlığı oluşturulup fıstık çam aşılması yaygınlaştırılmıştır. Özel İdare Dinlenme Tesisleri onarılarak en iyi şekilde kamp hizmeti verilmeye çalışılmış, Kaymakamlık Lojmanı tadil ve onarımla mükemmel bir duruma getirilmiştir. Alp Oğuz Anadolu Lisesi ile Çamlık İlköğretim Okulunun kaba

inşaatı tamamlanmıştır. Aliğa İlköğretim Okulu ve TED Lisesi başlatılıp bitirilerek hizmete verilmiş olup, İlçe Halk Kütüphanesi hizmete hazır hale getirilmiştir. Petro-Kimya İlköğretim Okulu inşaatı başlatılmıştır. Devlet Hastanesi İnşaatı sürdürülmüş, Aliğa - Menemen arası demiryolu istasyon tesisleri yol ve kent geçiş çalışmaları devam ettirilmiş, Karayolları Aliğa-Yenişakran ve Bergama arası yol genişletme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yeni Foça kavşağına sinyalizasyon konulması çalışması başlatılmıştır. Aliğa Organize Sanayi yer tespiti ve kamulaştırma çalışmaları yapılmış, küçük sanayi sitesi inşaatları tamamlanması yolunda çaba gösterilmiştir. MKE Kurumuna ait 48 dairenin 0-18 yaş arası kimsesiz çocukların eğitilip barındırılılabileceği tesise dönüştürülebileceği yolunda devir çalışması başlatılmıştır. Nemrut Körfezindeki İskelelerin hudut kapısına dönüştürülmesi için çaba gösterilmiştir. 1997 yılında 6 köyün yaklaşık 15km. Yolu asfalt yapılmış, 1998 yılında 30 km. Karaköy, Güzelhisar, Samurlu, Karakuzu, Uzunhasanlar, Çaltıldere, Pınarcık ve Aşağışakran köy yolları asfalt yapılmış, mısır malzemesi Köy Hizmet Birliği, Çevre Koruma Ünitesi ve köylerin işbirliği ile sağlanmıştır. Yukarı Şehitkemal ve Samurlu Köylülerine içme suyu, depo ve hatları, Güzelhisar ve Hacıömerli Köylerinin kanalizasyonu yapılmış, Çıtak kanalizasyonu devam etmektedir. Aliğa Belediyesince kanalizasyon çalışması, cadde ve sokak düzenlemesi müze inşaatı, toplu konut inşaatları sürdürülmekte olup, Demokrasi Meydanı hizmete sunulmuş olup, terminal binası da hizmete hazır hale getirilmiştir. Şakran Belediyesince yol düzenleme ve park yapım çalışmaları, Helvacı Belediyesince de belediye hizmet binası, Kütüphane ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de başlatılmış hizmetlerin sonuçlandırılacağına, ilçeye kazandırılması zaruri olan diğer hizmetlerin milli birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde ve Atatürkçü Düşünce ışığında çok çalışarak elde edileceğine inancım tamdır.

Her çalışmamızda büyük desteğini gördüğümüz başta Sayın Valilerimiz, Bakan ve Milletvekillerimiz, Pektim Genel Müdürümüz, Bölge ve İl Müdürlerimiz, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanları, Hâkim ve Savcılarımız, İlçe Müdürlüklerimiz, Müftümüz, Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlarımız, Memur ve Müstahdemlerimiz ile Ticaret Odası Başkanımız, Meslek Kuruluşlarımız, Demirçelik, Gemi Söküm Kuruluşları ile diğer Tesislerimiz, Derneklerimiz, Basın Radyo ve Televizyon mensupları ile Saygıdeğer Aliğa halkına şükranlarımı, teşekkürlerimi iletir bundan sonraki çalışmalarınızda başarı dileklerle özel yaşantınızda mutluluklar temenni eder en içten saygı ve sevgiler sunarım.”

Ancak, Ne yazık ki “zâtı muhterem” Belediye Başkanlığına aday oldu. Biz Aliğa’da olmadığımız halde partisi 5. sıraya ancak girebildi ve kaybetti. Söz konusu şahsın mallarına haciz kararları geldiği söyleniyordu. İlçeyi terk etmek zorunda kaldığını öğrendim. Sayın Kutlu AKTAŞ Valimiz, İzmir Belediye Başkanlığına aday oldu, kaybetti, milletvekilliğine aday oldu. Onu da kaybetti. İzmir ve İstanbul Valisi hatta tarafsız İçişleri Bakanı olup sevilip sayılan, koskoca Kutlu AKTAŞ maalesef bu hale düştü...

X- MUSTAFAKEMALPAŞA ŞEHİTLİĞİ, ÖĞRETMENEVİ, HİZMETLERİMİZ VE BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI

1) MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI

İzmir'in Aliağa ilçesinde, yılın başarılı Kaymakamı olarak, Vali Hüseyin ÖĞÜTCEN ödülünü almama rağmen, 5 yıllık süremi tamamlamadan 2 yılda tarafsız İçişleri Bakanımız Sayın Kutlu AKTAŞ döneminde, haklı sebebe dayanmadan Mustafakemalpaşa ilçesine, 11 Kasım 1998 tarihli ara kararname ile atandım. Ailece çok sıkıntılı günler yaşadığımız halde, derhal hizmetlere başladım. Ziyarete gelen vatandaşların, kişi ve kuruluşların, taleplerinden önem arz eden iki önemli sorunu tespit ettim. Birisi; İlçeden 1. Dünya savaşında, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında, Kore, Kıbrıs ve Güneydoğuda, 238 Şehit verilmesine rağmen, Şehitliğin olmaması, ikincisi ise emeklilerle birlikte iki bine yakın Öğretmen olup Öğretmen Evi olmamasıydı. Aliağa İlçesinde kısa zamanda Şehitlik yaptığımızdan tecrübe kazanmıştım. Öncelikle Şehitlik sorununu çözmek için Başkanlığımızda Mustafakemalpaşa Şehitliği yaptırma komitesi oluşturduk. Yer tespiti için birkaç alternatif üzerinde çalıştık. Sonuçta Hükümet Konağına iki yüz metre mesafede Mustafakemalpaşa Çayı'nın kenarındaki Osmanlı döneminde 1. Murat'ın komutanlarından Edirne ve çevresini fetheden Lala Şahin Paşanın mezarı bitişiğindeki önceden park olarak kullanılıp daha sonra terk edilen yerde yapılmasına karar verdik. Söz konusu yerin bir kısmı Belediyeye bir kısmı da Vakıflara ait olduğundan Şehitlik için müsaade almak amacıyla Ankara'ya gidip Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulundum. Tahsisi mümkün olmayınca, çözümü, bu yerin Belediyeye, bedeli karşılığı devredilmesinde bulduk. Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı Balıkesir'den Bursa'ya geçerken yolunu kesip Mustafakemalpaşa'ya davet ederek Mustafakemalpaşa tatlısı ikram ettik. Orada Şehitlik yeri konusunu arz ettim. Belediye Başkanı da Vakıflara ait pazaryeri ile Belediyenin bazı gayri menkullerinin takas edilmesini istedi. Sayın Bakan söz verdi. Sağ olsun kısa zamanda her iki sözünü de yerine getirdi. Bedeli karşılığında Vakıflara ait Şehitlik yerinin Belediye ye devrettirdik. Sayın Bakandan doğrudan bir istekte bulundum. Derhal yerine getirildiği için çok sevindim. Şehitlik için İlçeden bir mimara proje yaptırarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulundan izin almaya çalıştık. Yaptırdığımız projeye göre; bizzat Belediye Başkanıyla, Bursa'daki Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna giderek, gerekli izahatlarda bulunarak büyük uğraşı ile onay kararını çıkardık. Sıra inşaat için kaynak oluşturmaya gelmişti; İlçe merkezi, bağlı kasaba ve köylerden yardım toplamaya başladık. Amir, memur ve Mustafakemalpaşalı vatandaşlar çok duyarlı davranarak, gerekli maddi, manevi yardıma koşular. Önce Şehitlik kaidesi inşasına başladık aynı Çanakkale Şehitliğindeki gibi bir kaide olacaktı...

Şehitlik çalışmalarına başlarken aynı zamanda Öğretmen evi işine de el attık. İlçe merkezinde Almanlar tarafından çok önceleri değirmen olarak inşa edilmiş, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL döneminde sanat okuluna dönüştürülmüş ve en son işitme engellileri okulu olarak kullanılmış. Yangın sonucu dördüncü katı iptal edilerek üç katta İşitme Engellileri Okulu olarak hizmete devam edilmiştir. İşitme Engellileri Okulu yeni binası yapılarak oraya okulu taşımışlar, eski bina adeta yıkılmaya terk edilmiş. İlçe merkezinde harabe olarak duruyordu. Çok geniş asırlık çınar ağaçları bulunan bahçesi de vardı. Bahçe de prefabrik bir binada sadece Öğretmen lokali olarak hizmet veriliyor, Belediye mensupları, burasının altı iş merkezi üstününde kültür merkezi olması için Milli Eğitimden devralmaya uğraşılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de O bölgede zaruri ihtiyaç olmadığı halde İlköğretim Okulu yapmak istiyordu. Bu yerin onarılarak Öğretmen evine dönüştürülmesinin

uygun olacağını düşünüyordum. Öğretmenlerle bir toplantı yaptım. Görev yaptığım her İlçe de Öğretmen evi yaptığımızı, bu binanın da yer bakımından Öğretmen evi için en ideal yer olduğunu belirterek Öğretmenlerin maddi ve manevi desteğini istedim. Onlar da bu davranışım karşısında çok mutlu olmuşlardı. Hemen Başkanlığımızda bir komite de Öğretmen evi için oluşturduk, öncelikle Öğretmenlerin iş bitimine kadar her ay bir milyon lira yardımda bulunmalarını istedik. Bu arada Vilayetin de iznini alarak eski binayı tadil ve onarmaya başladık. Birinci kata idari kısım, oyun salonu, dinlenme, kitap, gazete okuma salonları, kuaför gibi bölümler, ikinci katı tamamen misafirhane, üçüncü kata da restoran ve toplantı salonu olarak planladık. Alt kattan çalışmayı başlattık.

Eğitim öğretim hazırlıkları yoğun bir çaba ve çalışmayla tamamlanarak açılış töreni düzenlendi. Törende aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bu gün Yirmi birinci yüzyılın başlangıcında 2000-2001 Eğitim ve Öğretim dönemine ve İlköğretim haftasına başlamanın sevinci, heyecanı, coşkusu içerisindeyiz.

Bilindiği gibi çocuklarımız, yavrularımız gençlerimiz geleceğimizdir. Geleceğimizin teminatıdır. Bütün çocuklarımızın yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerine fırsat verecek ve bunu teşvik edecek eğitim imkânı ve ortamını hazırlamak ve onların bundan faydalanabilmelerinin şartlarını yerine getirmek zorundayız. Dünya Milletleri arasında sürdürülen ekonomik kültürel bilimsel ve teknolojik içerikli acımasız yarışta yerimizi ancak böyle alabiliriz. Bunun için geleceğe hazırlayabileceğimiz çocuklarımızı faydasız geçerliliğini yitirmiş ezbere dayalı, yaratıcı gücü köreltici, ölü bilgilerle doldurmak yerine, onlarda mevcut üretici ve yaratıcı güçleri geliştirici ve objektif gözlemlere, araştırmalara ve denemelere dayalı bir öğretim ve öğrenme sistemini bütün unsurlarıyla gerçekleştirmek durumundayız. Okullarımızdaki, eğitim öğretim faaliyetlerini, ürktücü, engelleyici ve cezalandırıcı değil, öğrenmeyi teşvik edici, çocuklarımızın üretme ve yaratma güçlerini geliştirici ve pekiştirici yönde sürdürmeliyiz. Öğretmen, öğrenci, yönetici, Veli ve çevre ilişkilerini bu anlayışa uygun olarak geliştirmeliyiz.

Gençlerimizi, yavrularımızı, Atatürk ilkelerine bağlı Türk Milletinin kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren hür düşünceli insanlar olarak yetiştirmeliyiz.

Eğitim sistemimiz, milli bir kişilik ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı kişisel mutluluğun yanında toplumun ve insanlığın refah ve mutluluğundan da sorumlu olduğuna inanan, sağlıklı, disiplinli, çalışkan, dürüst, kendine güvenen, üretken, yaratıcı milli dayanışma ve uzlaşma içinde yaşayan nesiller yetiştirmekle de görevlidir.

Atatürk ün belirlediği Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma amacına ancak bu yolla ulaşabiliriz. Sizlere Başöğretmen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK ün Eğitim Anlayışını özetleyerek hatırlatmak istiyorum;

Milletimizin, siyasi içtimai hayatında milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Mektep sayesinde mektebin vereceği ilim ve fen sayesinde ki Türk Milleti, Türk Sanatı İktisadiyatı Türk şiir ve Edebiyatı bütün yenilikleriyle ortaya çıkar. En mühim ve feyizli vazifemiz maarif işleridir. Maarif İşlerinde behemehâl muzaffer olmak lazımdır. Bu zaferin temini için hepimizin yek can - yek fikir olarak sosyal hayatımızın, ihtiyaca uyması gereken zamana uyması için çalışmalıyız. Bu Hayat ancak ilim ve fen ile olur. İlim ve Fen nerede ise oradan alacağız ve milletin Her kişisinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur. Öğretmenler, her şeyden evvel cehaleti, bilgisizliği yok etmek lazımdır. Binaenaleyh Maarif programımızın maarif siyasetimizin temel taşı cahilin izalesidir. Bu izale edilmedikçe yerimizdeyiz. Yerinde duran Bir şey ise geriye gidiyor demektir, Katiyen

bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır, çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz tahsilin hududu ne olursa olsun onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz. Milletine, Türkiye Devletine, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşman olanlarla mücadele silah ve araçlarıyla hazırlanmış olmayan milletler için hayat hakkı yoktur. Mücadele lazımdır.

Ulu Önderimiz Kemal ATATÜRK ün aydın izinde yeni Eğitim Öğretim Yılının, İlköğretim Haftasının Ulusumuza uğurlu olmasını temenni eder, yaşamınızda mutluluk göreviniz ile derslerinizde başarılar diler Saygı ve sevgiler sunarım.

Şehitlikteki çalışmalarda hızlı bir şekilde sürüyor her gün Şehitlik ve Öğretmen evindeki çalışmaları zevkle takip ediyordum. Adeta işin müteahhitliğini yapmaya başlamıştım. Önce Şehitlik kaidesini ve Şehitlik platformunun çimento ve demirle kaba inşaatını yaptık. Şehitlik kaidesini Mustafakemalpaşa mermeriyle kaplayacak en üstünün dört cephesine, Türk Bayrağı işlenen mermerleri monte edecektik. Tüm mermer fabrikaları istediğimiz mermeri para istemeden gönderiyorlardı. Bayrak işli mermerleri Konya'daki mermer işleme fabrikasında yaptırdım. İlçe den mermer döşeme ustası bulduk, mermer döşeme işini pazarlıkla ona verdik. Şehitlik platformu üzerine de Şehitlerin Şehit olduğu tarih sırasıyla mermer üstüne resimleriyle birlikte künyelerini İlçedeki bir mermerciye ücreti karşılığı yazdırmaya başladım. Her gün hem resmi görevlerimi yapıyorum. Kasaba ve köylere gidiyorum. Köylerde Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi, köy içi parke taşla yol yapımı, okul, içme suyu, kanalizasyon, fosseptik çukuru gibi çok geniş çalışmalara başladık. Tüm çalışmaları takip ediyorum ama Şehitlik ve Öğretmen evi inşaatlarına uğramadan eve gitmiyordum. Şehitlik kaidesini, Şehitlik platformunu en güzel şekilde gerçekleştirdik. Dört tarafa Bayrak gönderleri diktik, çevresini hiç ağaç kesmeden belediyeden temin ettiğimiz parke taşla düzenledik mükemmel bir aydınlatma oluşturduk. Şehitlik platformundaki resim ve künyeli mermerleri monte ederken çok duygusal anlar yaşadık. Şehitliğin inşasını tamamen mahalli imkânlarla tamamladık.

En iyi şekilde açılış töreni düzenlemeye sıra gelmişti. Mustafakemalpaşa Şehitliği açılış törenini 14 Eylül İlçenin Kurtuluş Gününe denk getirerek kurtuluş törenlerinden sonra planladık. Tören programı; önce İlçenin Kurtuluş Töreni daha sonra Mustafakemalpaşa Şehitliği açılış töreni, öğle yemeğinden sonra da İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu ile Bilim ve Sanat merkezi açılış törenlerini kapsıyordu. Törene Sayın Valimizi, Tugay Komutanını, Milletvekillerini ve Şehit yakınları ile tüm Mustafakemalpaşa halkını davet ettik. Davet edilenlerin hepsi gelmişti, çok kalabalık tarihi bir gün yaşandı. Şehitlik açılış törenini anlam ve önemine yaraşır bir şekilde gerçekleştirdik. Törende aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bugün İlçemizin Düşman İşgalinden kurtuluşunun 78. yıldönümünde en çok arzu ettiğimiz Mustafakemalpaşa Şehitliğini inşa ederek törenle açmanın engin mutluluğu içerisindeyiz

Mustafakemalpaşa Şehitliği; Yurdumuzu bölüp parçalamak isteyen düşmanlara karşı Birinci Dünya, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında “Ya İstiklal Ya Ölüm” parolasıyla canını, kanını feda eden Şehitlerimizi, uzak diyarlarda Kore’ ye, yavru

Vatan Kıbrıs'a özgürlük ve barış getirme yolunda hayatını veren Vatan evlatlarını, Doğu ve Güneydoğuda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için göğsünü siper eden şehitlerimizi sonsuza kadar yaşatarak onları bir kez daha ölümsüzleştirecektir.

Özgür ve Bağımsız yaşadığımız Vatan topraklarımız milletimizin büyük evladı Mustafa Kemal ATATÜRK ve Şehitlerimizin bize en büyük armağanıdır Ulu Önderimizin işaret ettiği gibi “ Şehit ruhları semalarımızda dolaştıkça, Şanlı Bayrağımız Vatan toprakları üzerinde dalgalandıkça milletimiz ilelebet hür ve müstakil yaşayacaktır.”

Türkiye Cumhuriyeti, Vatan evlatlarının kan ve canları pahasına kurulmuş, Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan vatandaşları dil, din, ırk, siyasi düşünce ve felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün olarak değerlendirilmesi ilkeleri Cumhuriyet Anayasaların başta gelen değişmez prensipleri olmasına karşın ne yazık ki Cumhuriyetimizi ve Atatürk' ün gerçekleştirdiği devrimleri bir türlü içine sindiremeyen Vatan hainleri fırsat buldukça her dönemde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetimizi ortadan kaldırmayı ve Atalarımızın kanlarıyla sulanan bu kutsal Vatan topraklarımızı parçalamayı hedef alan bölücü ve irticai akımlar ile terörist örgütleri ezerek, çiğneyerek Atatürk İlkeleri ışığında durmadan ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti daima yükselen heybetli bir varlık olarak uygarlık âleminde bir güneş olarak parlayacaktır.

Toplam 238 Şehidimizin anısını ölümsüzleştirecek Mustafakemalpaşa Şehitliği Kaymakamlığımız başkanlığında, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü, Müftü, Mal Müdürü, Yazı İşleri, Milli Eğitim, Orman İşletme Müdürleri, Sağlık Grup Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Esnaf Odaları Başkanı ve Mimar Bülent ÇAKAN' dan oluşan Komitenin önderliğinde, asker, sivil, amir ve memur, işçi ve Mustafakemalpaşa halkının maddi ve manevi dayanışması ve olağanüstü çabalarıyla kısa bir zamanda gece gündüz çalışmalar sonucu gerçekleştirilmiştir.

Mustafakemalpaşa Şehitliğinin ilçemizde inşa edilmesinde büyük yardım ve desteğini gördüğümüz başta Devlet Bakanı Sayın Yüksel YALOVA'YA, Şehitlik Yaptırma Komitesi Üyesi arkadaşlarıma, Merkez Belediyemize, Köy Hizmet Birliğine, Ticaret ve Sanayi Odasına, Esnaf Odalarına, Kızılay şubesine, Tunç, Yıldız, Aksoy, Canel, Meram, Topkara, Karadeniz, Erdem Mermer İşletmelerine, Kasaba Belediyelerimiz ile Köy ve Mahalle Muhtarlarımıza, İmamlarımıza, Erişsan ve Yılmaz kum ocaklarına, Bursa Mustafakemalpaşalılar Derneği, Kamu Hizmetlerine Yardım Derneği, Emniyet Hizmetlerine Yardım Derneği Yöneticilerine, TEDAŞ, ETİBOR, Foto rekor, TAT Konserve, Hande otel, Banvit, Gültaş, Matlı, Aysan, Halil Şengül, Görbil Koban, Ali Ekşi, Endüstri Meslek Lisesi, Belediye temizlik şirketi, Ertan, Erdem ve Alpaslan ustalara, aynı ve nakdi yardımda bulunan resmi ve özel kuruluşlarımız ile tüm çalışanlarına, ayrıca basın mensuplarına emeği geçen herkese İlçemiz adına şükranlarımızı iletip teşekkür etmek istiyorum.

Tüm Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarken törenimizi onurlandıran başta Sayın Valimiz, Paşamız, Millet Vekillerimiz olmak üzere tüm davetlilerimize şükranlarımızı arz eder, saygı ve sevgiler sunarım.

Sayın Valimiz, Paşamız, Millet Vekillerimiz ve şehit aileleriyle birlikte, Şehitlik Kaidesi üzerindeki Türk Bayrağının kordelası kesilerek Şehitlik Anıtı açıldığında, çok duygulu,

heyecanlı anlar yaşandı. Üzerinde nakış nakış şehitlerin resim, künye ve Türk Bayrağı işli şehitlik platformu gezilirken başta şehit yakınları olmak üzere törene katılanların gözyaşları sel olup aktı. Daha sonraki günlerde Mustafakemalpaşa Şehitliğini Koruma, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kuruluşunu gerçekleştirerek Şehitliği öncelikle onlara emanet ettik. Mustafakemalpaşa Şehitliğini, Mustafakemalpaşa'ya kazandırmayı mesleki yaşamımda unutulamayacak en anlamlı anı olarak değerlendiriyorum...

Şehitlik çalışmalarımızla paralel bir şekilde Öğretmen evi tadilatı da devam ediyordu. Birinci katın düzenlemesini yaptık. Öğretmenlerin dinlenmesi, oyun oynaması ve gazetesini ve kitabını okuyacağı bir yer oluşmuştu, birinci katı bitirince diğer katların bitmesini beklemeden hemen hizmete sunduk. İkinci katın onarılıp hizmete verilebilmesi amacıyla Hayırsever Mustafakemalpaşalıların yardımına başvurduk. En az beş yüz milyon yardım edenin adına, içinde banyosu, tuvaleti, televizyonu, mobilya ve mefruşatı olan bir yatak odası düzenleyecektik. Bizzat bu yöntemle, Mustafakemalpaşalılar, Köy Hizmet Birliği ve diğer kişi ve kurumlar, birbirleriyle yarışırcaasına yardıma koşular. Yardım edenlerin adına en iyi şekilde birer oda düzenleyerek ikinci katı tamamladık.. En önemlisi de üçüncü kat ve çatı yapımıydı. Çatıya öncelik vererek ikinci katla birlikte çatıyı yeniden yaptık. Katlar ve tavan ray demirleriyle döşeliydi. Ankara'ya gidip, Milli Eğitim Vakfından, Vakıf Başkanı Eski Müsteşar Sayın Cemil ÇETİN'LE görüşerek on milyar aldığımız ödeneği peyder pey gönderdiler ama ödemesi de çok sıkıntılı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü arzu edilen desteği veremediği gibi, gelen parayı ödemedi de bazı güçlükler çıkarıldı. Sonuçta üçüncü katıda restoran olarak düzenledik döşeme ve demirbaşlar harikaydı. 24 Kasım Öğretmenler Gününde coşkulu bir törenle Mustafakemalpaşa Öğretmen Evini de hizmete açtık; törende şu konuşmayı yaptım:

Bugün,24,Kasım,Öğretmenler,Gününde;

Başta Öğretmenlerimizin katkıları, Yardımsever Mustafakemalpaşalılar ve Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünün, Sayın Valimizin, Milletvekillerimizin, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Belediye Başkanlarımız, Resmi ve Özel Kuruluşlarımızın, Ticaret Erbabımızın desteği, Öğretmen evi Müdürlüğümüzün yönetim Kurulunun yaklaşık 10 aylık kısa süre içerisinde gece gündüz çalışarak, harabe bir durumda yıkılmaya yüz tutmuş eski İşitme Engellileri Okulunu Mustafakemalpaşa Öğretmen Evine dönüştürerek Öğretmenlerimizin hizmetine sunmanın engin mutluluğu içerisindeyiz.

Öğretmenlerimiz, böylece sadece lokal hizmeti veren baraka gibi sağlıksız bir binadan kurtarılarak, meslek onuruna yaraşır en çok özlem duyulan, içerisinde, lokali, kuaförü, okuma, dinlenme ve toplantı salonları, misafirhanesi, kreşi ve de restoranı bulunan bir yuvaya kavuşturulmuştur.

Öğretmen Evinin oluşturulmasında temel amaç, Öğretmenlerimiz arasında saygı ve sevgi bağlarını canlandırmak, güçlendirmek ve Öğretmenlerimizin kaderde, kıvançta bölünmez bir bütün olarak mutluluk içerisinde yaşamalarını sürdürmelerini temin etmek, Öğretmenliğin yüceliğini saygınlığını yaşatmaktır.

Atatürk'ün doğumunun 100.yılı olan 1981 Yılında Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda açılmaya başlanan Öğretmen evi ve lokallerinin, Sarioğlan, Lalapaşa, Karayazı, Derik, Nizip ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde hizmete verilmesinin görev yaptığım dönemde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Hepimizi yetiştiren Öğretmenlerimize, Öğretmenlik mesleğine ne kadar hizmet etsek yeridir. Öğretmenlerimizin statüsüne yaraşır huzur ve mutluluk verecek bir mekana kavuşturulmasını Mülki İdare Amiri olarak başta gelen

önemli görevlerimizden birisi olarak telakki ediyorum.

Çünkü

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini Türk Gençliğine emanet etmiş, yeni neslin yetiştirilme görevini de Cumhuriyetin saygıdeğer Öğretmenlerine vermiştir.

—Öğretmeni sevmek, Milleti sevmektir.

—Öğretmenlik mesleğini yükseltmek, Milleti yüceltmektir.

—Öğretmeni sevmek ATATÜRK'Ü de sevmek demektir.

Atatürk en büyük öğretmendir. Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Milletinin ilk, tek ve ebedi Başöğretmenidir.

Burası Öğretmenlerimizin Okulu ve evinden sonra üçüncü bir yuvası olacaktır. Yaratılan bu olanağı en iyi şekilde kullanmanızı kendi malınız gibi koruyup gözetmenizi arzu ediyoruz.

Öğretmen evimizin İlçemize kazandırılmasında, inşaat malzemesi yardımı, döşeme ve tefriş edilmesinde, maddi ve manevi anlam ve önemi büyük yardım ve desteğini gördüğümüz başta Sayın Valimiz olmak üzere, Millet Vekillerimiz, Milli Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Şube Müdürlerimiz, Öğretmen Evi Müdürümüz Öğretmen Evi Yönetim Kurulumuz, Tüm Öğretmenlerimiz, Köy Hizmet Birliği Yönetim Kurulu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanımız, İsmail Hakkı Şen Pamukçu Vakfı, Kamu Hizmetlerine Yardım Derneği Yönetim Kurulu, İlçe Milli Eğitim Vakfı, Mustafakemalpaşa Meslek Lisesi, İbni Sina İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Müdürlüğü, Esnaf Odaları, Orman İşletme Müdürlüğü, DSİ Başmühendisliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Kooperatifi, Yalın Taş, Tat Kavaklı, Çeltikçi Belediye Başkanları, Mustafakemalpaşalı ticaret erbabımızdan Ahmet ÇİVİCİ, Mustafa YALÇINKAYA, Mesut KARAN, Mehmet MECİT, Halil GÖK, Halil İbrahim AHMETOĞLU, Türel ŞENGİRGİN, Osman AYAN, Kemal ŞENTÜRK, Cemil SERTELLİ, Osman SEZER, Sadi KURTULAN, Kadir EFE ve Beygirciler Un Fabrikası, Ulutaş Eczanesi, Saraçoğlu Ticaret, Kafkas Halıcılık, Yalçın Ticaret, Onur Bilgisayar, Uğur ve Ayar Kırtasiye, Yapım Onarım Komisyonunda görev alan Nazım TERZİ, Recep TURHAN, Muharrem KOÇ, Öğretmenler ile Basın mensuplarına, tüm çalışan usta ve işçilere, emeği geçen herkese ayrıca törenimizi onurlandıran davetlilerimize şükranlarımızı, teşekkürlerimizi iletir, Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlar, başarı ve mutluluk dilekleriyle saygı ve sevgiler sunarım.

O gün Öğretmenlerle mutluluktan uçuyorduk. Başta karşı çıkanlar da Öğretmen Evinin restorasyonu tamamlanınca şaşırıldılar. Sevincimiz kısa sürdü. İki ay sonra, Öğretmen evi ve Okul inşaatlarını yürüttüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet NERSE, ilçeye normal teftişe gelen Milli Eğitim Müfettişleriyle Kaymakamlığa gelirken yüksek tansiyondan kalp krizi geçirdi gözümüzün önünde Kaymakamlık girişinde koltuğun üzerine yığıldı kaldı. Hemen ambulansla Devlet Hastanesine oradan da Uludağ Üniversitesine yetiştirmemize rağmen maalesef kurtaramadık. O gece yoğun bakımda iken vefat etti. Milli Eğitim Müdürümüzü görev Şehidi olarak telakki ettik. Hem Öğretmen evinde, hem de Milli Eğitim Müdürlüğü önünde cenaze törenini gözyaşlarıyla yaptıktan sonra, memleketi olan Balıkesir Erdek'e götürdük. Bu olay ilçemizde büyük bir matem havası oluşturdu. Tanrıdan rahmet diliyorum. Öğretmen Evi ve Bilim-Sanat Merkezinde çok katkısı olduğundan Öğretmen Evinde oluşturduğumuz muhteşem toplantı salonuna Cevdet NERSE Toplantı Salonu adını verdik. Bilim ve Sanat Merkezinin ismini de Cevdet NERSE Bilim ve Sanat Merkezi olarak

önerdik onu da Milli Eğitim Bakanlığı uygun gördü. Öğretmen evi bahçesini de en iyi şekilde projelendirerek düzenledik. Türkiye’de mahalli imkânlarla yapılan Öğretmen Evleri arasında ilk ona girecek nitelikte muhteşem bir Öğretmen Evini Mustafakemalpaşa İlçesine kazandırdık.

Görev yaptığım her ilçede olduğu gibi Mustafakemalpaşa da da merkez kasaba ve köylerde çok anlamlı ve önemli hizmetler kazandırarak süremizi doldurmadan 2002 yılı mart kararnameyle Zonguldak Ereğli İlçesine atandım. Ereğli Kaymakamını, Bakanlığımız yerinden oynatamayınca, İstanbul Büyükçekmece İlçesine geçici görevle görevlendirildim. Mustafa Kemalpaşa İlçenden aşağıdaki Veda mesajımı vererek ayrıldım;

Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliği gereğince 1.sınıf İstanbul Büyükçekmece Kaymakamlığına atanmam nedeniyle Mustafakemalpaşa'daki görevimden ayrılıyorum.

14 Aralık 1998 tarihinde göreve başladığım Mustafakemalpaşa İlçesinde; Genel İdarenin, İl Özel İdaresinin, Kaymakamlığımız Başkanlığında Köy Hizmet Birliğinin, Belediye Başkanlarının, Köy ve Mahalle Muhtarlarının, Vatandaşlarımızın işbirliği, dayanışması, Mali kaynakların birleştirilmesiyle Gece gündüz mesai mevhumu gözetilmeden çalışılarak İlçe Merkezi, Kasaba ve Köylerimizde;

*Özetle Devlet Otoritesi her kademedede hâkim kılınarak, Vatandaşlara eşit ve şefkatle yaklaşım sağlanarak Kamu hizmetlerinde verimlilik temin edilmeye çaba gösterilerek, dürüstlük. Çalışkanlık. Tarafsızlık. Kanunlara bağlılık temel **hizmet** anlayışımızı oluşturmuştur. Bayram ve törenler amacı ve anlamına uygun bir şekilde organize edilerek daha coşkulu. Millî birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, Atatürk. Cumhuriyet ve Vatan sevgisiyle kutlanmıştır. Kültürel, Sanatsal çalışmalara özen gösterilerek sanat ve sanatçılara gereken destek verilmiştir.*

Tüm Kamu görevlileri. Belediye Başkanları. Köy ve Mahalle Muhtarları hizmetçi eğitimden geçirilerek eğitici ve yönlendirici bilgiler verilmiştir. İlçe İdare şube başkanları:. Belediye ve Köy Muhtarları denetlenerek noksanlıklara giderilmesi yolunda çaba gösterilmiştir. Merkez Kasaba ve Köylerde Emniyet Asayişin sağlanması. Huzur ve güvenin temin edilmesi. Cumhuriyete yönelik bölücü ve irticai akımların önlenmesinde gereken çaba ve çalışmalar gösterilmiştir. Deprem Bölgesine her türlü yardım gönderilmiştir. İnsan Hakları İlçe Kurulu olarak İnsan Hakları konusunda eğitici, bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilmiştir. İlçemizde Profesyonel ve amatör sporun geliştirilmesi yönünde önemli ve anlamlı hizmet verilmiştir. Gençlik kurulları oluşturularak gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması yolunda eğitici spora yönlendirici çalışmalar yapılmıştır. Hükümet Konağı koruma ve Kamu Hizmetlerine Yardım Demeği kurularak, resmi kurumlar araç gereç yönünden desteklenerek tüm kurumlar bilgisayarlı sisteme geçirilmiştir. Mustafakemalpaşa Şehitliğini Koruma Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği kurulup gerekli mekân sağlanarak Şehit Ailelerinin dayanışması temin edilmiştir. Merkez Kasaba ve Köylerde halk eğitim çalışmaları en iyi şekilde gerçekleştirilmeye özen gösterilmiştir. Kamu Ağaçlandırma Kurulu oluşturularak ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Orman yangınlarına karşı amansız mücadele verilmiştir. Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesi yönünde çaba ve çalışmalar gösterilmiştir. Mustafakemalpaşa Köylere Hizmet Birliği Bülteni çıkarılarak yayın yoluyla

Kamu Hizmetlerini ve köye yönelik hizmetleri en iyi duruma getirme yolunda çaba gösterilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy. Demireli İlköğretim Okulları, İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. İlçe Düzeyinde Türkiye de ilk olarak Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi İlçemize kazandırılmıştır. 10 köy okulu onarılarak yeniden öğretime açılmıştır. Yardımsever Mustafakemalpaşalılar ile Öğretmenlerimizin çaba ve katkılarıyla Mustafakemalpaşa Öğretmenevi Öğretmenlerimizin ve İlçe halkının hizmetine verilmiştir. Züferbey pansiyonu açılarak okulu olmayan öğrenciler ile sokakta çalışan ve güçsüz öğrencilerin barındırılması sağlanmıştır. Güner Şenpamukçu İlköğretim Okulu onarılmış olup, Hamzabey İlköğretim okulu inşaatı başlatılmıştır. Devecikonağı. Güllüce İlköğretim Okulları ve Merkez Anaokulu 2002 yatırım programına alınmıştır.Çakallar, Çivilicam, Karapınar, Soğucak, İncilipınar, Killik, Kocakoru, Körekem ve Taşpınar Köylerine içme suyu temin edilmiştir. Hisaraltı içme suyu grubu onarılmış. Karadere içme suyunun şelaleden sonra kirlenen bölümün kapalı hale getirilmesi için proje yapılmıştır. Taşpınar. Kumkadı köylerine kanalizasyon, Lütfiye Şapçı Taşköprü, Soğukpınar, Doğanalan ve Bostandere köylerine Foseptik çukur yapılmıştır.Taşpınar, Güllüce, Çördük, Karaoğlan. Demireli, Kumkadı, Yamanlı, Paşalar, Karaorman. Ayaz. Kabulbaba ve Kömürcükadı Köylerine Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Büstü; Çaltılıbük, Ocaklı, Kara orman, Sincansarnıç köylerine futbol sahası yapılmıştır. Yaklaşık 38 Köy yolunun 150 km I. ve 2.kat asfaltı yapılmıştır. Doğanacı ve İncilipınar köprüleri onarılmıştır.Söğütalan, Devecikonak, Çaltılıbük bucak yollarında 40 km civarında karayollannca asfaltlanmıştır. DSİ Bölge Müdürlüğünce Devecikonağı Kız Kayası Barajları sondaj etüt çalışmaları sürdürülmekte olup Çınarcık barajı sulama projesi başlatılmıştır Sulama Birliği Başkanlığınca gerekli araç gereçle donatılarak suyun en kıt olduğu dönemde bile ciddi sorunla karşılaşmadan gereken sulama hizmeti verilmiştir. TEDAŞ Müdürlüğünce elektrik ihtiyaçları giderilmiştir. İlçede Telekom Müdürlüğü kurularak İlçemizde telefon sorunları önemli ölçüde çözümlenmiştir. Eti bor İşletme Müdürlüğümüzce bor madeni işletmesinin geliştirilmesi, genişletilmesi yönünde önemli çaba ve çalışmalar gerçekleştirilmiştirİller Bankası Köy kalkınma fonundan alınan yardımlarla; Taşpınar. Doğanalan Ağaçlı, Hamidiye, Bahariye, Söğütalan Hisaraltı , Döllük , Çakallar Çaltılıbük , Adaköy , Eski kızılma köylerine köy konağı düğün salonu, konserve evi, un değirmeni ve sosyal tesisler inşa edilmektedir.İl Özel İdaresince 73 köye toplam 30 milyar civarında yardım yapılarak okul, sağlık ocağı, köy konağı, cami, minare, köprü fosseptik çukur gibi köy muhtarlığı çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.

Mustafakemalpaşa Köylere Hizmet Birliği hizmetleri düzenlenerek üretilen sütlerin ihale ile satışı yapılmış bedelleri tahsil edilerek üreticilere ödenmiştir. Üreticilere ucuz yem, hayvanlar için ilaç temininde bulunulmuştur. Elde edilen gelirlerle köy konağı, okul, Cumhuriyet Meydanı, yol, içme suyu, kanalizasyon ve Foseptik çukur yapımında köylerimiz ile Kamu Kuruluşlarımıza inşaat malzemeleri ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur. Karadere ve Hisaraltı içme suyu gruplarının depolarına sayaç takılarak düzenli su dağıtım sistemi kurulmuş, okullarımızın ve resmi. Kuruluşlarımızın kömürleri temin edilmiştir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı büroları ve aşevi düzenlenerek fakru zaruret içerisinde muhtaç durumda bulunan vatandaşlarımıza sera kurularak, fidan dağıtılarak iş kurma yardımı yapılmış, aynı, nakdi ve sağlık yardımları yapılarak vatandaşlarımıza destek olunmakta, fakir öğrencilere giyecek, kırtasiye, nakit ve aylık burs yardımı yapılmaktadır. Şehit Ailelerine yiyecek, yakacak yardımı yapılarak 8 yıllık kesintisiz eğitime devam eden öğrencilerin öğle yemeği karşılanmaktadır.

Hükümet Konağı onarılıp salonları mermer ile döşenerek hizmete elverişli hale getirilmiştir. Lokal binası düzenlenerek Vakıf, Yeşil kart. Aşevi ve İcra Müdürlüğü hizmetine verilmiştir. Kaymakamlık Lojmanı onarılıp restore edilerek Kaymakamlığın statüsüne uygun hale getirilmiştir

Mustafakemalpaşa Şehitliği tamamen mahalli olanaklarla inşa edilerek 238 şehidimiz bir kez daha ölümsüzleştirilmiştir.Devlet Hastanesi Acil binası zemin hafriyatı mahalli olanaklarla kazılarak temel ve 1. kat betonu atılmıştır. Güllüce. Çaltılıbük Sağlık Ocakları onanmış,2 Nolu Sağlık Ocağı binası yapılması için çalışmalar başlatılmıştır.Organize Sanayi Bölgesinin yol, içme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.Ticaret ve Sanayi Odamızca Modern Ticaret ve Sanayi Odası idari ve sosyal tesislerinin kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Mustafakemalpaşa Belediyesince içme suyu çalışmaları son hızla sürdürülmekte olup hayvan pazarı yeri yapılmış meydan, yol, cadde, sokak düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, Pazaryeri inşaatı başlatılmıştır. Kriz Merkezi hizmete sunulmuştur. Atatürk Meydanı düzenlenerek İ.H.Lisesindeki Atatürk Heykeli nakledilmiş. Bitki, çiçek ve fidan üretim merkezi oluşturulmuştur.Çeltikçi Belediyesince, Belediye binası Atatürk Heykeli, Meydan, cadde sokak ve açık hava tiyatrosu inşa edilerek hizmete sunulmuştur.Yalınlaş kasabasında Atatürk heykeli inşa edilerek, Tatkavaklı. Ovaazatlı. Tepecik. Yeşilova Beldelerinde yol. Cadde sokak düzenlemesi yapılmıştır. Basketbol Voleybol sahaları, Hal binası, düğün salonu rampa yapılmıştır.

Bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de başlatılmış hizmetlerin sonuçlandırılacağına, İlçeye kazandırılması zaruri olan diğer hizmetlerin milli birlik ve beraberlik. Kardeşlik içerisinde ve Atatürkçü düşünce ışığında çok çalışarak elde edileceğine inancım tamdır.

Her çalışmamızda büyük desteğini gördüğümüz başta savın Valilerimiz. Bakan ve Milletvekillerimiz Jandarma Bölge ve Alay Komutanlarımız, Bölge ve İl Müdürlerimiz. Askerlik Şubesi Başkanı. İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanları Hâkim ve Savcılarımız İlçe Müdürlerimiz, Müftümüz, Genel Meclis Üyeleri Muhtarlarımız, Memur ve Müstahdemlerimiz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Esnaf Odaları, Şoförler Cemiyeti gibi meslek kuruluşlarımız Derneklerimiz, Basın, Radyo ve Televizyon Mensupları ile saygıdeğer Mustafakemalpaşa Halkına şükranlarımızı, teşekkürlerimi iletir bundan sonraki çalışmalarınızda başarı dileklerimizle özel yaşantınızda mutluluklar temenni eder en içten saygı ve sevgiler sunarım.

Çalışmalarımızı yakından takip edip çok mutlu olan, Emekli Öğretmen Musa Hoca, Gerek görevli olduğum dönemde gerekse Mustafakemalpaşa'dan ayrıldıktan sonra vefatına kadar, özellikle Mustafakemalpaşa Şehitliği ve Öğretmenevi başta olmak üzere Mustafakemalpaşa'daki hizmetlerimizi mahalli gazetelerdeki köşe yazılarında, Bunları 'Kaymakamımız Mustafa Kemal KESKİN'E borçluyuz' manşetleriyle sürekli minnet ve şükranlarını yazarak vurguladı. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun.

2) BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI

Ve spor Bayramında Büyükçekmece İlçesinde Lojman boşalmadığı için beş ay ailece misafirhanede kaldık. On beş sene olmuş İlçe olalı nüfusu belde ve köyleriyle toplam yarım milyona yaklaşan Büyükçekmece İlçesinde, Belediye den devreden küçük bir binada hizmet veren Kaymakamlığın, Hükümet Binası sorununu çözdük. Beş ayda kaba inşaatı bitirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını yeni bir mekâna kavuşturduk. Mütevelli heyeti toplantı salonu oluşturarak tefriş ettik. Tüm kasaba ve köyleri, resmi kurumları denetleyerek, sorunlarını çözmeye çalıştık. Ayrıntılar veda mesajında açıklanmıştır. Beş ayda belki beş yolda yapılmayan hizmetleri yaptık. Kendimizi öyle çalışmaya kaptırmıştık ki gece gündüz hizmet ediyorduk ki Kayın Validenin cenazesine bile gidemedim. Eşim bu durumu zaman zaman sitemle vurgular.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik şöyle konuştum;

19 MAYIS 1919, Türk Tarihinin mutlu bir başlangıcıdır. Milletimizin en büyük evladı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal'in Anadolu topraklarına ayak bastığı gündür. 83 Yıl önce Karadeniz'in coşkun dalgaları arasında Bandırma vapurunun Türk Ulusuna getirdiği büyük saadeti bir ideal, bir sevgi ve bir minnet halinde her zaman yüreklerimizde yaşatacağız. Asırlardan beri hür ve bağımsız bir ulus olarak yaşayan Türk milleti bağımsızlığını ve egemenliğini elinden almaya, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü parçalamaya kalkışan iç ve dış düşmanlara karşı bağrından bir kahraman, büyük bir kurtarıcı lider Mustafa Kemal'i çıkardı. Milletine güvenen ve seven kendisini vatani ve milletine adayın bu aziz kahraman, ulusuna bir yol gösterici, önder, parlayan bir güneş oldu. Orduları dağıtılmış, tersanelerine girilmiş, her şeyi elinden alınmış yoksul bir milletin yedi düvelle başa çıkması büyük bir mucizeyi gerekli kılıyordu, işte ulusuna güven ve inançla aziz milletini etrafında toplayıp " Ya istiklal Ya ölüm " parolasıyla, topyekûn başlatılan Milli Mücadele, zaferle sonuçlandırılıp, memleketin üstüne çöken kara bulutlar dağıtılarak, ufuklar güneşin nuruyla yeniden aydınlandı. Şehitlerin tertemiz kanlarıyla yıkanan bayrağımız şanlı şerefle yeniden bu aziz vatanın üstünde dalgalandı.

Şimdi özgür ve bağımsız bir vatan olarak üstünde dimdik durduğumuz bu aziz topraklar onun bize ölmez yadigârıdır. Onu vatanımız kadar sevmek vatanımızı onun

kadar sevmek olmuştur.

Ey yiğit Yurtsever Türk Gençliği, özgürlük tarihimizin başlangıcı sizin bayramınızdır. Yürekleriniz vatan sevgisi, dimağınız ilim aşkı, benliğiniz fazilet nuru ile dolu ol sun.

19 MAYIS 1919'dan bugüne güçlenerek gelişerek gelen ve size emanet edilen modern ve genç cumhuriyetimizi sizler yücelteceksiniz. *İstiklaline ve cumhuriyetimize, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı sizler koruyacaksınız. Size verilen o kutsal emaneti koruyup yüceltirken vatan sevginiz, tarih sevginiz, insan sevginiz çağdaş bilim ve teknoloji, yüksek akıl ve idrakiniz asil kanınız gücünüzün kaynağı olacaktır. Yolunuz yüce Atatürk'ün yoludur. Bu aziz millet bu güzel vatan topraklarında siz gençlerin omuzlarında ebediyete kadar yaşayacak ve payidar olacaktır.*

" Birinci vazifemiz, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini, büyük devrim ve eserlerini ebediyen muhafaza ve müdafaa etmektir." andını bu mutlu günde bir kere daha milli gurur ve heyecanla tekrarlamaktayız.

Bu büyük bayramımız kutlu, gelecek günlerimiz mutlu olsun. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.

Uluslar Arası Kültür ve Sanat Festivalindeki konuşmam;

İlçemizde bu yıl Uluslararası kültür ve sanat festivalinin 3.sünü düzenlenmesinin engin sevinci heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

17.06.1988 tarihinde ilçe hüviyeti kazanan Büyükçekmece yaklaşık 14 yıl içerisinde her yönden büyük bir gelişme kaydedip alt ve üst yapısını önemli ölçüde tamamlayarak yurdumuzun her tarafından göç almasına karşın gecekondusuz 500 bine yaklaşan nüfusuyla Denizi, tarihi ve kültürel değerleri, turistik, doğal güzellikleriyle modern ve şirin çağdaş bir şehir olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Düzenlenen Uluslararası Festivallerle, Sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, Ülkemizin mozaiği niteliğindeki Büyükçekmecelileri yurtiçi ve yurtdışından gelen sanat ve kültür sevenlerle birleştirici bütünleştirici kaynaştırıcı barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya yönlendirici, hayatın zevk ve hazını tattırıcı etkileriyle büyük anlam ve önem kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için; ekonomik yönden, sosyal yönden, eğitim ve kültürel bakımdan daha çok çalışarak gelişme ve kalkınma kapılarını açmalıyız.

“ -Yoksulluktan kurtulmamız için iktisaden güçlenerek ekonomik zaferler kazanmalıyız,
-Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmalıyız,
-Kültür seviyemizin aynasını teşkil eden güzel sanatlara, tiyatroya daha çok önem vermeliyiz,
-Sanata, sanatçıya sahip çıkmalıyız,
-Müziği hayatın neşesi, ruhu, sevinci haline getirmeliyiz,
-Spor hayatını, spor âlemini uygarlık yolunda daha çok geliştirmeliyiz,
-Zamanın gereklerine göre bilim ve teknikten her türlü uygar buluşlardan yararlanmalıyız,
-İlçemizi; barış ve kardeşlik içerisinde, sağlığın, temizliğin, güzelliğin modern kültür ve sanatın parlayan yıldızı yapmalıyız.”

Düşünce ve anlayışı, Uluslararası kültür ve sanat festivalinin temel amacını oluşturmasını diliyorum.

Tüm Büyükçekmece halkına Yurdumuzdan ve Dış ülkelerden festivale iştirak eden kültür ve sanatsever davetlilere, karşılıklı sevgi ve saygı bağları içerisinde birlik ve beraberlik huzur ve güven dolu neşeli mutlu günler temenni ediyorum.

Uluslararası Kültür ve Sanat festivalinin düzenlenmesinde büyük emek veren katkı ve destekte bulunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tertip komitesi üyelerini, sanatçıları, folklor ekiplerini tüm kişi ve kuruluşları İlçemiz adına tebrik ediyorum şükranlarımızı teşekkürlerimizi iletme istiyorum.

3.Uluslararası kültür ve sanat festivalimiz kutlu gelecek günlerimiz mutlu olsun, Başarı ve mutluluk dileklerle saygı ve sevgiler sunuyorum.

2002 Eylül kararnamesinde, Bakanlığımız, Ereğli Kaymakamlığı atamamı iptal ederek, Büyükçekmece Kaymakamlığı yerine İstanbul Vali Yardımcılığına atadı. Gece gündüz çalışarak Vatana, Millete hizmet edip, mesleki hayatta 70'in üzerinde takdir, teşekkür ve şükran belgesi gibi çeşitli ödül alıp sicil ortalamasınının 93 olması sonucunun böyle mükâfatlandırıldığını anladım.

En çok üzülp zoruma giden hususlar şunlar oldu;

Bizden önceki kaymakam açığa alınmış soruşturma sonucu Tekirdağ Vali Yardımcılığına. Görevlendirildi.5 ay Hem Büyükçekmece Kaymakam Lojmanını kullandı. Hem de Tekirdağ lojmanını kullandı.

Kaya Ramada oteli hazinenin yerine yapılmış. Mal Müdürlüğü tecavüzün meni için kaymakamlığa başvurunca men kararı verip Cumhuriyet Savcılığına Suç duyurusunda bulundum. Biz 5 ay ailece misafirhanede kalmamıza rağmen, yerimize gelen Kaymakam Kaya Ramada da kalmaya başladı.

Meslekte doğruluktan şaşmadan kanunlara göre görevini yapan Mülki İdare Amirleri her zaman başkalarının zararını görmüştür.

Büyükçekmece Kaymakamlığından' da aşağıdaki veda mesajıyla ayrılarak Asli Kaymakamlık görevine veda ettim;

Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yer değiştirme Yönetmeliği gereğince İstanbul Vali Yardımcılığına atanmam nedeniyle Büyükçekmece'deki görevimden ayrılıyorum.

29.Nisan.2002 tarihinde göreve başladığım Büyükçekmece İlçesinde; yaklaşık beş aylık görev süresinde, gece gündüz mesai mefhumu gözetilmeden çalışılarak;

Özetle; Devlet otoritesi her kademedede hâkim kılmaya, Vatandaşlara eşit ve şefkatle yaklaşım sağlanmaya, Kamu hizmetlerinde verimlilik temin edilmeye çaba gösterilerek, dürüstlük, çalışkanlık, tarafsızlık, kanunlara bağlılık temel hizmet anlayışımızı oluşturmuştur. Bayram ve törenler amacı ve anlamına uygun bir şekilde organize edilerek daha coşkulu, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, Atatürk, Cumhuriyet ve Vatan sevgisiyle kutlanmaya Kültürel, Sanatsal çalışmalara özen gösterilerek sanat ve sanatçılara gereken destek verilmeye çalışılmıştır.

Tüm Kamu görevlileri, Belediye Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarlarına eğitici ve yönlendirici bilgiler verilmiştir. Merkez Kasaba ve köyler de inceleme gezileri düzenlenerek, sorunları yerinde görülerek, tespit edilip ilgili üst makamlara iletilmiştir. Merkez Kasaba ve köylerde Emniyet Asayişin sağlanması, huzur ve güvenin temin edilmesi, Cumhuriyete yönelik bölücü ve irticai akımların önlenmesinde gereken çaba ve çalışmalar gösterilmiştir. İnsan Hakları İlçe Kurulu olarak İnsan Hakları konusunda eğitici, bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Merkez Kasaba ve köylerde halk eğitim çalışmaları. Ulusal Eğitime destek amaçlı okuma yazma kurs ve törenleri en iyi şekilde gerçekleştirilmeye özen gösterilmiştir. İyi Yönetimin oluşturulması yönünde işi basitleştirme kolaylaştırma, 4483 ve 3091 Sayılı yasaların en iyi şekilde uygulanması için çalışmalar yapılmıştır. Kamu mallarının işgal edilmemesi ve gecekonduların önlenmesi için tedbirler alınmıştır. Valilik Yönergelerinin uygulanması yönünde çaba gösterilmiştir.

Afet Yönetim Merkezi düzenlenmiş olup, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Bedaş'tan boşalan yer tefriş edilerek daha rahat ve huzurlu bir ortamda hizmet vermesi sağlanmıştır. Başta fakir, muhtaç ailelere ayni, nakdi ve sağlık yardımı yapılarak, Ulusal Eğitime Destek Kampanyasına katılan, selden zarar gören muhtaç ailelere gereken yardım edilmiştir. Vakfın 1998 yılından beri Belediyelerden tahsil edilmeyen 608 Milyar alacağının 433 milyarı Kaymakamlığımızca tahsil edilerek fakir vatandaşlara yardım için kaynak oluşturulmuştur. Nüfus Müdürlüğünün daha geniş mekânda araç gereç ve personel takviyesi yapılarak Nüfustaki korkunç izdiham önlenmeye çalışılmıştır.

İlçemizin en önemli Hükümet Konağı sorununun çözülmesi amacıyla; Sayın Valimizin büyük desteği ile İl Özel İdaresi ve Büyükçekmece Belediyesi arasında protokol yapılarak Belediye Başkanımızın olağanüstü çaba ve gayretleriyle Belediyemizin öncülüğünde ve mahalli olanaklarla inşaat çalışmaları başlatılmış hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Belediyemizce Kültür Merkezi inşası başlatılmış olup, Anfi Tiyatronun kapasitesi kısa bir zamanda beş bin kişiye çıkarılmıştır. Bahçeşehir Belediyemizce kavşak ve yol genişletme, Yakuplu Belediyemizce alt geçit, inşa çalışmaları sürmektedir. Tepecik Belediyemizce karakol inşaatı tamamlanmış olup, İl Jandarma Komutanlığınca mahalli imkânlarla yaptırılan Güzelce Karakolu inşaatı devam etmektedir.

İlimiz Özel İdaresi ve Milli Eğitim kaynaklarıyla Mimaroba İlköğretim Okulu başlatılarak kaba inşaatı tamamlanmıştır. Çakmaklı İlköğretim Okulu, Cumhuriyet Lisesi inşaatı, Dr. Hasan AKGÜN İlköğretim Okulu Ek binası, Yusuf Aktaş İlköğretim Okulu Ek binası inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Dr. Hasan AKGÜN İlköğretim Okulu bahçesi ve tören alanı Belediyemizce en iyi şekilde düzenlenmiştir. Gürpınar'da; Hayırsever Hasan SEVER tarafından yaptırılan Neşe SEVER İlköğretim Okulu inşası ile Esenyurt'ta Finans Kapital tarafından yaptırılan ve Kavaklıda Fatma ŞENSOY tarafından yaptırılan İlköğretim Okulları inşaatları başlayarak devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca Kumburgaz'da Turizm Otelcilik Meslek Lisesi, İMKB. Tarafından Kıraç ve Gürpınar'da yaptırılan Endüstri Meslek Liseleri inşaatları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kıraç Belediye Başkanının öncülüğünde, Kıraçtaki Sanayicilerin katkılarıyla yapılan İlköğretim Okulu inşaatı sürmektedir. Ayrıca İlimiz Özel İdaresince, Aşiret Dalcı İlköğretim Okulu ihata duvarı, Halil Fahri ORMAN, Büyükşehir ve Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulları onarımları devam etmektedir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nce mahalli imkânlarla Tarım Müdürlüğü binası inşası tamamlanmak üzeredir. Büyükşehir Belediyesi İSKİ, İgdaş Genel Müdürlüğü'nce Belediyelerimizle işbirliğinde, İçme Suyu Arıtma ve Doğalgaz şebekesi konularında önemli altyapı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nce Eskice, Karaağaç yolu altyapı ve sanat yapıları yapılmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de başlatılmış hizmetlerin sonuçlandırılacağına, İlçeye kazandırılması zaruri olan diğer hizmetlerin milli birlik ve beraberlik, kardeşlik içerisinde ve Atatürkçü düşünce ışığında çok çalışarak elde edileceğine inancım tamdır.

Her çalışmamızda büyük desteğini gördüğümüz başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Jandarma Bölge, Zırhlı Tugay, İl Jandarma Komutanımız,, İSKİ, İgdaş Genel Müdürlerimiz, Bölge ve İl Müdürlerimiz, Askerlik Şube Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, Savcı ve Hakimlerimiz, İlçe Müdürlerimiz, Müftümüz, Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlarımız, Memur ve Müstahdemlerimiz ile Esnaf Odaları, Şoförler Cemiyeti gibi meslek kuruluşlarımız, Derneklerimiz, Basın, Radyo ve Televizyon Mensupları ile Saygıdeğer Büyükçekmece Halkına şükranlarımı, teşekkürlerimi iletir bundan sonraki çalışmalarınızda

başarı dilekelerimle özel yaşantınızda mutluluklar temenni eder en içten saygı ve sevgiler sunarım.

XI- İSTANBUL, NEVŞEHİR, BOLU VALİ YARDIMCILIĞI

1) İSTANBUL VALİ YARDIMCILIĞI

İstanbul Vali Yardımcılığı görevine başlayınca, İstanbul Valisi Erol ÇAKIR'DI. İzmir Valisi Olduğu dönemde Aliğa Kaymakamlığı görevi yaparken Yılın İdarecisi seçilip Vali Hüseyin Ögütçen ödülünü elinden almıştım. Vali Yardımcıları Görev Bölümünde tarafıma Şefkat Yuvası Darülaceze Müessesesi ile İstanbul Trafik Vakfının sorumluluğu verdi.

İstanbul Trafik Vakfı Vali Hayri KOZAKÇIOĞLU tarafından kurulmuş. Önemli gelirleri olan park yerleri vardı. Usulsüz park eden araçlar çekicilerle çekiliyordu. Trafik hizmetleri araç gereçle destekleniyordu. Trafikte çalışanların çocuklarına burs bile veriliyordu. Rahmetli Sakıp Sabancı, Jak Kami gibi ünlü İşadamları da Mütevelli heyeti üyesi olarak aylık toplantılara katılıyorlardı. Siyasilerin kurallara uymadığı için aracı çekilse ya Valiyi, ya da beni arıyordu. Sıkıntılı zor bir görevdi. Yaklaşık bir yıl hizmet verdikten sonra bu görevi Vali Yardımcısı Cumhur Güven TAŞBAŞ'A valilik onayı ile devrettim.

Darülaceze Kurumu 1896 yılında Padişah İkinci Abdülhamit Han tarafından kendi bütçesinden masrafları karşılanarak Sadrazam Ünlü Valilerden Halil Rifat Paşa tarafından inşa edilmiştir. Bir dönem Sağlık Bakanlığı, İstanbul Belediyesi bünyesinde hizmet vermiş. Bizim dönemimizde, Danıştay Kararıyla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veriliyordu. Mütevelli Heyeti Başkanı İçişler Bakanıydı. Bakan'ı da İstanbul Valisi temsil ediliyordu. Darülacezede kalmanın temel şartı İstanbul'da doğmak veya Beş yıldır İstanbul'da İkamet etmek ve bulaşıcı hastalığı bulunmamak, Kimi, Kimsesi olmamak, fakrû zaruret muhtaç durumda bunmaktı. İçerisinde Camisi, Havrası ve Kilisesi mevcut olup Dünyaya örnek teşkil etmektedir. 600 civarında acezesi vardı, Kadınlar, erkekler, Yatalak ve çocuk bölümleri vardı. Yeni doğan cami avlusuna terk edilen çocuklardan Ölüncüye kadar orada kalan acezeler vardı. Bünyesinde Hastanesi, Rehabilitasyon Merkezi de vardı.600 civarında personelle 24 saat hizmet veriliyordu. Belediyeden borçla devralınmış, Benden öce iki Vali Yardımcısı sorumluluk almış, Parasal mevcudunu 2002 yılında 12 trilyona çıkarmışlar, bende 2 yıl içerisinde yaklaşık 34 trilyona çıkardım. Hizmetlerini en iyi şekilde düzenlemeye çalıştım. Makam odası tarihi mekândı. Aynı zamanda Mütevelli Heyeti toplantıları da burada yapılıyordu. Depoya atılan antika masa ve koltukları çıkarttım cilalattım. Yeniden koltukları döşettim. Tam tarihi mekân oldu. İki yıllık dönemde en çok önem vererek koşturduğumuz işlerden birisi, Erzincanlı Hayırsever Merhum Mehmet Hayrettin TIRYAKIOĞLU'NUN Darülaceze'ye, Darüşşafaka'ya, Erzincan Valiliği'ne Kemaliye Kaymakamlığı ile İstanbul Üniversitesine Vasiyetle bağışladığı **Orta köydeki arsanın** değerinde satılarak, bağışlanan kurumlar arasında paylaşılmasıydı. Erzincan Valisi Refik ÖZTÜRK yakından takip ediyor. Her ay yapılan toplantıya mutlaka geliyordu. Birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Beşiktaş Belediye Başkanlığına giderek imar planında değişiklik yaptırmaya çalıştık. Amacımız daha yüksek bedelle satış işlemi gerçekleştirilmektir. İmar tadilatı yapılarak benden sonraki dönemde ancak satılabilir. İdari hizmetlerden Baki Görgülünün, Rehabilitasyon Merkezinden Havva Gürak hanımın, Mali İşlerden sorumlu Gülten Yılmaztaş Hanımın, Sosyal hizmetlerden Murat Konanın, Dr. Sabri Erdöl ile diğer doktorların, hemşirelerin ve tüm çalışanların, Darülaceze Vakfının, Derneğin, hizmetlerimize anlam ve önemi büyük katkıları olmuştur. Kurban Bayramında Kurban Bağışlarını kabul etmek çok önemli bir faaliyetti. Her yıl ramazan ayında İl protokolü ve Hayırseverlerin davet edildiği Acezelerle birlikte iftar yemeği düzenleniyordu. 2003 yılı başlarında Vali Erol Çakır yerine Nizip Kaymakamı olarak birlikte çalıştığım Muammer Güler İstanbul valiliğine atanmıştı.

Darülaceze İftar yemeğinde yaptığım konuşma aşağıdadır;

Bu akşam, iftar yemeğinde tarihi şefkat yuvası “DARÜLACEZE “ de ACEZELERLE birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Darülaceze, Padişah II. Abdülhamit Hanın fermanıyla Sadrazam Halil Rıfat Paşa tarafından inşa edilerek, 1896 yılından itibaren Dâhiliye Nezareti bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. Önce Hükümetçe bizzat, Cumhuriyetle birlikte Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine bağlı olarak idare edilen kurum, 1924 yılında İstanbul Belediyesine devredilerek 1999 yılına kadar hizmetlerini Belediye bünyesinde sürdürmüştür. Danıştay kararıyla İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlanarak 1916 yılında yürürlüğe giren Darülaceze Nizamnamesine göre yönetilmektedir.

Darülacezede, Dil, Din Irk, Sınıf ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin, bakıma muhtaç, kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşlarla, sokağa terk edilmiş çocuklar barındırarak, sağlık ve rehabilite hizmetleriyle birlikte her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Kuruluşundan beri ibadete açık olan cami, kilise ve havrasıyla Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan hoşgörü ve merhamet sembolü bu hayır kurumunda yaklaşık 100 bin aceze barındırılmış olup, şu anda 47 çocuk, 213 kadın, 352 erkek olmak üzere toplam 612 yurttaşımıza sevgiyle, saygıyla ve şefkatle hizmet verilmektedir.

Gelir kaynakları, İstanbul'daki Belediyelerin tahsil ettiği eğlence vergisinin %10'u, kuruma bağışlanan gayrimenkullerin kira gelirleri, Poliklinik gelirleri, Rehabilitasyon servisinde sakinlerin tedavi amaçlı ürettikleri ürünlerin gelirleri, Aceze maaşları ile hayırsever kişilerle, kuruluşların aynı ve nakdi bağışlarından oluşmaktadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN "Bir Milletın Yaşlı Vatandaşlarına ve Emeklilerine Karşı Tutumu, O Milletın Yaşama Kudretinin En Önemli Kıstasıdır." Sözüyle sözlerimi tamamlarken iftar yemeğimizi onurlandıran, her zaman maddi manevi desteğini esirgemeyen başta İdare Meclisimiz başkanı Sayın Valimiz olmak üzere tüm hayırseverlerimiz ile konuklarımıza Darülaceze kurumu adına şükranlarımızı iletir ramazan Bayramınızı kutlar saygı ve sevgiler sunarım.

Şefkat Yuvasında Anneler Günü, Babalar Günü en iyi şekilde kutlanıyordu. Babalar Gününde Yaptığım Konuşma şöyledir;

Bu gün 15 Haziran Babalar günü; Din, Dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli insanlarla sokağa terk edilmiş çocukları barındırarak başta sağlık ve rehabilite hizmetleri olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılayan tarihi şefkat yuvası "DARULACEZE" DE BABALAR GÜNÜNÜ kutlamanın engin mutluluğu içerisindeyiz. Bu mutlu günümüze; her zaman Darülacezeye daha iyi hizmet etmek için çaba ve çalışma içerisinde, her türlü desteği esirgemeyen Sayın Valimiz Muammer Güler'in onurlandırmaları, ayrıca Tarihi Şefkat Yuvası Darülacezenin Babalığı gibi anlam ve önemi büyük bir görevi kabul buyurmaları mutluluğumuzu daha da arttırmıştır. Darülaceze sakinleri adına şükranlarımızı sunmak istiyorum.

Anneler gününde Sayın Valimizin Saygıdeğer eşleri Neval GÜLER Hanımefendi Darülacezenin Anneliğini üstlenmişlerdir. Şimdi Darülacezenin Hem annesi hem de babası oldu. Ne mutlu bizlere. Görev yaptığı her İlde başarılı hizmetler vererek Yılın Valisi de seçilen Sayın Valimizin ve tüm babaların babalar, gününü, Kutlar, sağlık, esenlik, başarı ve mutluluklar diler saygı ve sevgiler sunarım.

Bilindiği gibi Darülaceze Padişah II Abdülhamit Han' ın fermanıyla Sadrazam Halil Rıfat Paşa tarafından inşası tamamlanarak 1896 yılında hizmete başlamıştır. Kuruluşundan beri

ibadete, açık cami, kilise ve havrasıyla Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan hoşgörü ve merhamet sembolü bu hayır kurumun da yaklaşık 100 bin aceze barındırılmış olup, şu anda 27 çocuk 210 kadın 354 erkek olmak üzere toplam 591 insanımıza sevgiyle, saygıyla ve şefkatle hizmet verilmektedir.

107 yıllık şefkat kapısı ümitsizlik kapısı hiçbir zaman olmamıştır. Kimsesi kalmamış Paşa hanımlarından, Rus Prenslere, emekli Devlet adamlarından meşhur bestekârlara, cami kapılarına terk edilen bebeklerden, Bosnalı çocuklara kadar bu şefkat kapısından girip huzur ve güven içerisinde yaşayarak ayrılmışlardır. Darülaceze kendisine sığınanlara kol kanat geriyor, darda kalan insanlara ömürleri boyunca hizmet vermenin gönül rahatlığını duyuyor. İşte böyle bir şefkat yuvasında, huzur ve sükûn içerisinde örnek davranışlar göstererek Darülaceze sakinimiz Hüseyin KAYA, yatalak dairelerde uzun süre görev yaparak anlamı ve önemi büyük hizmet veren Baki YILDIZ personelimiz yılın babası seçilmişlerdir. Ayrıca rehabilitasyonda çalışan Metin Sultan ERDEM sakinimizde Sarıkamış'ta donarak şehit olan askerlerimizi simgeleyen bir halı tablo dokuyarak örnek çalışma göstermiştir. Kendilerini Darülaceze adına kutlar yaşamlarında sağlık ve mutluluklar 'dilerim.

Sözlerimi Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN “Mazide Muktedirken Bütün Kuvvetiyle Çalışmış Olanlara Karşı Minnet Hissi Duymayan Bir Milletın İstikbale Güvenle Bakmaya Hakkı Yoktur.” sözüyle tamamlarken babalar günümüz kutlu gelecek günlerimiz mutlu olsun, Sevgi Şefkat ve merhametle nice yıllar dileğiyle hepimize Saygı ve Sevgiler sunuyorum.

İki yıl hizmet verdikten sonra, tayin döneminde görevi devretmek istediğimi Valimiz Muammer Gülere arz ettim. Görevlendirme Bakanlık onayı ile olduğu için İçişleri Bakanlığına İzmir Vali Yardımcılığından İstanbul'a atanan Hikmet DİNÇ teklif edilerek onay alındı. Görevi

Kazasız belasız teslim ederek 2004 Yılında Cağaloğlu'ndaki Vilayet Binasına döndüm. Görev Bölümünde Bayındırlık İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlükleri ile İller Bankası Bölge Müdürlüğü ve TOKİ benim sorumluluğuma verildi. Önce Vali yardımcılarını için ayrılan Eminönü Kaymakamlığındaki odada çalışmaya başladım. Lojman Ataköy 5. kısım A 11 de 14. kattan tahsis edilen lojmanın temizliğini, boya, badana ve bakımını yaptırarak, Modadaki Darülaceze lojmanından taşındık. Vali yardımcılığı lojmanında demirbaş eşya olmadığı için Aliğa'daki eşyalarımızı, Köylümüz aynı zamanda akrabamız Heykeltraş Mücahit ÖZEL'İN kamyonuyla taşıyarak yeniden eşya temin ettik. Vali Yardımcılığının en kötü tarafı Devletçe Demirbaş eşya verilmemesidir. Kamu Konutları Kanununa göre Kaymakam ve Vali Konutlarının Demirbaşları Devletçe karşılanmakta, Vali Yardımcılığı, Kaymakama göre üst görev olduğu halde Vali Yardımcısı Lojmanı demirbaşları karşılanmamaktadır. Vali Yardımcılığına atanınca yeni eşya almak zorunda kalınmaktadır. İki sene sonra Kaymakamlığa atanınca alınan eşyalarda başına bela olmakta, koyacak yer sorun olmaktadır. Ataköy de, Mülkiye Müfettişleri, Vali yardımcılarını, Kaymakamlar, Hâkim, Savcılar ve İl müdürleri gibi kamu görevlilerinin lojmanları vardı. Yunus Emre Kültür Merkezi, Alışveriş Merkezi ve Yürüyüş Yolları gibi sosyal kültürel donatı alanları bulunmaktaydı. Yaklaşık yarım saatte Vilayete gidiliyordu. Vilayet ana binasında bir makam odası boşalmıştı, İstanbul'daki kıdeme göre benim hakkım olmasına rağmen, Vali Yardımcıları Hamza Duygun ve Hasan Bağcıya kura çekmeyi önerdim. Kurada Önce Hamza çekince kazançlı çıktı. Şener Can Ağabeyimiz emekli olunca Bende Merkez Valileri Odasının yanındaki odasına taşındım.

Vilayete Öğleyin Özel İdareden Yemek geliyor, zemin kattaki yemekhanede yemeğimizi yiyorduk. Yemekten sonra, Sultan Ahmet ve Gülhane Parkına veya Galata Köprüsüne doğru tur atıyorduk.

Bayındırlık Müdürlüğü Benim görev alanımda olduğundan Bakırköy ve Kartaldaki Adliye Saraylarının inşası sırasında Bayındırlık Müdürü Ercan YAZICI ile kontrole gittik. Kara Yolları Bölge Müdürü Yakup DOST'LA oto yollardaki çalışmaları kontrol ettik. İller Bankası Bölge Müdürüyle İçme Suyu Çalışmalarını Denetledik. Arsa Ofisi Bölge Müdürüyle TOKİ konutlarını kontrol etmeye çalıştık. TOKİ'DEN sorumlu Vali Yardımcısı olduğumdan, Meslektaşlar, TOKİ emniyet mensuplarına, hâkim ve savcılara ucuz konut vermiş, bizde alalım dediler. Bende bir toplantıda TOKİ başkanı Erdoğan BAYRAKTAR'A talebimizi ilettim. Hayhay, verelim dedi. Yardımcılarına gerekli çalışma yapılması için talimat verdi. Projesini ve fiyatlarını gönderdiler, çok hesaplıydı. Ben İl Koordinasyon toplantısında arkadaşlara müjdeyi verdim. Bir hafta içinde Görevdeki tüm Mülki İdare Amirleri, Bölge ve İl müdürleri dilekçelerini verdiler. Hemen TOKİ'ye ilettik. Takriben bir ay sonra TOKİ'den cevap geldi. Fiyatlar üçe katlamıştı. O tarihteki maaşlarımızın tamamını versek ancak taksitler karşılayabiliyorduk. Ankara'ya görüşmeye gittim. Projeyi küçülterek,2+1 e çevirip 75 metrekareye dönüştürüldü. Fiyatlar biraz indi ama Meslektaşlar biz emeklilikte kümeste mi yaşayacağız diyerek itiraz edip genelde vazgeçtiler.

Kadıköy ve Üsküdar Kaymakamları Vali olunca Vali Bey her iki İlçeye de beni görevlendirdi. Her sabah 08 de Ataköy'den Yola çıkıyorum. Eminönü'nden Arabalı Vapurla karşıya geçiyorum. Öğleye kadar Üsküdar Kaymakamlığının işlerini yapıyorum öğleyin yemek yemeye bile vaktim olmuyordu. Personele gelen tabldot yemeği ile idare ediyordum. Saat 13 de Kadıköy Kaymakamlığına geçiyorum. Ziyaretler, toplantılardan ancak mesaiden sonra resmi yazılara vakit ayırabiliyordum. Akşam simitle idare edip gece 22,23,24 de ancak lojmana dönebiliyordum. Yaklaşık 5 ay bu çalışma temposu sürdü. Akşamları fırsat buldukça Üsküdar Musiki Cemiyetine uğrayıp Cemiyet Başkan Yardımcısı Alaeddin PAKYÜZ hocadan ders alarak, Çok sevdiğim Türk Sanat Müziği Sanatçısı Semahat ÖZDENSES'İN şarkılarını, söylerken yaptığım hataları telafi etmeye de gayret ettim. Üsküdar Hükümet Konağının yer konusunun çözümlenmesine benimde önemli katkım oldu. Ancak Kadıköy Hükümet Konağında gelişme sağlayamadık.

Uluslararası Üsküdar Sempozyumunda şu konuşmayı yaptım;

Bugün, Belediye Başkanlığımızın koordinesinde düzenlenen 4. Üsküdar Sempozyumunun açılış programında buluşmanın, sevinci, heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemiz adına sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Üsküdar tarihiyle, doğasıyla ve dünyaya mal olmuş eserleriyle, geçmişi nice asırlara uzanan bir şehir, kocaman bir kıta olan Asya, elini buradan Avrupa'ya uzatmıştır. Üsküdar, İstanbul'un fethinden bir buçuk asır önce Türk egemenliğine girmiştir. Tarihi yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir İstanbul peyzajına açılan müstesna konumuyla Üsküdar, Asya topraklarının başladığı, bir köprübaşısıdır. Antik çağlardan beri doğal dokusunun güzelliği sayesinde ön Asya- Avrupa arası ulaşım kolaylığı sağlayan Boğaziçi'nin açılım noktasında bulunan Üsküdar, her zaman cazibe merkezi olmuştur. "Altın Şehir" "kalkan Şehir" anlamına gelen adı da tarihi kadar kadim olan Üsküdar, gelecek zamanlara doğru yürüyüşünü aynı güzellikler içinde sürdürüyor.

Üsküdar'da, birçok medeniyetler iç içe girmiş ve üst üste yığılmış gibidir. Bilinen tarihi süreçte; Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar ve Haçlılar bu topraklara hâkim olmuşlardır. Üsküdar, en medeni çehresini, Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde almıştır. Beş buçuk asra yakın bir zamandan beri Osmanlı'larına Üsküdar ve çevresinde yaptıkları saraylar, köşkler, külliyeleer, yalılar sayılamayacak kadar çoktur. Mimar Sinan'ın İstanbul'dan sonra Osmanlı İmparatorluğunun içinde en çok yapı, mimari eser bıraktığı yer Üsküdar'dır. Kız Kulesi'nden Çamlıca Sefa Tepesine, beylerbeyi Sarayına, camilerinden, medreselerine, koru, yalı ve konaklarından, ünlü şahsiyetlerine, adına nice şiirler, romanlar, şarkılar yazılan Üsküdar, gelmiş, geçmiş birçok şaire ve dâhilere ilham kaynağı olmuştur.

Üsküdar, bir ulu rüyayı görenler şehri!

Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,

Hepsi der: "hangi şehir görmüş onun gördüğünü?"

Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü!"

Y.K. BEY ATLI

Milli Şairlerimizden Yahya Kemal BEYATLI şiirlerini Üsküdar'ın müstesna tabii güzelliklerinden ilham alarak yazmıştır. Ayrıca Kralların, Kraliçelerin, Osmanlı Padişahlarının ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜNDE hayranlığını kazanmış bir şehirdir Üsküdar. Bugün, Üsküdar denilince akla; müziği, kültürü, mimarisi, folkloru ve adetleriyle birikimi günümüze ulaştıran ve yarınlara taşıyacak bir Türk şehri gelir. Üsküdar'ın geçmişini özlemle hatırlarken gelecekte de Üsküdar'ın bugünününün aynı güzel duygularla hatırlanması için gerekli sosyal, kültürel, sanatsal ve tarihi bilimsel etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Gelenekselleşen "kâtibim Kültür ve Sanat Şenliğinin", Üsküdar Sempozyumlarının uluslararası platformlara taşınması, Üsküdar'ın gelecekte daha iyi tanıtılması açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Tarihi geçmişiyle, asırların birikimini günümüze taşıyan, stratejik konumu ve doğal güzelliği ile özel bir öneme sahip Üsküdar'ın gelecek kuşaklara bir kültür hazinesi olarak aktarılması yolunda düzenlenen Üsküdar Sempozyumlarının anlam ve önemi çok büyük olacaktır.

Bu nedenle sempozyumun Gerçekleşmesinde, organizasyonunda büyük katkılarda bulunan başta Üsküdar Belediye Başkanlığına, katılımcı Bilim Adamlarına, Tarihçilere, ilçemiz adına şükranlarımızı, takdir ve teşekkürlerimizi bildirir saygı ve sevgilerimi sunarım.

Üsküdar da Cumhuriyet Bayramını anlam ve önemine uygun olarak kutladık. Akşam eşli olarak Cumhuriyet resepsiyonu düzenledik.

10 Kasımda Atatürk'ü anma töreninde ise şöyle hitaba ettim;

Bugün, Vatanının bağrından yetişmiş Milli Kahraman, Başkomutan, Büyük Devlet Adamı, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ebediyete intikalinin 68. yıl dönümünde saygı ve sevgiyle minnetle anıyoruz.

Şimdi özgür ve bağımsız bir vatan olarak üzerinde dimdik durduğumuz bu aziz topraklar Milletimizin En Büyük evladı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN bize ölmez yadigârıdır. Onu vatanımız kadar sevmek, vatanımızı onun kadar sevmek olmuştur.

ATATÜRK, tam bir asker, kendisini dünya uluslarında kabul ettirmiş büyük bir devlet adamıydı. Onun ilkesi yurtta ve uluslararası toplumda barış içinde yaşamaktı. Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve medeniyetçilik Ulu Önderimizin temel ilkeleriydi. Büyük Önderimiz zor ve çetin şartlar altında Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, az zamanda, ekonomik, sosyal, kültür, hukuk alanında ve çağdaş medeniyet yolunda önemli adımlar atmıştır. Ulusumuz için en iyi hareket Büyük Önderi bütün düşünce, fikir ve ilkeleriyle tanımak, kaderde kıvançta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün olarak onun aydın izinde gitmektir. Çağdaş medeniyet seviyesine ancak bu şekilde ulaşabiliriz.

“Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki milli ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk Milletinin, büyük millet olduğunu bütün medeni âlem az mananda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti, bundan sonraki inkişaf ile atının yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.” , “ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak lâkin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” Ulu Önderimizin veciz sözlerini bir kez daha vurgularken daima büyük azim ve kararlılıkla ATATÜRK'ÜN ilkelerini, vatanın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatacağız. ATATÜRK'ÜN sevgi ve saygısı her zaman artarak devam edecektir.

Ey Ulu ATATÜRK;

Hakikatte yattığın yer, Türk Milletinin, senin aşkın ile dolu kahraman ve vefalı göğsüdür.

Kahraman ATATÜRK,

Vatan sana minnettardır.

Bütün ömrünü hizmetine verdiği Türk Milleti ile beraber Türk gençliği olarak emanetlerine yürekten bağlı kalarak, senin manevi huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Aziz hatıran, sönmez bir meşale olarak ruhumuzu daima ateşli ve uyanık tutacaktır.

Ruhun şad olsun.... AZİZ ATAM.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa kemal ATATÜRK'Ü Ebediyete intikal etmiş silah arkadaşlarını ve vatani uğruna canlarını, kanlarını feda etmiş olan tüm şehirlerimizi rahmetle şükranla ve minnetle anıyör hepimize sevgi ve saygılar sunuyorum.

Her iki ilçenin Garnizon Komutanı Tuğgeneralidi. Başbakan ve dört Beş Bakan Üsküdar'da ikamet ediyorlardı. Selimiye kışlası Üsküdar'daydı. Sorumluluğumuz o ölçüde büyüktü. Üsküdar Kadıköy, Kartal metro hattı temeli ben görevdeyken atıldı. Bir hafta sonu yeraltı treni hattında göçük oldu. Hemen Kadıköy'de ilgililerle toplantı yaparak tedbir aldık.

Üsküdar ve Kadıköy Kaymakamlığını yürüttüğüm esnada, Karayazı Kaymakamıyken Valimiz olan çok saygı duyduğum Sayın Recep Birsin ÖZEN'İN kalp rahatsızlığından DR SİYAMİ HERSEK HASTANESİNDE yattığını öğrenince hemen ziyaretine gittim. Başhekim Hemşerim Prof. Dr. İbrahim YEKELER ile görüştim. Ciddi bir kalp ameliyatı için önemli miktarda kan gerekiyordu. Garnizon Komutanımız Tuğ General Sayın M. Teyfik BEDÜK paşayla görüşerek çok sevdiğim, saydığım Valimiz için kan ihtiyacı olduğunu belirterek Mehmetçiklerden kan verilmesini istedim. Paşamız sağ olsun imdadımıza yetişti. Yeterli kanı temin ettik. Başhekimimiz ameliyatla bizzat ilgilenerek başarılı bir ameliyat sonucu Mehmetçik kanıyla Sayın Valimiz sağlığına kavuşturuldu. Böyle bir görev bana kısmet olduğundan çok mutlu oldum.

Her iki ilçeye Kaymakam görevlendirilince ben Vilayetteki görevime döndüm. Üsküdar'daki veda mesajımda şöyle oldu;

10.10.2006 tarihinden itibaren Valilik ve Bakanlık Makamının onayı ile vekâleten görevlendirildiğim Üsküdar Kaymakamlığı görevini, İçişleri Bakanlığı'nın 28.02.2007 tarih ve B050PGM0710001-A/ sayılı Onayı ile vekâleten atanan İnegöl 'Kaymakamı 'Erdoğan BEKTAŞ'A 12.03.2007 tarihinde devrederek asli görevim olan İstanbul Vali Yardımcılığına dönüyorum.

Üsküdar 'Kaymakamlığı görevini yürüttüğüm sürede gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışarak kamu hizmetinin vatandaşlarımıza en iyi şekilde sunulmasında büyük desteğini gördüğümüz başta Sayın Valimiz olmak üzere, Askeri, Adli Kuruluşlar, Büyükşehir ve 'Üsküdar Belediye Başkanlığımız, İl ve İlçe Müdürlerimiz, Muhtarlarımız ile Saygıdeğer Üsküdarlılara şükranlarımı ve teşekkürlerimi iletir, Milli birlik ve beraberlikle memleketimize

hizmet yolunda çalışmalarınızda başarı dileklerle, özel yaşamınızda sağlık ve mutluluklar temenni eder, en içten saygı ve sevgiler sunarım.

O sıralar Kayseri Valiliği boş bulunuyordu. Sayın Abdullah Gül Dışişleri Bakanı olarak İstanbul'a geliyordu. Havaalanına karşılamaya giderken önceden hazırladığım dosyayı da aldım. Uçaktan inişinde karşıladım VİPE gelirken " Nazmi Toker ortaokulu ve Kayseri Lisesinde aynı dönemde okuduğumuzu, sicilimin çok düzgün olduğunu, Dosyamdaki Cumhurbaşkanlığından, Bakanlardan, Valilerden aldığım takdir, teşekkür ve şükran belgelerini göstererek, Kayseri'de okudum. Kayseri'ye Uygun görürseniz hizmet etmek istiyorum. Şu an Kayseri Valiliği Boş" dediğimde. Neden olmasın dedi ve dosyayı aldı. Çok ümitlenmişim. Daha sonra Şırnak Valisi Osman Güneş Kayseri'ye Vali olarak atandı. Bu durum üzerine İstanbul'daki sürem dolunca Kayseri ye hizmet amacıyla Melikgazi veya Talas Kaymakamlığına atanmak için Bakanlığa dilekçe verdim. Maalesef her iki ilçede boşaldığı halde Kararnameyle Nevşehir vali Yardımcılığına atandım. İstanbul Vali Yardımcılığından Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmama Başta İstanbul Valisi olmak üzere herkes şaşırıldı. Ailece çok üzülmüştük.

İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğumuz sürede, uzun yıllar görüşemediğimiz sevip, saydığımız, akraba ve arkadaşlarımızla ailece zaman zaman beraber olma imkânı bulduğumuzdan mutluluk duyuyorduk. Bunlar Mobilyacı Erdal, Murat İNAN ağabeyler ve Mustafa AKSOY ağabey, Acıbadem Hastanesinde Operatör Doktor Armağan ÖZEL ağabey, Heykeltıraş sanatçı Mücahit ÖZEL, Emekli Lise Müdürü Ali ERDEM ağabey, Karayolları Sosyal İşler Müdürü Halil ÇELİK ağabey, Emekli Trafik Polisi Haydar DEVECİ Ağabey, Demircilerden Güner DEMİR ağabey, Dursun, Yusuf, Eşimin yeğeni TEKFEN Muhasibi Fikret ÖNAKIN, Dayıkızı Şengül, Halakızı Ayten, Köyümüzün Halaoğlusun Ali YAŞAR ve diğer köylülerimizdir. Bu dönemde ortaokula beraber başladığımız Ziraat Bankası Müdürü Müslim ÇAKIRI'N kalp krizi sonucu ölümü ile Çocukluk arkadaşımız Dursun DEMİR'İN iş yerinde bıçaklanarak öldürülmesi üzüntüsünü yaşadık. Allaha rahmet diliyorum.

İstanbul Vali Yardımcısı olduğum dönemde kulaklarımda çınlama oluştu. Çapa Tıp Fakültesi KBB Bölüm Başkanı Prof.Dr. Kemal DEĞER ameliyatla kulak zarı oluşturdu. Oğlum Halil Alpay'ı da burundan ameliyat etti kendisine müteşekkirimiz. Dünya Göz Hastanesinde de bir gözümünden kataraktan ameliyat oldum.

İstanbul Vali Yardımcısı Şakir ÖZDİKİCİ'NİN oğlunun tüp gazdan zehirlenerek vefat etmesi meslektaşları üzüntüye gark etti. Gece haber alır almaz ailece arkadaşımızın lojmanına gittiğimizde Mehmet SEYMAN, Cezmi TÜRKGÖÇER, Hayrettin BALCIOĞLU vb. arkadaşlarımız oradaydı. Ertesi gün Cenaze merasimine katıldık. Çok acı bir olaydı. Allah rahmet eylesin. Gazi KAYA, Mehmet Fahri CAN; Şener CAN, Haluk SAYGI, Abdulkadir BAKAN, Fikret KASABOĞLU, Mehmet Ali ÇEVİKER, Hüseyin Avni MUTLU, Hikmet DİNÇ, Hamza DUYGUN, Levent GÜNÇAL, Murat YILDIRIM, Celal DİNÇER, Saim ESKİOĞLU, Vedat MÜFTÜOĞLU, Selman YENİGÜN, Mehmet Ali ULUTAŞ, Sabahattin YÜCEL, Mustafa KARSLIOĞLU, Dursun Ali ŞAHİN, Mevlit KURBAN, Mustafa GÜNİ, Kadir ÖNER, Yüksel AYHAN, Cengiz GÖKÇE, Ahmet Ertan YÜCEL, Hasan BAĞCI, Mehmet DEMİR, Mehmet DEMİREZER, Ahmet NARİNOĞLU, Cumhur Güven TAŞBAŞ, Ergün GÜNGÖR, Ali SÖZEN, Durmuş GENCER, Nihat NALBANT, Hasan DURAN, Hüseyin ECE, Âdem KARAHASANOĞLU, İrfan BALKANLIOĞLU, Sabit KAYA, Kaya ÇITAK, Gürbüz KARAKUŞ, Hikmet ÇAKMAK, Saffet KARAHİSARLI, Hürrem AKSOY, Erdoğan ÜLKER,

Selim PARLAR, Hasan DURUER, Kemal BAŞAR, Yıldırım KADIOĞLU, Kasım ESEN, Selim CEBİROĞLU, Mehmet ERSOY, Turhan AYVAZ vb. Mülki İdare amirleriyle birlikte görev yaptık. Gazi KAYA, Ağabey Törenlerde yan yana oturduğumuzda hemen biz şimdi ne olduk sorusunu soruyordu. Kimse bilemediği için cevabı da Kendisi veriyordu. CEVAP ;"GAZİ MUSTAFA KEMAL"

İstanbul'da, Gemerekli hemşerimiz Emekli Askeri SAVCI Necdet BAYRAKTAROĞLU'NUN organize ettiği Sivaslı hemşerilerle tanışma yemeğine, Gemerek'leler Dernek toplantısına katıldım. İstanbul'daki Sivaslı İşadamlarının verdiği iftar yemeklerine ailece katıldık. Sivaslı işadamları ve bürokratlarla tanışma ortamı oluştu. İl Genel Meclisi Üyesi İsmail KARABİBER ile Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail ERDEM'İN organize ettiği Sivaslılar Platformuna katıldım. Sivaslıların sorunlarıyla mevzuatın öngördüğü ölçüde yardımcı olmaya çalıştım. Ahmet ÇETİNSAYA ile Fikret HELVACIOĞLU'NUN organize ettiği KAYSERİLİLER'İN toplantı ve iftar yemeği davetlerine icabet ettim. Kayserili hemşerilerin de sorunlarına gereken alakayı gösterdim. Karayazıdaki Müftümüz İsmail İPEK İstanbul Müftü Yardımcısı olmuştu, daha sonra Amasya, Tekirdağ İl Müftüsü oldu. Yıllar sonra görüşme imkânı oldu. Mustafakemalpaşa Müftüüm Veysi PATİR Önce Bayrampaşa, sonra Tuzla ve İstanbul Müftü Yardımcılığı yaptı, Emekli olduktan sonra vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Her iki Müftümüz de çok çalışkan ve düzgün din adamıydı. İl Müftüsü PROF Dr. Mustafa ÇAĞRICI ile Kadıköy Müftüsü Avni ŞAHİN'DE Şarkışlalı hemşerimdi çalışkan ve başarılı din adamlarıydı.

Aliğa Kaymakamlığından, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına atanmamız ile Büyükçekmece Kaymakamlığından, İstanbul Vali Yardımcılığına atanmamızla haksızlığa uğradığımızda, Sineye çekmiştik. İstanbul Vali Yardımcılığından, Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmam üçüncü haksızlık olup bunları hak etmemiştim. Haklı sebebe dayanmayan atamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Başvurdum. Aldığım takdir, teşekkür ve şükran belgelerimi, 30 yılın sicil ortalamamın 92, İstanbul'daki sicil ortalamamın 97, Aliğa Kaymakamıyken Yılın İdarecisi seçildiğime ait belgeleri dilekçeme ekledim. Yürütmeyi Durdurma Kararı çıkmayınca Nevşehir Vali Yardımcılığı görevime başladım. Mahkeme Kararında, Mahkeme Başkanı kıdemli hâkim, benim üstün başarılı bir idareci olduğumu vurgulayarak, İstanbul Vali Yardımcılığından Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmamın uygun olmadığını belirterek karşı oy kullanmasına rağmen, 2 genç hâkim her ne kadar üstün başarılı idareci olsa da, İstanbul Vali Yardımcılığı ile Nevşehir Vali Yardımcılığı görevi yönetmeliğe göre eş görev olduğundan atama işlemi Başkana karşı iki oyla mevzuata uygun kararı çıkıyor. Danıştay'a temyiz ettim. Danıştay kararı şeklen bozdu. İdare Mahkemesi yine bire karşı iki oyla önceki kararı doğrultusunda kararını verdi. Tekrar temyiz ettim. Danıştay yine başka bir şekil noksanlığından kararın esasına girmeden bozdu. Bu arada Mahkeme Başkanı da İzmir'e atandığından emekli oldu. Yeni atanan Mahkeme Başkanı da iki genç hâkime uyunca oybirliği ile aleyhimde yaklaşık dört buçuk yıl sonra karar çıkınca doğrusu pes ettim. Nevşehir deki görev sürem dolmasına altı ay kalmıştı. Danıştay'a tekrar temiz etmedim. Aile huzurumuzun bozulması yanımıza kar kaldı. İstanbul'a bir giden, birde gitmeyen pişman derler. Bende mahkemeye bir başvuran, birde başvurmeyen pişman diyorum.

2) NEVŞEHİR VALİ YARDIMCILIĞI

Nevşehir Kapadokya Hava Limanına THY dan bilet aldım. Kasım ayının son haftası gece saat 23 sıralarında uçak havalimanına geldiğinde aşırı fırtına nedeniyle iniş yapamadı. Kayseri Erkilet Havaalanına iniş yaptık. Otobüsle Nevşehir'e saat 01 sularında ancak gelebildik. Kar atıştırıyor soğuk, fırtınalı bir gecede Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Misafirhanesine ulaştım. Misafirhanede tek kişilik küçük bir oda hazırlanmıştı. Sabah Vilayete giderek görev başladım. Valimiz Sayın Asım HACIMUSTAFAOĞLU Salihli kaymakamıyken, ben Kırkağaç Kaymakamıyım, çok sıcak karşıladı. Emniyet, Jandarma görevlerini bana vermişti. Eşimde geldiğinde, Konağa kahvaltıya davet ettiler. Sayın Valimizin ve Saygıdeğer eşlerinin bu daveti anlamlı olduğu kadar önemliydi. Unutmak mümkün değil.

Derik Kaymakamıyken beraber çalıştığımız ve çok saygı duyduğum Aykut OZAN Nevşehir Valiliği' de yaptığı için telefonla arayarak bir emri olup olmadığını sorduğumda Özel Kalem Müdürü Nurettin Beyin mükemmel bir kamu görevlisi olduğunu söylemişti. Böyle bir müdürle karşılaşınca daha da moral bulmaya başladım. İlerleyen günlerde, gerçekten Nurettin Beyin gece gündüz, her işi koordine eden, gereğini hemen yapmak için severek koşturana bir müdür olduğunu bizzat bende müşahade ettim.

10 Ocak İdareciler Gününde eşli olarak güzel bir gece düzenledik. Gecede şu konuşmayı yaptım;

Bilindiği gibi, 19. yüzyılın ortalarında, Devlet görevlilerinin çok dal-budak saldırdığı, karmaşıklaştığı bir çağda yurdun her şeyden önce, her bakımdan iyi yetişmiş yöneticilere olan ihtiyacı kavranmıştır.

Tanzimat döneminin bütün davranış ve girişimlerinde başlıca iki amaç izlenmiştir. Bunlardan biri Devlet örgütünü, yönetim ve yöntemlerini, Batılı Anlamda yenileştirilerek, Devletin çalışmalarını sistemleştirmek; öteki de, kurulan yönetim mekanizmasının bilgi ve beceriyle işletecek gücü ve kafaları yetiştirmektir.

İşte böyle bir anlayış içinde, bu mesleki ihtiyaçları karşılamak üzere ilk Maarif Nazırı olan Sami Paşa zamanında mezunları Kaymakamlık, Müdürlük gibi yönetim görevlerinde çalıştırılmak amacıyla İstanbul'da bir Mektebi Mülkiye kurulması kararlaştırılarak Mektep 4 Aralık 1859 da öğretime başlamıştır.

Padişah II. Abdülhamid döneminde Mektebi Mülkiye gibi bir ocağın çekinilmeden kapatılması yoluna bile gidilebilmiştir. Sadrazam ve Dâhiliye Nazırı bulunan Talat Paşa; Doğu Vilayetlerine yaptığı bir geziden dönüşünde, Mektebi Mülkiyenin Türk Toplumunda o zamanki

yerini ve gerekçesini şu sözlerle belirtmiştir. "Her tarafı harabazar olan memleketin neresinde bir ümran ve temeddüm eseri gördümse bunu orada hizmet eden Mülkiyeli bir Kaymakamın, bir mutasarrıfın, bir Valinin eseri hizmeti ve gayreti olduğunu takdir ettim, Anladım ki Mülkiye mezunları kadar bu memlekete hizmet eden, yurdun en uzak ve mahrum köşelerinde nur hayat medeniyet ve ümran hak eden kimse yoktur". Bunun üzerine yapılan hareketin yanlış bir davranış olduğu anlaşıl原因 olarak düzeltilmesi yoluna gidilerek Mektebi Mülkiye Dâhiliye Nezaretine bağlı 3 sınıflı bir yüksekokul halinde açılmıştır.

Cumhuriyet ile birlikte, Mektebi Mülkiye yeni bir hız ve ileri Atılış aşamasına girmiştir. 1935 de İstanbul'dan Ankara'ya nakledilerek Cebeci'deki yerindeki Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN isteğine uygun olarak adı "Siyasal Bilgiler Okulu'na çevrilerek en son Ankara Üniversitesine bağlı "Siyasal Bilgiler Fakültesi " ne dönüştürülmüştür.

4 ARALIK'TA kuruluşunun 149. yıl dönümü kutlanan böyle bir İlim İrfan yuvasının mensupları olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması için bu güne kadar olduğu gibi bundan böyle de hiçbir fedakârlıktan çekinmemeye azim ve kararı ile üzerimize düşen görevi severek yapma arzusu içerisinde olduğumuzu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Sözlerimi tamamlarken Büyük Önder Atatürk'ün Mülkiyelilere hitabını anımsatmayı arzu ediyorum. " Bana İçten Haykırınlar, Büyük Türk Ulusunun Tam Anlamı ile Millet olmasını isteyen, onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için insanlık fedakârlıklarının hiç birini esirgemeyen, kültür, idare, intizam ve Devlet Anlamlarının son İlme Telakkilere göre tebellür ettirmeye çalışmış ve çalışan arkadaşlarımdır. Tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir". 1935 Kemal Atatürk.

Hepinizi Saygı ve Sevgilerimle selamlarım.

Benimle aynı kararnamede atanan Ruhi Paker ağabey Bayındırlık lojmanına yerleşti. Lojman olmadığı için yaklaşık altı ay misafirhanede kaldım. Hafta sonları Kayseri'de oturan Anne ve Babamı ziyarete gidiyordum. İki gün beraber oluyoruz çok seviniyorlardı. Çamaşırlar birikince İki ayda bir İstanbul'a gidip geliyorum.

İstanbul'daki lojmanda oturma süremiz doldu. Oğlumuz İstanbul'da çalıştığı için ya ev kiralayacaktık, yada satın alacaktık. Satın almayı tercih ettik. Kadıköy Küçükbakkalköy'de internette bulduğumuz yeni yapılmış binada üçüncü kat 3+1 yüz metrekarelik bir daireyi Hiç tanımadığımız Karşılı bir müteahhitten satın aldık. 30 bin lira birikmiş paramızı, İdareciler vakfından çektiğim 20 bin lirayı verdik.163.500 lirada Ziraat Bankasından 10 yıllığına toplu konut kredisi çektik. Piyasayı bilmediğimizden müteahhit bizden on beş, yirmi bin lira fazla almış. Bir ay içinde Ataköy'deki lojmandan taşındık. Benim maaşım dörtte üçü kredi taksitlerine gidiyordu. Oğlumuz çalıştığı için destek oldu. Fazla zorlanmadık. Faizler düşünce iki defa yeniden yapılandırdık. Süreyi de 7 yıla indirdik.

Nevşehir'de Özel İdarenin boşalan lojmanı bize tahsis edildi. Bakım ve tadilatını yaptırarak Vali Konağı ile Özel İdare deposundan zaruri demirbaşları temin ederek, Nisan ayında taşındık arada Özel İdare Genel Sekreterliği boşaldı. Vali bey vekâleten beni görevlendirdi. Köy yollarının

asfaltlanması, Ürgüp ilçesine bölünmüş yol yapılması gibi hizmetlere kendimizi kaptırınca biraz moral kazandık. Kapadokya bölgesini görüp tanıdıkça Nevşehir'e ısınmaya başladık. Özel İdare görevi yaklaşık üç ay sürdü. Bayındırlık Müdürü Genel Sekreter olarak atanınca vilayetteki görevime döndüm.

Ertesi yıl SBF de beraber okuduğumuz, Ben Nizip Kaymakamı iken Kilis Kaymakamı, daha sonra Kilis İl olunca Kurucu Vali Vekili olan Vural Demirtaş Trabzon Vali Yardımcılığından Nevşehir'e atandı. Önce ev kiralarak Nevşehir'e taşındı. Özel İdareden lojman boşalınca Vural Beyde lojmana taşındı. Lojmanlar ve Özel İdare Hizmet Binaları Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünden devredilmişti. Geniş bahçe düzenlemesi ve çam ağaçları ile meyve ağaçları çok iyiydi. Lojmanda oturanlar için hobi bahçesi olarak yer tahsis edilmiş. Kürek, çapa gibi tarım aletleri de aldık. Köylü çocuğu olduğumuz için, kendimize ayrılan yeri kazarak dikime hazır hale getiriyoruz. Nisan ayında, domates, biber. Salatalık, nane, dereotu, soğan, hatta kavun, karpuz fide veya tohum olarak ekim, dikim yapıyorduk. Mesai bitiminde, cumartesi, pazar günleri çapalama, damla sulama sistemi kurarak sulama, Domatesleri çita üzerine alma vs. gibi çalışmalar yaparak tüm mesai stresi ve yorgunluğunu atıyorduk. Vural Bey birde radyo almış, kaysının dalına asıyor, Türkü ve şarkıları sonuna kadar açıyor herkes dinliyordu. Hasat dönemi Temmuz ayı itibariyle başlıyor, domatesler kızarıyor. Salatalık, biber, soğan, marul, maydanoz, dereotu, kavun karpuz olgunlaşıyor. Dalından koparıp sofraya koymak çok zevkli ve yemesi lezizdi. Komşular arası davetlerde başka bir güzellikteydi.



Bahçede yaklaşık 500 metre yürüyüş yolu vardı yemekten sonra, cumartesi, pazar dört beş kilometre yürüyorduk.

Vilayette yemek yapılıyor, Bodrum kattaki yemekhanede yaklaşık beş yüz kişi yemek yiyor. Yemek sonrası Tanrımıza Hamdolsun, Milletimiz Varolsun, Afiyet Olsun dediğimde Vural Bey burası askeri kışlamı? Diyerek tepki gösterince ben bir daha tekrar ederek Vuralı kızdırıyordum. Vural beyle Mülkiyeden sınıf arkadaşı olduğumuz için Birbirimize devre diye hitap ediyorduk. Şakalarımız dokunmuyordu. Fakültede ders notlarını Vural bastırıp öğrencilere dağıtıyordu. Bizim teksir paralarımızla okudun. Dediğimizde mülkiye rozetlerinizi de Ulusta yaptırıp ben satıyordum diyordu. Teksirce Vural unvanını almıştı, ama Rozetçi olduğunu bilmiyorduk. Yemekten sonra Ruhi ağabi ve Vural Beyle birlikte mesai başlayınca kadar yürüyüşe çıkıyoruz. Valilik önüne indiğimizde Ruhi Ağabey ya telefonunu, gözlüğünü, yâda

bastonunu, şemsiyesinden birkaçını almayı mutlaka unutuyordu. Şoför almak için birkaç kez yukarı çıkıp iniyordu. Haftada bir gün öğle yemeğini dışarıda yiyorduk. Hamsi balığı yapan bayan köftecide veya Konyalı Ömer'in yerinde bıçak arası pide yiyorduk. Çok leziz oluyordu. Sırayla birimiz ödemede bulunuyorduk.

Avanos, Ürgüp ilçeleri kaymakamsız kalmıştı dört beş ay Vali bey görevlendirdi. Hem Vali yardımcılığı, hemde Kaymakamlık görevi yaptım. Hatta kısa süreli de olsa Acıgöl ve Gülşehir'de de kaymakamlık yaptım. Çalışma prensiplerimi oralarda da gösterdim. Köy ve kasabaların hepsini dolaşım.

Avanos İlçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bu gün Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği, padişahlık yönetiminin sona erdirildiği ve demokrasiye davalı Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelini atıldığı günün. 89.yıl dönümünü kutlamanın engin mutluluğu içerisindeyiz.

Bu gün Şanlı ATATÜRK ün çocuklara en büyük armağanıdır. Kutladığımız bu bayramın anlamı çok büyüktür. Mustafa Kemal Pasa 23 Nisan 1920 de yurdun dört köşesinden gelen Milletvekillerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin kapılarını açarken bu günü Türk çocuklarının her yıl aynı coşku ile kutlamalarını istiyordu. Atanın çocuklara sonsuz sevgisi ve sarsılmaz güveni vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyetini. Egemenlik, Bağımsızlık ve Laiklik ilkelerini geleceğin büyükleri olacak, çocukların koruyacağına inanıyordu.

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlığımızın Uluslararası bir nitelik kazanmasıyla Milletçe duyduğumuz gurur ve iftihar her gün daha da artmaktadır. Bu hazrı bize tattıran Büyük önderi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Sevgili çocuklar; Bu gün sizin bayramınızdır. Milli birlik ve beraberlik içerisinde Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN yolunda sonsuza dek bu günü yaşattınız.89 yıl önce zor ve vahim şartlar altında, iç ve dış düşmanların haince emellerini gerçekleştirmek üzere harekete geçtikleri bir anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılıp Milli Egemenlik ilkesinin kabul edilmesiyle halkın Devleti Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Bu sağlam temeller üzerine Bağımsız, Egemen, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti inşa edilerek Milletın bölünmez ve sınırlanmaz iradesi Devlet Yönetiminin temel taşı haline getirilmiştir. Böylece çağın gereklerine ayak uyduramayan bir imparatorluğun enkazı üzerine demokratik parlamenter sisteme dayalı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Dünya ülkelerine de örnek olmuştur. "Özgürlüğün de, Eşitliğin de, Adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. “sözünü asla unutmayınız. Milli irade toplumda en büyük güçtür. Bunu yanına alanların aşamayacağı engel yoktur. Mili irade meşalesinin tutuşturulduğu bu güne sınıksız sarılıңыз. Ona sahip çıkınız. Geleceğin teminatı sizlersiniz. Bu yüce emanet size devredilecektir. Milletimizin geleceği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması sizin elinizde olacaktır. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Devlet Adamı Mustafa Kemal ATATÜRK'E ve Türk Milletine layık ve hayırlı evlatlar olarak yetişmek için çok çalışınız. ATATÜRK ilkelerini her

zaman rehber alınız. Ailenizi, Arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi, Okulunuzu, Milletimizi, Vatanımızı ve Bayrağımızı daha çok seviniz. Hepinizin bayramını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da anlam ve önemine uygun olarak çeşitli etkinliklerle kutladık.

Valimiz Sayın Asım HACIMUSTAFAOĞLU, Almanya'daki Nevşehirli Mümin Uluç'un organize ettiği Kapadokya'nın tanıtılması günlerine Vilayeti temsilen beni görevlendirdi. Eşimle birlikte gittik. Duesseldorf, Essen, Köln ve çevresindeki şehirleri gördük. Çok sıcak karşılandık. Türklerin yaşantısını yakından görmüş olduk. Çok soğuk ve yağışlı kasım ayıydı. Düzenlenen etkinliklerde Nevşehir'deki hizmetleri anlattık. Kapadokya'yı tanıtmaya yönelik televizyon programına katıldık. Essen Konsolosunu, şehrin belediye Başkanını ziyaret ettik. Dönüşte, Eşe dosta başta çikolata olmak üzere çeşitli hediyeler aldık.

Valimiz her ay kaymakamlar ile Emniyet ve Jandarmayla güvenlik toplantısı yapar, öğleyin de polis evinde yemek verirdi. Bu uygulamayı Sayın Osman AYDIN valimiz de sürdürdü. Yaklaşık İki yıl Asım beyle çalıştık. Valimiz, Vali Yardımcısı, Alay komutanı, Emniyet Müdürü ve Özel İdare Genel Sekreterinden teşkil olan bisiklet gurubu oluşturmuştu. Yaz aylarında Güneş doğmadan Nevşehir'den çıkıp, Avanos, Göreme, Uçhisar güzergâhını dolaşarak Nevşehir'e dönüyorduk. Tam balonların havalanıp gökyüzünü süslediği zamana denk geliyordu. Çok keyifliydi.



Valimizin, beyefendi kişiliği vardı. Emekliliğine bir yıl kalmıştı, Merkeze alındığı için çok üzülmüştük. Sayın Valimiz Asım HACIMUSTAFAOĞLU İle Eşi Hanımefendiye, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların öncülüğünde Polis evinde eşli veda yemeği düzenlendi. Kapadokya Hava Limanına kadar Nevşehirliilerin yoğun katılımıyla uğurladık.

Nevşehir'e Konya Valisi Osman AYDIN atanmıştı. Büyük şehirden küçük bir ile geliyordu başlangıçta moralinin bozuk olduğunu duruşundan seziniyorduk. Kapadokya'yı tanıdıkça ısındı. Oda saygıdeğer bir valiydi. Sayın Osman AYDIN Valimiz, Yaklaşık bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra emekliliğine bir yıl kalmıştı ki merkeze alındı. 2010 yılı temmuz ayında Babamın rahatsızlanmasında Gemerek İlçesinden Kayseri'ye sevkinde katkıları olmuştu. Vefat ettiğinde acımızı paylaşarak çelenk gönderdi. Ayrıca Nevşehir Belediye Başkanı Hasan ÜNVER ile Emniyet Müdürümüz Ömer GURULKAN ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif PARMAKSIZ da çelenk göndermişlerdi kendilerini saygı ve sevgiyle anıyorum.. Her iki Valimiz de ayrılırken tarafıma takdirname verdi.

Abdurrahman SAVAŞ ilk defa Nevşehir valiliğine atandı. Bu arda Ruhi Pakar Ağabey 65 yaşını doldurarak emekli oldu. Emniyet Müdürü Ömer Gürkan'ın inşa ettiği Topuzlu handa veda yemeğini Vural Beyle organize ettik. Boş zamanlarda Belediyenin Türk Sanat Müziği Çalışmalarına katılıyordum. Geceye Şef Ayhan BOLATOĞLU Hoca ve ekibini de davet ettim. Birlikte, çok güzel konser verdik. Daha önce, Asım Valimizin veda gecesinde de konser vermiştik. Veda gecesinde aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Sizleri saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu geceyi şahsına düzenlediğimiz Vali Yardımcısı Ruhi PAKER ağabeyimiz 43 yıllık Mülki İdare Amirliği görevine veda ederek 28 Mart tarihi itibarıyla emeklilik hayatına başlayacaktır.

Ruhi PAKER 28 Mart 1946 tarihinde Mudanya'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Mudanya'da okudu. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesinde başarıyla tamamlayıp, 1964 yılında girdiği Mektebi Mülkiyeden 1968'de mezun olmuştur. Aynı yıl Bursa Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır. Yurdumuzda sırasıyla Çatalzeytin Kaymakam Vekilliği, Yeşilova, Göksün, Posof, Koçarlı, Dört Yol Kaymakamlık görevinden sonra, Siirt Vali Yardımcılığı, Sakarya, Giresun Hukuk İşleri Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra İstanbul, Ankara, Mersin, Kocaeli Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup, Ekim 2007'de Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine başlayıp, Vali Yardımcılığı, bazen de Vali Vekilliği hizmeti vermiştir. Vatan ve milletimize hizmet aşkıyla görev yaptığı her yerde kamu düzen ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların huzur ve sükûn içerisinde yaşamaları, kamu hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi, memleketimizin kalkınması, güçlenerek yücelmesi ile çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması yolunda özveriyle çaba ve çalışmalar içerisinde bulunmuştur.

Nevşehir'e geldiği günden beri zorunlu olmadıkça izin dahi kullanmadan hizmet aşkını hiçbir zaman yitirmeden, bilgi ve tecrübe birikimini, başta tüm kamu görevlileri olmak üzere Nevşehirli olanların hizmetine sunmuştur. Ağabey ve babacan kendine özgü tavırlarıyla, hizmetleri her zaman şükranla anılarak örnek alınacaktır.

Emeklilik hayatında uzun ömür dilerken,, Ailesiyle birlikte sağlık, esenlik ve mutluluk içerisinde yaşamalarını temenni eder, saygı ve sevgiler sunarım.

Valimizin de izlediği Türk Sanat Müziği Konserinde sahnede 'Sensiz Kalan Gönülümde Bilki Hayat Virane 'Şarkısını okudum. Konsere, Bizim lojmanda ikamet eden tüm komşular gelerek şarkıdan sonra alkış yağmuruna tuttular. Basın ve televizyonda yer almıştı.

Peri kızı Unvanı verilen Ayşe Paslanmaz Hanım, her yıl Valilik işbirliğinde Kapadokya Uluslararası Şiir Şöleni düzenliyor. Yurt içinden Yurt dışından ünlü şairler geliyor, şairler arasında Yavuz Bülent Bakiler, Abdullah Satoğlu ile Azerbaycan'dan, Almanya'dan gelen şairlerde vardı. Kapadokya'da üç günlük etkinlik oluyordu. Genelde Valimiz Kültür İşlerine bakmadığım halde bu etkinlikte beni görevlendiriyordu. Şiir şöleninde Valilikçe Topuzlu Han'da şairlere verilen yemekte, TİD Genel Başkanı Emekli Vali Sayın Saffet Arıkan BEDÜK'ÜN İdarecinin Sesi Dergisinde yayınlanan konuşmasını aşağıdaki şekilde paylaştım;

ŞİİR, BİR NOKTADA ŞAİRİN RUHUNUN BİR RESSAM GİBİ İŞLENMİŞ, NAKIŞLANMIŞ İFADESİDİR."

Milletleri millet yapan ülküleri, inançları, düşünceleri, millî ve manevi değerleri vardır ve milletin en önemli güçlerinden bir tanesi de kültürdür. Tarih, bizim en köklü ve her zaman istifade edebileceğimiz örnek olaylarla doludur ve başarılarımız gerçekten dünya tarihine de tescil edilmiştir.

"Ama kültürdeki zenginliğimiz de bizi biz yapan değerler ve milletimizi geleceğe taşıyan en önemli değerlerimizdir, konularımızdır. Kültürümüzün içerisinde yer alan edebiyat, şiir ve sanat özellikle önemli bir yer alır. Dolayısıyla şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, zengin bir kültüre sahip olan aziz milletimizin bugüne kadar yetiştirmiş olduğu çok değerli edipleri, şairleri vardır. Şiirlerle bizi geleceğe taşıyan, bizim ruhumuzu okşayan en önemli eserlerdir.

Herkes şair olmaz, herkes şiir yazar, ama şiir yazmak demek şair olmak demek değildir. Onun için de, şairleri şiir yazan kişi ile aynı kefedede tutmayı da doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Şair şiir yazar. Şiirin tanımı de zordur çünkü her şiir yazan kişi kendine göre şairliğini tescil eder ve kendine göre de bir şiir yazar. Ama bence şiirin en önemli özelliği, kelime ve dil üzerinde önemle çalışmış ve sözcükleri estetik bir şekilde kullanıp geleceğe taşıyan dünyadaki gerçekleri en güzel şekilde ifade eden, gerçeği gerçekle dillendiren kişidir.

O sebeple de biz şunu belirtmek istiyoruz: Şiir, bir noktada şairin ruhunun bir ressam gibi işlenmiş, nakışlanmış ifadesidir. Ressam diyorum, çünkü kelimeleri en güzel şekilde bulan, kullanan ve onu bir eserle topluma mal eden kişidir.

O halde, sözcük bizim için son derece önemlidir. Konfüçyüs'ün söylediği çok güzel bir söz vardır: "Sözcüğün gücü, insanın gücünü de ortaya koyan en önemli nesnedir." Dolayısıyla sözcük ve sözcü aynı zamanda şairin de en önemli gücüdür Sözü, sözcüğü en güzel şekilde kullanan, en estetik şekilde değerlendiren ve topluma mal eden kişi şairdir. O halde kelimelerin ustası, kelimeleri en güzel şekilde nakşeden, bir sanat esprisıyla nakşeden şiirleri dinlemek de bizim için büyük bir zevk olacaktır. Biz, şiiri dinlemek isteriz.

Tabii bu şiir dinlerken de özellikle birkaç sözü hatırlatmakta fayda görüyorum: Yahya Kemal Beyatlı'nın söylediği, "Bir milletin şiiri devirler arası elden ele gezen bir meşaledir." diyor Evet, meşaledir çünkü o meşale, biraz evvel de ifade ettiğim gibi yaşadığımız olayları acısıyla, tatlısıyla, güzelliğiyle en güzel şekilde dillendirilen ve bu dillendirilen zamanındaki de, o havayı bize teneffüs eden bir olaydır.

Çünkü şair, yaşadığı olaylardan etkilenir. İster buna aşk deyin ister buna acı olaylar deyin, ister buna öfke deyin, ama şairin kullandığı sanat, ister buna teşbihle başlayın, edebiyatın her türlü güzelliklerini şiirlerde görmek mümkündür ve onun için de şairin yazdığı şiirler bizim için vazgeçemeyeceğimiz, ruhumuzu okşayan ve bizi geleceğe taşıyan mevcudu en güzel şekilde değerlendiren kişidir.

Yine, Goethe'nin söylediđi çok güzel bir söz var: "Bir şairi anlayacaksan, onun ülkesine gidip onu yaşayacaksın, onu göreceksin. Ülkesini görmen gerekir." diyor çünkü ülkesinin şaire yansıttığı duygular ve hisler aynı zamanda onun şair olmasına neden olur ve dolayısıyla yazdığı eserleri daha iyi anlamak mümkün olur. Onun için de, biz her zaman şairlerimizi şükranla yad ediyoruz.

*"Hangi mahsul iyidir, tohumu ekene sor.
Yeşilin kıymetini ağacı dikene sor.
Cefayı çekmeyenler anlamazlar sefayı,
Derdi yaşayan bilir acıyı çekene sor.*

Daha sonra, Bu Vatan Kimin Şiirini okudum;

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan, toprağın kara bağrında

Sıra dağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklardan,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından,

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Cepheden cepheye saranlarındır.

İleri atılıp sellercesine,

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir!

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman.

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım desem ziyade değil

Bu sevgi bir kuru ifade değil.

Sencileyin hasmı rüyada değil

Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY

Nevşehir'de zaman zaman Valiliğe vekâlet ettim. Ruhi Ağabey emekli olunca Vali Vekâleti de bana sürekli verilmeye başlandı. Orman Su İşleri Bakanını karşılayıp uğurladık. Orman işletme Müdürlüğünün binası yoktu. Yer gösterip yeni bina yapılması sözünü aldık. Kent Ormanının tamamlanması konusunda yardım ve destek olunmasını arz ettik. Ayrıca 112 Binası yapılması için de hayli emek sarf ettik.

Valimiz Abdurrahman SAVAŞ Bakanlıktan geldiğinden gerekli ödenekleri temin ederek Valilik bölümünden başlayarak, Hükümet Konağını tamamen restore ederek yeniledi. Başta Valilik makamı, toplantı salonları ve Vali Yardımcılarının makam odaları çok güzel olmuştu. Bir üst kata taşındık. Bu güzel mekânda hizmet vermeye başladık.

Nevşehir hızlı bir gelişme sürecine girdi. Üniversite kampüsünde Rektörlük ve Fakülte binaları inşa edildi. Öğrenci sayısında büyük artış oldu. İlçe Garajı gibi terminal binası yıkılarak yerine FORUM AVM açıldı. Yeni bir Şehir Terminali yapılarak faaliyete geçirildi. Modern Devlet Hastanesi kısa zamanda inşa edilerek sağlık hizmetine verildi. Daha önce modern Kapadokya

Kültür Merkezi yapılarak Kültür Hizmeti vermeye başlamıştı. Kültür Merkezinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tiyatro ve Folklor Gösterileri vb. sanatsal kültürel etkinlikler düzenleniyordu. Nevşehir hızlı bir şekilde şehirleşmeye başlamıştı. Tüm ilçe yolları Bölünmüş yola dönüştü. Kapadokya'ya Dünyanın dört tarafından Turist akıyor, yılda üç milyon turisti geliyordu. Başta Sayın Valilerimiz olmak üzere Belediye Başkanı ve Milletvekilleri ile Rektör, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Borsa Başkanı, Hayırsever İşadamlarının önemli katkıları olmuştur.

Nevşehir'de son yıl Rahmetli anamı, göz doktoru Sıtkı BALKANLIOĞLU'NA kataraktan ameliyat yaptırdım. Çok sevindi. Bir yıl öncede kataraktan ben ameliyat olmuşum. Göz Doktoru Sıtkı Bey mükemmeldi. Meslektaşımız İrfan BALKANLIOĞLU'NUN da kardeşiydi

Ankara'da Sivaslı Bürokratların toplantısına davet edilmişim. Toplantıya Mili Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Sivas Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Rektör, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Müsteşarlar, Genel Müdürler ve Ankara'da, İstanbul'da bulunan bürokratlar ile STK temsilcileri katılmıştı. Protokol konuşmalarından sonra söz aldım Doğuda, Güneydoğuda, İç Anadolu'da, Batıda gece gündüz çalışarak Memleketimize hizmet ettiğimi, kendi alın terimle İstanbul Vali Yardımcılığına kadar yükseldiğimi, Valilerden, Bakanlardan, hatta Cumhurbaşkanından,70 in üzerinde takdir, teşekkür, şükran belgesi aldığımı, Aliğa Kaymakamıyken Yılın İdarecisi seçildiğimi ifade ederek destek olmadığından Valilik görevini hak ettiğim halde atanmadığımı belirttim. Sivaslı Mülki İdare Amirlerinin genelde, Vatan ve Millet sevgisiyle dolu olduğunu, dürüst ve çalışkan olduğunu vurgulayarak, Sayın Bakanın Kardeşi Adnan YILMAZ bile vali olamadı dedim. Bu toplantıdan sonra ilk çıkan kararnamede Adnan, Düzce Valiliğine atandı. O kararnamede bir Sivaslı daha Vali oldu Ama yine bana sıra gelmedi. İdealim uğuruna kaymakamlık mesleğini seçerken, iyi bir kaymakam olmak istiyordum. Mesleki hayatımda, gece gündüz, tarafsızca, dürüstçe kanunlardan şaşmadan Mülki İdare Amirliğinin anlam ve önemine yaraşırcaısına İlçelerde hizmet ederek, Devletin, milletin Kaymakamlığını yaptım. Valilik Makamını gözümde çok büyüttüğüm için Valiliği hedef olarak düşünmemiştim. Ancak, 1.2.3. sınıf İlçelerde, doğru dürüst görev yapmadan, parti veya cemaatlere dayanarak Valiliğe atananları üzüntüyle müşahede ediyorum.

Nevşehir'deki sürem dolduğundan, Oğlum İstanbul da çalıştığı için İstanbul'un boşalan kaymakamlıklarını veya İstanbul'a yakın İllerin Vali Yardımcılığını isteyince Bolu'ya atandım. Emniyet Müdürü de merkeze alınmıştı. Valimiz Dedeman Otelinde ikimize birlikte Veda gecesi düzenledi.

Nevşehir'den 2012 yılı Eylül Ayında ayrıldık. Önce Uçakla İstanbul'a geldik, mehil müddetini kullandıktan sonra Bolu'da göreve başlamaya gittim.

3) BOLU VALİ YARDIMCILIĞI:

Eşim ve Oğlumla 2012 Eylül ayının son Cumartesi günü Bolu'ya geldik. Lojmana baktık. Hanım Lojmanı beğendi ama kapılar boyanmamış, demirbaş eşya yok. Bolunun her tarafında cadde ve yol düzenlemesi olduğundan toz duman içindeydi. Tarihi Valilik binası çok hoşumuza gitti. Mülkiye Müfettişi Yusuf GÜNEY Bolu'da teftişteydi. Abant'ta buluştuk. Valilik sosyal tesislerinde kalıyorlardı. Akşam yemeğinde beraber olduk gece polis evinde kaldık. Geçici kalacak yer araştırdık. Polis evi merkeze uzaktı, Öğretmen evi pahalı geldi. Turizm Otelcilik Misafirhanesi Vilayete yakındı. Orada kalmaya karar kıldık. Pazar günü oğlum ve eşim İstanbul'a döndüler. Ben Turizm Otelcilikte kalmaya başladım. Ertesi sabah Vilayete gelip 1 Ekim 2012 tarihinde göreve başladım. Vali İbrahim ÖZÇİMEN'İ ziyaret ettim. Lojmanda demirbaş olmadığını söyleyerek. Vali Konağından kullanılmayan demirbaşlardan verilip verilemeyeceğini sordum. Sessiz kaldı.

Görev Bölümünde yine Emniyet, Jandarma, Özel Kalem, Yazı İşleri, Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, Ulaştırma Haberleşme Bölge Müdürlüğü görevleri tarafıma verilmişti. En Kıdemli Vali Yardımcısıydım. Bir taraftan makam odamı boyatarak temizlettim. Bir taraftan da Özel İdarenin Deposundan atılmış demirbaşlardan, ihtiyacımız olanları seçtirdim. Temizlettik. Sanat okulunda tamir olacakları tamir ettirdim. Lojmandaki kapı ve pencereleri boyatarak, temizletip demirbaş eşyaları yerleştirdik. İhtiyacımız olan Yatak odası takımı, yemek masası ile beyaz eşyaları, lamba ve avizeleri piyasadan satın aldık. Hanım İstanbul'da yaptırdığı perdeleri ve koltuk örtülerini, Oğlumuz kendi televizyonu ile yollukları getirdi. Kendi eşyalarımızı da açarak yerleştirdik. Lojman Vali Konağına bitişik. Vilayete yürüyerek beş dakika mesafede olup öğleyin rahatlıkla yemeğe gidip gelebiliyordum.

Göreve başlayınca ilk iş olarak Protokol düzenini yönetmeliğe uygun duruma getirdik. Bayrak Kanunu ve Tüzüğü'nün önem arz eden maddelerini resmi kurumlara hatırlattık, dağıtım planını uygulamasını başlattık. Bayram ve Tören programlarını anlam ve önemine uygun olarak icra etmeye özen gösterdik. Kıdemli Vali Yardımcısı olarak Valiliğe Vekâlet görevi bana verilmekteydi. Bilgi ve tecrübe birikimimden herkesin faydalanmasını sağlamaya çalışıyordum. Bolu Valiliğine Vekâlet ettiğim zaman Göynük Akşemsettin Hazretlerini anma etkinliklerinde Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ'ı karşıladık. Düzenlenen törende şöyle konuştum;

Bugün, on beşinci yüzyılda yaşayan en büyük din bilgini, evliya, şair, zamanın tabibi, eczacısı, Fatih Sultan Mehmet Han gibi yeni bir çağ açan Türk Padişahının hocası, İstanbul'un fethine katılıp savaşın en ciddi ve moral bozucu anlarında padişaha ve askerlere moral verip destek olmuş Akşemsettin Hazretlerini, anmanın engin gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bu yıl 26.sı düzenlenen anma etkinliklerini şerefliendiren başta Başbakan Yardımcımız olmak üzere tüm davetlileri İlimiz adına saygı ve sevgilerimle selamıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Anadolu, bin yıldan fazla süreçte büyük komutanlar ve devlet adamları önderliğinde fethedilerek alınmış, ancak Anadolu topraklarını bize vatan yapanlar, Akşemsettin, Mevlana, Hacibektaş'ı Veli, Hacı bayramı Veli ve Şeyh Edebali, Yunus Emre gibi, gönül sultanları olmuştur.

Milli manevi kültürümüzün mimarı bu büyük şahsiyetlerin insanlığı kucaklayan evrensel fikir ve görüşlerine sadece bizlerin değil bütün insanlığın sonsuz ihtiyacı vardır. Onlar sürekli halkın içinde olmuş düşünce, fikir ve davranışlarıyla önderlik etmişlerdir.

Fatih Sultan Mehmet'in Hocası Akşemsettin Hazretleri, kadirşinas kıymet bilir Göynüklüllerce, her yıl törenlerle anılarak, gelecek kuşaklara tanıtılmaktadır.

Geçmiş ulvi şahsiyetlerle dolu Türk Milletinin seçkin simalarından biri olan, gönüller mimarı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın Hocası olma bahtiyarlığına ermiş, bu büyük gönül ve aksiyon insanını rahmet ve minnetle anıyoruz.

“Akşemsettin Hazretleri” adlı tiyatro oyunuyla, bu yüce insanın, düşüncelerini, sevgi, hoşgörü yardım, çalışma anlayışını, bizlere ve gelecek kuşaklara ışık olacak yaşantısını ortaya koyan meslektaşımız Vali Yardımcısı Ömer ERU'ya huzurunuzda takdir ve teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.

Böyle anlam ve önemi büyük anma törenini organize eden başta Göynük Kaymakamı, Belediye Başkanı, Akşemsettin Hazretleri Vakıf Başkanı ve Göynük Halkı ile maddi manevi katkıda bulunanları kutlar saygı ve sevgiler sunarım.

17 Temmuz 2013 Günü, Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 79. yıldönümü, anlam ve amacına uygun

Etkinliklerle kutlanarak anılmıştır;

Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği 17 Temmuz Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 79'nci yıldönümü kutlama etkinlikleri Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin'e Türk Bayrağı verilmesiyle başladı.



Programa Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Saymaz, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Mücahit Kutlu, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.



Kutlama etkinlikleri, Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanan milli jimnastikçi Ümit Şamiloğlu'nun Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin'e Türk Bayrağı vermesi ile başladı. Türk Bayrağını büyük bir gurur ile aldığını söyleyen Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu iline gelişinin 79. yıldönümünün gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızı teslim alırken, büyük önderimizi saygıyla, minnetle anıyorum" şeklinde konuştu. Daha sonra ise Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Atatürk'e saygı yürüyüşüne geçildi.



Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayan ve Belediye Bandosu ile Bayrak ve flamaların da yer aldığı "Atatürk'e Saygı Yürüyüşü" İzzet Baysal Caddesi'nden geçilerek Anıt Park'ta son buldu.



Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan Anıt Park'taki Bolu Valiliği çelengi Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin tarafından, Garnizon Komutanlığı'nın çelengi Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Saymaz tarafından, Bolu Belediyesi Başkanlığı'nın çelengi de Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından konuldu.



Çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Anıt Özel Defteri Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından imzalanarak okundu.

Anıt Özel Defteri'ne yazdıklarını okuyan Vali Vekili Mustafa Kemal Keskin "Cumhuriyetimizin Kurucusu Aziz Atam, Bolu'yu ziyaretinizin 79'uncu yılını kutladığımız bu gün sizi bir kez daha sevgi, minnet ve saygıyla anıyoruz. Türk milleti olarak bizlere bıraktığınız bu güzel vatanın, gösterdiğiniz yolda muasır medeniyetler seviyesine yükselmesini, emanet olarak bizlere bıraktığınız cumhuriyetimizin en ileri demokratik hukuk devleti seviyesi ile taçlandırılmasını hedefliyoruz. "Cumhuriyetin devamının sağlanması ile vatanın ve milletin huzur ve refahını her şeyden üstün tutarak, toplumsal anlamdaki refahın milletçe el ele verip çok çalışarak elde edilebileceği" sözünü düstur edinen Baysallar, göller ve gönüller diyarı Bolumuz, insanına, geleceğine yatırım yaparak marka bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu anlamlı günde aziz hatıran önünde saygıyla, eğiliyor, sizi ve bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anıt Park'ta yapılan tören esnasında Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Pilotu tarafından gökyüzünde Türk Bayrağıyla yapılan gösteri programa katılanlar tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

Uluslar Arası Köroğlu Sempozyumunda konuşmam şöyleydi;

Bugün, Belediye Başkanlığımızın koordinesinde düzenlenen 4.Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu sempozyumunun açılış programında bulunmanın sevinci, heyecanı ve

mutluluğunu yaşıyoruz. İlimiz adına sizleri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Bolu Coğrafi konumu, doğal zenginlikleriyle olduğu kadar, kültürel zenginliği ile de ülkemizde başta gelen illerden biridir. Akşemsettin, Davudi-i Halveti, İshak bin Murat, Şair Dertli, Âşık Figani gibi Türk Kültür ve Düşünce hayatında önemli izleri olan dehaların yetiştiği bu coğrafya, Çin'den, Afganistan'dan Ermenistan'a, Türkmenistan'dan İran'a Sibiry'a'dan Balkanlara yayılarak geniş bir kültürel zemin bulan Köroğlu gibi destan kahramanını da yetiştirme ayrıcalığına sahiptir.

Köroğlu, gerek Türk Bilim adamları gerekse başka milletlerden bilim insanları tarafından ilgi odağı olmuş hakkında çok sayıda kitap ve makalenin yayımlanmasıyla uluslararası bir şahsiyet niteliği kazanmıştır.

Bu güne kadar düzenlenen seminer ve sempozyumlar, Akademisyenler ile Bolu halkının Köroğlu'na gösterdikleri ilginin açık bir kanıtıdır.

Bolu'nun sembollerinden biri haline gelmiş Köroğlu şairliği, ozanlığı, haklının ve mazlumun yanında, güçsüz ve düşkününü koruyan, yiğitliği, insanlığın dimağında yerini her zaman muhafaza etmiştir.

Sadece Anadolu'da değil tüm Türk Cumhuriyetlerinde destan kahramanı Köroğlu'nun tarihi kişiliğini düzenlenen festival ve sempozyumlar ile basın yayınlara yeni kuşakların, daha yakından tanınmasına çaba göstermek hepimizin başta gelen görevi olmalıdır.

Köroğlu, Akşemsettin, Dertli ile birlikte Abant'ı, Gölcüğü, Kartalkayası, Yedigöller'i, konakları, kültürü, folklarıyla, tarihi geçmişiyle asırların birikimini günümüze taşıyan stratejik konumuyla özel bir öneme sahip Bolu'nun gelecek kuşaklara bir kültür ve doğa hazinesi olarak aktarılması yolunda, sosyal, kültürel sanatsal ve bilimsel etkinlikler ile düzenlenen Uluslararası Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumlarının anlam ve önemi çok büyük olacaktır.

Bu nedenle sempozyumun gerçekleşmesinde, organizasyonunda büyük katkılar da bulunan başta Bolu Belediye Başkanına, Üniversitemize, katılımcı bilim adamlarına, tarihçilere, katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlar ile sempozyumu onurlandıran davetlilere İlimiz adına şükranlarımızı, takdir ve teşekkürlerimizi bildirir saygı ve sevgilerimi sunarım.

Köroğlu Festivalinde de yine Vali Vekiliydim. Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ festival törenini şerefliendirdi. Töredeki konuşmam şöyle;

Bugün ilk defa Belediyemizin Organizesinde İlimizde 1. Uluslararası KÖROĞLU FESTİVALİ düzenlemenin engin sevinci, heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. İlimiz adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Benden selam olsun Bolu Beyi'ne,

Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.

At kişnemesinden, kalkan sesinden,

Dağlar seda verip seslenmelidir.

Düşman geldi Tabur Tabur dizildi,

Alnımıza kara yazı yazıldı.

Tüfek icat oldu mertlik bozuldu,

Eğri kılıç kında paslanmalıdır.

Destan dörtlüklerinin sahibi,

Anadolu Türklüğünün yüreğinde, zalimlere başkaldırması, mazlumların yanında olması ile destansı bir kahraman olarak kabul edilen Köroğlu, Halk arasında yaşlılara, zayıflara dokunmamayı, dertlilerin derdine derman olmayı öğütleyen bir yiğit olarak bilinmektedir. Ünü, Kafkaslardan Rumeli'ye kadar yayılan Köroğlu hem ünlü bir Koçyiğit hem de sazıyla, sözüyle bir halk ozanı olarak efsaneleşiyor.

Destanlaşarak, Türk Dünyasının önemli bir kültürel mirası olan Köroğlu, adalettir, mertliktir, yardımlaşmadır, kardeşliktir, cesarettir ve mazlumların sesidir.

Sadece Anadolu'da değil tüm Türk Cumhuriyetlerinde destan kahramanı Köroğlu'nun tarihi kişiliğini, kültür hazinesini gelecek kuşaklara aktarılması yolunda, Sosyal, Kültürel, Sanatsal etkinlikler ile düzenlenen Uluslararası Köroğlu Festivalinin anlam ve önemi çok büyük olup bu konuda çaba ve çalışma göstermek hepimizin başta gelen görevi olmalıdır.

Festival etkinlikleri içerisinde düzenlenecek Köroğlu Parkı, Köroğlu'nun inşa edilecek devasa heykeli, Türk Cumhuriyetlerindeki bütün Köroğlu karakterlerinin birleştirilerek Köroğlu Parkında resmedilmesi, heykelleştirilerek süslenmesi, İlimizin, Köroğluyla özdeşleşen, Köroğlu dünyasının merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunacaktır.

Köroğlu'nun UNESCO KÜLTÜR mirasına alınmasıyla, evrensel kültürel değer olarak Köroğlu efsanesinin geçtiği şehirlerle Köroğlu kardeşliği oluşturulması yolunda ortak çaba ve çalışma göstermeliyiz.

Türk dünyası ile ortak kültürel değerlerin daha da canlandırılması, güçlü kalıcı ilişkilerin yaygınlaştırılması şehrimizin kültür, ticaret sanat ve turizm alanına Köroğlu'nun yerleştirilerek markalaştırılması, festivalin başlıca amaçlarını oluşturmaktadır. Özellikle ilgili tüm kişi ve kurumlar ile Bolu Halkının gayretli çalışmalarıyla Bolu, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden ayrıca turizm açısından büyük gelişme ve kalkınma göstererek ülkemizde hak ettiği konuma ulaşıp memleket ekonomisine daha çok katkıda bulunacaktır.

Festivalin her yıl geliştirilerek yenilenmesi arzusuyla, bu festivalin düzenlenmesine önderlik ederek özverili çaba içerisinde olan Belediyemize, katkıda bulunup emeği, geçen, tüm kişi ve kurumlara ayrıca, başta başbakan yardımcımız olmak üzere yurt içinden ve yurtdışından gelerek festivalimizi onurlandıran misafirlerimize İlimiz adına şükran minnet, tebrik ve teşekkürlerimi huzurlarınızda iletir, Başarı dilekleriyle saygı ve sevgiler sunarım.

O yıl Bakanların gelişleri hep benim vekâlet ettiğim günlere denk geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Bayan Fatma ŞAHİN'İ karşıladım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN Bolu'da incelemelerde bulundu.

Aynı gün Milli Savunma Bakanı hemşerimiz Sayın İsmet YILMAZ da İlimize teşrif etti karşıladık. İl Merkezindeki ziyaretlerden sonra Mudurnu'da inşa edilecek termal tesisin temel atma törenine birlikte iştirak ettik. Törende aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bugün, İlimizin Mudurnu ilçesinde kişiye özel sağlık anlayışını evlere taşıyacak borvo termal rezidans tesisinin temelini atmanın gururu, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İlimizi şerefliendiren başta Milli Savunma Bakanımız olmak üzere tüm davetlileri saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Dünyadaki hızlı ekonomik, siyasai, teknolojik gelişmeler ve değişimlere paralel olarak turizmin tüketim kalıplarında önemli değişimler gözlenmektedir.

Turist profilindeki ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerin oluşturduğu yeni eğilimlere cevap verebilmek, dünya turizm hareketlerinden daha fazla pay alabilmek için turizmi çeşitlendirmek gerekli olmuştur. Memleketimiz, coğrafi konumu dolayısı ile sahip olduğu doğal güzellikleri yanı sıra, tarihi ve kültürel değerleri ile de turizm potansiyelleri açısından dünyada önemli bir konumdadır. Ülkemizin sahip olduğu turizm kaynaklarından birisi de, şifa verici özellik taşıyan termal sularıdır. *Tedavi ve tatil amaçlı, şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade edilen sağlık turizmi, dünya ülkeleri açısından oldukça önemli bir gelir elde etme aracı haline gelmeye başlamıştır. Kendi ülkesi dışındaki başka ülkeyi sağlık amaçlı ziyaret eden kişi sayısında her geçen gün artış kaydedilmektedir. Bu durum ülke ekonomilerine ciddi derece katkı sağlamaktadır. Ülkemizde ise sağlık turizmi, son yıllarda popüler bir alan haline gelmiştir. Gerek coğrafi yapısı, iklimi, doğal zenginlikleri ve gerekse de göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri ile pek çok ülke vatandaşının dikkatini çekmektedir. Bolu Merkezi ve İlçeleri doğal güzelliklerinin yanı sıra ulaşım bakımından son derece elverişli bir konumda olması nedeniyle başta doğa turizmi olmak üzere, yayla turizmi, kış turizmi, spor turizmi ve sağlık turizminde çok önemli bir potansiyele sahiptir. Son yıllarda inşa edilen tesislerle sağlık turizminin geliştirilmesine gayret sarf edilmektedir. Temeli atılan bu tesisin ilimiz turizmine, ekonomik gelişmesine, istihdamına katkıda bulunması temennisiyle vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler BEN GRUP LTD. şirketi yöneticileri ile emeği geçenlere teşekkür eder, temel atma törenini onurlandıran başta sayın Bakanımız olmak üzere tüm davetlilere saygı ve sevgiler sunuyorum.*

Bolu'ya 1976 yılında Banka Müfettişi olarak gelmiştim. Kebap 14 yeni açılmıştı nefis tandır yapıyordu. Yemekleri orada yiyorduk. Bolu'da damatlık elbisemi diktirip, düğün davetiyelerini bastırdım. Abant ve Gölcüğü o zaman gördüm. Doğal haliyle çok güzeldi. Yıllar sonra mesleğin sonunda yine Bolu Ya geldiğimde, Kebap 14 ün adı var kendisi yok. Sahipleri ve yeri değişmiş, eski halinden bir eser kalmamıştı.

Oğlum zaman zaman Bolu'ya arabasıyla hafta sonları gelerek, genellikle Gölcüğe pikniğe götürüyor. Giriş ücretini de mutlaka ödüyor. Vali Yardımcısı olduğumuzu söylemeden vatandaş gibi giriyoruz. Birer defa da Abant, Yedigöller ve Gököy'e Sarıalan gölü kenarına pikniğe gittik. Yedi göllere geldiğimiz yılın son aylarında gittik. Çok mükemmeldi ama çok uzak ve yolar henüz yapılmamış bozuktu. Karanlığa kalmamak için mangal yakmadan döndük. Yemyeşil Orman içerisindeki piknik alanlarında mangalda kebab çok keyifli oluyordu.

Babam Vefat ettikten sonra rahmetli anama kardeşlerimizle üç aylık dönemler halinde bakmayı kararlaştırdık. Nisan ayında bizim yanımıza getiriliyor, Temmuz ayına kadar bizimle kalıyordu. Ben Vilayete gidip gelirken mutlaka pencereden bakarak el sallardı. Pencerenin önündeki ıhlamur ağacı yapraklanınca görüş alanını kapattığından çok kızılıyordu. Son geldiği yıl ağacın kesildiğini görünce sevindi. Mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Bazen konuşurup, türkü söyleyip kameraya alıyordum. Pazardan aldıklarımı getirip gösteriyorum. Bizim bağ ve tarlaların adını söyleyerek bahçemizden getirdiğimi söylediğimde, çok hoşuna gidiyordu. Eşim de İstanbul, Kadıköy, Eminönü'nden her yıl giyeceklerini çeşit çeşit alır getirirdi. Önce rengine itiraz eder sonra kısalttırır ve cep diktirip giyinerek sevinirdi. Maaşını çeker,5,10,20,50 liralık yeni para olarak Bankada bozdururdum. Köye gittiğinde yeni paraları dağıtmayı çok severdi. Temmuzda Köydeki baba ocağına götürürdük. Getirip götürme işlerini genellikle Kardeşimiz İsmet yapardı. Köye Urfa'daki Öğretmen Kız Kardeşim, Belçika'daki ablam gelirdi. Babamın 19 Temmuz ölüm yıldönümünde tüm kardeşler bir araya gelir, Köylüye Babam için yemek verip, bir hafta kalıp ayrılıyorduk. Anam, 1 Aralık 2015 de vefat ettiğinden 2016 yılı ramazan ayı arife gününde Anamız için de iftar yemeği verdik. 2010,2011,2012,2013,2014 yılları Ağustos ayında Anamur'daki yazlığımıza götürdük. Benim ve iki bacımın kooperatif yazlığı olduğundan Orada iki hafta yine beraber olurduk. Anamı, sık sık akşam yemeğine alır, yemek masasının başına oturttuğumuza, çok sevinirdi. Yemeğe kardeşlerimizi de davet ederdik. Geniş aile yemeği olurdu. Eylül'den Nisan ayına kadar erkek kardeşlerim İsmet ve Necati'nin yanında, Manavgat ve Antalya'da kalırdı. Babam vefat ettikten sonra Anamıza bu şekilde baktık. Bu uygulamadan başta anam olmak üzere herkes memnundu. Bolu'da güzel günlerimiz olduğu gibi hüznü günlerimizde oldu. Peş peşe yaprak dökümünü burada yaşadık. Benim taraftan, Anamı, Türkan Halamı, Möhteber Ameyi, Dayımın kızı Nurgül'ü, Eşimin Zeycan Ablasını, İsmet Ağabeyini, Yeğeni Hamiyeti kaybettik. Allaktan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun.

Nevşehir'de başladığım Türk Sanat Müziği koro çalışmalarını, Bolu'da Belediyenin Sanat Merkezine devam ederek sürdürdüm.2013, 2014 yılında Türk Halk Müziği koro çalışmalarına da katıldım. Babamın severek söylediği 'Pencereden Kar Geliyor' Türküsünü, arkasından 'Mektebin Bacaları' Türküsünü sahnede söyledim. Çok alkış aldık ve Yerel Televizyon ile gazetelerde de haber olarak yer aldı. Türk Sanat Müziği korosunda, Semahat ÖZDENSES'den 'Dün Gece Mehtaba Dalıp Seni Andım' Şarkısını Sahnede söyledim. Yine basın ve Televizyonda yer aldı. Bir sonraki çalışmalarda, Türk Halk Müziğinden, 'Kara Sevda ile Geceler Yârim Oldu 'Türkülerini sahnede söyledim. Türk Sanat Müziğinden ise 'Akşam Oldu Hüznüldüm Ben Yine' Şarkısını söyledim. Şefimiz, Tahsin ARSLAN, Rifat GÜNEN ve Hocaların Hocası, kanun sanatçısı Tahsin DOĞANÖZ ile sunucu Saliha AKŞEMSETTİNOĞULLARI' NA takdir ve teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Yine Basın ve yerel televizyonlarda yer aldı. Koro Çalışmalarına Vali Yardımcısı Ömer Eru'da katılıyordu. İkimize de Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ ile Başkan adına Başkan Yardımcısı Emine DAVARCIOĞLU, Belediye Kültür Müdiresi Güler MERT, üç defa teşekkür belgesi ve şükran plaketleri verdiler. İl Kültür Müdürlüğü Şube Müdiresi Neriman GÜNER Hanım Kültür Müdürlüğündeki konserde, Sekreterimiz Zuhal Hanım ve Şengül Hanım da Belediye Kültür Merkezindeki konserde birer buket çiçek sunmuşlardı. Teşekkürlerimi bildirmek istiyorum.

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfının Desteğiyle, Genel Sekreter Hocaların Hocası Mustafa NAMDAR'IN gayretli çaba ve çalışmalarıyla, Ayşegül İLTİR'İN Şefliğinde, sunuculuğunu Hocaları Hocası Hikmet MANAZ yaptığı Türk Sanat Müziği ve Klasik Türk Musikisi konserlerini zevk alarak

izliyorduk. Üniversitede Kemal Birsal SARISÖZEN, merhum Muzaffer SARISÖZEN'İN yıllar önce radyolardan dinlediğimiz Yurttan Sesler Korosu Türkülerini maziye dalarak büyük zevk alarak dinletiyordu. Üniversitede Öğretim görevlisi İsmail Hakkı AKYOLOĞLU'NUN halk müziği çalışmaları ile Besteleriyle, Emekli Emniyet Müdürü Uğur GÜR'ÜN, Hocaların Hocası Raif KIRLIOĞLU, Siyami PALAZOĞLU, Gökhan ULUBAY'IN Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Hizmetlerini de vurgulamak istiyorum. Koroların çalışmalarında, adeta birbiriyle yarışircasına tatlı bir rekabet vardı. Her meslek gurubundan genç, yaşlı Sazendeler; Gazeteci Yazar Erol YILDIZ, E. Öğretmen Zeki ÖZEN, Enver ERTEN, Özcan TÜRKCAN, Birdal ESEN, Bahattin KARTALLIOĞLU, Gülşen EVREN, Sabri ÖZGÖREN, Orhan ŞANVER, İ. Hakkı ÖZERSİN, Ertuğrul SAĞLAM, Şerafettin ŞENYÜZ, Ender ORHUNER, Nurcan PAŞALI, Trafik Polisi Salim ALTUN, Orhan GÜLMEZ, İbrahim KARABELEN, Muhsin ÖZYAMAN, Bekir BAYAR, İhsan SARIKAYA, Hamza DEMİREL, Bora ATEŞ, Hanendeler; Prof. Dr. Fahri YILMAZ, Dr. MEHMET SUVARİREL, Ahmet Tekin KOÇER, Ahmet GÖREN, Erdal MÜHÜRÇÜOĞLU, Selma ŞAHİNOĞLU, Şafak NAMDAR, Seval-Arda TEKMAN, Asuman SARI, Güler GÜNEN, Azerbaycanlı Bayan San ALR, Oya YILMAZ, Nalan HEDEF, Şükran ÖZTÜRK, Nurbanu ISINIK, Ramazan YERLİKAYA, Sefa AKSOY, Turgut EKER, Ceyhan SUSUZLU, Hülya AKSOY, Fatma GÜNAL, Kadriye DERİCİ, Senem TUNAY, Küçük Solist Ada TUNAY, Güler UZUN, Sami HOLAT, Müzik Öğretmeni Bahri MELEKENOĞLU, E. Jan. Kom. Polat POLAT, E. Ast Sb Faruk GÜNAL, M. Mesut KARA, İsmail SARIKAYA, Emre BEYRET, Murtaza MERESOĞLU, Ahmet Deniz SAPMAZ, amatör solistler, profesyonel sanatçıları aratmayacak şekilde müzik ziyafeti veriyorlardı. Diğer sanatçıların isimlerini burada ayrıntılı yazamadığım için üzgünüm. Korolara Çay servisi yapan Hasan GÜRBÜZ'ÜN de hizmetlerini burada vurgulamak istiyorum.

Valiliğe vekâlet ettiğim dönemde. Kurban bayramında şöyle konuştum;

Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz; Bilindiği gibi bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağıdır. Milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin günden güne unutulduğu günümüzde, bayramlar sayesinde insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duyguları kuvvetlenmekte, birlik ve beraberlik şuuru güçlenmektedir. Bayram demek, sevinç demektir. Bayram demek, mutluluk demektir. Bayram demek, dayanışma demektir. Sevincimizi bayramlar vesilesiyle çoğaltmak, neşeyi yediden yetmişe, konu komşu herkese ulaştırmak, başkasının mutluluğu ile mutlu olmayı bilmek, acılarını paylaşmak milletimizin asli karakteridir. Bu kutsal günleri fırsat bilerek, tarih boyunca olduğu gibi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bayramda, aile büyüklerine, akrabalara, komşulara, arkadaş ve dostlara hürmet ve muhabbetimizi gösterelim. Yetimlerin, gariplerin, yaşlıların ve kimsesizlerin bayramlarını tebrik edip, onların tebessümüyle bayramımızı aydınlatalım. Yaralı gönüllere, umutsuzluğa kapılanlara sevgi ve şefkat eli uzatıp manevi şifa sunalım. Yüreklerin en ağır yükü olan küskünlüklere son verelim. Muhtaç ve kimsesizlere yardım eli uzatalım. Bu güzel duygularımızı yalnız dini bayramlarımızla sınırlı tutmayıp yaşadığımız her gün, her an devam ettirmeliyiz. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni eder, sağlık, esenlik, başarı ve mutluluk dilekelerimle bayramınızı kutlar, saygı ve sevgiler sunarım

Vali İbrahim ÖZÇİMEN merkeze Valiliğine alınca, Ahmet ZAHTEROĞULLARI Müsteşarlıktan Bolu Valiliğine atandı. Vali Vekili olarak, İl protokolüyle, Vilayet önünde karşıladık. Genç, dinamik, zeki, bilgili ve çalışkan, projesi bir Valiydi. Daha önce Bolu'da görev yaptığından bölgeyi, kurum ve kişileri tanıyordu. Ankara'daki üst düzey Bürokratlar, Bakan ve Milletvekilleriyle iyi ilişkiler içerisindeydi. Göreve başlar başlamaz hızlı bir şekilde çalışmaya koyuldu. Önce Vali Konağını restore ettirdi. Valilik Binasının tamir onarımı için ödenek temin edip ihale aşamasına getirmiştik. Valilik binasının çatı onarımından başlayarak, içi ve dışı boyanıp cilalandı. Toplantı ve makam odası yenilendi. Mera ve Yaylalara Kaçak yapılan Villalara karşı topyekûn mücadele başlattı. Valilik emir ve yönergeleri yayınladı. 1 Marttan itibaren yapılan kaçak inşaatları yıktırmaya başladı. Her konuda projeler başlatıldı. Benim görev alanında da Trafikte Önce Yaya Projesini başlattık. Bu proje büyük ilgi gördü. İçişleri Bakanlığına bağlı tüm kurumlar benim görev alanımda toplandı. İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Planlama, etüt Projeler Müdürlüğü de görev alanıma katılınca görev yüküm çok ağırlaşmıştı. Bu dönemde de yoğun bir çalışma temposuyla hizmetleri aksatmadan yürütmeye çaba gösterdim. Karayolları Yol Güvenliği ve Trafik Haftasındaki konuşma metnim aşağıdadır;

Hızla gelişen dünyada, ulaşım; bazen temel bir stres sebebi, bazen de hayata mâl olan bir yolculuk olmaktadır. Trafik sorunlarına sebep olan insan unsurunun oranı yol ve çevre unsurlarına göre çok yüksektir. Bu oran Türkiye'de % 95 civarındadır. Bu nedenle, insanlara güvenli trafik ortamını sağlayacak, yanlış hareketlerini düzeltecek, doğru alışkanlıklar ve davranışlar kazandıracak çalışmalar yapılmalıdır. Güvenli ulaşımı sağlamak için, insanı merkeze alan onun davranışlarını, içinde yaşadığı kültürü, çevreyi ve toplumsal yaşayışını iyi değerlendiren sosyal psikolojik bir bakış açısı gerekir.

Dünya nüfusunun artması ve teknolojik gelişme toplum yapısında ekonomik, sosyal değişmelere neden olarak büyük kentleri ve metropollerini birbirine bağlayan karayollarının önemini artırmıştır. Ülkemizde de son yıllarda endüstriyel ve teknik gelişmelere bağlı olarak motorlu taşıt miktarındaki artışın diğer ulaşım araçlarına göre daha fazla olması, yüksek standartlı yol yapımına geçilmesi karayollarını ön plana çıkartmaktadır. İlimiz, ülkemizin 2 büyük metropol şehrin geçiş noktasında bulunduğundan karayolu ulaşımı ve güvenliği ayrı bir önem taşımaktadır.

İnsan yaşamı bakımından trafik, çağımızın en önemli sorunudur. Trafiğin unsurları araç, yol ve çevresi ile insandır. Bunlardan sürücü, yaya ve yolculardan oluşan insan unsurunun, trafik kurallarını bir yaşam biçimi olarak kabullenmesi ve bu kurallar demetine uyma alışkanlığı kazandırılması; eğitim, denetim gibi yöntemlerle olabilmektedir.

Hızlı kentleşme, nüfus artışları, endüstrileşme, ticaret ve tarım konularındaki önemli sayılabilecek ilerlemeler, karayolu ulaşımının giderek hızlı, konforlu ve güvenli bir biçimde yürütülmesini gerektirmektedir.

Karayolu Trafik Güvenliđi Haftası; uzun arařtırmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkan trafik kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimidir. Trafik kurallarını öğrenerek ve çevremizdeki insanlara öğreterek, bu haftanın amacına ulaşmasına yardımcı olabiliriz.

Ülkemiz karayolu trafiğinde güvenliđin sağlanması, ilgili kurumlar arasındaki mevcut olan işbirliđin artırılması, yol ve çevresinin geliştirilmesi, yol kullanıcıların eğitimi ve kurallara uyma konusunda gösterdikleri hassasiyet sayesinde mümkün olacaktır.

Karayolu Trafik Güvenliđi Haftası münasebetiyle; Tüm halkımızın trafik kurallarına daha çok uyacağı günlere süratle ulaşmak arzusuyla saygılar sunuyorum, hepimize kazasız günler diliyorum.

2014 yılı Haziran ayında Ankara'da bir toplantıya katılmıştım. Toplantı esnasında kardeşlerim kadar sevip, saydığım arkadaşım emekli Mülki İdare Amiri Ramazan AKSOY'UN emekliliđini yaşamadan vefat ettiđi mesajını aldım. Cenaze törenine yetişmem zaman bakımından mümkün olmadığı için çok üzüldüm. Ramazan' a yakışacak Mersin Valiliđinin, Vali Vekili Cezmi TÜRKGÖÇER in organizesinde düzenlediđi cenaze törenine çok memnun oldum. Acımızı bir nebze olsa hafifletti. Daha sonra uygun bir zamanda mezarını ziyaret edip, ailesine tekrar taziye dileklerimi ilettim. Mezarı 'da çok güzel olmuş. Allaha rahmet diliyorum. Nur İçinde yatsın. Ramazan'la 4 yıl Mülkiyede beraber okuduk, aynı yurttta kaldık. Son derece dürüst, çalışkan, oturduđu sırayı, sandalyeyi temizlemeden oturmaz, dört yıl aynı takım elbiseyi giymesine rağmen çok temiz ve her zaman ütülü giyinirdi. Çevre temizliđine çok dikkat eder, otobüsten inince kesinlikle biletleri yere atmaz, çöp kutusu yoksa cebine koyardı. Çok tasarrufluydu, aldığı bursla idare eder, Babasının gönderdiđi tüm paraları Ankara Tıp Fakültesinde okuyan kardeři Cumali' ye verirdi, arkadaşlardan kimin harçlıđı bitse Ramazan'a başvurur, kendisinde olmasa bile arkadaşlarından alır verirdi. Babam Almanya'da olduđundan Benim durumum iyiydi. Çođu zaman bana müracaat ederdi. O bakımdan arkadaşımız Sabahattin, Ramazana Banker unvanını vermişti. Mülki İdare Amirliđinde Tonya, Gercüş, Viranşehir, Pınarhisar, Develi Kaymakamlıkları ile Sinop, Denizli, Samsun Vali Yardımcılıđında da çok başarılı hizmet vermesine rağmen maalesef oda benim gibi hak etiđi yere gelemediđi gibi hasta olduđu halde Adana, Mersin Vali Yardımcılıđı bile çok görüldü.

2014 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreninden sonra Şehit ve Gazi Ailelerine Orduvinde Valilikçe verilen yemekte Vali Vekili olarak aşağıdaki konuşmayı yaptım;

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferinin 92.yıldönümünü kutlamanın sevinci, heyecanı, gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bilindiği gibi, asırlarca üç kıtaya hükmetmiş Çanakkale'de de destanlar yaratmasına rağmen ecdadımız Osmanlı İmparatorluğu 1.Dünya Savaşının içinde ve devamında ittifak ettiği devletlerle birlikte yenik düşünce bütün orduları dağıtılmış, tersanelerine grilmiş, Anadolu'da iç ve dış düşmanlar yer yer ayaklanmalar çıkararak vatan toprakları işgal edilmiş, açlık, sefalet, savaş yorgunluğu hat safhaya ulaşmıştır. Yurdumuzun üzerine kara bulutların çöktüğü bir ortamda Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde, Türk Milleti, işgalleri ve yenilgiyi kabul etmeyip Samsun'dan Anadolu'ya çıkıp Amasya toplantısı, Erzurum ve Sivas kongreleri sonucu "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla Milli Mücadele başlatılmış, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararları ve Atatürk'ün Direktifleri ile toplanan düzenli ordularla İnönü ve Sakarya Savaşları kazanılmış, Başkomutan Atatürk'ün bizzat yönettiği Büyük Taarruz, 30 Ağustosta zaferle sonuçlandırılarak Milli Hâkimiyete dayalı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasının yolu açılmıştır. 30 ağustos zaferi Türk Milletinin asla yenilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.

Milletimiz, tarihin her döneminde tüm zorluklara ve engellere karşın vatanını sevmeyi, bağımsız yaşamayı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumayı, canları ve kanları pahasına ilke edinmiştir. Şehitlerimiz, gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve Cumhuriyetimizin şerefli, onurlu sembolleridir. Onların gösterdikleri fedakârlıklar hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. Şehit aileleri ile gazilerimize sahip çıkmak huzurlu yaşamalarını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Devletimiz ve milletimiz şimdiye kadar gerekli duyarlılığı ve özeni göstermiş olup ebediyen devam ettireceğinden kuşumuz yoktur.

Bugün, millet olarak başta gelen görevimiz, Milli Birlik ve Beraberlikle barış ve kardeşlik içinde daha çok çalışarak memleketimizi Ekonomik, Sosyal, Hukuk alanında ve Çağdaş Medeniyet yolunda geliştirip kalkındırarak en güçlü ve medeni milletler arasında yer almasını sağlamaktır.

Bu duygularla, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları

ile kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi şükranla, minnetle anıyor, şehitlerimiz ile ebediye göçen gazilerimize Tanrıdan rahmet diliyor, 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlayarak saygı ve sevgiler sunuyorum.

Yeni Vali Yardımcılarının atanmasıyla görevlerimin bir kısmı devredilince biraz rahatlama ortamı oluştu. Mudurnu İlçemizde düzenlenen festivale Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkan Yardımcısı da gelmişti. Vali Vekili olarak konuşmam şöyleydi;

Mudurnu ilçemizde bu yıl Uluslararası İpek yolu kültür, sanat ve turizm festivalinin, 13.sünün düzenlenmesinin engin sevinci, heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bilindiği gibi Mudurnu ilçemiz tarihi kültürel değerleri, turistik doğal güzellikleri ve

Zenginlikleriyle ilimizin hızla gelişen ilçelerinden birisidir.

Uluslararası festivallerle, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi; Mudurnu halkını yurtiçi ve yurtdışından gelen sanat ve kültür sevenlerle birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya yönlendirici, hayatın zevk ve hazzını tattırıcı etkileriyle, büyük anlam ve önem kazanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu ebedi önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN işaret ettiği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için; ekonomik yönden, sosyal yönden, eğitim ve kültürel bakımdan daha çok çalışarak gelişme ve kalkınma kapılarını açmalıyız.

Yoksulluktan kurtulmak için iktisaden güçlenerek ekonomik zaferler kazanmalıyız,

-Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmalıyız,

-Kültür seviyemizin aynasını teşkil eden güzel sanatlara, tiyatroya daha çok önem vermeliyiz,

-Sanata, sanatçıya sahip çıkmalıyız,

-Müziği hayatın neşesi, ruhu, sevinci haline getirmeliyiz, •Spor hayatını, spor âlemini uygarlık yolunda daha çok geliştirmeliyiz,

-Zamanın gereklerine göre bilim ve teknikten her türlü uygar buluşlardan yararlanmalıyız,

-Mudurnu ilçemizi; barış ve kardeşlik içerisinde, sağlığın, temizliğin, güzelliğin, turizmin, modern kültür ve sanatın parlayan yıldızı yapmalıyız."

Düşünce ve anlayışı; Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin temel amacını oluşturmasını diliyorum.

Tüm Mudurnu halkına Yurdumuzdan ve Dış ülkelerden festivale iştirak eden kültür ve sanatsever davetlilere, karşılıklı sevgi ve saygı bağları içerisinde birlik ve beraberlik huzur ve güven dolu neşeli ve mutlu günler temenni ediyorum.

Uluslararası İpek yolu Kültür, Sanat ve Turizm Festivalinin düzenlenmesinde, büyük emek veren katkı ve destekte bulunan başta ilçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız olmak üzere tertip komitesi üyelerini, sanatçıları, folklor ekiplerini tüm kişi ve kuruluşları ilimiz adına tebrik ediyorum, şükranlarımızı teşekkürlerimizi iletme istiyorum.

13.Uluslararası İpek yolu Kültür Sanat ve Turizm Festivalimiz kutlu gelecek günlerimiz mutlu olsun,

Başarı ve mutluluk dilekelerimle saygı ve sevgiler sunuyorum.

Gerek Belediye Başkanlığı, Gerekse Milletvekilleriyle herhangi bir sorun yaşamadan hızlı tempoyla çalışmalar sürdürülürken bir yıl geçmeden Sayın Valinin merkez valiliğine alınmasına herkes şaşırды. Başta merkezde önemli bir göreve getirileceği şeklinde yorumlandı ama sonucu öyle olmadı.

Yeni Vali Aydın BARUŞ İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden atandı. Vilayet önünde Vali Vekili olarak İl Protokolüyle karşıladık. Kaymakamlar ve Birim Amirleri ile toplantılar yaparak prensiplerini bildirdi. Vali Yardımcıları ve Kaymakamlarla birlikte akşam yemeğinde beraber olduk. Yeni atanan her Valinin yaptığı gibi. Tüm kurumlardan brifing aldı. İlçeleri dolaşarak Çevreyi tanıdı. Birkaç ay görev dağılımında bir değişiklik yapmadı. Yeni Vali Yardımcıları atanınca önce görev dağılımında değişiklik yapıldı. İş Yoğunluğum biraz daha azaldı. Daha sonra İmza Yetkiler Yönergesinde değişiklik yapılarak detaylı bir yönerge uygulamaya konuldu. Özellikle Önemli Yetkiler Valide toplanarak Mevzuatçı bir idarecilik icra edilmeye başlandı. Daha sonra Kanunen bizzat Vali tarafından imzalaması zorunlu olanların dışındaki yetkiler devredildi. Verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya devam etmeye özen gösterdim. Vali Bey görev dağılımında yaptığı değişikliklerle başta emniyet asayiş olmak üzere sıkıntılı görevleri genç arkadaşlara verdi. Mesleğin 42. Yılında nihayet görev yüküm hafiflediğinden emekliliğe hazırlanmaya yöneldim.

Bolunun ve Memleketimizin Medarı iftiharы, Gönüllerde Taht kuran, Hayırsever Sanayici, Mimar İZZET BAYSAL'IN Bolu'ya Hizmetlerini özetlemek istiyorum; Merhum İZZET BAYSAL Mimar Mühendisi olup Sanayi ve Ticarete hayatına atılınca Mütevazı yaşantısıyla tasarrufa önem verip, gece gündüz çalışarak alın teriyle kazandığı Tüm Servetini, İZZET BAYSAL VAKFINI kurarak Bolu'nun, Milli Eğitim, Sağlık, Ekonomik, Sosyal, Kültürel bakımdan gelişmesi, kalkınması ve çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi için maddi ve manevi bakımdan anlam ve önemi çok büyük katkılarda bulunarak harcamıştır. İzzet Baysal Vakfı 2016 Yılına kadar 140 tesis meydana getirmiş olup 2016 yılı rayiç değerleriyle 440 Milyon TL değerindedir. Vakıf Hizmetleri, Yeğeni Ahmet BAYSAL'IN başkanlığında artarak sürdürülmektedir. Hayırları Köy sağlık evinden, tam teşekküllü hastanelere, camilerden, huzurevlerine, kreşlerden Üniversiteye kadar uzanır. Kreşe giren çocuk, ilk, orta, lise ve Üniversiteye kadar vakfın eserlerinde eğitim görebilir. Yaşlılıkta huzurevinde kalabilir. Üniversitede eğitim öğretim gören öğrenci 30 bini aşmıştır. İzzet BAYSAL' T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyasıyla' onurlandırılmıştır. Üniversite Senatolarınca Abant İzzet Baysal Üniversitesine, 'Eğitimde Onursal Doktora' payesi verilmiştir. TBMM, İzzet Baysal Vakfına 'Üstün Hizmet Ödülü'nü' vermiştir. Bolunun Caddesine, Mahallesine ismi verilmiş. İzzet Baysal Caddesine ve Üniversite Kampusuna İzzet BAYSAL heykelleri dikilmiş. 5 Mart 2000 tarihinde hayata İstanbul' da gözlerini yummuş olup. Bakanlar Kurulu Kararıyla, Üniversite Kampusu içerisine defnedilmiştir. Her yıl ölüm yıldönümünde anıt mezarı başında resmi anma töreni düzenlenmekte, Mayıs ayında İzzet BAYSAL şükran günleri etkinlikleri yapılmaktadır. İzzet BAYSAL'I şükran ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Büyük Hayırsever İzzet BAYSAL'A hayatı boyunca yaptığı hayırlardan hangisinin anlamlı olduğu sorulduğunda; 'Halkımızın ve Gençlerimizin bakışlarında hissettiğim sevgi bunların hepsine bedeldir.' cevabını vermiştir. Çok sevdiği gençlere şöyle seslenmiştir; Sevgili Gençler, size sunabildiğim bu imkânları dürüst ve gayretli çalışmaya, tasarruflu davranmaya ve sebatkâr olabilmeye borçluyum. Sizin de aynı ilkelerle benzer imkânlara erişebileceğinizden eminim.'

Sevgili Gençler! İçinizden nice Baysallar çıkacağına yürekten inanıyor ve sizleri seviyorum.' Bolululara ise; 'Bolulular Bu Vakıf Sizindir. Ona sahip çıkınız ' demiştir.

İZZET BAYSAL'DAN ON ALTIN ÖĞÜT;

- *Düşünmeye vakit ayır, düşünce güç için kaynaktır.*
- *Eğlenmeye vakit ayır, eğlence gençliğin sırrıdır.*
- *Okumaya vakit ayır, okuma bilginin pınarıdır.*
- *Duaya vakit ayır, dua güç anlarda direnmenin desteğidir.*
- *Sevmeye vakit ayır, sevme yaşamı tatlı kılan şeydir.*
- *Anlaşmaya vakit ayır, anlaşma yaşama güzel bir tat verir.*
- *Gülmeye vakit ayır, gülme ruhun müziğidir.*
- *Vermeye vakit ayır, verme günün aydınlığıdır.*
- *İşini iyi yapmaya vakit ayır, iyi iş kişiyi kendine saygın yapar.*
- *Teşekküre vakit ayır, teşekkür yaşam pastasının kremasıdır.*

İZZET BAYSAL, " Türkiye'de benim mali durumumda en az bir milyon insan var. Bu bir milyon insanın yarısı, benim yaptığımın yarısı kadar hayır işi yapsa, bu memleket dünyanın en büyük memleketlerini bile geride bırakır. 'demiştir.

Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 gecesi Memleketimizde Fetullahçı Terör Örgütüncü darbe teşebbüsünde bulunmuş olup, millî Birlik ve Beraberlik ruhuyla geri püskürtülmüştür. Vatanın ve Milletın Bölünmez Bütünlüğüne göz diken iç ve dış düşmanlara, vatan hainlerine, her zaman hak ettikleri ders verilmiştir. Türk Milleti, Milli Birlik ve Beraberlik Ruhuyla, zekâsı, çalışkanlığı, elinde ve kafasında tuttuğu müspet ilim meşalesiyle her türlü güçlükleri yenmesini bilmiştir. Vatanımızın Kurum ve Kuruluşuna yerleşen vatan hainlerini Türk Adaleti, Hukukun Temel İlkelerinden şaşmadan ayıklayıp cezalandırarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyetin güçlü kanatlarında gelişme ve kalkınmasını çağdaş medeniyet yolunda devam ettirecektir. Vatanımız ve Milletimiz için canını feda eden Şehitlerimize Allıhtan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifa temenni ediyorum.

Olağanüstü şartlarda hayat devam ederken, Her meslek gurubundan, tutuklananlar, açığa alınanlar, meslekten ilişiği kesilenler oldu. Mudurnu kaymakamı Bakanlıkça Görevden Uzaklaştırılınca Valilik Makamınca asli görevim uhdemde kalmak üzere Mudurnu Kaymakamlığına 24.11.2016 tarihi itibariyle Vekâleten görevlendirildim. Böylece mesleki hayatımda 20. İlçede görev yapmış olacaktım. Genel olarak sabahleyin Vilayette, öğleden sonra Mudurnu'da görevimi aksatmadan yürütmeye çalıştım. Mudurnu'yu daha yakından tanımış oldum. Çalışma Tedbirleri ve İmza Yetkileri Yönergelerimi yayınladım. Taşkesti Beldesini, Sarot ve Babas Kaplıcalarından faydalanma olanağı olmasa da, görmüş oldum. Kaymakamlık Kursundan Kaymakam atanınca yaklaşık 35 gün görev yaparak, 02.01.2017 tarihinde tekrar Vilayetteki görevime döndüm.

Kasım 2016 ayında Taş Mektep Kayseri Lisesinden Emekli Öğretmenlerimiz, Hayri AKIŞ, Kayser Millîği Eğitim Müdürlüğü de yapan Hayri TERZİOĞLU, Şenol TERZİOĞLU ve Nermin KURTOĞLU, Öğretmenler Günü Münasebetiyle Sınıf arkadaşlarımızdan Emekli Banka Müdürü Emiran DAĞLI'NIN organizesinde, Kayseri Borsa Başkanı Şaban ÜNLÜ, Nazım ÖNCEL, Meliha BESÇELİ, Ayşe YAKUPOĞLU, Dilek YALÇINKAYA ve arkadaşları ile birlikte Bolu'ya geldiler. Gölcüğü, Abant'ı ve Bolu Müzesini gezdirdik. Valilik ve Ticaret Ve Sanayi Odası ziyaret edildi. Belediye Başkanımız Gölcükte, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Abant'ta öğle yemeği verdiler. Hocalarımız ve sınıf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bolu'dan çok memnun olarak ayrıldılar.

Bolu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu çalışmalarına 2016 yılında da yaklaşık iki ay süreyle iştirak ederek, 29 Aralık 2016 tarihi akşamı İl Kültür Müdürlüğü salonunda düzenlenen Şef Rifat GÜNEN yönetimindeki Hüzzam Faslı Konserinde 'Beklerim Bu Sahillerde Mahzun Böyle Ben, şarkısı ile Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime' şarkısını söyleyerek, meslekte 41. Yılda Türk Sanat Müziğinde Jübilemi yapmış oldum. Konser sonunda Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ adına Başkan Yardımcısı Zerrin BİÇEN tarafından, Şahsıma, Bir buket çiçekle, Bolu Belediye Başkanlığı adını ve armasını taşıyan seramik tabak takdim edildi.

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu çalışmalarına iki ay iştirak ederek, 7 Mart 2017 günü akşamı Kültür Müdürlüğü Salonunda Sevda İle Vatan Türküleri Konseri, Şefimiz Tahsin ARSLAN yönetiminde icra edildi. Konseri, Valimiz Aydı BARUŞ eşi ile izledi. Belediye Başkanı eşi ve Başkan Yardımcıları Emine, Zerrin hanımlarda izleyiciler arasındaydı. Salon tamamen sanat ve müzikseverlerle dolmuştu. Programda, Şefimiz Tahsin ARSLAN'IN Ud, Müzik adamı hoca Gökhan ULUBAY'IN Kanun, Öğretmen Hasan DİKAL'IN, Kemanla taksim ile eşliğinde Hayri ŞAHİN'İ 1970 li yıllarda şöhrete kavuşturan 'Uzaktan Uzağa Gülüp Geçerdin' şarkısı ile Orhan GENCEBAY'I Meşhur eden 'Sevenler Mesut Olmaz' şarkısını okudum. Konserin sunuculuğunu Cudi ÖKTEN, Dünya Kadınlar Günü ile Çanakkale Zaferimize vurgular yaparak coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. Ayrıca Emniyet Şube Müdürlüğünden emekli Hüsni GÜREL, TÜRK BAYRAĞI ile sahneye çıkarak ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE şüriyle salonu coşturdu. HOŞ GELİŞLER OLA MUATAFA KEMAL PAŞA, KAPANIŞ TÜRKÜSÜNE DAVETLİLER TÜRK BAYRAKLARIYLA EŞLİK EDEREK, SALONUN COŞKUSU ZİRVEYE ULAŞTI. Artık Emekli olunca ikinci bir mesleğimiz oldu. Geçte olsa şöhret basamaklarına tırmanmaya başladık. Böylece Bolu

Belediye Başkanlığı Köroğlu Türk Halk Müziği Topluluğunun Sevda ile Vatan Türküleri Konserindeki başarılarımızdan dolayı Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ imzasıyla dördüncü teşekkür Belgesini aldım. Ayrıca 3 adet de plaketi önceden almıştım. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ başta olamk üzere, Başkan Yardımcıları ile Kültür Müdürüne, Kültür Sanat Merkezi Müdürüne, Şefleri ve öğretmenlerine emeği geçen herkese sanata, sanatçıya vermiş oldukları önemle, destekten ötürü takdir ve teşekkürlerimi bildirmek istiyorum.

Gökhan ULUBAY hocanın Bolu Belediyesi Sanat Merkezinde açmış olduğu UD KURSUNA devam etmeye başladım. Udu da öğrenirsem çok önemli bir işi başarmış olacağım.

İl Kültür Müdürlüğü, Belediye Kültür Merkezi, Üniversite ve Halk Eğitim Merkezinde Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Musikisi, Türk Halk Müziği Koroları oluşturularak yaklaşık beş yüz civarında amatör saz ve söz sanatçısı müzik çalışması yapmaktadır. Tüm Müzik faaliyetlerinin bir araya getirileceği Bolu'ya Yakışır modern bir Konservatuvar oluşturulması temel arzu haline gelmiştir. Koro şeflerinden Siyami PALAZOĞLU bir konser sonunda ‘‘ Konservatuvarı görmeden ölürsem gözlerim açık gider’’ demiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN ‘‘Sanatsız Kalan Bir Milletın Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir.’’, ‘‘ Sanata Sanatçıya Daha Çok Önem Veriniz.’’ Sözülerinden ilham alınarak, Başta Valilik, Belediye ve Üniversitece gerekli çalışmanın başlatılması zamanının geldiği düşüncesindeyim. Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı, İzzet Baysal Vakfı, Bağışçılar Vakfı ve Diğer Kişi ve Kuruluşların gereken desteği vermesi arzu edilmektedir.

Bolu'da görev yaptığımız süreçte önemli gelişmeler kaydedildi. Belediyemiz, İzzet Baysal Caddesini, Kent Meydanını yeniden düzenledi, caddedeki binaların aynı renge boyanması, reklam tabelalarının tek tip olarak yapılması, ağaçlandırıp, çiçeklendirilerek, yeşillendirilmesi, kafeteryaların oluşturulması, Tarihi Kültür Sanat Merkezinin restorasyonu kamuoyunda güzel intibalar yarattı. Hatta Şanzelize Caddesi olarak nitelendirilmeye başlandı. Ancak bir yıl geçince meydan ve caddenin bozulması memnuniyetsizlik yaratmaya başladı. Belediye tekrar düzenlemeye başladı. Atatürk Orman Parkı ile Karaçayır Parkındaki düzenlemeler memnuniyet vericidir. Vatandaşlar yürüyerek, spor yaparak, piknik yaparak dinleniyor. Katlı Otopark inşası, Belediye Meydanından tünelle Pazar yerine geçiş yapılması, Fırka Tepesinin parka dönüştürülmesi, cadde ve sokakların genişletilerek yeniden yapılması vatandaşlar üzerinde olumlu etkiler yaratmıştır. Eski binalar yıkılarak, yeni Belediye Binasına dönüştürülmesi, TAŞ HAN ın tarihi yapısına uygun olarak yenilenmesi, Karadere suyunun tünel açarak cazibeli içme suyu olarak şehre getirilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir. Gecikmeli de olsa Adalet Sarayı inşası hızla devam etmektedir. Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu hizmete verildi. Olimpik Yüzme Havuzu çalışmaları devam etmektedir. Yeni İlkokullar, ortaokullar, liseler yapılarak eğitim öğretime açıldı. Üniversite Bünyesinde Rektörlük Binası, Fakülte ve Yüksek Okul Binaları, Karacasu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 112 Çağrı Merkezi, Öğrenci Yurtları inşa edildi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Eski Binası yıkılarak kısa zamanda yeniden yapılarak hizmete sokuldu. Bu hizmeti gerçekleştiren çalışkan, dürüst, Memlekete hizmet aşkıyla yoğrulmuş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Saygıdeğer Nihat Alpat ÖZTÜRK Geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşarak, 22.10.2017 Pazar günü aramızdan ayrıldı. Allahtan

rahmet, kederli ailesinin acısını paylaşarak sabır ve uzun ömür diliyorum.

Gölcük, Abant ve Yedigöller Tabiat parklarında düzenlemeler oldu. Karacasu ve Yedigöller yolu genişletilerek asfaltlandı. Kültür ve Tabiat Parkları, tatil günlerinde Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğramaktadır. NARVEN TERMAL TATİL SİTESİ, 14 BURDA AVM, ÖZDİLEK AVM, HİLTON OTELİ kısa zamanda tamamlanarak hizmete açıldı. Özetlenen bu çalışmalarda dönemin Sayın Valilerinin, Millet Vekillerinin, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Baro Başkanı, Rektör, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Şoförler ve Otomobilciler Odası, İzzet Baysal Vakfı, Bağışçılar Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Altındağ Belediyesi ile Hayırsever Kişi ve Kuruluşların önem ve anlamı büyük katkıları olmuştur.

XII-TAKDİRNAME VE ÖDÜLLER

3 yıllık Müfettişlikten sonra Kaymakamlık gibi yüce kutsal bir mesleği ideal uğruna seçerek, Ardeşen, Çamardı, Sarioğlan, Lalapaşa, Karayazı, Derik, Kırkağaç, Nizip, Aliğa, Mustafakemalpaşa, Büyükçekmece, Üsküdar ve Kadıköy, Avanos, Ürgüp İlçelerinde ve İstanbul, Nevşehir, Bolu Vali Yardımcılığında, dürüstçe disiplinli gece gündüz çalışarak yapılan hizmetlerle vatandaşların İl Valilerinin, Bakanların, Milletvekillerinin hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerine layık oldum, Aliğa Kaymakamıyken Yılın İdarecisi seçildim. Sicil dosyasına giren Bakan ve İl Valilerinin takdirnameleri ile alınan plaket ve ödüller şöyle sıralanabilir;

- 1) Ardeşen Kaymakam Vekilliği döneminde Rize Valisi İsmet METİN'İN 16.11.1979 tarih ve 27-3/1335 sayılı görevde dürüst, çalışkan, kısmi Senato seçimlerinde alınan güvenlik önlemlerini eksiksiz ve zamanında uygulayarak seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinde gösterilen üstün gayret ve başarıdan ötürü vermiş olduğu takdirname,*
- 2) Sarioğlan Kaymakamlığında Okuma-Yazma Seferberliğinde üstün hizmetler için Milli Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM tarafından verilen 02.06.1983 tarih ve 2319 sayılı üstün başarı belgesi.*
- 3) Lalapaşa Kaymakamlığı döneminde “Yönetim, Yürütme ve denetleme çalışmalarındaki etkinlikle, ilçe sorunlarının çözümünde başarı” dan dolayı Edime Valisi Enver HIZLAN tarafından verilen 95 sayılı takdirname,*
- 4) Lalapaşa Belediye Başkanlığı döneminde İçişleri Bakanı Ali TANRIYAR tarafından verilen takdirname,*
- 5) Lalapaşa Belediye Başkanlığı döneminde 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet ÖZTORUN'UN 24.03.1984 tarih ve 7130-*

243-84/SYNT İK.s.K.Öz. Kal. Sayılı takdirname,

- 6) *Karayazı Kaymakamlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarından memnun olmaları sonucu Erzurum Valisi Recep Birsin ÖZEN tarafından üstün gayret ve çalışmalardan ötürü vermiş olduğu 17.07.1986 tarih ve 10/246 sayılı takdirname,*
- 7) *Erzurum Valisi Recep Birsin ÖZEN'İN 20.01.1987 tarihli takdirnamesi.*
- 8) *Yine Erzurum Valisi Recep Birsin ÖZEN İN görevdeki üstün gayret ve çalışmalar, görevle ilgili kanun ve yönetmelikleri uygulamada, toplumun kalkınmasında ve yatırım programlarının gerçekleşmesinde sağlanan üstün başarılar, Emniyet ve Asayişin sağlanmasındaki başarılar üst, ast ve bütün mesai arkadaşlarıyla kurulan sağlam ve güzel diyalog nedeniyle verilen 03.08.1987 tarih ve 10.10/249 sayılı takdirname.*
- 9) *Derik Kaymakamlığı döneminde; Olağanüstü Hal Bölgesi şartları içinde son derece hassas bir yapıya sahip Derik İlçesinde görevde gösterilen üstün gayret, fedakâr çalışma ve titiz takip sonucu Devlet otoritesinin sağlanması ve itibarının korunmasında katkılar ile ayrıca köylünün kalkınması için kırsal alanda yapılan çalışmalar, ilçenin ekonomik ve istihdam kapasitesinin artırılması yolunda sağlanan üstün çabadan ötürü Mardin Valisi Aykut OZAN tarafından verilen 16.06.1989 tarihli takdirname)*
- 10) *1985-1990 yılları Sicil Notu ortalaması 94 olması nedeniyle İçişleri Bakanlığınca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. Maddesi ve 243 sayılı KHK'nin 9. Maddesi gereğince 27.09.1991 tarihli onayla verilen bir kademe.*
- 11) *Nizip Kaymakamlığı döneminde; 1995 yılı içerisinde görevde gösterilen olumlu gayret, üstün görev anlayışı ve başarılı çalışmalardan ötürü Gaziantep Valisi Muammer GÜLER tarafından verilen 29.12.1995 tarih 431 sayılı takdirname.*
- 12) *Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın T.B.M.M. Başkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve Bakanlarımızın 25 Mayıs 1996 günü Gaziantep İlini ziyaretlerinde Birecik Barajında düzenlenen programın başarıyla uygulanması ve gereken koordinasyonun sağlanmasında gösterilen yakın ilgi ve gayretlerden ötürü yine Gaziantep Valisi Muammer GÜLER tarafından verilen 28.05.1996 tarihli takdirname.*
- 13) *Nizip Kaymakamı iken yürütülen başarılı çalışmalar, üstün vazife ve sorumluluk anlayışı ve hizmetlerinden ötürü Gaziantep Valisi Muammer*

GÜLER tarafından 3. kez verilen 23.09.1996 tarihli takdirname,

13/1)Nevşehir Vali Yardımcısıyken 'Valilikçe verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme, İl Müdürlükleri üzerindeki gözetim ve denetim görevini başarıyla uygulama, Kamu Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleriyle uyumlu çalışmadan dolayı Nevşehir Valisi Asım HACIMUSTAFAOĞLU tarafından verilen 17.06.2009 tarihli Takdir Belgesi,

13/2)Nevşehir Vali Yardımcısı iken' İl Müdürlükleri Üzerindeki denetim görevini en iyi şekilde uygulayarak iş ve işlemlerini titizlikle takip edilmesi' takdirle karşılanarak, Nevşehir Valisi Osman AYDIN 'ın verdiği 30.12.2010 tarihli Takdir Belgesi,

13/3)Bolu Vali Yardımcısıyken 'Tevdi edilen görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin üstün sorumluluk ve görev anlayışı içine yerine getirilmesi 'memnuniyetle müşahede edilerek Bolu Valisi İbrahim ÖZÇİMEN 'in verdiği 26.12.2013 tarihli Başarı Belgesi,

14) Nizip Kaymakamı döneminde Nizip Belediye Spora gösterilen maddi ve manevi destekten ötürü Nizip Belediye Spor Yönetim Kurulunca alınan Fahri Başkanlık Kararı,

15)Aliağa Kaymakamlığı esnasında 8. Emek Şenliklerinde gösterdiğimiz ilgi ve destekten dolayı Aliağa Belediyesince verilen teşekkür belgesi,

16) Aliağa Kaymakamlığı sırasında başarılı çalışmamızdan ötürü 1997 yılı Türk İdareciler Derneği İzmir Şubesinde verilen Hüseyin ÖĞÜTCEN başarı ödülü belgesi,

17)Aliağa Kaymakamlığı döneminde TOTAL OIL'in tören organizasyonu ve gerçekleştirilmesinde gösterilen ilgi ve destekten dolayı TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş. 'nin teşekkür belgesi.

18)Aliağa Kaymakamlığı sırasında 9. Emek Şenliklerinde gösterilen üstün yöneticilik yeteneği yakın ilgi, şenliklerin huzur ve güven içinde geçmesi için gösterilen hassasiyet için Aliağa Belediyesinin teşekkür belgesi,

19)Aliağa Kaymakamlığı döneminde 4. Ulusal Aşı günlerinde gösterilen ilgi ve destekten ötürü İzmir Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği teşekkür belgesi,

20)Aliağa Kaymakamlığı sırasında Cumhuriyetimizin 75. Yılı Futbol Turnuvasına katkıdan ötürü Petkop Yönetim Kurulunun düzenlediği teşekkür belgesi,

21)Aliağa Kaymakamlığı esnasında, Cumhuriyetimizin 75. Yılı etkinliklerinde gösterilen katkı nedeniyle T. E.D. Aliağa Kolaj Vakfı Genel Müdürlüğü 'nün düzenlediği teşekkür belgesi.

22)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı sırasında Kosova'daki savaş nedeniyle ülkemize sığınan misafirlerin ihtiyaç duyduğu insani yardım ve malzemelerin sağlanmasında maddi ve manevi desteğin verilmesinde gösterilen ilgiden ötürü Kırklareli Valiliğinin gönderdiği teşekkür yazısı.

23)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı döneminde Halk Bankasının 61. Kuruluş yıldönümünde gösterilen ilgiden dolayı teşekkür yazısı.

24)Mustafakemalpaşa Kaymakamı olarak başkanı olarak bulunduğumuz Köylere Hizmet Götürme Birliğinin sağlık hizmetine katkılarından ötürü Cumhurbaşkanlığımızca şükran plaketi ile ödüllendirildiğine ilişkin belge,

25)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı sırasında Onkoday Derneğinin tiyatro gösterilerine yakın ilgi ve desteğimizden ötürü teşekkür yazısı.

26)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı döneminde Uluabat Gölünün korunması amacıyla yürütülen çalışmalara verdiğimiz destekten dolayı Doğal Hayatı Koruma Derneğinin teşekkür yazısı.

27)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı esnasında düzenlenen Futbol Turnuvasına katkılarımızdan dolayı Tertip Komitesinin verdiği teşekkür yazısı.

28)Büyükçekmece Kaymakamlığı sırasındaki hizmetlerimizden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin teşekkür yazısı.

29)Kırkağaç Kaymakamlığı döneminde izcilik faaliyetlerine katkılarımızdan ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığının vermiş olduğu plaket.

30)Nizip Kaymakamlığı sırasında Nizip Belediye Başkanlığının vermiş olduğu plaket.

31) Nizip Kaymakamlığı esnasında başarılı çalışmalarımızdan ötürü Nizip Ticaret Odasının vermiş olduğu takdir plaketi.

32)Nizip Kaymakamlığı döneminde küçük sanayi sitesine vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı Nizip Sanayi Sitesi Başkanlığına verilen teşekkür plaketi.

33)Nizip Kaymakamlığı esnasında Nizip Antepfıstığı festivalinin düzenlemesinde öncülüğümüz ve başarılı hizmetlerden ötürü Nizip Ziraat Odasınca verilen

teşekkür plaketi.

34)Nizip Kaymakamlığı sırasında Nizip 1. Antepfıstığı festivalinin düzenlenmesinde gayret ve başarılı hizmetlerden ötürü Nizip Fıstıkçılar Kooperatifince verilen şükran plaketi.

35)Aliğa Kaymakamlığı döneminde, ağaçlandırma çalışmalarından dolayı Tertip Komitesince verilen plaket.

36)Aliğa Kaymakamlığı döneminde Yardım Sevenler Derneğine desteğimizden ötürü Türkiye Yardım Sevenler Demegi Aliğa Şubesinde verilen teşekkür plaketi

37)Aliğa Kaymakamlığı sırasında Halk Eğitimi çalışmalarına gösterdiğimiz ilgi ve katkılardan ötürü Aliğa Halk Eğitimi Başkanlığınca verilen teşekkür plaketi.

38)Aliğa Kaymakamlığı esnasında, Emek Şenliklerine katkı ve yardımlarından dolayı Aliğa Belediyesince verilen şükran plaketi.

39)Aliğa Kaymakamlığı döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına vermiş olduğumuz değerli hizmetler için, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfınca verilen şükran plaketi.

40)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı sırasında Milli Eğitime gösterilmiş olan yakın ilgiden dolayı Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen teşekkür plaketi.

41)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı esnasında başkanı bulunduğumuz Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Sağlık Hizmetlerine yapılan değerli katkılardan ötürü Cumhurbaşkanlığınca verilen şükran plaketi.

42)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı döneminde yapmış olduğumuz hizmet ve desteklerden ötürü Çeltikçi Belediye Başkanının verdiği şükran plaketi.

43)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı sırasında Mustafakemalpaşa'ya anlamlı hizmetlerimizden dolayı Mustafakemalpaşa Belediye Başkanınca verilen teşekkür plaketi.

44)Mustafakemalpaşa Öğretmenevinin hizmete verilmesinde katkılarımızdan dolayı öğretmenevi Yönetim Kurulunca verilen teşekkür plaketi.

45)Mustafakemalpaşa'da okullar arası düzenlenen futbol turnuvasına katkılarımız için Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen şükran plaketi.

46)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı esnasında Milli Eğitim Hizmetlerimizden ötürü Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen şükran plaketi.

47)Mustafakemalpaşa'ya yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneğinin verdiği teşekkür plaketi.

48)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı esnasında vermiş olduğumuz hizmetlerden dolayı Kahveciler Odası Yönetim Kurulunun teşekkür plaketi.

49)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı sırasında Onkoday Derneğine katkılarımızdan dolayı, Onkoday Yönetim Kurulunca verilen teşekkür plaketi.

50)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı döneminde Tüm Esnaf ve Sanatkarların sorunlarının çözümünde oda mensuplarına gösterdiğimiz yakın ilgiden dolayı verilen plaket

51)Mustafakemalpaşa'da Şehitler Futbol Turnuvasına gösterdiğimiz katkılar nedeniyle Yeşilova Çetinspor Yönetim Kurulunca verilen teşekkür plaketi.

52)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı esnasında Arı Spor Kulübüne desteğimizden dolayı Aralık Köyü Yönetim Kurulunca verilen teşekkür plaketi.

53)Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı döneminde Ticaret ve Sanayi Odasına vermiş olduğumuz hizmetlerden ötürü Mustafakemalpaşa Ticaret Sanayi Odasınca verilen şükran plaketi.

54)Bursa Mustafakemalpaşalılar Derneğine katkılarımızdan dolayı Mustafakemalpaşalılar Derneğince verilen şükran plaketi.

55)Büyükçekmece Kaymakamlığı esnasında Milli Eğitim Hizmetlerimizden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğüne verilen plaket.

56)Büyükçekmece Metro Mağazasının hizmete girmesinde katkılarımızdan dolayı metroca verilen plaket.

57)Darülaceze Müessesine vermiş olduğumuz hizmetlerden ötürü Darülaceze çalışanlarınca verilen plaket.

58)Kadıköy Kaymakamlığı esnasında Doğudan Batıya öğretmenlerimiz Projesine desteklerimizden dolayı Uluslar arası Lion Dernekleri Federasyonu Genel Yönetmenince verilen şükran plaketi.

59)Üsküdar Kaymakamlığım sırasında Atatürk'ün Doğumunun 125. Yılı Anısına düzenlenen defileye katkılarından dolayı Sabancı Olgunlaştırma Enstitüsünce verilen şükran plaketi.

60)Üsküdar Kaymakamlığı görevini yürütürken Hava Savunma Okulu Eğitim Komutanlığının Şükran Anısı plaketi.

61)İstanbul Vali Yardımcısı iken Darülacezeyi ziyaret eden Hollanda Amsterdam Belediye Başkan Yardımcısının 31 mart 2004 tarihli teşekkür mektubu.

62) İstanbul Vali Yardımcısıyken28 mart mahalli idareler genel seçimlerinde yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlerden dolayı İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun teşekkür yazısı.

63) Nevşehir Vali Yardımcısıyken Kapadokya Kültür Derneğinin 20.11.2008 tarihli teşekkür yazısı.

64)Avanos Kaymakam Vekili iken ÇEKÜK vakfının 30 Nisan 2009 tarihli teşekkür yazısı,

65)Nevşehir Vali Yardımcısı iken ABD Büyükelçiliği Diplomatının 12 Mayıs 2011 tarihli teşekkür yazısı.

66) Kızılay Genel Başkanlığının 2011 yılı Teşekkür Belgesi,

67) Nevşehir Vali Yardımcısıyken Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları etkinliklerine yapılan katkılardan dolayı BAŞBAKANLIK GSGM Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığının Teşekkür Belgesi.

68)Nevşehir Vali Yardımcılığı döneminde, Hatıralar Güzeldir manşetiyle Tuner Çalışkanın Can Akın'ın Derk Kaymakamlığım sırasında 30 Ağustos Zafer Bayramı törenindeki İstiklal Marşının söylenmesindeki anısın kaleme alarak sosyal medyada, basında paylaştığı teşekkür yazısı,

69)Nevşehir Vali Yardımcılığından ayrılırken Emniyet Müdürü Ömer Gurulkan'ın teşekkür Belgesi.

70)Bolu Vali Yardımcısıyken Köroğlu Türk Halk Müziği Topluluğunun, Türkülerin Sesi Konserine katımızdan dolayı Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ'IN 7 Şubat 2014 tarihli teşekkür belgesi.

71) Bolu Vali Yardımcısıyken, Türk Musiki Topluluğunun CEMRE Konserine katımızdan dolayı Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ'IN 3 Mart 2014 tarihli teşekkür belgesi.

72)Bolu Vali Yardımcısıyken Türk Sanat Musikisine verdiğimiz katımızdan dolayı Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ'IN 1Haziran 2014 tarihli şükran plaketi

73) Bolu Vali Yardımcısıyken Köroğlu Türk Halk Müziği Topluluğunun, Saygılarla, Sevğilerle, gençlik Konserine katımızdan dolayı Belediye Başkanı Alaaddin YILMAZ'IN 6 Haziran 2014 tarihli teşekkür belgesi.(EK.41) ve Şükran Plaketi.

74)Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Hayri ÖZTETİKLER'İN birlikte çalıştığımız döneme ilişkin duygu ve düşüncelerini belirten "Mustafakemalpaşa Hemşeri'de Kaymakamımız Mustafa Kemal Keskin başlığında " yazısı.

75İstanbul Vali Yardımcılığı döneminde Darülacezede korunmaya muhtaç çocuklara katkılarımızı vurgulayan dönemin Darülaceze personeli Havva GÜRAK'IN "Asrın İmecesı, Sevgi Kilimi, Bin Minik El, Bir Bayrak" adlı proje yazısı.

76) Bolu Vali Yardımcısıyken, 2 Komando Tugay Komutanlığınca verilen komando plaketi.

77) Bolu Vali Vekiliyken, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın plaketi.

78) Bolu Vali Vekiliyken, Sağlık Çalışanlarına Yönelik, AB Belge töreninde verilen plaket.

79) Bolu Vali Yardımcısıyken Şerafettin Ahmet YAMANER'İN verdiği Köroğlu heykeli.

80) Bolu Belediyesi Türk Sanat Musiki Topluluğunun 29 Aralık 2016 tarihindeki Yılın Hüzam Faslı Son Konserinde Belediye Başkanlığı adına tarafıma takdim edilen seramik tabak.



Modüller

- İstatistikler
- Personel Arama
- İzin İşlemleri Sık Kullanılanlar
- Telefon Rehberi
- Haberleşme Kodları
- Mülki İdare Birimleri
- SGB Net
- Bilgilerim ...
- GYUD Sınav Başvuru
- Yetki Talep
- Yetki İşlemleri Amir
- Şifre Değiştirme
- Yapılan Son Değişiklikler
- Vekalet Durumu
- Birim Seçimi
- Evrak Bilgileri
- Ajanda Bilgileri
- İstek Bildirimleri
- Çağrı Merkezi İletişim

- Anasayfa
- Ajanda
- e-Posta
- Evrak

Mustaf
Kemal
KESKİ
Bolu
Valiliği
Kalan
Oturum
Süresi:
(dk.):
30

Hata-İstek Bildir

-Sayfa Ara...

2.8.2016 08:5:

Tarih	Sayı	Ödül	Tip	Birim	Ünvan	Makam
26.12.2013	78	BAŞARI	BELGESİ	Bolu Valiliği	VALİ YRD.	İBRAHİM ÖZÇİMEN BOLU VALİSİ
30.12.2010	333	TAKDİRNAME		Nevşehir Valiliği	VALİ YARDIMCISI	OSMAN AYDIN- NEVŞEHİR VALİSİ
17.06.2009	304	TAKDİRNAME		NEVŞEHİR VALİLİĞİ	VALİ YARDIMCISI	M.ASİM HACIMUSTAFAOĞL NEVŞEHİR VALİSİ
23.09.1996		TAKDİRNAME		NİZİP KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	MUAMMER GÜLER GAZİANTEP VALİSİ
28.05.1996		TAKDİRNAME		NİZİP KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	MUAMMER GÜLER GAZİANTEP VALİSİ
29.12.1995	431	TAKDİRNAME		NİZİP KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	MUAMMER GÜLER GAZİANTEP VALİSİ
16.06.1989		TAKDİRNAME		DERİK KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	AYKUT OZAN- MARDİN VALİSİ
03.08.1987	249	TAKDİRNAME		KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	R.BİRSİN ÖZEN- ERZURUM VALİSİ
28.07.1986		TAKDİRNAME		KARAYAZI KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	R.BİRSİN ÖZEN- ERZURUM VALİSİ
04.07.1985	95	TAKDİRNAME		LALAPAŞA KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	ENVER HIZLAN- EDİRNE VALİSİ

1 2

Mülki İdare Birimleri | Haberleşme Kodları | Telefon Rehberi | Vekalet Durumu | Birim Seçimi | İletişim | ✕

T.C. İçişleri Bakanlığı - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - © 2011 - Sürüm: 7.11.28.16072916



Modüller

- İstatistikler
- Personel Arama
- İzin İşlemleri Sık Kullanılanlar
- Telefon Rehberi
- Haberleşme Kodları
- Mülki İdare Birimleri
- SGB Net
- Bilgilerim ...
- GYUD Sınav Başvuru
- Yetki Talep
- Yetki İşlemleri Amir
- Şifre Değişirme
- Yapılan Son Değişiklikler
- Vekalet Durumu
- Birim Seçimi
- Evrak Bilgileri
- Ajanda Bilgileri
- İstek Bildirimleri
- Çağrı Merkezi İletişim

- Anasayfa
- Ajanda
- e-Posta
- Evrak

Mustaf
Kemal
KESKİ
Bolu
Valiliği
Kalan
Oturum
Süreniz:
(dk.):
30

Hata-İstek Bildir

-Sayfa Ara...

2.8.2016 08:5

Tarih	Sayı	OdulTip	Tip	Birim	Ünvan	Makam	Açıklama
16.06.1984		TAKDIRNAME		LACAPASA KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM	DR.ALİ TANRIYAR- İÇİŞLERİ BAKANI	BAŞAR ÇALIŞM NEDEN
16.11.1979	1355	TAKDIRNAME		ARDEŞEN KAYMAKAMLIĞI	KAYMAKAM V.	İSMET ÇETİN- RİZE VALİ V.	BAŞAR ÇALIŞM NEDEN

1 2

XIII-GÖREVİ SÜRESİNCE VALİLERİN SİCİL, BAKANLIĞIN VE MÜLKİYE

Sayfa 1 / 1



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Personel Sicil Notları

Tarih - Saat :10.10.2017 13:16

Sicil Numarası 12612
Sınıfı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri
Adı Mustafa Kemal
Soyadı KESKİN
Görevi Bolu Valiliği Vali Yardımcısı
Kurs Dönemi 63



SİCİL NOTU ORTALAMASI

1965	1991	91	1986	84	2011	95
1966	1992	80	1987	90	2012	96
1967	1993	94	1988	97	2013	93
1968	1994	85	1989	98	2014	
1969	1995	100	1990	89	2015	83
1970	1996	100	1991	92	2016	82
1971	1997	90	1992	81		
1972	1998	90	1993	97		
1973	1999	84	1994	81		
1974	2000	95	1995	100		
1975	2001	93	1996	100		
1976	2002	90	1997	90		
1977	2003	96	1998	90		
1978	2004	96	1999	84		
1979	2005	98	2000	96		
1980	82	2006	98	2001	92	
1981	72	2007	96	2002	90	
1982	78	2008	93	2003	100	
1983	78	2009	100	2004	97	
1984	83	2010	95	2005	96	
1985	88	2011		2006	100	
1986	92	2012		2007	95	
1987	95	2013		2008	94	
1988	97	2014		2009	100	
1989	99	2015		2010	95	
1990	89	2016				

Ortalama:90,87

MİA DEĞERLENDİRME NOTU

Ortalama:92,56

MÜFETTİŞ GÖRÜŞLERİ

1965	1991	
1966	1992	
1967	1993	
1968	1994	
1969	1995	
1970	1996	BAŞARILI
1971	1997	ÜSTÜN BAŞARILI
1972	1998	
1973	1999	
1974	2000	
1975	2001	
1976	2002	
1977	2003	
1978	2004	
1979	2005	
1980	2006	
1981	2007	
1982	2008	
1983	2009	
1984	2010	
1985	2011	
1986	2012	
1987	2013	
1988	2014	ÜSTÜN BAŞARILI
1989	2015	
1990	2016	

*Kırmızı renk ile ifade edilen notlar altı yıllık sicil notu ortalamasından kademe ilerlemesi alındığını ifade eder.
Açıklama kısmında "İptal" yazan MİA Değerlendirme Formu Notu "Mahkeme Kararı" ile iptal edilmiştir. Bu notun iptali için MİA Değerlendirme ve
edilmez.
Açıklamalar - Müktesehhi:1/1

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
MİA Değerlendirme ve

MÜFETTİŞLERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

XIV-1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE SEÇİLME BELGESİ

EK-30

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.0.PGM.0.06.0003/4532 /04/2007

Konu : Bilgi Edinme

Mustafa Kemal KESKİN
İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı
Cağaloğlu İstanbul

İlgi : 28.03.2007 tarihli dilekçeniz.

İlgi tarihli dilekçeniz gereği yapılan inceleme neticesinde, 93 puanla 1. Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildiğiniz anlaşılmış olup, 1.sınıf Mülki İdare Amirliğine yükselen personel arasında herhangi bir sıralama yapılmamıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.


Mustafa YAMAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar 06644 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Öner KURUŞ V.H.K.I.
Telefon : (0 312) 425 72 14 / 32 13 Faks : (0 312) 425 61 30
e-posta : persicil@icisleri.gov.tr Elektronik Ağ : www.icisleri.gov.tr

Takdirname, teşekkür ve şükran belgeleri ile plaketer Baba Ocağının giriş salonunda vitrin oluşturularak hizmet sermayesi olarak sergilenmektedir.

XV-SONUÇ

Anadolu'nun köyünde doğup, zor ve çetin şartlar altında okuma imkânı bularak, Mektebi Mülkiye'den mezun olup, 42 yıllık mesleki hayatımda Vatan, Millet ve Atatürk Aşkıyla doğruluktan, dürüstlükten şaşmadan gece gündüz çalışarak, memleketimize hizmet etmeye çalıştım. Hak ettiğim yere gelemesem de Anadolu'muzun en ücra köşelerine götürdüğüm hizmetlerin mutluluğunu yaşıyorum. Vicdanen huzur içerisinde olmanın verdiği haz hiçbir şeyle mukayese edilemez.

Memleketimizin, Gelişmesi, Kalkınması ve Atatürk'ün işaret ettiği Çağdaş Medeniyet Seviyesinin üzerine çıkarılmasına yönelik düşüncelerimi aşağıda özetlemek istiyorum;

1) Anayasamızın 2. Maddesi :“ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” hükmünde olup, Cumhuriyetimizin niteliklerine her zaman her yerde sahip çıkarak, koruyup gözetmeliyiz. Beşeriyetin çırpına çırpına bulduğu en güzel yönetim şeklinin Cumhuriyet Yönetimi, Laikliğin Cumhuriyetin temel harcı, Özgürlüğünde, eşitliğinde, adaletinde dayanağının ulusal egemenlik olduğunu, Adaletin, Mülkün temelini teşkil ettiğini aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız.

2) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları arasında, dil, din, mezhep, ırk, renk, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin, Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik İlkesi mutlaka hassasiyetle uygulanmalıdır. Vatandaşlar, kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün olarak değerlendirilerek, Milli Birlik ve Beraberlik Ruhunu korumaya gerekli özeni göstermeliyiz.

3) SULTAN Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet HAN'IN ve Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN Milletimizin bağrından yetişen Kahraman Devlet Adamlarımız olduğu bilinciyle, Tarihimizi, Milli ve Manevi Değerlerimizi koruyup gözetken, Atatürk İlkeleri doğrultusunda, bilim ve fenne önem veren, cehaleti yok edecek Milli Eğitimi mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Milli Bayram ve Törenlerimizi anlam ve amacına uygun olarak kutlamalıyız.

4) Milli Kültürümüzü, koruyup, geliştirerek, gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmalıyız. Sanata, sanatçıya daha çok önem vermeliyiz. İlim ve Bilim Adamlarımıza sahip çıkmalıyız. Onların düşünce ve fikirlerinden en iyi şekilde istifade etmeliyiz.

5) Ekonomimizin temelini teşkil eden, Tarım, Sanayi, Turizmde gelişme ve kalkınma kapılarını mutlaka açmalıyız. Bilim ve Teknoloji ile Altyapı yatırımlarına daha çok önem vermeliyiz.

6) Vali ve Kaymakamlar, görev yaptığı İl ve İlçede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temsilcisi, Devletin temel taşı olduklarının bilinci içerisinde tüm vatandaşları şefkatle kucaklayıp, kanunları kişi ve kuruluşlara eşit olarak uygulayarak hizmet etmelidir.

7) Milletvekilleri, Belediye Başkanları, kendilerini seçenlere değil, hiçbir ayırım yapmadan Millet'in ve Belediye Halkının tamamına hizmet etmelidir. Siyasi Partiler,' Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru ' olduklarının sorumluluğunun idraki içerisinde hareket etmelidir.

8) Yasama, Yürütme ve Yargı Erkları kesinlikle birbirinin görev alanına müdahale etmemelidir. Cumhuriyet Savcıları Cumhuriyetin Yasalarının gereğini yerine getirirken gereken duyarlılığı göstermeli, Hâkimler, her zaman her şartlarda Vicdanlarının sesini dinleyerek adil kararlar vermelidir.

9) Silahlı Kuvvetler, Savaşta ve barışta Yurt Savunmasını yapmalıdır. Polis ve Jandarma, insan haklarına saygılı olarak, vatandaşların, gece gündüz can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gereken tedbirleri almalıdır. Her türlü teröre karşı topyekûn amansız mücadele, sonuna kadar sürdürülmelidir. Devletimizce Şehit Aileleri ile Gazilerimize maddi ve manevi desteğe devam edilmelidir. Memurlar, Devlet

Memurluğunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlardan kaçınmalı, Kanunları tarafsız ve eşit olarak uygulamalıdır.

10) Her kademedede liyakate önem vererek, Vatan, Millet ve Atatürk Aşkıyla dolu, dürüst, çalışkan Kamu Görevlilerinin hak ettikleri yere gelmesini mutlaka sağlamalıyız.